

KABBs sommerstævne

23. – 25. maj 2025

Tema:

*Jeg var fremmed,
og I tog imod mig!*



Arrangør: Kristeligt Arbejde Blandt Blinde

Fredag den 23. maj

Kl. 14.00 Ankomst og indkvartering

kl. 14.45 Kaffe og kage i mødelokalet

Kl. 15.15 Lydbogscafé

Lad dig inspirere af de nye lydbøger, der er indlæst i årets løb, og fortæl gerne om en bog/lydbog, du selv holder af.

Kl. 16.00 Læseklub

Velkommen til at være med i KABBs læseklub. Vi har tradition for at finde en bog, der rammer sommerstævnets tema. I år har vi valgt bogen ”Forbilledlig uperfekt” af Peter Kofoed Herbst, fordi den påminder os om, at Gud hjælper mennesker i nød, der så kan hjælpe andre, der er i nød. Bogen kan lånes i lydudgave på Kristeligt Lydbibliotek. Den trykte bog kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandleren.

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.45 Velkomst

Ved KABBS formand, Birthe Bräuner Haahr

Bibeltime

Sommerstævnets første bibeltime handler ikke om hvordan du skal møde fremmede, men om hvordan du selv bliver mødt som fremmed. Gud valgte nemlig at sende sin søn til verden for at frelse mennesker, der har vendt ham ryggen. Vi skal høre om den helt ufortjente kærlighed Gud viser os, og om hvordan vi kan tage imod den.

Ved Ejler Nørager, frimenighedspræst og sjælesørger, Christiansfeld

Kaffe, andagt og aftenhygge

Lørdag den 24. maj

Kl. 7.30 – 9.00 Morgenmad

Kl. 9.15 Bibeltime

Patriarken Jakob blev hjemløs, da han blev afsløret i at snyde sin far og sin bror. Vi skal høre om hvordan Gud følger Jakob under flugten og midt i alle vanskeligheder kalder på ham. Han vil nemlig være Jakobs Gud.

Ved Jakob Rahbek, valgmenighedspræst, Agerskov

Formiddagskaffe

Kl. 10.30 Foredrag: Jesus i skuret

Vi skal møde Kamilla, der er gadediakon i Odense. Hun taler med dem, som andre går udenom. Hun er frivillig og ulønnet, så der er meget, hun ikke kan give – bortset fra sit venskab til dem, der ellers ingen venner har.
Ved Kamilla Jakobsen, diakon, Glamsbjerg

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 14.00 Generalforsamling

Kl. 15.30 Kaffe

Kl. 16.00 Kreativ tid

Find en hyggekrog og få en snak med andre deltagere. Slå benene op nede på værelset eller læg vejen forbi Fuglsangcentrets dejlige svømmehal. Tiden er til din egen disposition denne eftermiddag. Har du en hobby el. lign. du gerne vil præsentere og inspirere andre med, så bliver der mulighed for at gøre det i vores lokale. Erik Frost og Poul Arne Nyborg vil stå til rådighed, hvis du vil lære hvordan du deltager i online læseklub eller foretager online-udlån mv.

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.45 Aftensamling

Vil vi møde fremmede, må vi række ud. Det gør de i motorcykelklubben Kilden, der vil bringe evangeliet om Jesus ind i motorcykelmiljøet. Vi får besøg af Anna Dueholm og andre friske folk, der fortæller om klubbens arbejde.

Ordet frit

Aftenandagt, kaffe og hygge

Søndag den 25. maj

Kl. 7.30 – 9.00 Morgenmad

Kl. 10.00 Søndagsfejring på Fuglsangcentret

Bed om alt! Vores veje er ikke fuldkomne ligesom Guds, så vi kan ikke altid se, hvad det er vi selv og andre trænger til. Men Gud opfordrer os alligevel til at bede. At vi ser forkert – eller ikke ser langt nok – begrænser nemlig ikke Guds glæde ved at høre vores bøn og til at gribe ind.

Ved Poul Arne Nyborg, daglig leder i KABB

Kl. 12.00 Frokost – og derefter afrejse

Praktiske oplysninger:

Pris for ophold, forplejning og stævneafgift:

	Fra eftermiddagskaffe fredag til og med frokost søndag	Dagsprogram lørdag (uden morgenmad)
Medlem af både KABB og Dansk Blindesamfund	1.600 kr.	500 kr.
Medlem af KABB, men ikke medlem af Dansk Blindesamfund	2.700 kr.	900 kr.
Ikke medlem af hverken KABB eller Dansk Blindesamfund	3.000 kr.	1000 kr.

* Ledsagere betaler samme pris som den, de ledsager

Sted:

Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

Tilmelding:

Af hensyn til fristerne på Fuglsangcentret, vil vi gerne have tilmelding hurtigst muligt. Seneste frist for tilmelding er 23. april 2025.

Tilmelding til KABBs kontor

Tlf: 9192 7276

E-mail: post@kabb.dk

