



KABB

DE SKAL SE GUD

Årsberetning 2009

88. årgang

Kristeligt
Arbejde
Blandt
Blinde





Formand:
Elly Stidsen
Bøgens Kvarter 91
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 33 63



Næstformand:
Ann-Mari Munk Nielsen
Bakkevej 12
6560 Sommersted
Tlf. 76 60 80 30



J. Birthe Christoffersen
Bjørnøvænget 2
5500 Middelfart
Tlf. 65 32 25 17



Carl Henrik Kristensen
Peder Breths Vej 6
7080 Børkop
Tlf. 75 86 69 35



Susanne Schmidt Laursen
Thrigesvej 9, 3. th.
7400 Herning
Tlf. 21 79 09 04



Anna Mark Thomsen
Solsikkevej 72
7800 Skive
Tlf. 97 52 36 22



Lene Friis Thorkildsen
Skjernvej 133, Skarrild
6933 Kibæk
Tlf. 97 19 62 09



Tilforordnet: Kasserer
Steen K. Sørensen
Kobbelgaardsvej 19
7000 Fredericia
Tlf. 33 12 40 42



En hel verden i et kælderrum
Hænders tydelige blodårer
Lærredsforklædet
De varme smilende øjne
Lugten af træspåner
frarøvet de små figurer
En verden
af varme, tryghed og fred
En verden
der langsomt åbnede det skjulte
På skødet
kom Abraham, Moses og Daniel
De blev lyslevende
Engelen greb frelsende knivarmen
Busken brændte og lyste
Dødsengelen kom - vi hørte skrigene
blodet på døren - han gik forbi
Løverne gik brølende omkring
Jesus kom og stod hos os
Hans kærlighed smeltede os sammen
Vi var et
En verden
af evigheds skær åbnede sig
herlighedens lys strålede
Vi er forenet
Frelseren er her



Andagt

Af *Anders Lind*

Elsket og værdsat!

Vi har alle brug for at mærke og få at vide, at vi er elsket og værdsat.

Desværre oplever mange det modsatte, men alligevel vil jeg fortælle om min farfar, der viste, at han elskede og værdsatte mig.

Min farfar

Mine forældre boede på første sal i min farmor og farfars hus i Hasle på Bornholm. Da jeg blev født, gik min farfar stolt ud til flagstangen og hejste flaget. Jeg var den første dreng af børnebørnene, og det betød meget for min farfar.

Denne stolthed, kærlighed og nærhed fik jeg lov til at trives i alle de år, han levede.

Da han blev pensioneret, fik vi mange timer sammen. I det lille værksted i kælderen, hvor han sad og skar små træmænd, tilbragte jeg meget af min barndom, for jeg følte mig altid velkommen og ønsket. Han hjalp mig med at lave små træ-relieffer, og når der var en ødelæggende knast i hans figur, fik jeg lov til at gøre den færdig med hans hjælp.

Farfars afsked

Farfar fortalte bibelhistorie i kælderen, men det, der virkelig har brændt sig fast i mig, var, da han vidste, at han snart skulle dø og ville tage afsked med mig. Han lå i soveværelset, da jeg som 12-årig kom ind til ham. De varme og kærlige øjne omsluttede mig. Han lagde hånden på hovedet og sagde: "Anders, nu kommer Jesus snart og henter mig, og jeg ville ønske, at jeg kunne tage dig med! Men det kan jeg ikke!" Han opslugte mig med sit kærlige blik og tilføjede: "Anders, Jesus vil også en dag komme og hente dig."

Mange år senere skrev jeg et digt, som beskriver min tid sammen med farfar. Digtet er trykt på modsatte side.

Guds kærlighed

Det er ikke alle, der har haft en sådan farfar, men vi har alle en far i himlen, som møder os med en ufattelig stor kærlighed. Han vil en dag skabe en ny himmel og en ny jord, hvor Han vil aftørre hver tåre af vore øjne, og der skal ikke længere skal være krig, pine eller død.

Der vil han, at du og jeg skal være!

Formandsberetning

Af Elly Stidsen, formand

”Herren er min styrke”

Sådan lød temaet for Nordisk Konference 2009. Igennem 4 gode og opmuntrende bibeltimer blev vi mindet om, at: Herren er min styrke. Det gælder både i mødet med anklageren – med djævelen – med livets trængsler og i mødet med fremtiden. Vi fornemmede, at netop disse timer var med til at sætte fokus på formålet med KABB: De skal se Gud. Ofte er vi så optaget af, hvad Gud kan give os, at vi glemmer, at det, vi egentlig behøver, er Ham selv. Han vil være med os netop i den livssituation, vi befinder os i. Vi ønsker, at vi også igennem vort arbejde må være med til, at alle vore lånere kan erfare sandheden i disse ord.

Stævner

I 2009 har vi afholdt 2 store stævner på Fuglsangcentret. Vort **Sommerstævne** havde i år temaet: ”Kristus-billeder”. Vi var ca. 30 deltagere på et godt og indholdsrigt stævne. Der skal lyde en kraftig opfordring til at deltage til næste år. Det giver gode oplevelser og styrker fællesskabet.

I oktober måned havde vi den store glæde at kunne deltage i **Nordisk Konference** her i Danmark. Med stor glæde og forventning så vi frem til at mødes med 72 ligestillede fra både Norge, Sverige og Finland. Samværet på stævnet var til stor berigelse og inspiration -

ikke kun for den enkelte deltager, men også for foreningen som helhed. En stor begivenhed for KABB at få lov til at være vært for mange tilfredse, nordiske gæster.

Ny bestyrelse

Ved generalforsamlingen på sommerstævnet 2009 blev der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Velkommen til Birthe Christoffersen, 35 år fra Middelfart, Susanne Schmidt Laursen, 29 år fra Herning og Lene Friis Thorkildsen, 57 år fra Skarrild. Tak, fordi I vil gå ind i arbejdet! Vi ønsker et godt samarbejde med jer i tiden fremover. Også velkommen til de to suppleanter Martha Kloster og Hanne Nørgaard Jensen.

Herfra skal lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Anna Saarp Brinth, Verona Schneider Nielsen og vores mangeårige næstformand Jimmi Tolstrup Henriksen. Bestyrelsen takker for et godt fællesskab og samarbejde i bestyrelsesarbejdet.

Lydblade

11 gange om året dumper Kristeligt Lydblad ned i postkassen, - spændende, hvad det indeholder denne gang! Stor tak til Ole Blume for et indholdsrigt og spændende blad!

Foruden Kristeligt Lydblad har vi





gennem årene haft mulighed for at abonnere på lydblade fra forskellige kristelige organisationer: Indre Mission, Dansk Ethioper Mission, Mission Afrika og Ordet & Israel. I 2009 er bladene fra Luthersk Mission og KLF, Kirke & Medier også udkommet i lyd-udgaver.

Lydbiblioteket

Vi har i år fået to nye indlæsere, så vi nu har 7 i alt. Vore indlæsere gør et stort arbejde for KABB. Herfra skal lyde en stor tak for indsatsen. Vi glæder os over at få mange gode bøger indlæst i høj kvalitet. Vi har i alt udgivet 289 daisy-bøger – 89 i 2009. På grund af fondsmidler har vi haft mulighed for at forny og supplere vort indlæserudstyr.

Bøgerne er til stor glæde for ca. 565 lånere, som vi har i vort kartotek. I alt har vi 201 medlemmer, som støtter arbejdet og dertil mange andre givere.

Personalefest

En gang hvert år holder vi personalefest - for lønnede og ulønnede medarbejdere. Det er en fest, som vi altid glæder os meget til. Den former sig dels som en inspiration indlæserne imellem, dels som et hyggeligt socialt samvær, hvor vi snakker, spiser, synger, og hvor enhver kan bidrage med det, som han eller hun ønsker at dele med forsamlingen.



Reaktioner

Vi får mange positive reaktioner fra lånere, som vi glæder os over. Vi er også åbne for forslag til at gøre tingene anderledes. Forslag til bøger, som man ønsker at få indlæst, modtages også gerne. Hvis der er ros eller ris til bøgerne, både når det drejer sig om indhold og teknik, er de velkomne.

KABBs fremtid

Vi ønsker at kunne fortsætte med vore nuværende aktiviteter for at nå ud med det kristne budskab til blinde og svagsynede. Men vi er også åbne for forslag til nye tiltag, som peger i samme retning.

Tak

Tak til alle, der ved at give penge til KABB er med til at drive arbejdet. Vi takker også varmt for forbøn for og medleven i Kristeligt Arbejde Blandt Blinde.





Tilbageblik på Sommerstævnet 2009

Af Martha Kloster

For 3. gang kørte min mand og jeg til Fuglsangcentret i Fredericia for at deltage i KABBs sommerstævne. Det var med glæde og forventning om nogle gode og indholdsrige dage i et kristent fællesskab sammen med gamle og nye venner.

Vi begyndte med eftermiddagskaffe. Derefter var der velkomst, præsentation og mindestund ved formand Elly Stidsen. Det første aftenmøde var ved Ester Mikkelsen, som talte over emnet: "En brændende kristen – Hildegard af Bingen". En skøn og god aften.

Udflugt og Kristuskrans

Tirsdag formiddag var vi på tur ind til Voldene i Fredericia, hvor vi blandt andet så Landsoldaten. Johannes Lund Nielsen fortalte om Fredericias grundlæggelse og guidede os rundt på voldene, som vi nød i det fine vejr.

Om eftermiddagen havde vi besøg af Flemming Baatz Kristensen, som fortalte om Kristuskransen, og vi sang Kristussange indimellem. Der var lejlighed til at lave sin egen Kristuskrans, og det var der mange, der benyttede sig af. Flemming fortalte om de enkelte perlers betydning i kransen. Det gjorde han så inspirerende og levende, at der var mange, der fik lyst til at bruge Kristuskransen.

Efter middagen var der generalforsamling med valg til bestyrelsen. Tre var på valg, ingen af dem ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Der var 5 opstillet til bestyrelsen. Valgt blev Lene Friis Thorkildsen, Kibæk,

Birthe Christoffersen, Middelfart og Susanne Schmidt Laursen, Herning.

Kristusbilleder

Onsdag formiddag havde vi besøg af Christina og Henrik Nissen. Deres emner var "At male Kristus for øje" og "Kristusbilleder fra Etiopien". Her blev vi mindet om vigtigheden af at have øjnene rettet mod den korsfæstede Jesus Kristus, og vi hørte om, hvad det kan koste at være en kristen i Etiopien.

Kl. 16 var vi alle til en festlig og god altergangsgudstjeneste i Hannerup kirke v. Sten Nielsen, Sommersted.

Efter en god middag i restauranten samledes vi til festaften, hvor Per Søgaard talte om "Kristusglæde".

Line og Jacob Friis medvirkede med deres dejlige musikalske indslag. Det var en rigtig god og hyggelig aften, som på en god og fornøjelig måde blev ledet af Jimmi Henriksen.

Kristus i kunsten

Torsdag formiddag samledes vi igen, denne gang om "Kristus i kunsten" ved



Anders Lind. Han tog os med ind i kunstens verden, og de, der ønskede det, fik mulighed for at male på et stort lærred og fortælle om det, som man ville male på lærredet. Det blev til mange små fortællinger.

Billedet, som det blev til, hænger på KABBs kontor i Fredericia.

Tak og på gensyn

Efter en lækker frokost og nogle dejlige, rige dage sammen med ligestillede, gode venner tog vi berigede hjem med hjertet fyldt af tak til alle medvirkende for et godt stævne. Det kan varmt anbefales at deltage næste gang.

Sommerstævne 2010

Den 7. til 10. juni på Fuglsangcentret i Fredericia

Tema: Tjeneste - nådegaver

Stævnet indeholder følgende:

- Aftengudstjeneste v/Peter Nord Hansen
- Bibeltimer v/Heine Holmgaard
- Udflugt til Bibelland i Gårslev
- Tjeneste - igennem kunst v/Gert Grube
- Livskvalitet v/ Lissie Wengel
- Festtale v/Hans Jørgen Wengel
- Rejseoplevelser v/Lissie og Hans Jørgen Wengel

Alle lånere og medlemmer er velkomne.

Detaljeret program og priser oplyses i lydbladet samt på kontoret.

Tilmelding og betaling til kontoret senest den 22. marts.



Nordisk Konference

Af Jørgen og Birgit Nielsen, Stubbekøbing.

73 deltagere

Da vi var på Fuglsangcentret til sommerstævne, blev der talt om Nordisk Konference i efteråret. Det lød så spændende, at vi tog imod tilbuddet og meldte os til. Vi fik tilsendt programmet og deltagerlisten, men stor var vores forundring, da vi så, at så få danskere havde meldt sig til. Der var 32 deltagere fra Norge – en busfuld - 19 fra Sverige, 6 fra Finland og 13 fra Danmark foruden den allestedsnærværende tekniker – Carl Henrik – og Birte og Ellen, som stod for alt det praktiske under stævnet. De 3 havde alt under kontrol, og det var trygt.

Herren er min styrke

Der var også en taler, som stod for bibeltimer og andagter. Det var Kurt Hjemdal – en dansk nordmand, præst og generalsekretær for Nordmission, Norge. Han forstod på en meget fin måde at forkynde Guds Ord på skandinavisk, så vi alle fik noget ud af det. Stævnets motto: ”Herren er min styrke” blev understreget ved, at vi før hver bibeltime sang Moses sang: ”Herren er min styrke og min lovsang. Han blev mig til frelse.” Det var en understregning af, at enten vi er seende, svagsynede eller blinde, så er det Herren, som er vores styrke. Det blev vist os, at den sang gik igennem flere steder i vores bibel, og engang skal vi alle synge med på Moses’ og Lammets sang – de frelstes lovsang.

Minibyen

Vi havde nogle dejlige dage med en tur til Minibyen i Fredericia, hvor vi gik rundt imellem husene, der var fremstillet i 1/10 størrelse, som byen så ud i 1848. Der blev også tid til en tur på voldene i det smukke efterårsvejr. Senere havde vi en bønnevandring i de små gårdhaver på Fuglsangcentret, hvor vi kunne komme i læ for regnbygerne.

Unge deltagere

Deltagerne var ikke kun ældre, men en stor del unge fra Sverige og Finland, og det var meget opmuntrende. Vi spurgte, hvad de gjorde for at få unge med, og de svarede, at de arrangerede sommerlejre for børn og unge med synshandicap. De var også med til at sætte liv i flokken, da der blev mulighed for at konkurrere landene indbyrdes med svømning, blindskydning, dart og duftprøver.

Afslutning og tak

Sidste aften havde vi fest, hvor vi fik besøg af Willy Egmosse, blind organist og komponist, som spillede egne melodier, mens Helene Blum sang til.

Vi sluttede stævnet med en gudstjeneste i Hannerup Kirke ved Kurt Hjemdal, før vi vendte hjem til hver sit land med tak til Gud for nogle dejlige dage, som var præget af et godt kristent fællesskab.





Pædagog og svagsynet

Af *Susanne Schmidt Laursen*

Siden jeg blev svagsynet som 17 årig, har jeg været sikker på, at jeg gerne ville på arbejdsmarkedet.

Jeg havde et ønske om at blive fysioterapeut. Så da jeg fandt ud af, at det rent faktisk var muligt som svagsynet at uddanne sig til fysioterapeut, blev det målet efter at have taget gymnasieuddannelsen.

Praktik

Jeg startede med en 9 måneders praktik i en børnehave, som havde en fysioterapeut tilknyttet pga. en handicapgruppe med spastisk lammede børn. Jeg var glad for denne praktik, men jeg mødte mange situationer, hvor jeg ikke følte, at mit syn var tilstrækkeligt til, at jeg var tryk ved at skulle være alene med børnene.

Efterfølgende var jeg ude i praktik på en af Herning kommunes værksteder for handicappede, som havde en afdeling for unge med særlige behov. Det var arbejdet med denne gruppe af unge, som for alvor afgjorde mit valg af uddannelse. Her kunne jeg give mine erfaringer som handicappet videre til andre og motivere dem til at gøre deres bedste. Derfor startede jeg på pædagogseminariet i Holstebro 2003.

Pædagoguddannelse

Det blev en uddannelse, som kom til at koste megen energi og mange timers højtlesning af studieböger og artikler med

familie og studiekammeraters hjælp. Jeg var under mine praktikker både i en børnehavegruppe, i en fritidshjemsgruppe for de 6-7 årige børn og i et bofællesskab for unge med særlige behov. Alle tre steder oplevede jeg igen, at mit resterende syn ikke var tilstrækkeligt til, at jeg kunne varetage alle de opgaver, der fulgte med at være pædagog på institutionerne.

Man kan sige, at mine praktikker ikke ligefrem gav mig svaret på, inden for hvilket pædagogisk område jeg kunne arbejde.

I mit 7. og sidste semester af uddannelsen, blev jeg gjort opmærksom på en stilling som pædagog på et aktivitets- og botræningscenter for unge med særlige behov.

Man så gerne, at ansøgeren kom i enten IM, LM eller KFUM & K.

Det kunne ikke blive bedre.

Tænk, at kunne få lov til at arbejde med sin foretrukne brugergruppe og samtidigt ud fra et kristent grundlag.

Da jeg fandt ud af, at deres brugere ikke havde voldelige tendenser, søgte jeg stillingen, men fik den ikke.

Arbejde

Derimod fik jeg en stilling, som ville blive oprettet i januar 2007. Inden den tid fik jeg en 5 måneders prøvetid. Denne prøvetid faldt heldigt ud, og jeg blev derfor ansat i et flexjob pr. 1. januar 2007.





Kassererens hilsen

Af Steen Klejnstrup Sørensen, kasserer

Tak!

Endnu et spændende år er gået for KABB, hvis aktiviteter er tilrettelagt i tillid til, at foreningen vil blive støttet med de midler, der er brug for. Igen i 2009 har foreningens venner støttet arbejdet med flotte beløb. Tak for trofasthed i givertjeneste, medleven og forbøn. Uden fælles hjælp og støtte var der ikke noget, der hed KABB.

Økonomien!

Regnskabet for 2009 udviser for første gang siden 2005 et overskud, selvom KABB i det forgangne år ikke har modtaget testamentariske gaver. Som det fremgår af tallene på modstående side, er driftsudgifterne til gengæld faldet en smule, selvom en fondsgave i 2009 har betydet, at vi har brugt 75.000 kr. på nyt indlæsningsudstyr. Fondsindtægten er en direkte konsekvens af tidligere års udgifter til konsulenter, herunder fundraiser.

Året er så vidt den almindelige drift gået som forventet, men som så mange andre har KABB i 2009 oplevet, at værdipapirerne er steget forholdsmeget i værdi. Dette betyder, at foreningens ordinære drift i 2009 er dækket af kursstigninger, men dette lader sig ikke gøre på lang sigt.

Testamente?

Gevinsten i 2009 kan heller ikke dække det store tab, som KABB tilsvarende havde i 2008.

Derfor håber vi også på, at KABBs venner fortsat vil betænke KABB med arv, der gør, at KABB også på lang sigt kan opretholde et højt aktivitetsniveau til gavn for Lydbibliotekets brugere.

Er der blandt Lydbibliotekets brugere og KABBs medlemmer nogle, som ønsker at betænke KABB med arveløb, yder vi gratis advokatbistand ved udformning af testamentet.

Endnu engang tak for udvist trofasthed. Vi tror på og beder til, at arbejdet fortsat må være omfattet af Guds rige velsignelse.

Regnskab 2009

Årsrapport (i hele kr)



	2009	2008	2007
Indtægter			
Bidrag fra læserne	187.667	131.789	148.292
Bidrag fra seende	47.900	51.649	67.312
Indsamlinger m.v.	85.735	87.924	41.212
Arv	0	137.919	440.832
Fonds- og tipsmidler	160.717	176.197	70.890
I alt	<u>482.019</u>	<u>585.478</u>	<u>768.538</u>
Udgifter			
Lønninger m.v. bibliotek/indlæsere	733.378	699.136	614.626
Ejendomsudgifter	35.159	48.285	37.656
Vedl. og anskaffelse af inventar	94.546	41.422	52.638
Kontorhold, telefon m.v.	55.817	57.872	46.984
Årsberetning og PR-materialer	62.632	60.289	60.064
Lydmedier m.v.	47.173	17.809	19.880
Sommerstævne	8.588	4.142	4.556
Konsulentbistand	0	139.652	16.421
Revision	15.000	14.375	14.375
Øvrige omkostninger	850	827	3.467
Afskrivninger	6.325	12.682	12.682
I alt	<u>1.059.468</u>	<u>1.096.491</u>	<u>883.349</u>
Resultat før renter	-577.449	-511.013	-114.811
Finansielle poster			
Renter og udbytter	146.633	328.757	259.750
Kursreguleringer m.v.	806.970	-1.224.449	-246.718
Årets resultat	<u>376.154</u>	<u>-1.406.705</u>	<u>-101.779</u>
Balancesummen er fordelt således:			
Gæld	108.569	103.103	102.313
Egenkapital	4.198.091	3.821.936	5.228.641
Balancesum	<u>4.306.660</u>	<u>3.925.039</u>	<u>5.330.954</u>



Kristeligt Lydbibliotek

Jernbanegade 19 A · 7000 Fredericia
Tlf. 7591 0255 · www.kabb.dk · post@kabb.dk
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00

