

OPBYGGELIGE BØGER

A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen.

En kortfattet, men tankevækkende gennemgang af litteratur, der behandler Indre Mission.

A048 Alcorn, Randy: Spar op i himlen. Credo 2006. 2 t. 34 min. - Læst af Hanne Korsholm.

Uvurderlige skatte er inden for din rækkevidde! Og med dem frigørende glæde! Randy Alcorn afslører her hemmeligheden ved at være en glad giver. Når du opdager den hemmelighed, vil dit liv aldrig mere være det samme - og det ønsker du heller ikke!

Gennem en vedkommende formidling af bibelske sandheder åbner forfatteren vores øjne for de fantastiske velsignelser, der er ved at give penge til Guds rige. Du kan ikke tage dine penge med dig i Himlen, men du kan sende dem i forvejen.

A007 Alex, Ben (red.)Visdomsord: Glæde. Tak. Sundhed. Stilhed. Scandinavia 2013. 3 t. 4 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

”Visdomsord” indeholder fire små bøger med Bibelvers og citater om glæde, taknemmelighed, sundhed og stilhed. Læs med og lad dig inspirere.

A031 Alexander, T. D.: Konge som tjener. Credo 2001. 5 t. 57 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Hvem Jesus er, kan man finde et godt svar på i Det Nye Testamente. Men læsere af ”Konge som tjener” vil se, at svaret tager sin begyndelse allerede tidligt i Det Gamle Testamente og at alle bøger i Bibelen rummer træk til billedet af Jesus som konge, tjener og verdens Frelser.

A001 Allberry, Sam: Kristus er opstanden! – og hvad så? Lohse 2012. 5 t. 41 min. – Læst af Jesper Kristensen.

” ... nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde ...” Ordene kommer næsten af sig selv, når vi siger trosbekendelsen. De er blevet så selvfølgelige, at vi måske ikke engang tænker over indholdet.

Sådan var det i hvert fald for denne bogs forfatter, men da han blev opmærksom på det, besluttede han sig for at dykke ned i, hvad Bibelen egentlig siger om Jesu opstandelse og dens betydning for os. Det er der kommet en meget engageret, personlig og humoristisk bog ud af. Sam Allberry konfronterer sine egne blinde vinkler og forudfattede meninger og holder dem op mod Bibelens budskab om Jesu – og vores – opstandelse.

Her kastes nyt og spændende lys på bibeltekster, som vi måske troede, vi kendte til hudløshed. Det er bibeludlægning af høj karat, men skrevet så alle kan være med. En opløftende og befriende bog.

A047 Andersen, Børge Haahr: Evangeliet i livets overgange. LogosMedia 2005. 9 t. 47 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Alle kender til livsovergange. Mødet med det nye og ukendte skaber ofte en blanding af forventning og frygt. En praktisk teologisk bog om menneskelivet i dets helhed og kompleksitet.

Med udgangspunkt i de fire store livsovergange: fødsel, pubertet, ægteskab og død, skriver Børge Haahr Andersen livsnært og klogt om, hvordan mennesker ved disse lejligheder kan møde kirkens budskab. Evangeliet får krop og bliver knyttet til vores menneskelige erfaringer. Samtidig fastholdes det som Guds evangelium åbenbaret i de bibelske skrifter.

Bogen henvender sig ikke kun til præster og teologer, men til alle der vil, at den kristne tro skal spille en aktiv og vedkommende rolle i menneskers liv.

A030 Andersen, Børge Haahr: Ægte[fælles]skab - Ti teser om kirkens opgave. LogosMedia 2007. 5 t. 13 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

De fleste forbinder livskvalitet med et godt familieliv. Men ægteskabet er i krise i vores samtid. Alt for ofte bliver fællesskabet ødelagt af smertelige kriser og samlivsbrud. Her har kirken – med sin høje vurdering af ægteskabet – noget at byde ind med. Det handler ikke om de nemme løsninger, men Børge Haahr Andersen peger i denne bog på en række områder, hvor der er behov for, at kirken træder i karakter og viser ægte omsorg.

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den treenige Gud. Derfor er der mere på spil end ægteskabet som samfundsbærende institution, når vi taler om at værne om ægteskabet.

En vigtig bog for alle der vil tage ansvar i familien eller i menigheden.

A027 Andersen, Eleonora: Ruiner kan genopbygges - lidelsens praksis. Lohse 1995. 1 t. 27 min. - Læst af Ellen Holst Nielsen.

Gennem denne lille bog hjælpes læserne til at opleve sig frem til en personlig tro på, at ruiner kan genopbygges og at Gud går med hele vejen.

A039 Andersen, Eleonora: Ung sorg. Credo 2006. 9 t. 33 min. - Læst af Jesper Kristensen.

En livsnær bog med hjælp til dig som er ung og kæmper med sorg og sår på sjælen.

Mange unge bærer på skjult eller åbenlys sorg. Måske på grund af misbrug som barn. Måske på grund af tab i forbindelse med død eller skilsmisse. Mobning, sygdom, konfliktfyldt seksualitet, problemer i familien, selvværd, præstationsangst, selvforagt, selvmord. Der er nok at slås med i en tid, hvor kravene er mange - både fra os selv og samfundet. Tiden læger desværre ikke alle sår, men vi kan lære at pleje sårene og leve med arrene. Vi kan lære at tage imod og give os selv omsorg. Vi kan vokse og hele.

”Ung sorg” er en meget livsnær og autentisk bog, fordi den bygger på forfatterens erfaringer som terapeut og sjælesørger. I bogen bliver sorgen mødt og anerkendt - og der bliver givet konkrete råd og sund bibelsk vejledning til helingsarbejdet.

A049 Andersen, Eleonora: Venner. Credo 2005. 39 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Gode venner er guld værd. Men af og til kan vi få ondt i vores venskaber. Vennerne gjorde ikke lige det, vi havde forventet. Eller vi holdt simpelthen op med at ses. Hvad gik der galt? Hvordan kan vi vedligeholde gode venskaber, hvordan får vi nye venner? Skal vi holde på en ven for enhver pris?

Familieterapeut og teolog Eleonora Andersen har som rådgiver mødt mange unge, såvel som voksne, der har kæmpet med og for deres venskaber. I denne lille bog sætter hun fingeren på ømme punkter og giver gode råd til dig, der gerne vil være og have en god ven.

A025 Andersen, Leif: Gud! Hvorfor sover du? Lohse 1987. 9 t. 44 min. - Læst af Bent Riber Jensen.

Med udgangspunkt i den gængse udtalelse om, at der ikke kan findes en kærlig Gud, når der er så megen ondskab og lidelse i verden, viser forfatteren ud fra Bibelen, at der er et svar. Gud sover ikke, mens vi skalter og valter og tilføjer hinanden lidelse. Han er vågen og lider med os, selv om det er vores egen skyld, at verden ser ud, som den gør – nemlig på grund af Syndefaldet.

A028 Andersen, Leif: Hvad Bibelen faktisk siger om barnedåben. Lohse 1998. 1 t. 41 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

En letlæst og vedkommende bog om et emne, som bør stå centralt hos enhver kristen. Ved flere lejligheder har Leif Andersen været i samtale med bl.a. pinsefolk og baptister om barnedåben. Det har tvunget ham til at arbejde sig helt ind til kernen i spørgsmålet. Han indrømmer, at det ikke er muligt at finde et skriftsted, som klart taler om barnedåben, når det læses isoleret. Men i Det Nye Testamente finder han flere fakta, som understreger, at barnedåben er i overensstemmelse med evangeliets ord.

A019 Andersen, Leif: Jamen, bad jeg da for lidt. Lohse 2000. 3 t. - Læst af Sonja Baagø.

På sin sædvanlige direkte og ærlige måde tager Leif Andersen læseren med ind i de mange vanskelige spørgsmål, der er forbundet med tilsyneladende ubesvaret bøn.

A005 Andersen, Leif: Når Gud er tavs. Lohse 2015. 2 t. 41 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Når nu Gud er almægtig, står han så bag alt, hvad der sker i verden?

Er det Gud, der har sendt min personlige lidelse og smerte, og stod han bag Anders Breiviks massakre på Utøya og i Oslo?

Hvad siger Bibelen – og hvad siger mennesker?

Den erfarne teolog og sjælesørger Leif Andersen giver trøst og omsorg på det personlige plan, og han leverer vægtige indspil på det tankemæssige plan.

A018 Andersen, Leif: Tre fordækte essays. Credo 2000. 1 t. 34 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Sprudlende, veloplagt og med bidende ironi skriver Leif Andersen i disse tre essays om den sandhedsrelativisme og pragmatiske livsholdning, der gennemtrænger vores tid. Fælles for de tre helt forskellige essays er, at de underholder, afslører og vækker længsel efter Guds sandhed.

A057 Andersen, Leif: Vished. Lohse 2010. 36 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Er frelsesvished mulig? Ja, vished er mulig! Ikke som selvretfærdig skråsikkerhed, men som tillid til Guds løfter og overbevisning om, at Bibelens ord om ham er troværdige. Vi kan have fred med Gud, uafhængigt af hvad vi føler i hjertet, fordi Gud i Kristus har forligt sig med os.

Bogen er blevet til på baggrund af tre sammenhængende artikler i IMT 2008. Artiklerne er bygget op som sjælesørgeriske spørgsmål og svar, der bærer præg af personlig erfaring.

A035 Andersen, Leif m.fl.: Med håb. Håbet om Guds rige, om hans frelse og daglige nærvær.

Credo 2001. 8 t. 47 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Spændende bog om det kristne håb – som det forkyndes og bevidnes i Bibelen, og som vi erfarer og bruger det i livet som kristne. Fx i sang og musik, i sjælesorg og i mødet med mennesker, der ikke selv ejer håbet.

A003 Andersen, Ole: Når Guds rige kommer. Tusindårsriget og den nye jord. Ordet og Israel

1995. 5 t. 6 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Hvad forudsiger Bibelen om fremtiden? Hvad skal der ske, når Jesus kommer igen? Hvad er Tusindårsriget, og hvornår kommer det?

Handler det kristne håb om englevinger eller om en jord uden krig og forurening? – Denne bog giver en oversigt over forskellige forståelser af det kristne håb og en grundig og nøgtern gennemgang af de vigtigste bibeltekster.

A029 Andersen, Ole: Slutspillet om Israel. LogosMedia ism. Ordet og Israel 2016. 14 t. 3 min. –

Læst af Jesper Kristensen.

Israel og Mellempøsten er i mediernes fokus. Israel er også i fokus i et stort antal fremtidsprofetier i Bibelen. Men er der nogen sammenhæng mellem det moderne Israel og de bibelske profetier? Det spørgsmål er genstand for en ivrig og aktuel debat blandt kristne.

Denne bog tager fat på to hovedspørgsmål:

Hvordan skal kristne i det 21. århundrede forstå de ældgamle bibelske profetier om Israel?

Hvad siger disse profetier om det moderne Israel og dets fremtid?

Bogen argumenterer for, at Israel har en afgørende rolle i et dramatisk slutspil i verdenshistorien.

A046 Ash, Christopher: Storm og stilhed. Nærkamp med Gud. Credo 2007. 6 t. 2 min. - Læst af

Jesper Kristensen.

En trøsterig udlægning af Jobs bog i et hverdagsagtigt sprog. Lidelsens hvorfor bliver ikke besvaret, men sat på dagsordenen.

Hvorfor Gud?

Hvad har jeg gjort forkert, siden jeg oplever dette?

Hvorfor svarer du ikke?

Hvad er meningen med, at ondskab, lidelse og død rammer dine børn?

Disse spørgsmål ønsker mange af os brændende at få svar på. Forfatteren løfter en flig af svaret i denne ligefremme og jordnære gennemgang af Jobs bog fra Bibelen.

Det handler nemlig om mere end Job. Det handler om en smerternes mand. En uskyldig troende, der lider. Men mest af alt handler det om den gode Gud, som kun handler til bedste for sine børn. Tør du gå i nærkamp med Gud? Så er der hjælp at hente i denne bog.

A010 Ash, Christopher: Vær glad – med god samvittighed. Credo 2015. 6 t. 45 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Ligger din samvittighed gemt i en skuffe eller er den en daglig pine?

Samvittigheden kan sløves og døves. Den kan være skrøbelig eller stærk. Den kan skærpes og finjusteres. Og den kan blive rensset!

Christopher Ash tager samvittigheden frem i lyset og undersøger den indgående. Han gør det ved at skrive om omvendelse og syndsbeholdelse, så befrielsen, fryden og glæden ved at leve med en ren samvittighed for Guds ansigt bliver til at tage og føle på.

A060 Augustin, Aurelius: Om Ånden og Bogstaven. Credo 2008. 4 t. 11 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Til kirkefaderen Augustins hovedskrifter hører også den lille bog "Om Ånden og Bogstaven" fra 412. Den var rettet mod pelagianerne, som fornægtede arvesynden og hævdede, at vi ved egne kræfter og Skriftens belæring kan blive frelst. Bogen fik siden hen stor betydning også for den lutherske reformation og er stadig korrektivet, når Kirken glemmer, at vor evige frelse alene skyldes Guds nåde i Kristus, ikke vore egne gode gerninger eller gode vilje. Guds Lov og Evangeliet er begge nødvendige, men må ikke sammenblandes!

En Credo Klassiker hører til blandt kristendommens mest elskede og brugte bøger, som til enhver tid bør være tilgængelige på dansk, fordi deres indhold er tidløst og brugbart. Serien bliver produceret i små oplag ad gangen. En række øvrige bind er under forberedelse.

B083 Bailey, Kenneth E.: Jesus set med mellemøstlige øjne. Bind I. Lohse 2009. 15 t. 53 min. - Læst af Jesper Kristensen.

"Jesus set med mellemøstlige øjne" er en slibesten for troen og for det bibelske budskab. Kenneth E. Bailey har boet i Mellemøsten i 60 år og kender den mellemøstlige kultur indefra. Han er samtidig en dygtig teolog og en kyndig bibellæser, og det møde er der kommet en spændende og tankevækkende bog ud af.

Den kaster et nyt og velgørende klart lys over mange bibelske beretninger, lignelser og datidens forhold. Evangeliet skinner og funkler, når man læser om Jesus med mellemøstlige øjne.

B084 Bailey, Kenneth E.: Jesus set med mellemøstlige øjne. Bind II. Lohse 2009. 9 t. 19 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Nærværende tobindsværk Jesus set med mellemøstlige øjne er kronen på Baileys forkyndelse og undervisning. Det er udlægninger af en af de få kendte teologer fra Vesten, der er vokset op i Jesu verden. Han formidler kristendommen ud fra lokalkulturen og har arbejdet med alle kilderne til oldtidens kristendom og jødedom. I dette andet bind foreligger Baileys geniale læsninger af nogle af de største lignelser fra specielt Lukasevangeliet. Bogen er krydret med teologi og livshistorier fra Mellemøsten og har mange fuldstændig nye og overraskende tolkninger.

De to bind sammenfatter 60 års teologi helt uden sidestykke. Ingen præst kan undvære denne håndbog. Nummeret B084 findes ikke, da den ligger sammen med B083.

B073 Bandak, Merete: Mellem tid og evighed. Lohse 1995. 1 t. 46 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Bogen er udadrettet til kirkefremmede. Den indledes med nogle betragtninger af Jesu liv og gerning her på jorden, hans død og opstandelse. Herefter spores læseren ind på spørgsmålet om, hvem Jesus er, hvor vi kommer fra og hvor vi går hen.

B040 Bartholdy, Henrik m.fl.: Skrift og åbenbaring. Credo 1997. 11 t. 59 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Om Bibelen – dens tilblivelse, autoritet, kanon, overlevering osv. Om forholdet mellem den bibelske og den videnskabelige virkelighed. Om at læse Bibelen på dens egne præmisser.

Bibelen er en speciel og helt enestående bog. Hvad er det særlige ved den? Hvordan er den blevet til? Hvordan er teksterne blevet overleveret? Er de pålidelige? Hvilke skrifter hører med og hvorfor?

Det er nogle af de mange spørgsmål, der bliver stillet om Bibelen, og som der gennem kirkens historie er givet mange og forskellige svar på.

I Skrift & åbenbaring sættes der fokus på nogle af disse spørgsmål. Svarene søges først og fremmest i de bibelske skrifter selv. Skrift & åbenbaring er en informativ bog om bibelsyn. Bogen vil primært give hjælp og frimodighed til at læse Bibelen på dens egne præmisser: som Guds ord formidlet af mennesker til mennesker til alle tider.

B085 Beck, Vilhelm: Becks bedste. 15 prædikener. Lohse 2011. 8 t. 15 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Onde tunger siger om præster, at de er usynlige de seks dage om ugen og uforståelige den syvende. Beck var det modsatte: Han var meget synlig i sine sogne i hverdagene, og budskabet i hans prædiken om søndagen var let at forstå.

De femten udvalgte prædikener er gamle nu, men der er alligevel megen visdom og opbyggelse at hente i dem. Evangeliet er det samme endnu i dag, og en del af de problemstillinger, han berører, er overraskende aktuelle.

En folkelig prædikant, som den danske kirke næppe har haft magen til.

B039 Benton, John: Men vi skal mættes – om at være kristen i forbrugskulturen. Credo 2008. 6 t. 13 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

På godt og ondt er forbrugssamfundet den kontekst, hvori vores liv leves og formes. Tempoet er højt, kravene store og jagten på prestige og statussymboler uendelig. Som kristne står vi ikke blot på sidelinjen. Vi er en del af det alt sammen. Spørgsmålet og udfordringen handler om, hvordan vi forholder os til denne konsumkultur.

John Bentons bog rummer både samtidsanalyse og vejledning til, hvordan kristne kan danne modkultur i det 21. århundrede.

B086 Bergsøe, Martin: Gud i Centrum – Signalement af det humanistiske oprør. Scandinavia 2006. 9 t. 32 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Utrolig relevant – signalement af det humanistiske oprør. Engang var Gud i centrum. I dag er mennesket i centrum. Dette er ikke sundt.

Ny bog af Martin Bergsøe om den humanistiske plage, der hærger i samfundet og i kirken. Bogen undersøger humanismens historie, dens væsen og forklædninger – også i kirken. Ikke mindst inden for frikirkerne er der en stor uvidenhed og naivitet på dette område, og bogen påviser hvordan postmodernistiske værdinormer i dag opsuges i menighederne, så i stedet for at menigheden forandrer verden, bliver det verden der forvandler menigheden. Vi må tilbage til at have Gud i Centrum.

B063 Bjerager, Erik: Gud bevare Danmark. Gyldendal 2006. 9 t. 45 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Skal kristendommen på museum? Sekulariseringen går amok; 500 år med sekularisering; Er der plads til Gud i Europa? ; Sekularisering på tyrkisk; Religionen er genopstået i samfundet; Enhver bliver salig i sin tro; Religion er ikke kun en privatsag; Stat og kirke i ægteskabskrise.

B034 Björklund, Lars: En skygge af kærlighed. Tanker i sorgen. Unitas 2006. 26 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

”Ingen sorg ligner andres. Alligevel er sorgen så ens: Tomheden efter et elsket menneske. Hullet, der aldrig fyldes. Men sorgen er også som en skygge af kærlighed. Og kærligheden kan sprænge alle grænser” – fra bogens forord.

En skygge af kærlighed – Tanker i sorgen er skrevet til dem, der har mistet og nu oplever eller har oplevet den smertefulde tilstand efter et dødsfald. Hvor tiden er gået i stå, hvor fremtiden ikke længere er aktuel, hvor livet har mistet sin mening, hvor tomheden og smerten regerer. Med en utrolig indsigt og indlevelsessevne tager forfatteren Lars Björklund fat om en af livets mest u håndterlige og uheldige situationer og sætter ord på nogle af de mange følelser og tanker, der er forbundet med det at miste: håbløsheden, meningsløsheden, tomheden, savnet og smerten.

Men bogen rummer også et spinkelt håb. Håbet om, at meningen kan vende tilbage, at sorgen bliver til at leve med, og at vinteren afløses af forår.

B078 Bjørsted, Gunni: Elsket nok til at tale sandt. En rejse mod ægthed og vitalitet. ProRex 2010. 7 t. 18 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

I denne bog går du sammen med en erfaren og vís medvandrer på vejen mod åndelig klarhed. Med Gunni Bjørsted som samtalepartner får du åndelig vejledning til at lære din mund at sige, hvad der er i dit hjerte.

Det er en revolutionerende og livsbekræftende vandring at begive sig ud på. Den bringer dig nærmere Gud, dig selv og dine omgivelser og styrker fortrøstningen til at være menneske med kærlighed i hjertet.

Fra afsnit til afsnit emmer det af slidstærke indsigter og dugfriske personlige erfaringer. Sammenlagt bliver det til gedigen åndelig vejledning for læseren, der opmuntres til at lade munden sige, hvad der er i hjertet. Vi får beskrevet Guds brændende kærlighed, så selv isbjerge må smelte, og vi hjælpes til at elske os selv, elske livet og elske vore Skaber.

B060 Blackaby, Henry & Blackaby Norman: Som Jesus bad. Scandinavia 2008. 4 t. 31 min. -

Læst af Edel Holst Nielsen.

De tolv disciple, som Jesus valgte, var uden tvivl mænd, der bad. De var opvokset i en kultur, der værdsatte og praktiserede bøn, og for, som de gjorde, at efterlade alting og følge Jesus da Han kaldte på dem, må hvert af deres hjerter have været overgivet til Gud i bøn.

Og stadigvæk, da disciplene lærte Jesus bedre at kende, opdagede de en tydelig forskel på deres måde at bede på og Herrens bønsliv. Ved at belyse eksempler fra Jesu liv har forfatterne skabt et stærkt og udfordrende ideal for den kristnes bønsliv, hvis alfa og omega er overgivelse.

Bogen kan ikke andet end drage læseren dybere ind i bøn, samtidig med at den også giver svar på mange spørgsmål. Se f.eks. hvordan du svarer nogen, der mener at have fået at vide af Gud, hvad hans vilje er for dit liv!

B035 Bladt, Robert: Kristusliv. Credo 2007. 9 t. 18 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Kristusliv giver en overordnet vejledning i det kristne liv med udgangspunkt i de 10 bud, Trosbekendelsen og Fadervor. Kristendommen er frihedens religion. I modsætning til andre verdensreligioner har kristne ikke en dikteret, fælles måde at praktisere troen på.

Det kristne liv bryder også med menneskets indbyggede religiøsitet på afgørende punkter. En bog om det kristne liv kan derfor heller ikke bare være en how-to-do-it vejledning. Kristusliv baserer beskrivelsen af kristen praksis på fem grundelementer: Omvendelse, udvælgelse, dåb, bekendelse og tro. Derefter udfoldes, hvordan den treenige Gud først må sætte sit aftryk i den troende, som derefter kommer til udtryk i et sundt menneskeliv, ægte fromhedsliv og glad tjeneste for Gud og hans folk.

B045 Bladt, Robert: Kristustro. Credo 2005. 7 t. 3 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Vi ynder at sige at Danmark er et kristent land. Men hvad er kristendom? Hvad er indholdet i den kristne tro? For mange står det svagt, for andre er det uinteressant: Pyt med dogmerne, bare vi lever nogenlunde ordentligt!

Kristustro giver en fyldig og pædagogisk beskrivelse af den kristne tros indhold, bygget op omkring trosbekendelsen. I et lettilgængeligt sprog, med et strejf af humor og krydret med små historier, bliver vi præsenteret for fundamentet under den kristne kirke – og det danske samfund

B077 Bladt, Robert og Holmgaard, Erik, red.: Svar på 117 spørgsmål. Lohse 2007. 4 t. 38 min. -

Læst af Annelise Fredensborg.

Kan man kun få hjælp fra Gud, hvis man virkelig tror på, at han kan hjælpe? Salli, 16 år.

Er der liv efter døden, før Jesus kommer igen? Kristine, 21 år.

Er dødsstraf "forbudt" ifølge bibelen? Liv, 15 år.

Tilgiver Gud alt – også det jeg godt ved er forkert? Annemette, 19 år.

Kan Gud skabe en sten, han ikke selv kan løfte? Randi, 15 år.

I denne bog finder du 117 spørgsmål og svar om Gud, tvivl og tro osv. Spørgsmålene er stillet af unge i alderen 12-23 år, og ti ungdomsledere giver korte og præcise svar på de udfordrende spørgsmål

B004 Bladt, Robert og Vigilius, Manuel (red.): Kan Gud virkelig tilgive alt? – og 11 andre gode spørgsmål Credo 2012. 1 t. 17 min. – Læst af Jesper Kristensen.

12 spørgsmål om troen fra studerende til ansatte i KFS.

I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på studiesteder over hele landet. Flere end 500 studerende fik mulighed for at stille et spørgsmål om Gud og troen til medarbejdere fra Kristeligt Forbund fra Studerende (KFS). Blandt de mange spørgsmål er til denne bog udvalgt 12, og forskellige kristne kommer med deres bud på et svar.

Få svar – eller bliv provokeret til nye spørgsmål!

B043 Blanchard, Ken & Hodges, Phil: At lede som Jesus - Lektioner fra alle tiders største leder. Scandinavia 2007. 8 t. 11 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen

Bogen "At lede som Jesus" beskriver os alle som ledere – lige fra forældrene, der leder deres børn, vennen der leder sine venner og statsministeren, der leder sit folk.

Når en gruppe mennesker går af sted, er det selvfølgelig vigtigt, at den forreste kender vejen og ved, hvor de skal hen. Det er dernæst vigtigt, at de i midten følger dem foran. Gør de ikke det, vil de fare

vild, og de bagerste vil måske følge dem og dele deres skæbne. Som mennesker kan vi ikke undgå at påvirke hinanden.

Bogens to forfattere, Ken Blanchard og Phil Hodges, viser os, hvordan vi kan lede som Jesus og på den måde forvandle vores eget liv og livet hos dem omkring os. De skriver om, hvordan vi kan komme af med stolthed og frygt og erstatte det med ydmyghed og sikkerhed. Bogen er som et tankevækkende kursus i din egen person og dit liv. Al lederskab starter indefra.

Ikke mange respekterer eller følger en person, der ikke gør, hvad han siger. ”Gør, som far siger, ikke som far gør” holder altså ikke. Alligevel prøver mange bøger om lederskab at give tips til, hvordan vi kan opføre os som ledere. Det kan man sagtens lære en masse af, men har man ikke hjertet med i sit arbejde, sin familie eller sin tjeneste, følger ingen efter. Du ser måske ikke dig selv som leder, og har måske ikke lyst til ansvaret, men tænk på det sådan her: Du kan ikke undgå at være en leder – du kan blot være en dårlig eller en god én, en aktiv eller en passiv én. Du leder om ikke andet altid én person, nemlig dig selv. Find opbyggende inspiration til denne livslange rolle i ”At lede som Jesus”.

B061 Bonhoeffer, Dietrich: Bibelens Bønnebog. Gennemgang af Salmernes Bog. Med efterskrift om Bonhoeffers liv. LogosMedia 2008. 2 t. 4 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Bibelens bønnebog er en indføring i og et overblik over Salmernes bog forstået som bønner. Bonhoeffer viser, hvordan Kristus er Salmernes ophavsmand, mål og omdrejningspunkt. Ja, han hævder, at Salmernes bog har sit klimaks i Fadervor og samtidig er Fadervors udtømmelige rigdom. Det er magtpåliggende for Bonhoeffer ikke bare at undervise teoretisk om Salmerne, men at opfordre, ja, indtrængende indskærpe kristne at bede dem. Man mærker, at han selv var en bedende kristen, som blev velsignet gennem Salmernes bog.

B011 Bonhoeffer, Dietrich: Det kristne fællesskab. LogosMedia 2013. 1 t. 51 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Det er med god grund, at der i disse år tales meget om kristne fællesskaber og enhed imellem kristne. I denne lille bog fokuserer Bonhoeffer på det helt basale spørgsmål: Hvad er grundlaget for kristent fællesskab og kristen enhed? Formuleringen af hans svar vil måske overraske og provokere, men også udfordre og inspirere.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) var tysk præst og teolog. Han blev henrettet 9. april 1945 for sin aktive indsats i den tyske modstandsbevægelse.

Bonhoeffers »Fællesskab« hører til blandt hans mest kendte og elskede værker. Uddraget, som præsenteres i denne bog, er forsynet med et forord af Niels Nymann Eriksen, der er sogne- og indvandrerpræst i Apostelkirken på Vesterbro.

B142 Bonhoeffer, Dietrich: Efterfølgelse. Scandinavia 1989. 12 t. 59 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Bogen indledes med en artikel af sognepræst Jørgen Glenthøj, som giver et rids af Dietrich Bonhoeffers historie og virke i den korte tid, han fik lov at være her på jorden, før han blev myrdet af nazisterne den 8. april 1945. Selve bogen er en grundig indføring i, hvad det vil sige at være Kristi efterfølger; og den munder ud i, at ”Kristi efterfølger er Guds efterligner”.

B050 Bonhoeffer, Dietrich: Min tid er i dine hænder. Vennebreve og teologiske refleksioner 1943-44. Aros 2006. 15 t. 42 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Der var ikke mange intellektuelle og endnu færre præster og teologer, der åbent stod frem som modstandere af nazismen i 1930'erne og 1940'ernes Tyskland. En af undtagelserne var præsten og teologen Dietrich Bonhoeffer.

Fra Hitler kommer til magten i 1933, sætter Bonhoeffer sit liv og teologiske virke ind på kampen for at imødegå nazismens konsekvenser for kirke og samfund. Det, der begynder som en indrekkelig modstand, får i løbet af nogle år politisk karakter. Bekendelseskirken, der en tid danner rammen for Bonhoeffers arbejde, erstattes af den politiske modstandsgruppe, Bonhoeffer bliver involveret i. Men denne drejning betyder ikke, at de begrundelser, Bonhoeffer giver for sit virke, bliver mindre teologiske.

I april 1943 bliver Bonhoeffer arresteret. I næsten to år sidder han fængslet i Berlin. Under fængselsopholdet skriver Bonhoeffer breve, teologiske optegnelser, digte og andet. I disse skrifter træder han frem som en nytænkende teolog, der bestræber sig på at komme til rette med forholdet

mellem kristen tro og moderne livstolkning. Det er ikke mindst disse skrifter, der i eftertiden har været med til at give Bonhoeffer status som en af det 20. århundredes betydeligste teologer.

I februar 1945 erfarer familien, at Bonhoeffer ikke længere befinder sig i fængslet. Gestapo nægter at oplyse, hvor han er. Først i sommeren 1945 bliver det afdækket, hvad der er sket: Dømt for delagtighed i attentatet mod Hitler den 20. juli 1944 er Bonhoeffer blevet henrettet den 9. april 1945. Han blev 39 år gammel. Min tid er i dine hænder indeholder et udvalg af skrifterne fra tiden i fængsel i ny oversættelse til dansk. Hovedparten er breve til Bonhoeffers ven og fortrolige, præsten Eberhard Bethge.

B046 Bridges, Jerry: Ubegrænset rigdom. Credo 2006. 7 t. 3 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Ubegrænset rigdom fastholder, at evangeliet er nerven i vores vandring med Gud. Det er nøglen til frelsen, men også kraften bag helliggørelsen.

Virkeligheden bag vor tids kristendom er, at mange bekendende kristne faktisk ved meget lidt om evangeliet, og hvad det betyder for hverdagslivet. Jerry Bridges hævder, at de fleste kun ved akkurat så meget om evangeliet, at det får dem inden for dørene i Guds Rige. De ved intet eller kun lidt om Jesu Kristi ubegrænsede og uransagelige rigdomme. Denne bog handler om at forkynde evangeliet for os selv hver dag.

B001 Broder Andreas & Janssen, Al: Lysets kraft - Det eneste håb for mellemøsten Lohse ism. Åbne Døre 2012. 16 t. 49 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Raketangreb, stenkastende unge, massakrer og selvmordsbomber ... Livet i Mellemøsten trækker tit overskrifter — og sjældent af den positive slags. De mange modsatrettede religiøse, etniske og globale interesser i området udgør en sprængfarlig cocktail, der synes at eksplodere ved den mindste gnist.

Her er en samling historier, du ikke har hørt i nyhederne. Historier om forsoning midt i forbitrelsen, håb midt i hadet. Om spirende fred. Om lysets kraft midt i det sorteste mørke. Broder Andreas fortæller om, hvordan han gennem mange år har opsøgt mennesker på forskellige sider af konflikterne i Mellemøsten.

For at forstå deres betingelser og behov, for at vidne om Jesus, og for at støtte og opmuntre de kristne til at lade Guds lys skinne.

B241 Brodersen, Paul: Bibelens profetiske budskab. Frimodt 1961. 32 t. 33 min. - Læst af Bjarne Hvid.

En fængslende gennemgang af profeternes budskab og historie – fra Moses til Jesus Kristus. – Det kommer klart frem, at Gud gennem profeterne taler både ind i deres egen tid og i alle tider.

B062 Buch, Kirsten Berggreen: Hver en storm. Unitas 2000. 13 t. 13 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Kirsten Berggreen Buch er opvokset i byen Harbin i Kina som datter af missionærægtesparret Astrid og Niels Buch. Nu har hun skrevet en bog om vækst og brydninger i Harbin Lutherske Kirke. Det er et velskrevet stykke kirke- og missionshistorie, hun hermed fremlægger i bogen Hver en storm. Selvom de direkte organisatoriske bånd mellem dansk mission og de kristne i det gamle Manchuriet, nu Dongbei, ikke længere eksisterer, er der stadig levende bånd mellem missionsvenner i Danmark og kristne i Kina. De vil med glæde kunne læse denne bog og blive beriget af den stærke tro, der har arbejdet i pionermissionens første tid.

B242 Busch, Wilhelm: Hvad skal jeg med Jesus? Dansk Luthersk Forlag 1992. 6 t. 0 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Livsnær tale om Gud og livet krydret med stribevis af eksempler og oplevelser fra forfatterens eget liv. En humørfyldt bog om livets store spørgsmål som: Hvorfor lever jeg? Hvorfor tillader Gud det onde? Hvilken tro er den rigtige? Hvad skal jeg gøre med min skyld? Kan man nå frem til klarhed i religiøse spørgsmål? Hvad får man ud af et liv med Gud?

Wilhelm Busch var i sin tid ungdomspræst i Essen i Tyskland, men blev kendt i store dele af Europa for sin klare, bibelske forkyndelse.

B095 Bygstad, Jan: Menigheden i bibelsk perspektiv. LMH's Elevforening ism. LogosMedia 2010. 8 t. 50 min. - Læst af Jesper Kristensen.

I de seneste år er der skrevet mange bøger om den kristne menighed: dens fællesskab, forkyndelse og mission. Men skal det, som skrives, blive til sang åndelig hjælp, må Bibelen selv komme til orde og udlægges ud fra evangeliet om Jesus. Det vigtigste ved menigheden er ikke hvad den selv er og gør, men at den har Jesus og i ham ejer syndernes forladelse, evigt liv og fællesskab med Gud. Dette budskab står centralt i denne bog, og det løber som en rød tråd gennem alle kapitlerne, selvom de behandler mange forskellige sider af menighedens tro og liv: trosgrundlaget, den åndelige enhed, nådegaverne, kirketugt, missionskaldet, tilbedelsen m.m. Alle emner belyses ud fra Skriften og evangeliet. Derved kan læsningen ikke blot blive til åndelig og teologisk afklaring, men også til fornyelse og opbyggelse i troen på Jesus.

B076 Bækgaard, Hans-Ole (Olsen): Hovedet under armen. Lohse 2010. 16 t. 15 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvem kender ikke til at støde på tekster i Bibelen, som kan være svære at forstå?

Hans-Ole Bækgaard [Olsen] har i denne bog udvalgt 60 sådanne steder – ligeligt fordelt mellem GT og NT. I bogen giver han uddybende forklaringer, som kan hjælpe os til bedre at forstå de vanskelige tekster.

Her er basis for mange aha-oplevelser.

B049 Bækgaard, Hans-Ole, red.: Fællesskab for alle. Lohse 2009. 5 t. 38 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Denne bog sætter fokus på, at der er mennesker, som indimellem forlader det kristne fællesskab. Måske fordi de kom i konflikt med eller følte sig presset af fællesskabets normer, eller fordi fællesskabet ikke tog hånd om dem i en vanskelig periode i deres liv.

Redaktionen bag bogen har været i kontakt med en række af de mennesker, som af en eller anden grund har valgt enten at skifte eller helt droppe det kristne fællesskab. De kommer til orde i denne bog. Desuden er der bidrag fra præster og psykologer, som kaster lys over de mekanismer og forhold i de kristne fællesskaber, som medvirker til, at mennesker enten selv vælger at gå eller føler sig presset til at gøre det.

Udfordringen for det kristne fællesskab er at være sandheden tro – i kærlighed! Vi må vove at møde også det menneske, som skiller sig ud eller er trådt ved siden af. I denne bog opfordres vi til at bryde den tavshed og det tabu, som ofte er en af forudsætningerne for, at mennesker vælger det kristne fællesskab fra.

B009 Bøe, Sverre: En blodrød tråd gennem Johannes' Åbenbaring. LogosMedia 2012. 6 t. 52 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Denne bog er en stærk, men samtidig let forståelig og sjælesørgerisk, indføring i Åbenbaringsbogens budskab, . Hele vejen igennem er den med til at føre ind i dyb taknemmelighed over Jesus. Den går ikke af vejen for at tage omdiskuterede emner op, men gør det med ydmyghed, varsomhed og frem for alt med dyb respekt for Guds ord. Forfatteren fastholder Åbenbaringsbogens barske tale om de sidste tiders trængsel for de kristne og forkynder samtidig Guds omsorg, almagt og trøst ind i trængslen.

B031 Bøndergaard, Per: Således elskede Gud. Refleksioner over Bibelens 3,16'ere. LogosMedia - Forlagsgruppen Lohse 2018. 2 t. 45 min. - Læst af Bøndergaard, Bodil.

Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16 er et bibelvers, som rigtig mange kristne kan udenad - og med god grund. Her bliver hele Guds frelsesplan sammenfattet i et enkelt vers. Derfor bliver verset også kaldt for "Den lille bibel".

Men hvordan forholder det sig egentlig med de mange andre 3,16-vers i Bibelen? Har de også noget væsentligt at sige os? Per Bøndergaard gik på opdagelse i disse vers, og resultatet af rejsen blev denne andagtsbog, der rummer refleksioner over alle Bibelens 3,16'ere.

»Målet har været at fange bare en enkelt tanke fra hvert vers og forhåbentlig på den måde give læseren lyst til og mod på at læse lidt mere - også i de af Bibelens bøger, som vi måske ikke læser så ofte.«
Per Bøndergaard i forordet

C008 Carlsen, Elsebeth: Fællesskab der favner. Er der nogen, der vil lege med mig. Lohse 2006. 2 t. 20 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Fællesskabet er ikke et enkeltmandsprojekt – det er vores fælles projekt! Jeg kan ikke favne alene, men et fællesskab kan favne alle.

12 personer har hver skrevet en artikel om fællesskab, der favner. Jesus er centrum for vores fællesskab. Han er det bånd, som samler familiemedlemmerne, hvor der ikke nødvendigvis er bånd imellem os. Jesus gør, at jeg er kvalificeret til fællesskabet, som den jeg er. Det skal jeg ikke gøre mig fortjent til – og det skal andre ikke gøre sig fortjent til.

C004 Carson, D. A.: Et kald til åndelig fornyelse. LogosMedia 2004. 12 t. 5 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Hvad er kristnes største behov i dag? Spørger D.A. Carson i bogens indledende kapitel. Hans svar er temmelig provokerende: Et dybere kendskab til Gud!

Og han fortsætter – ikke mindre provokerende – med at fastslå: Vi har lært at organisere, bygge institutioner, udgive bøger, profilere os i medierne, udvikle strategier for evangelisering og programmer for discipelskab, men vi har glemt hvordan man beder.

Man fristes til at afvise disse udsagn som overdrevne, men tvinges snart til at stoppe op og tænke efter: Har han alligevel ret? For det, Carson hævder, bygger han på en dybtborende gennemgang af Paulus' bønsliv. Det er krævende, men givende læsning. Man udfordres på et dybt personligt plan: Tør – eller måske snarere: vil – vi lade vores eget liv med Gud forny indefra?

C018 Carson, D. A.: Forargeligt. Kristi kors og opstandelse. LogosMedia 2013. 6 t. 14 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Jesu kors og opstandelse er forargeligt: En levende-og-døende-og-levende Gud! En Gud, som står os imod i sin vrede, og som alligevel elsker os!

Et kors, hvor straffen bliver udmålt - og båret - af Gud!

Korset er fuldt af ironi: Universets magtfulde, forløsende og troværdige konge blev en svag, marginaliseret og korsfæstet frelser - for vores skyld.

Jesus råbte: Min Gud, hvorfor har du forladt mig? - for at Gud aldrig i evighed skal forlade os. Det er Carson, når han er bedst - kompetent tekstudlægning og engagerende forkyndelse, teologisk tyngde og opbyggelig varme.

C005 Carson, D. A.: Fra vanvid til sund tro. LogosMedia 2006. 12 t. 1 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Paulus var en stærk personlighed og uhyre farverig. I Andet Korintherbrev kapitel 10-13 spiller han ligefrem vanvittig – for evangeliets skyld. Desuden føres vi ind i hans personlige kampe, motiver og åndelige oplevelser.

D. A. Carson giver en grundig indføring i dette afsnit. Han udfolder, hvad der ligger bag Paulus' stærke selvforsvar. Et hovedspørgsmål er: Er vi modne kristne, der søger Kristus, eller lader vi os imponere af åndeligt vanvid?

En højaktuel bog for vor tids kristne, ikke mindst os i Vesten.

C013 Carson, D.A.: Gud er.... Credo 2012. 11 t. 28 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Hvem er Gud? Hvad er det for et Guds billede vi har? Og er det det samme, som Gud har åbenbaret for os i sit ord?

D.A. Carson beskriver gennem 14 kapitler forskellige sider af Guds karakter. Gud er skaberen, den barmhjertige, herskeren, den elskende og meget mere. Tilsammen viser de os et billede af, hvem Gud er og danner et overblik over de store linjer i Bibelen, så vi kan se, hvordan det hele samles i Jesus.

Bogen er skrevet til søgende og nye i troen og samtidig til alle "gamle" i troen, som gerne vil have overblik over de store linjer i Bibelen.

C003 Carson, D. A.: Livet: Kristus. Credo 2002. 5 t. 25 min - Læst af Edel Holst Nielsen.

Der er mennesker, som mener, at det at være kristen er at holde fast i gamle læresætninger og at lukke sig inde i en kirkelig subkultur. Andre tror, at kristendom er en masse bud, der kvæler al livsudfoldelse. Denne bog hævder, at kristenliv er noget helt andet. Livet: Kristus er en åben, glad, livsnær proklamation af, at kristendom først og fremmest er en relation, et livsfællesskab med Kristus, og at den kristne tro er en livsforvandlende kraft. Kristenliv er et målrettet, rigt liv, hvor sandheden sætter sig

spor i praksis. Bogen er en udfoldelse af det, der står i Filipperbrevet i Det Nye Testamente, læst og formidlet i aktuel, livsnær stil.

C011 Carson, D. A.: Med korset i fokus. Mål og motiver i liv og tjeneste. LogosMedia 2007. 6 t. 51 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

”I en tid, hvor evangelikal kristendom går i mange forskellige retninger, er det af største vigtighed, at vi bevidst fokuserer på det centrale, på evangeliet om Jesus Kristus”, skriver D.A. Carson i forordet. Det betyder, at vi må beslutte ”ikke at ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet” (1. Kor 2,2) – på nøjagtig samme måde, som Paulus traf den beslutning.

Korset fortæller os ikke blot, hvad vi skal forkynde, men også hvordan vi skal forkynde. Det lærer os, hvordan vi skal tjene, og hvad kristent lederskab er. Korset leder os fremad i discipelskab.

Bogen er en forfriskende indføring i Paulus’ holdninger og tankegang i dele af Første Korintherbrev. Der er et budskab heri, som hver ny generation af kristne må lære – hvis ikke evangeliet skal blive kørt ud på et sidespor af forskellige modeluner.

C048 Chan, Francis: Crazy kærlighed. Overvældet af en Gud, der aldrig giver op. Scandinavia 2010. 6 t. 25 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Bogen er en udfordring til radikal tro, der får konsekvenser i handling – blandt andet for vores økonomi. Den prikker til den smådovne og bekvemmelige kirkegænger og fortæller os, at vores pæne kristenliv altså ikke er godt nok!

Samtidig formår Francis Chan at bevare en balance og skrive i en tone, der stadig er kærlig og forstående, så læseren ikke føler sig fordømt, men snarere opmuntret til at stræbe efter noget bedre, et radikalt og langt rigere liv med Gud. Og til de læsere der stiller spørgsmålet: ”Jamen, hvem lever overhovedet sådan?” har Chan en række eksempler fra det virkelige liv på folk, som rent faktisk har ladet troen komme praktisk til udtryk og har oplevet det som en rig velsignelse.

Det er en bog, som det ikke vil tage lang tid at komme igennem – men måske kan den ændre dit liv!

C047 Chapman, Gary: Leve kærligheden. Lohse 2006. 5 t. 39 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Leve kærligheden – ni kapitler om ægteskabet er den første bog af forfatteren til Kærlighedens fem sprog.

I denne bog tager han konkret fat i nogle af de spørgsmål, som melder sig både før og undervejs i mange ægteskaber, bl.a.:

- Hvad vil det sige, at elske min ægtefælle?
- Hvorfor gør han dog altid sådan?
- Hvordan vedligeholder vi vores samtale?
- Hvem gør hvad i vores ægteskab?
- Hvordan opnår vi gensidig seksuel tilfredsstillelse?
- Hvad skal vi gøre med vores penge?
- Hvordan skal jeg forholde mig til mine forældre?

Ud fra sin erfaring og bibelske eksempler giver Chapman ligefremme råd og gode redskaber til at forholde sig til disse spørgsmål og arbejde med dem.

C027 Chapmann, Gary: Kærlighedens 5 sprog. Lohse 2008. 5 t. 49 min. - Læst af Lis Walsøe.

Taler du og din partner samme sprog?

Vi har alle brug for at føle os elsket – ikke mindst i parforholdet. Men selv om vi elsker hinanden, er det ikke altid, vi føler os elsket af vores partner.

Dette spørgsmål har parterapeut og underviser Gary Chapman beskæftiget sig med i mange år. Ifølge ham forstår vi grundlæggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester.

”Kærlighedens 5 sprog” er solgt i mere end 15.000 eksemplarer i Danmark og har hjulpet flere tusind par til et stærkere parforhold. En udfordrende bog, der inspirerer til handling.

C028 Chapmann, Gary: Kærlighedens 5 sprog for singler. Lohse 2008. 7 t. 6 min. - Læst af Lis Walsøe.

Forstå dig selv og dine nærmeste.

Vi har alle behov for at elske og selv blive elsket. Derfor bruger vi store dele af livet på at lede efter den helt rigtige kærlighed. Denne bog er for dig, som er single og har lyst til at vide mere om det at give og modtage kærlighed.

Ifølge forfatter og terapeut Gary Chapman forstår vi grundlæggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester. I bogen beskriver han de fem kærlighedssprog, og hvordan vi kan bruge dem i forhold til venner, kolleger, familie og mulige partnere.

C029 Chapmann, Gary og Thomas, Jennifer: Undskyld på 5 sprog. Lohse 2008. 9 t. 4 min. - Læst af Lis Walsøe.

Bliver din undskyldning forstået?

”Kærlighed er, når du aldrig behøver at sige undskyld”. Sådan lyder et citat fra en populær film i 70’erne, men de fleste har sikkert opdaget, at dette ikke er sandt. Tværtimod. Kærlighed er ofte at sige undskyld, men det er ikke altid enkelt. Og bliver min undskyldning overhovedet forstået?

Ifølge Gary Chapman og Jennifer Thomas forstår vi grundlæggende undskyldninger ved hjælp af fem forskellige sprog. Lærer du at forstå og anvende de fem undskyldningssprog, vil du få stor gavn af det i alle dine forhold.

C022 Christensen, Filip: Levende brød. Om nadveren. Lohse 1998. 4 t. 5 min. - Læst af Kirsten Due.

Bibelen giver løfte om fællesskab med Jesus og evigt liv gennem noget så hverdagsagtigt som at spise og drikke i nadveren ved en almindelig gudstjeneste. Sammen med Jesu egne ord giver den jødiske påske en god nøgle til at forstå, hvad nadveren er, og hvordan den kan give syndernes forladelse. Bogen undgår ikke de vanskelige spørgsmål, men er alligevel let tilgængelig.

C006 Christensen, Jens Ole: Den bedrageriske dronning. Klummer 1994. LogosMedia 2008. 7 t. 24 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Jens Ole Christensen er kendt som en aktiv og engageret skribent og debattør. De bedste af hans klummer er her samlet og udgivet i bogform.

C009 Christensen, Jens Ole: Når tro og liv brager sammen. LogosMedia og Credo 2009. 9 t. 40 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Må man aldrig lyve? Skilsmisse og nyt ægteskab? Hvorfor Helvede? Hvad gør vi, når Bibelen udfordrer Bibelen? Det er nogle af de meget forskelligartede temaer, der tages op i denne bog.

Jens Ole Christensen bekender sig klart til Guds gode evangelium og troværdige ord – og han er ikke bange for at tage fat, der hvor det brænder på. Resultatet er en tankevækkende og udfordrende bog om bibeltroskab i spændingsfeltet mellem menneskeliv og principper. Om hvordan man kan være bibeltro midt i en kaotisk verden.

C012 Christensen, Jens Ole, Olsen, Ditte og Olsen, Peter: Fra tropehat til iPad. LogosMedia 2011. 6 t. 13 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

En handlingsvækkende bog om mission i fortid, nutid og fremtid.

Bogen er baseret på samtaler med tidligere generalsekretær i Luthersk Mission (LM), Leif Rasmussen og giver indblik i udviklingen og problemstillingerne for LM's internationale arbejde igennem de sidste 100 år.

De overordnede strategiske linjer bliver præsenteret og i små dagbogsklip kommer man helt tæt på missionærernes hverdag. Desuden giver LM's generalsekretær Jens Ole Christensen et visionært bud på fremtidens internationale missionsarbejde.

C014 Christensen, Kurt: Lydighed eller lovsang – om islam og kristendom. Kolon 2013. 17 t. 29 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Mange har en mening om islam. Færre har et kvalificeret grundlag at udtale sig på. Kurt Christensen har begge dele.

I denne bog går han bag om de mange fordomme og rygmarvsreaktioner, som ofte kendetegner den debat, som involverer islam. I stedet går han til kilderne – Koranen og traditionen – og skaber derved et langt mere nuanceret billede af islam.

Men han gør mere end det. Han går også til kristendommens kilde – Bibelen – for at skildre de markante forskelle, men også de mange ligheder, mellem de to store monoteistiske religioner. Bogen er et resultat af mange års arbejde med emnet, og der er vigtig viden at hente for enhver, der søger et dybere kendskab til relationen mellem kristendom og islam.

C017 Cloud, Henry & Townsend, John: Børn og grænser. Scandinavia 2011. 8 t. 16 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Denne bog tager et vanskeligt emne op, som stadig er tabu for mange: Hvordan sætte du grænser for dit barn? ”Børn og Grænser” giver både psykologisk viden og systematisk vejledning i børneopdragelsens ædle kunst.

Hvornår siger man ja? Hvornår siger man nej? Hvordan udvikler man selvstændige børn? Bogen er en uvurderlig nøgle for forældre til at lære deres børn at tage kontrol over deres eget liv.

Børn – hvor går grænsen? er en vigtig investering i dine børns fremtid – skrevet af to kristne psykologer med stor erfaring på området.

C015 Cloud, Henry & Townsend, John: Hvor går grænsen?. Scandinavia 2010. 11 t. 19 min. – Læst af Jesper Kristensen.

I 'Hvor går grænsen' giver psykologerne Cloud og Townsend dig redskaber til at sætte de sunde grænser, der er nødvendige for at leve et harmonisk liv.

Er dit liv ude af kontrol? Udnytter andre dig? Har du svært ved at sige nej? Er du skuffet over Gud, fordi dine bønner ikke er blevet opfyldt?

At sætte klare grænser er en forudsætning for en sund og harmonisk livsstil. En grænse markerer den personlige "ejendomsret" inden for hvilken, det er dig, der har ansvaret. Med andre ord: Dine grænser definerer, hvem du er - og hvem du ikke er.

At sætte grænser er en god ting. Alligevel føler vi det ubehageligt. At sætte grænser handler ikke om at være ligeglad. Eller om at finde en undskyldning. Det handler om at ville det gode ved at repræsentere sine egne værdier og mål.

Fantastisk lærerig bog der helt sikkert vil give dig en ny indsigt i din egen person og kaste lys over mange af fortidens frustrationer.

C016 Cloud, Henry & Townsend, John: Ægteskab og grænser. Scandinavia 2011. 8 t. 55 min. – Læst af Jesper Kristensen.

De fleste af os har intet større ønske, end at vi må opleve kærlighed, hengivenhed og intimitet hele livet sammen med den person, vi skal dele det med. Ægteskabet er en af Guds største gaver, så det er umagen værd at arbejde på det.

”Ægteskab og grænser” handler om at fremme kærligheden, dyrke den, udvikle den og reparere den, når det er nødvendigt, ved at skabe et miljø, hvor der er frihed og ansvarlighed. Når to mennesker har frihed til at være uenige, har de også frihed til at elske. Uden denne frihed, dør kærligheden.

Men når to mennesker tager ansvar for at gøre, hvad der er bedst for deres ægteskab, stortrives kærligheden.

Bogen giver praktisk information, eksempler, skemaer og forslag, som kan hjælpe dig med at sætte de nødvendige grænser i dit ægteskab og undgå og/eller løse mange konflikter.

C025 Crandall, Chauncey W.: Opvakt fra de døde. Udfordringens Forlag 2011. 8 t. 34 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvad fik en anerkendt hjertespecialist, uddannet på Yale, med nogle af de rigeste og mest magtfulde patienter i USA til at tro på overnaturlig helbredelse?

I denne bog fortæller lægen den gribende beretning om sin åndelige rejse. Den begyndte, da han magtesløs måtte se sin egen søn dø af blodkræft.

C021 Cunningham, Jim & Estabrooks, Paul: Mørke skyer i horisonten. Åbne Døre 2009. 1 t. 53 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Vi kender forfølgelsen fra de såkaldt "lukkede" lande. Men hvordan er det egentlig hos os selv?

Er forfølgelsen også på vej til vores "frie" lande? Hvordan ville du reagere, hvis du mistede dit job eller blev mobbet i skolen, ikke bare af de andre elever, men også af lærerne?

I denne lille bog følger vi nogle kristne i et frit land, Canada. Der er jo ikke forfølgelse i Canada, eller er der? Er der forfølgelse i Danmark? Læs selv, del det med andre og få stof til eftertanke.

C010 Cunningham, Mary: Tro i den byzantinske verden - Kirkehistorie. Lohse 2005. 7 t. 44 min. - Læst af Jesper Kristensen.

For mange er den byzantinske verden et spændende mysterium. Troen i den byzantinske verden giver dig chancen for at udforske et særdeles spændende og fascinerende rige og forstå hvilken central rolle kristendommen spillede i dens udvikling. Mary Cunningham dækker perioden mellem 330 og 1454 og begynder med at give en skitse af Den byzantinske kirkes historie. Hun ser derefter på centrale aspekter ved kirkens liv, bl.a. hellige steder, mennesker, samfundstjeneste, troens natur samt kunst, arkitektur og ikoner.

D011 Dahl, Per Arne: Os syndere imellem. Et liv i tilgivelse. Lohse 1983. 3 t. 24 min. - Læst af Bjarne Hvid.

Mange finder det ulogisk, at Gud skulle tilgive os, de synes, den løsning er for nem. Blandt andet dette problem behandles i bogen, som giver grundig vejledning om Guds tilgivende kærlighed og dens betydning for vort forhold til Kristus og til vort medmenneske. 3. kassette indeholder en studieplan til videre arbejde med bogen.

D008 Dahlene, Kjell: Abraham, vandring i Troens rige. Dansk Luthersk 1994. 10 t. 19 min. - Læst af Kirsten Due.

Grundlaget for denne bog er en række bibeltimer over Abrahams liv, som har været holdt i "Norea Radio" Norges program: "Over en åben bibel". Forfatteren tager sin læser med på vandring i Troens rige sammen med Abraham.

D029 Dalsgaard, Matias Møl: Du må ikke fortvivle. Breve til et moderne menneske. Unitas 2011. 6 t. 20 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Karrieremennesket Rasmus' verden bryder sammen, da han forlades af kone og barn. Gennem breve fra præsten Morten perspektiveres tilværelsen og livsvalgene.

Da karrieremennesket Rasmus en dag bliver forladt af kæreste og barn, bryder hans verden sammen. I den sygdomsperiode der følger, modtager Rasmus en række breve fra sin morbror Morten som Rasmus hele livet har haft et nært forhold til. Morten er præst, og brevene indeholder Mortens filosofiske og teologiske overvejelser over hvorfor livet går galt for Rasmus, og hvad der skal til for at Rasmus kan komme til at leve sit liv igen.

Du må ikke fortvivle består af Mortens breve til Rasmus og er således både et portræt af et moderne menneske og et bud på hvad kristendommen på moderne præmisser har at sige til dette menneske.

D030 Demant, Jørgen m.fl. (red.): Himlen i mine fodsåler. Aros 2011. 5 t. 32 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Himlen i mine fodsåler indeholder 286 bønner, som det søgende menneske kan spejle sig i. Det er en sprogligt levende og teologisk præcis bønnebog, der svarer på det moderne menneskeliv.

Bogens nytænkning kommer bl.a. til udtryk i bønnernes titler som f.eks. Mand mig op, Relationstræt, Jesusremoulade. Langt de fleste bønner fra de i alt 97 bidragsydere er skrevet til bogen. Bønnerne er samlet i en række livstemaer: fryd, arbejde, erotik, almindelighed osv. De 23 temaer danner tilsammen en mosaik af menneskelivet. Til hvert tema er der knyttet en bibeltekst, og som en bro mellem bibeltekst og bønner finder læseren en bibliade, en slags bibelsk ballade, der hjælper bibelteksten på vej ind i bønnernes moderne univers og antyder et eller flere aspekter i livstemaet.

D045 Doland, David: Kampen om løfternes land. Lohse 1991. 11 t. 21 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Et dokument, der viser, at kampen om det hellige land ikke kan sammenlignes med nogen anden konflikt i verdenshistorien. Forfatteren er amerikansk journalist og en personlig kristen. Han har opholdt sig og arbejdet i Israel i ti år og har derved haft lejlighed til at opleve den udviklede konflikt mellem jøder og arabere/palæstinensere indefra.

D020 Due-Christensen, Lars: Faktor 10. Scandinavia 2002. 6 t. 45 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Med Faktor 10 har Lars Due-Christensen givet os et nyt værktøj, som ”sidder som det skal” – det rammer kulturelt, det er dagsaktuelt og det er vedrørende. Det er dansk for danskere. Kristne grundsandheder til dagens dansker.

Faktor 10 kan være med til at åbne en dør til en helt ny verden med Jesus. Hver faktor kan bidrage til at opbygge et fundament som kristen og givet mange ”aha-oplevelser”.

E041 Ekvik, Steinar: Når gamle forældre dør. Den undervurderende sorg. Boedal 2005. 3 t. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvad sker der, når man som voksen mister sin mor eller far? Forholdet mellem børn og forældre er noget helt særligt. Hvad enten relationen er god eller dårlig, sker der noget specielt med børn, når deres forældre dør.

Selv efter forældres langvarige sygeleje er der mange, som føler sig uforberedt på at sige farvel til dem, der gav dem livet. Forældre er en stor del af vores identitet, også når de er blevet gamle.

Steinar Ekvik har mange års erfaring med sorgarbejde, både som sognepræst og sygehuspræst. Han mener, at vi ofte undervurderer, hvilke følelser der sættes i bevægelse, når man som voksen mister sine forældre. Og mange oplever, at omgivelserne ikke har megen forståelse for, hvad man går igennem. Når gamle forældre dør er en lavmælt, indfølt bog, der sætter ord på følelser, som mange stifter bekendtskab med. Ud fra små omskrevne beretninger fra virkeligheden giver Steinar Ekvik værdifulde erfaringer videre, både når det gælder forældrenes sygeleje, tiden omkring dødsfald og begravelse, forholdet til den efterladte forælder, og vejen videre frem.

E037 Ekvik, Steinar: Støtte og bære. Når et medmenneske har det svært. Boedal 2009. 3 t. 58 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Nogle gange står vi uden for et hus og overvejer, om vi skal banke på. Vi ved, at den, der bor der, går igennem en meget vanskelig tid, men hvad har vi egentlig at sige?

Denne bog handler om de situationer, vi møder i livet, hvor andre har behov for hjælp og støtte – eller vi selv har brug for, at nogen banker på hos os. Steinar Ekvik skriver lavmælt og jordnært om livet og døden, om unge og gamle, om selvrespekt og respekt for egne og andres grænser. Om hvad vi stiller op, når livet gør rigtig ondt – på os selv eller på mennesker, vi har tæt på os.

E022 Ekvik, Steinar: Ta' det som en mand. Når mænd og kvinder sørger forskelligt. Boedal 2006. 5 t. 8 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Mænd bliver ofte beskyldt for, at de ikke er i stand til at sætte ord på deres følelser og reaktioner – at de mangler evnen til indlevelse og nærhed. Kvinder bliver på den anden side kritiseret for, at de dvæler for længe ved deres følelser og har svært ved at komme videre.

Når mænd og kvinder ikke reagerer på samme måde, opstår der let konflikter. I denne bog ser forfatteren nærmere på forskellene, og hvilke konsekvenser de får, specielt i perioder med sorg. Er en måde at sørge på bedre end en anden? Hvordan kan vi lære at forstå hinanden og respektere hinandens måder at reagere på i svære tider?

E048 Eldredge, John: Den maskuline rejse. ProRex 2012. 9 t. 51 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvad det vil sige at være en mand, og hvordan bliver man det?

Dybt i hjertet på enhver mand ligger vildskaben og en længsel efter mandighed. John Eldredge tegner et kort over vejen til sand maskulinitet - ikke flere regler, ingen liste over principper, men et kort over den sikre sti, der er trådt til af mænd før os, som har fulgt i deres fædres spor generation efter generation. Han viser os, at der er en Far, som står parat til at hjælpe os med at finde og følge den sti - og hvordan du som far kan give dette videre til dine sønner.

Den maskuline rejse er en vejviser, hvor du skridt for skridt følger med i udviklingen fra drengeår til alderdom. Mange drenge og unge mænd vokser op i dag uden en voksen mand til at vise vej fra barndom til manddom. Følg John Eldredge, når han her tager dig med på rejsen mod maskulin indvielse ud fra den enkle og befriende sandhed, at Gud tilbyder at være vores far.

Gennem de forskellige faser fra dreng til cowboy over kriger og elsker til konge og vismand indvier Gud mænd til at blive - mænd.

En bog for både mænd og kvinder.

E044 Eldredge, John: Født vild. Det maskuline hjerte. ProRex 2008. 10 t. 24 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Enhver mand har engang været en dreng, og enhver dreng har sine drømme - store drømme om at udføre heltgerninger, besejre de onde, udrette det utrolige og redde skønheden. Også enhver lille pige har sine drømme - drømme om at blive reddet af prinsen, blive en del af et stort eventyr og få at vide, at hun er skønheden.

Livet er ikke et problem, der skal løses; det er et eventyr, der skal leves. Sådan har det været lige fra begyndelsen, da Gud tegnede den farlige baggrund for sit kosmiske drama og kaldte hele dette vilde vovestykke for godt. Han indrettede verden, så den kun rigtig kan fungere, når vi sætter risiko som overskrift over vores liv - det vil sige, når vi lever af tro. En mand bliver ganske enkelt ikke lykkelig, før han får eventyret ind i sit arbejde, sin kærlighed og sit åndelige liv.

John Eldredge inviterer i denne bog mænd til at genfinde og genvinde deres sande, maskuline jeg, som afspejler den lidenskabelige Gud, der har skabt dem. Samtidig inviterer han kvinder til et indblik i mandens sjæl og til at nyde den styrke og vildskab, mænd er skabt til at tilbyde.

E046 Eldredge, John: Sat fri. Hjerte i livet. ProRex 2009. 11 t. 34 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Hjerte i livet er en kampbog. For der er kamp om hjertet. Det er et vovestykke at følge sit hjerte. Den, der vover det, vil opleve, at kampen er alt andet end harmløs.

Bogen er et opråb og en invitation: Et opråb til opbrud fra et kristenliv, der er forstenet i rutine, og en invitation til at høre dit hjertes stemme. For det er gennem dit hjerte, Gud ønsker at forandre verden.

Hjerte i livet tager dig med på en tur gennem din fortid for at vise dig dit hjerte og forklare, hvorfor det er, som det er, hvordan det kan blive helbredt, og hvordan du kan vokse i troen på Kristus.

- en bog for dig, der gerne vil erfare det liv, som Kristus har lovet, og som ikke bare vil nøjes med at være "en sød pige" eller "en god dreng".

E047 Eldredge, John & Stasi: Kærlighed & krig. At finde vej i ægteskabet. ProRex 2011. 11 t. 22 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Kærlighed & krig - at finde vej i ægteskabet er John & Stasi Eldredges oprigtige og ærlige fortælling om deres ægteskab. Hver for sig taler de åbent om deres erfaringer og følelser. Sammen afslører de, hvad prøvelser og udfordringer i deres samliv har lært dem. Bogen er skrevet i en smertefuld erkendelse af, at ægteskabet kan være utrolig svært. Men budskabet er, at det kan lade sig gøre!

Ægteparret Eldredge viser, at det nytter at kæmpe for kærligheden og lykken i ægteskabet. Bogen kalder både mand og hustru til sammen at træde ind i det store eventyr, Gud har til dem. Ved at følge Stasi & John Eldredge på deres vandring vil andre ægtepar opleve, at deres fælles rejse får mere dybde og større værdi, end de nogensinde havde forestillet sig.

E045 Eldredge, Stasi & John: Bedårende. Det feminine hjerte. ProRex 2008. 11 t. 36 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Enhver kvinde har engang været en lille pige, og alle piger har deres drømme - drømme om at blive reddet af prinsen, blive en del af et eventyr og få at vide, at hun er skønheden. Drømmene er meget mere end leg, de er hemmeligheden ved enhver kvindes hjerte.

Det feminine hjertes mysterium var fra starten tænkt som noget godt. En kilde til glæde. Hjertet står centralt i hele skabelsen. Den lille piges ønsker og den voksne kvindes længsler afspejler det liv, Gud har skabt hver enkelt kvinde til at leve. Gud tilbyder sig som helten i eventyret - for at redde kvindens hjerte og slippe hende fri til at leve helt og fuldt som kvinde. En kvinde, der i sandhed er bedårende!

Stasi og John Eldredge inviterer i denne bog kvinder til at genfinde det liv, de er bestemt til at leve. Samtidig inviterer de manden til at få et indblik i kvindens sjæl og nyde den skønhed og styrke, som kvinden er skabt til at tilbyde.

E015 Elstad, Gunnar: Følelser og Fællesskab. Lohse 1991. 9 t. 34 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Denne bog er ikke en fagbog i psykologi, den er en hverdagspsykologi i den forstand, at den giver indsigt i ganske almindelige hverdagsforhold i vores liv med os selv og med hinanden, og i den forstand, at enhver kan læse den uden at have faglige forudsætninger.

E012 Elstad, Gunnar: Myg og kameler. Dansk Luthersk 1990. 4 t. 10 min. - Læst af Gunnar Elstad.

Forfatteren peger i denne bog blandt andet på den almindelige tilbøjelighed til at gå op i menneskelige traditioner samtidig med, at Guds klare bud bliver overset.

E017 Elstad, Gunnar: Sammen i tjenesten. Lohse 1995. 5 t. 36 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Forfatteren øser af sin sunde indsigt og en alsidig erfaring fra kirkens liv. Han peger enkelt og konkret på de glæder og fælder, der møder den, som har en tjeneste i det kristne arbejde.

Selv om bogen især er henvendt til den kristne leder, kan den også hjælpe det enkelte menighedsmedlem til at være opmærksom på lederens særlige tjeneste og støtte vedkommende med forbøn og omsorg.

E040 Eriksen, Henrik Nymann: Fra tegn til tro. Om tegnene i Johannes Evangeliet. Credo 2001. 7 t. 25 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Jesus gjorde undere, men hans undergerninger var ikke blot mirakler, de var tegn. Tegn på Guds åndelige virkelighed, tegn på Jesu godhed og på hans åndelige og fysiske magt, tegn på hvem Jesus i virkeligheden var. De er også tegn på en virkelighed som mennesker i dag nødvendigvis må forholde sig til. Bogen sætter fokus på syv tegn i Johannes Evangeliet og på det, som tegnene peger hen på.

E005 Eriksen, Henrik Nymann: Hinanden – indspil til en kristen menighedskultur. LogosMedia 2013. 3 t. 11 min. – Læst af Jesper kristensen.

Henrik Nymann Eriksen, der er forstander på Luthersk Missions Højskole i Hillerød, har i denne bog skrevet om en del af ordene i Ny Testamente, der pålægger os at tage os af hinanden, så de bliver nærværende for læseren.

E050 Eriksen, Henrik Nymann: Hvem skabte Bibelen? Da kirken fik sin kanon. LogosMedia 2011. 6 t. 43 min. Læst af Jesper Kristensen

Hvordan og hvornår fik Bibelen sit omfang? Dette spørgsmål møder man ofte i dag. Ønsker man grundige svar, kan man ikke gøre noget bedre end at læse denne bog. Bibelen er grundbogen! Den indeholder det livgivende ord, som Gud gennem profeterne og apostlene sendte til mennesker. Derfor er det så vigtigt at vide, hvilke bøger der hører med til Bibelen. Grundigt, letforståeligt og afbalanceret behandler denne bog det spørgsmål.

E006 Eriksen, Henrik Nymann: Min elskede er min og jeg er hans. LogosMedia 2015. 2 t. 27 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Højsangens elskovspoesi er fyldt med farverige billeder. Her mødes ærbarhed og heftig erotik, livslang kærlighed og sanselig sex.

Henrik Nymann Eriksen udpeger skriftets pointer på en både enkel og nutidig måde. Bogens korte afsnit lægger op til langsom læsning og fordybelse. Både nye og erfarne ægtepar kan hente slidstærk inspiration til at vise deres kærlighed over for hinanden.

E025 Eriksen, Henrik Nymann: Se min tjener. Messiasprofetier hos Esajas. Credo 2007. 7 t. 55 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

En gennemgang af de såkaldte ”tjenersange” i Esajas' bog fremstiller Jesu person og gerning fra nye vinkler. Løfterne om Messias i Det gamle testamente er som brikkerne i et puslespil, der tilsammen tegner et billede af Jesus med mange farver og nuancer. Dette billede danner baggrund for Det nye testaments udførlige portræt og proklamation af Jesus som Kristus.

Henrik Nymann Eriksen fører os igennem udvalgte dele af Esajas' bog kapitel 42 - 53 med en opmuntring til at smage, tygge og langsomt fordøje profetierne om Jesus som Herrens tjener. Så vi selv bliver klogere på, hvor mangefacetteret Gud er - og bliver gladere for at kende ham.

E023 Eriksen, Niels Nymann: Fra ord til kød. Lohse 2009. 49 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

”Ordet blev kød”. Det var sådan Gud meddelte sig til verden gennem sin Søn, og det er sådan han meddeler sig gennem kirken.

Engang kunne man forudsætte, at mennesker havde en slumrende kristen livsopfattelse. Den kunne vækkes ved at tale højt og ruske i dem. I dag har forkyndelsen mistet resonansbund i folket. Opgaven er ikke blot at forkynde ordet, men at lade ordet blive kød. Det er vore liv, vort fællesskab, Kristus-livets skønhed, der skal drage mennesker til Ordet.

E024 Eriksen, Niels Nymann: Hvorfor har du valgt at have travlt? Lohse 2009. 39 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Hvorfor har du valgt at have travlt?

Travlhed opfattes sjældent som et valg, men snarere som noget andre mennesker eller samfundet påfører os. Dette lille skrift forsøger at afklare travlhedens mekanismer i vor tid og i den enkelte troendes bevidsthed og at give hjælp til "at finde Maria-stilheden i Martha-travlheden".

E038 Evans, G. R.: Tro i middelalderen. Kirkehistorie. Lohse 2006. 5 t. 42 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Jeg synes, at denne oversættelse af "Lion Histories" kan være med til at åbne kirkehistorien for mange, der ikke orker de tunge bøger, siger Sprint.

"Kristne kunne gå ind i en kirke hvor som helst i det middelalderlige Vesteuropa og finde de samme symboler, ritualer eller gudstjenesteformer og det samme religiøse sprog, latin. Selv om den vestlige kirke til sidst strakte sig fra Atlanterhavet til Grækenlands grænser og fra Skandinavien til grænsen til islam i syd, tilhørte næsten alle dette fællesskab og var bevidst en del af det." G. R. Evans i indledningen.

E036 Evenshaug, Oddbjørn, Hallen, Dag og Jørgen Hedager Nielsen: I vore hænder. Lohse 2005. 1 t. 6 min. - Læst af Ellen Holst Nielsen.

I vore hænder holder vi et lille og hjælpeløst menneske. En enestående og skrøbelig skabning som vi nu skal tage vare på. Forældreopgaven er en stor glæde og et stort ansvar.

Denne bog er til nybagte forældre som en hjælp og vejledning i barnets første tid og som et godt grundlag for et af de første valg i barnets liv: dåben.

Bogens første del er skrevet af de norske religionspædagoger Oddbjørn Evenshaug og Dag Hallen. Det handler om barnet som et værdifuldt menneske, glæden og rigdommen ved at være forældre og forældrenes ansvar for at vælge for barnet. I bogens sidste del gennemgår Jørgen Hedager Nielsen dåbens traditioner, indhold og form i den danske folkekirke.

F021 Falk-Rønne, Arne: Moses' vej gennem ørkenen. Lohse 1973. 11 t. 25 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Gennem ti år foretog forfatteren seks rejser i Moses' fodspor. I denne bog fortæller han levende og medrivende om disse rejser.

F034 Fibiger, Andreas: Den yndigste rose. En julebog. Lohse 1926. 7 t. 36 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

I denne bog, som forfatteren skrev til sine børn, bringes en gennemgang af julens forhistorie, betragtninger over julens budskab samt fantasier og fortællinger.

F032 Fibiger, Andreas: 1/2 Guds Lam. Lohse 1919. 15 t. 9 min. - Læst af Bjarne Hvid.

Disse to bøger er en dybtgående indføring i Evangeliet om Vor Herres og Frelasers, Jesu Kristi lidelse og død, opstandelse og himmelfart.

F033 Fibiger, Andreas: 2/2 Sejren. Lohse 1925. 5 t. 47 min. - Læst af Erling Kristiansen.

Nummeret F033 findes ikke, da den ligger sammen med F032.

F002 Fromsejer, Poul Henning: Livets bog har mange blade - Fortællinger og refleksioner. Poul Henning Fromsejer 2011. 2 t. 58 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

22 fortællinger og refleksioner med udgangspunkt i forfatterens liv som præst og skribent.

F047 Frøkjær-Jensen, Flemming: Bønnen. Guds glæde. Dansk Luthersk 1991. 1 t. 18 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Denne lille bog, der oprindeligt udkom i 1980, giver god vejledning til et sundt bønsliv.

F008 Fure, Kari: På flugt. Historien gentager sig. ProRex 2016. 13 t. 42 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Et af vor tids største dramaer udspiller sig for øjnene af os. Millioner af mennesker flygter fra deres hjemlande i Mellemøsten. Mange af dem er kristne. De fordrives fra områderne, hvor kristendommens vugge stod. Kirkens rødder rives op med rode.

På flugt gør os langt klogere på den konflikt, de krige og grufulde forfølgelser, som har fundet og finder sted i og omkring Syrien og Irak. Men først og sidst efterlader den læseren med et hjerte fyldt af medynk. Man er ikke den samme efter endt læsning.

Kari Fure er norsk journalist og redaktør på avisen Dagen.

G006 Gatti, Mark: Frans af Assisi og hans verden - Kirkehistorie. Lohse 2005. 7 t. 9 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Frans af Assisi er en af kirkehistoriens mest spændende og fascinerende skikkelser. Han er populær over alt i verden. I haver over hele verden ser man statuer af den hellige mand, som regel med en fugl på armen. Han fremhæves ofte som et eksempel på den indstilling, vi har så hårdt brug for i verden i dag. Frans, økologiens helgen.

Frans, den fredselkende. I vores iver efter at tage Frans til os har vi imidlertid skabt et billede af manden, der kun har svage lighedspunkter med virkelighedens Frans.

På en levende og engageret måde fortæller Mark Galli om den virkelige Frans af Assisi.

G018 Geil, Georg S: Og lyset skinner i mørket. Lohse 1963. 2 t. 37 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Glimt fra kristentroens spænding. Hvorfor blev min bøn ikke hørt? Hvad er den synd, der ikke kan tilgives? Hvad stiller man op med sin tvivl? Hvad skal vi tænke om den uhyrlige ondskab, der er i verden? – Disse og flere andre livsspørgsmål berøres i denne personligt prægede bog.

G019 Giertz, Bo: Den store løgn og den store sandhed. Lohse 1978. 9 t. 42 min. - Læst af Folmer Christiansen.

Fra det grundlæggende spørgsmål: Findes der en Gud? Føres læseren på en bibelsk og pædagogisk måde ind i de store frelsessandheder – tages med på vandring gennem den kristne tros mest centrale stykker og kristenlivets dybder – frem til en anelse af Opstandelsens morgen i horisonten.

G008 Giertz, Bo: Kristi kirke. Lohse 2005. 11 t. 31 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

I anledning af 100-året for hans fødsel udsendes denne bog, som udkom første gang i 1939, men som stadig har et vigtigt budskab at bringe. Hvordan får vi kærlighed til kirken, så vi får visioner til at tjene den med glæde, begejstring og udholdenhed? Hvordan styrker Kirken sin tilbedelses- og gudstjenestebevidsthed? Hvordan kan Kirken virke i en postmoderne tidsalder? Hvordan holder vi sammen? Hvordan kan vi hente styrke til at være sognemenighed og i det hele taget leve som kristne fællesskaber? Hvor kan kristne finde en ledelse, som vi kan se hen til og stole på? Hvor kan præsterne få et tilsyn, som kan inspirere og lede dem åndeligt?

Det er nogle af de spørgsmål, der stilles i denne tid, og som flere arbejder med. Kristi Kirke vil give os visionen af Kirken. Med sin store fylde, med sin sunde balance med både afstand til en verdsliggjort kirke og en åndelig ghetto, med sin store indsigt og overblik, med sin bibelske fylde og prøvede erfaring giver Kristi Kirke stof til eftertanke i en tid, hvor vi står over for at skulle forny og restaurere kirken.

G014 Giertz, Bo: Vor arv vi kendes ved. Hyrdebrev. Lohse 1995. 6 t. 38 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Da Bo Giertz i 1946 tiltrådte som biskop i Gøteborg, udsendte han dette hyrdebrev, hvis indhold er delt i tre dele. 1. del: "Arven fra Urkirken", 2. del: "Arven fra Reformationen" og 3. del: "Arven fra vækkelserne". I slutningen af bogen findes en studieplan, udarbejdet af Pastor Flemming Baatz Kristensen, som også har oversat hyrdebrevet til dansk.

G016 Giertz, Bo og Karin: Hvorfor? Sygdom, lidelse og handicap i lyset af Bibelen og den kristne erfaring. Lohse 1980. 1 t. 32 min. – Læst af Dorete Damgaard Hansen.

I denne lille bog skriver Bo Giertz først om Bibelens svar på nogle af de spørgsmål, som vi mennesker uvægerligt vil stille overfor sygdom og anden lidelse. Herefter fortæller hans hustru, Karin Giertz, om sin situation som svært handicappet efter polio.

G002 Gottman, John og Silver, Nan: 7 gyldne regler for 2 der lever sammen. Boedal 2010. 12 t. 49 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Førende ægteskabsforskere bedste råd om vejen til et bedre parforhold.

John Gottman har gennem sin banebrydende forskning fundet svar på de spørgsmål, der ofte trænger sig på i ægteskabet: Hvorfor fungerer nogle ægteskaber godt hele livet, mens andre er som en tikkende bombe? Hvordan kan man forebygge, at et ægteskab går skævt – eller redde et, der allerede er kørt af sporet?

Og den amerikanske psykolog ved, hvad han taler om, for hans resultater er baseret på grundige iagttagelser af og interviews med mere end 700 par. På den måde har han fundet frem til syv afgørende faktorer, syv gyldne regler, der kendetegner et lykkeligt parforhold.

Hvor andre parterapeuter fokuserer på forskelle mellem kønnene, og hvordan man løser konflikter, viser John Gottman en anden vej: ”Jeg tager udgangspunkt i, hvad der får ægteskaber til at lykkes, i stedet for hvad der får dem til at mislykkes. Nøglen til at genoplive et forhold eller forebygge skilsmisse er ikke, hvordan man håndterer konflikter, men hvordan man er over for hinanden, når man ikke skændes. Selv om mine syv regler også vil hjælpe jer til at tackle uoverensstemmelser, er det centrale i min metode at styrke det venskab, der er så afgørende i ethvert parforhold.”

G013 Graham, Billy: Engle, Guds hemmelige sendebud. Lohse 1996. 6 t. 35 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Der findes engle iblandt os, men ikke alle engle er fra Gud. Satan selv giver sig ud for at være en lysets engel. Derfor er spørgsmålet ikke blot, om engle er til, men også hvordan man kan kende engle og dæmoner fra hinanden. Midt i en verden med krisetilstand vil engletemaet være til stor trøst og inspiration for dem, der tror på Gud, og en udfordring for dem, der ikke tror.

G011 Gustavsson, Stefan: Gør som Gud – bliv menneske. LogosMedia 2008. 8 t. 59 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Kristen tro er ofte blevet opfattet som verdensfjern og livsfornægtende. Paradoksalt nok kom et liv med Skaberen til at stå i modsætning til et liv i skaberværket. Stefan Gustavsson udforsker Bibelens store grundtema: Verden er Guds, og frelsen er en genoprettelse af skaberværket – ikke en befrielse fra det! Det fører nogle overraskende og til tider udfordrende erkendelser med sig. Gør som Gud – bliv menneske er et forsøg på at give et nuanceret helhedsbillede af, hvad det indebærer at være kristen. Det handler om sand åndelighed med et ægte menneskeligt ansigt – om livet i dybeste forstand.

G027 Guthrie, Nancy: Hold fast ved håbet. Lohse 2005. 2 t. 16 min. - Læst af Conni Kappelgaard.

Pludselig sker der noget, som får vores verden til at falde sammen. En ulykke, en alvorlig sygdom eller et dødsfald sætter de grundlæggende spørgsmål i fokus. Hvor går vi hen med tårerne? Da Nancy Guthrie fik datteren Hope, viste det sig at hun led af Zellwegers syndrom – en sygdom som gjorde at hun ikke ville leve i lang tid. Læs den stærke og personlige beretning om en mor, der ved hjælp af Jobs bog, finder vej til Guds hjerte gennem lidelsen.

H014 Hallesby, Ole: Fra bønnens verden. Lutherstiftelsen 1987. 6 t. 7 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

En klassiker om bøn. Forfatteren siger selv, at bogen ikke gør krav på at være mere end nogle råd til trætte bedende mennesker. Men læseren får nu lov at se dybt ind i bønslivets rigdom og bliver hjulpet videre frem ad bønnens vej til Gud.

H018 Hansen, Henrik Gren: Trosforsvar for teenagere. Lohse/LogosMedia 2014. 3 t. 12 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Den lille gnaver, der bor inden i os og prøver på at udhule vores kristendom indefra, hedder tvivl. Tvivl - ikke på, hvad det hele går ud på ifølge Bibelen. Men tvivl på, om Bibelen har ret i det, den fortæller. Kan man virkelig regne med Bibelen? Er den ikke bare et eventyr, der er lige en tand for fantasifuldt til at være virkelighed?

Bogen her vil gerne hjælpe dig med at forsvare dig mod tvivlens angreb. Dén lille gnaver skal bare ikke få lov til at fjerne dig fra Jesus!

H017 Hansen, Henrik Gren: Troslære for teenagere. Lohse/LogosMedia 2013. 2 t. 37 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Troen forklaret enkelt, præcist og med humor. Velegnet som gave til konfirmanden, og dem der var det for nogle år siden.

H013 Harris, Joshua: Når lysten melder sig – om at tackle seksuelle udfordringer. LogosMedia 2007. 4 t. 45 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Det skulle være så godt, og så er det alligevel ofte så svært. Seksualiteten er Guds gode gave til os, men ofte får vi ødelagt det for os selv og hinanden.

Forfatteren skriver uhyre ærligt og aktuelt om de problemer, som det indebærer at leve i en verden, der er fuld af porno og utugt. Han giver på baggrund af sine egne smertelige erfaringer også konkret evangelisk vejledning og praktisk hjælp til at tackle udfordringerne på en hensigtsmæssig måde. Forfatterens brede erfaring som præst og grundige research gør, at bogen er aktuel for både enlige og par, og både mænd og kvinder.

H050 Haystrup, Helge: Så er det sagt – prædikener og essays. Credo 2005. 9 t. 15 min. - Læst af Jesper Kristensen.

”Der må ikke herske tvivl om, hvad der er sandhed, sand kristendom og dermed den eneste, sande tro. Så kan enhver i øvrigt frit afgøre, om han eller hun vil følge denne sandhed eller ej, om han vil i Himlen eller til Helvede”.

På en befriende ligefrem måde, med klare ord uden omsvøb, trækker Helge Haystrup lærerige pointer frem fra Bibelen og kirkehistorien og reflekterer over den kirkelige situation i Danmark. Overraskende aktuel og rammende!

Haystrups essays og prædikener er båret af et ønske om at råbe et afkristnet Danmark op. Han vil vække til tro på den eneste sande Gud, som kan frelse os fra synd, dom og død.

H019 Hjermind, Kim: Spot on. LogosMedia 2014. 3 t. 46 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Spot on - om Gud, os og verden - og vejen til den nye jord er en bog, der enkelt og lige på beskriver, hvem Gud er, og hvad der er hans plan for mennesker. Den viser, hvordan kristendommen er logisk og konsistent og forklarer den verden, vi ser i og omkring os.

Bogen er derfor oplagt til dig, der er nysgerrig på kristendommen - men også til dig, hvis tro trænger til et frisk pust og et nyt overblik.

H143 Hoffmann, Kirsten og Poul, red.: Plets kud. Lohse 2010. 3 t. 57 min. - Læst af Jesper Kristensen.

De vigtigste ting kan sommetider siges i én sætning. Kirsten og Poul Hoffmann deler her ud af de mange plets kud, de har fundet gennem et langt liv med bøger.

- Vidste du, at kriminal-forfatteren Agatha Christie har udtalt følgende: Hvis du elsker, vil du komme til at lide; hvis du ikke elsker, ved du ikke, hvad et kristent liv er.

- Vidste du, at Søren Kierkegaard for mange år siden udtalte disse aktuelle ord: Der er sagt meget besynderligt, meget beklageligt, meget oprørende om kristendommen, men det dumme, der nogen sinde er sagt, er, at den er til en vis grad sand.

- Vidste du, at Albert Einstein, som var med til at udvikle atombomben, engang sagde: Jeg frygter ikke atombombens eksplosive kraft. Det, jeg frygter, er det ondes eksplosive kraft i menneskehjertet.

Nyd bogen som en pose slik – et stykke ad gangen.

H147 Hoffmann, Poul: Den hele bibel. Frimodt 1969. 1 t. 50 min. - Læst af Bent Riber Jensen.

Er det i ”videnskabens tidsalder” stadig muligt at læse og tro Bibelen, som den står? Forfatteren Poul Hoffmann mener, at det ikke blot er muligt, men nødvendigt. Med sædvanlig ildhu giver han med alt, hvad der brænder i ham, stof til alvorlig eftertanke.

H049 Hoffmann, Poul: Herrens glæde. Lohse 2008. 2 t. 29 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

”Herrens glæde er jeres styrke,” sagde Nehemias til de israelitter, der var vendt hjem fra landflygtigheden i Babylon og arbejdede på at genopbygge Jerusalem. Den styrke har kendetegnet Poul Hoffmanns forfatterskab gennem alle årene, også hans taler og prædikener.

En lille buket af disse, som ikke før har været trykt, er samlet her, nogle med direkte citat af Nehemias og alle med relation til temaet: Herrens glæde.

Bogen rummer også syv landskabelige sindbilleder (Gratia I-VII), hvor Jørn Henrik Olsen har malet sig hen til livets fortegn og glæde: Guds godhed og nåde – uden betaling, uden ydelse.

En prædiken skal møde folk, der hvor de er i. Midt i livets virkelighed. Hvordan tænker de mennesker, jeg skal prædike til? Hvad er de optaget af? Hvad rører der sig hos dem? En prædiken skal ikke alene give en ny erkendelse. Den skal også skabe en ny situation. Den skal formidle noget af Guds virkelighed.

I denne bogs syv prædikener, der har hver deres fokus, taler Poul ikke abstrakt om Gud, men jordnært og konkret om ham, så vi ikke kan andet end at lovprise Gud.

H137 Hoffmann, Poul: Juleevangeliet. Lohse 2007. 2 t. 13 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Ny revideret udgave af Poul Hoffmanns Juleevangeliet. Udkom første gang i 1977.

Er juleevangeliet blot verdens smukkeste eventyr? Eller er det en del af den virkelighed, vi kan bygge på i liv og i død? Denne bog hævder det sidste. Trods sit beskedne omfang indeholder den et væld af baggrundsoplysninger og tager livtag med mange af indvendingerne mod juleevangeliets troværdighed. Det er en julebog, der kan læses hele året – og hvert år.

H136 Hoffmann, Poul: Nardusmysteriet. En virkelige Maria Magdalene. Credo 2008. 2 t. 10 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Konspirationsteorier og fantasi-mysterier vækker nysgerrigheden og får ofte hurtigt vind i sejlene. Det gælder eksempelvis en bog som ”Da Vinci Mysteriet”. Bogen hævder at være en kriminalroman, men påberåber sig samtidig historisk og videnskabelig pålidelighed. Sigtet med sådanne bøger er ofte at underminere Bibelens troværdighed og kristendommens sandhed.

”Nardusmysteriet” forsøger ikke at skabe et nyt mysterium, men afmystificerer mysterietågen og afdækker, hvad evangelierne rummer af sandhed om Maria Magdalene. Ikke som hustru til Jesus, men som trofast efterfølger af Ham som Frelser og Herre.

H132 Hoffmann, Poul: Salems gåde. David og Melkisedek. Ordet og Israel 1999. 1 t. 22 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Hvorfor valgte Kong David for 3000 år siden at gøre netop Jerusalem til Israels hovedstad? I dette essay viser Poul Hoffmann, at politisk strategiske forklaringer ikke slår til. Med solid bibelkundskab og en formidabel evne til at leve sig ind i de bibelske skrifers virkelighed godt gør han, at gådens løsning snarere skal søges i den hemmelighedsfulde Melkisedek, der tusind år før David regerede i Jerusalem.

H148 Hoffmann, Poul: Skabningens længsel – Prædikener over urhistorien. Credo 1997. 4 t. 2 min – Læst af Jesper Kristensen.

Skabningens længsel – ti prædikener over den bibelske urhistorie. Hoffmanns indlevelse i teksten sammen med hans kendskab til kultur- og religionshistorie gør prædikenerne til spændende læsning.

Gennem den bibelske urhistorie vil Gud sige os noget i dag, ja, de første 11 kapitler i Første Mosebog er Bibelens grundvold og forudsætningen for hele kristendommen og vort liv.

Temaerne er de bibelske hovedpunkter: Det rugende mørke over jorden efter syndefaldet, Guds evige kærlighed og dens afglans i kærligheden mellem mand og hustru, genløsningen i Kristus og længslen efter den nye jord.

H068 Holmgaard, Erik: Fundament der fastholder. Fordi orkanen kommer. Lohse 2006. 2 t. 20 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Gud er det fundament, der holder – han er faktisk det eneste fundament, der holder. Når denne verden går under, er det helt afgørende, at vi er fastholdt af Guds ord.

Bibelskolelærer Erik Holmgaard sætter her fokus på den virkelighed der holder – også ind i evigheden. Jesu død på korset og hans opstandelse er et fundament, der ikke kan skride. Det er indiskutabelt. Jesu gerning er med til at fastholde et menneske i alle omskifteligheder. Fundamentet giver os lov til at leve

tæt på ham, der har virkeligheden i sin hånd. Og som holder os i sin hånd. Guds ord har bærekraft. Det er det, vi skal gå på!

H069 Holmgaard, Heine: At give det videre – med øjne, ører, hænder og mund. Lohse 2009. 6 t. 4 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Hjertesagen i denne bog er Bibelens to svar på spørgsmålet: ”Hvad er det største, Gud har gjort?” Ofte hører vi blot ét svar: ”At Gud sendte Jesus for at frelse os.” Men forud for det er der et andet svar: ”At Gud skabte os som det største og mest værdifulde af alt”. Guds kærlighed møder vi først i skabelsens evangelium, dernæst i frelsens evangelium. Og vi må have begge evangelier med for rigtigt at forstå, hvem Gud er.

Ud fra de to svar udfolder bogen, hvordan Gud har skabt os til at leve et diakonalt liv. Ved selve det, at vi er skabt med øjne, ører, hænder og mund, har vi alle fået evner, hvormed vi kan række værdifulde dråber af Guds kærlighed videre til andre.

Bogen rummer også et studiemateriale med korte oplæg, øvelser og spørgsmål. Materialet er både egnet til personlig refleksion og til brug i bibel- og studiekredse, hvor man ønsker at vide mere om og praktisere diakoni i en moderne kontekst.

H003 Hsu, Albert: Kristen single. Credo 2001. 8 t. 48 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Inspirerende bog om en virkelighed, vi alle kender, men ofte undgår at tale om. På trods af at næsten halvdelen af alle voksne lever ugifte i dag, gøres det ofte til et problem at være enlig, ikke mindst i de kristne menigheder. Forkyndere og mange initiativtagere lægger så stor vægt på ægteskab og familieliv, at de ugifte føler sig udenfor. Men det er da muligt at danne et kristent fællesskab, hvor gifte og ugifte har og oplever reelt ligeværd, mener forfatteren, som har stor erfaring med single-grupperarbejde i sin kirke.

H057 Hybels, Bill: Bøn forandrer. Credo 2002. 6 t. 53 min. - Læst af Jesper Kristensen.

En bog om bøn. Som kristen ved man, at det at bede er en del af livet med Gud. Men i praksis bliver det ofte ikke til så meget. Det betyder, at vi snyder os selv for et samvær med Gud, som ellers vil forandre vores liv.

Bogen tydeliggør, at Gud i bønner inviterer os ind i sin nærhed; at han ønsker en samtale med os, hvor vi både taler og lytter; og at han både vil og har magt til at handle, når man har talt med ham. Ikke når man har talt om at bede, men når man faktisk har været sammen med Gud i bøn.

H079 Hybels, Bill: Når Gud hvisker. ProRex 2010. 11 t. 31 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

At høre fra Gud er ikke som at få en sms eller læse en e-mail. Vi mennesker kan komme i vejen. Der er konkrete skridt, vi kan tage som hjælp til at skelne mellem, om vi hører fra Gud eller fra den dårlige sushi, vi spiste i aftes.

I Når Gud hvisker, tager Bill Hybels dig med på sin livsrejse, hvor almindelig sund fornuft, teologisk uddannelse og ledelsestræning går hånd i hånd med himmelske vink.

Mange kender historien om Willow Creek og beundrer Bill Hybels' lederstil. Denne bog går et spadestik dybere. Her får du ikke blot en teologisk vinkel på bibelske principper for ledelse, ej heller kun faserne i Willow Creek kirkens udvikling. Men Bill Hybels giver indsigt i helt private overvejelser, tvivl, fejltagelser, tro og dyrekøbte erfaringer undervejs. Han gør sig sårbar og tør allerede fra bogens første blade være hudløst ærlig gennem personlige beretninger fra hele sit liv.

Når Gud hvisker, er måske den vigtigste bog, Bill Hybels har skrevet. På en sårbar måde deler han hemmeligheden til at leve modigt, fremadrettet og kreativt som leder: nemlig ved at adlyde Guds mindste hvisken, som Hybels helt fra barnsben har lært at tage alvorligt.

Hvordan ved jeg, om en indskydelse kommer fra Gud? Læs Bill Hybels' praktiske vejledning og svar på spørgsmålet. Han udfordrer dig til at have mod til konkret at handle på, hvad Gud hvisker dig i øret og leve livet med Gud fuldt ud i tro og tillid.

H022 Højlund, Asger (m.fl.): Luther stærke sager. Credo 2017. 12 t. 33 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

En spændende buket af tekster, som bringer nogle af Luthers helt centrale skrifter frem i lyset og peger på det, som også i sin tid forvandlede Luthers liv: at mennesket gøres retfærdigt over for Gud ikke i kraft af egne gerninger, men ved Guds nåde alene.

10 Luther-tekster er i bogen udvalgt og kommenteret af Asger Højlund, Jakob S. Højlund, Jesper Bacher, Henrik Nymann Eriksen, Peter Nord Hansen, Peter Olsen, Henrik Højlund, Finn B. Andersen, Martin Schwarz Lausten og Steen Skovsgaard.

De ti skribenter har skrevet en kort introduktion til teksten, hvor de fortæller om den historiske baggrund – og begrundet deres valg. Efter introduktionen kan du læse selve Luther-teksten.

H002 Højlund, Asger Chr.: Men han gav afkald. Kolon 2007. 32 t. 19 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Denne bog beskæftiger sig med det væsentligste spørgsmål i den kristne tro: Hvem er Jesus? Hvad svarede oldkirkens store tænkere? Hvad siger to moderne teologer, der ønsker at formulere sig på den moderne tids præmisser? Og ikke mindst – hvad siger NT selv?

Bogen er et vægtigt indlæg i den fagteologiske debat, hvor forfatteren udfordrer til at tænke oldkirken og Ny testamente med i refleksionen over, hvem Jesus er. Det vil være en relevant og pædagogisk lærebog for teologistuderende. En udfordring til fordybelse for den præstestand, som søndag efter søndag skal prædike om Kristus. Og en gave til den, der ikke er teolog, men som finder det relevant at arbejde med det spørgsmål, som kirken har nørklet med i 2000 år.

H023 Højlund, Asger Christian: Urimeligt godt nyt – Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser. Kolon 2017. 8 t. 36 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Bogen er en guldgrube for enhver, der ønsker mere viden om det, som for 500 år siden igangsatte den reformation, der har præget kirken indtil i dag.

Traditionelt betragter man Luthers teseopslag i 1517 som den begivenhed, der indvarslede reformationen. Men for Luther selv var denne begivenhed og opgøret med af ladshandlen i virkeligheden kun et sidetema i forhold til det, der virkelig optog ham.

Det afgørende nybrud, som førte til reformationen, var derimod Luthers nye forståelse af Bibelens indhold – og dermed af, hvad der er det bærende i den kristne tro.

Dette evangeliske gennembrud og de konsekvenser, det fik for teologi, etik og samfundsliv, er baggrunden for denne fremstilling, som giver en grundig, men samtidig lettilgængelig indføring i de reformatoriske hovedtemaer.

H075 Højlund, Beate: Gud tager ikke fejl. Lohse 2009. 26 min. - Læst af Conni Kappelgaard.

Vi slipper ikke uden om døden. Vi ved, den er uundgåelig, og vi kan aldrig forsone os med den. Den er vor fjende.

Vi holder den på afstand så længe som muligt, men den rammer ubønhørligt og i alle aldre. Gud står ikke og ser til. Han kommer heller aldrig for sent. Han er netop der, hvor vi ikke kan bunde og drager os langsomt ind på fast grund. Der, hvor vi er totalt afmægtige, får vi at smage, hvem han er, og hvad han kan.

H067 Højlund, Henrik: Forkyndelse der frigør. Vær lystig i Kristus. Lohse 2006. 3 t. 12 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Medarbejderne i et firma har brug for at få gentaget firmaets værdier – vi har brug for at få gentaget evangeliets frihed, så det forbliver vores værdigrundlag.

Henrik Højlund vil i denne bog opmuntre os til at have fokus på den frigørende forkyndelse. Vi er blevet sat fri fra noget. Sat fri fra skyld over for Gud og over for mennesker. Samtidig er vi sat fri til noget. Fri til at leve et liv i efterfølgelse af Jesus. Fri for falsk skyld. Fri for falske gudebilleder og falske bindinger.

Forkyndelsen står altid i fare for at binde i stedet for at frigøre. Det er den forkyndelse, der får det til at afhænge af mig. Jesus sagde: ”Sandheden skal frigøre jer”.

H020 Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække. Lohse 2006. 5 t. 27 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

”Gammel vin på nye sække”. De gamle sandheder serveret i nye former. Prædikener på rim, prædikener som historier, prædikener som samtale mellem prædikant og menighed, mellem prædikant og Jesus, prædikener ud fra kendte danske kunstneres billeder.

Ikke ”ny vin på gamle sække”, for den gamle smager bedst. Heller ikke ”ny vin på nye sække”. Men gammel vin på nye sække for om muligt at genopdage den gamle vins skønne smag. For at det gamle kan blive nyt.

H076 Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød. Lohse 2009. 10 t. 33 min. - Læst af Jesper Kristensen.

En prædikensamling, ja, men en utraditionel af slagsen.

Sognepræst Henrik Højlund har i en periode haft mulighed for at prædike over epistelteksterne. En del af disse prædikener er nu blevet bearbejdet i denne samling, og det er der kommet et opbyggeligt og velskrevet resultat ud af. De enkelte prædikener er desuden blevet opdelt i mindre afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Hermed er der lagt op til en mere langsom og meditativ læsning.

Om baggrunden for bogen skriver Henrik Højlund i forordet:

Bogen er resultatet af en gentagelse. Den gentagelse der ligger i at gentage vandringen gennem kirkeåret år efter år. Den gentagelse bliver for mange mennesker til livsfylde. Året får ramme, rytme og retning. Det får farve og dybde. Hele livet får retning af det. Jeg vandrer år efter år i samme cirkelbevægelse, fra jul til påske til pinse til det kristne livs udfoldelse i dag og i morgen, på vej mod den store dom og forløsning. Og dermed er det ikke bare cirkelbevægelse og gentagelse, som til syvende og sidst ikke ville være andet end stilstand. Nej, det er snarere en spiralbevægelse opad, på vej mod noget nyt, mod altings forandring, al tings forvandling.

H072 Højlund, Henrik: Klosteret og kærligheden. Boedal 2009. 1 t. 38 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

I de seneste årtier har klosteret fået en renæssance i den kristne kirke. Og interessant nok ikke kun i den katolske kirke og den ortodokse kirke, men også i protestantiske kirkesamfund. Hvordan skal man som protestant forholde sig til munkevæsen, cølibat, tidebønner, et tilbagetrukket liv – her 500 år efter at Martin Luther forlod klosteret og hævdede, at det kristne liv skal leves midt i verden?

Sognepræst Henrik Højlund har tilbragt tolv dage i stilheden i de svenske skove – i Östanbäcks kloster, der hører under Svenska Kyrkan. Her har han været i selskab med Søren Kierkegaard, der ikke har meget til overs for klosteret, men i Kjerlighedens Gjerninger beskriver det som ”en barnagtighed”. Der viser sig dog undervejs, at modsætningen mellem Kierkegaard og den kristendom, der praktiseres i klosteret, nok ikke er så stor endda.

Resultatet er blevet nogle indsigtfulde refleksioner over, hvad der sker, når mennesker vælger at trække sig tilbage og leve i stilheden, i kortere eller længere tid – sammen med brødrene og den Gud, der er kærlighedens kilde og genstand.

H021 Højlund, Henrik & Andersen, Carsten: De overbeviste. Samtaler om tro. Credo 2015. 6 t. 24 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Sognepræst Henrik Højlund og ateist Carsten Andersen er begge overbeviste om deres eget ståsted. Begge har den kristne tro som første afsæt i livet, men for Carsten Andersens vedkommende blev argumenterne for troen med tiden svagere, indtil han valgte den kristne tro fra.

Modsat er det gået for Henrik Højlund. Her voksede argumenterne for samme tro med årene.

Bogen er blevet til som en mail-samtale hen over et par år.

Carsten Andersen udfordrede forlaget med et oplæg til en bog, der lod de kritiske spørgsmål til kristendommen komme til orde.

Forlaget udfordrede ham den anden vej til at lade spørgsmålene møde svar fra en troende. Derved kom Henrik Højlund ind i billedet.

H008 Hørlück, Benna Asmussen: Møde med en anden virkelighed. Lohse 1994. 6 t. 45 min. - Læst af Kirsten Due.

”Det var ikke længere kræfter og energier, jeg bare fik fortalt om. De var blevet levende og virksomme i min krop og i mit sind.” Inger Ottesen var i flere år dybt involveret i den alternative virkelighed med alle dens tilbud om sundhed og afspænding. Her fortæller hun åbent og ærligt om de forandringer, der skete med hende.

H073 Høylund, Åslog: Tag vare på dig selv. Lohse 2003. 5 t. 7 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Du har både ret og pligt til at tage vare på dig selv, skriver Åslog Høylund i denne bog.

Med udgangspunkt i sine erfaringer som læge, psykiater, sjælesørger, ægtefælle, mor og medmenneske ønsker forfatteren at hjælpe os til at se, hvordan vi har det. Hun vil give os mod til at reagere, vedstå vore følelser, sætte grænser og bede om hjælp, hvis det er nødvendigt.

Tag vare på dig selv bør læses af alle, som ønsker at få en realistisk vurdering af sig selv, som vil vokse i modenhed og indsigt, og som i det hele taget vil leve et rigt og helt menneskeliv.

I006 Isachsen, Karsten: Ikke en spurv til jorden. Savanne 1985. 9 t. 2 min. - Læst af Niels Zeuthen.

En mosaik af småstykker, essays, meditationer, andagter og prædikener om os mennesker og vort forhold til Gud og til hinanden.

I007 Isachsen, Karsten: Som når et barn kommer hjem. Savanne 1983. 6 t. - Læst af Niels Zeuthen.

Denne bog, der er en samling af fem tidligere udkomne bøger af Karsten Isachsen, består af prædikener, artikler, essays m.m. Biskop Georg S. Geil betegner i sit forord forfatteren som en glad pietist, i øvrigt præst, stiftskapellan og fjeldbonde.

J024 Jamison, Christoffer: At finde lykkens vej. Klostersvisdom til et meningsfyldt liv. Boedal 2009. 6 t. 56 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Denne bog er til alle, der søger efter lykken – og som har oplevet, at søger vi lykken gennem forbrug og nydelse, bliver resultatet ofte det modsatte. Vi bliver ikke lykkelige, men sidder tilbage med en form for utilfredshed. Ligesom guldgravere kan blive snydt af ”narreguld”, findes der også en ”narrelykke”, som vi let kommer til at forveksle med den ægte lykke.

Som i sin første bog ”At finde et helligt rum” søger Christopher Jamison tilbage til klostertraditionen for at få vejledning. Den tanke, der som en rød tråd går gennem bogen, er at lykken kommer til os indirekte – nemlig når vi overvinder det, der gør os ulykkelige. Det kræver først og fremmest, at vi er parate til at se ærligt på os selv, som vi er.

I ”At finde lykkens vej” deler Christopher Jamison ud af sin erfaring med at hjælpe mennesker til at omsætte klostersvisdommen i deres hverdagsliv – og dermed finde ind på lykkens vej.

J023 Jamison, Christopher: At finde et helligt rum. Boedal 2008. 6 t. 40 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Har 1500 år gammel klostersvisdom og -tradition noget at tilbyde os moderne mennesker i vores ofte alt for hektiske liv? Det er det spørgsmål, Abbed Christopher Jamison besvarer i denne både inspirerende og praktiske bog. I en gennemgang af Benedikts klostersvisdom viser han, hvordan disse leveregler også kan bruges af mennesker uden for klostret. Han skriver særligt til dem, der ikke er sikre på, hvad de tror på, men søger efter en tilstand af fred i en travl og ofte forvirrende, moderne verden.

Bogens udgangspunkt er BBC-serien ”Fyrre dage i kloster”, som også har været vist på dansk tv. Her levede fem moderne, engelske mænd i klostret Worth Abbey. Tv-kameraer fulgte dem, mens de måske for første gang i deres liv fik tid og ro til at stille spørgsmål ved deres egne værdier og prioriteter og få en dybere indsigt i sig selv. Millioner af tv-seere fulgte med i eksperimentet, og mange blev overraskede over, i hvor høj grad visdommen fra klostret har relevans for almindelige menneskers daglige liv.

Abbed Christopher Jamison var åndelig vejleder for de fem mænd og har gennem årene været vejleder for mange andre, der er søgt til klostret. I At finde et helligt rum deler han ud af sin erfaring i at hjælpe mennesker med at omsætte klostersvisdommen til deres hverdagsliv.

J046 Jensen, Carsten Riis: I pagt med Gud. Credo 2007. 2 t. 59 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Med udgangspunkt i Guds pagt med Abraham og den Store Forsoningsdag fra Det gamle testamente fremhæves her nye vinkler og tit oversete detaljer af Guds store kærlighed til mennesket. Du har adgang til de samme privilegier, som den, du har sluttet pagt med. I deler skæbne - på godt og ondt. En pagt med en stærkere part, yder beskyttelse til den svage. En pagt er som en opslået paraply. Du er beskyttet, når det regner. Hvis du altså ikke holder paraplyen ud i strakt arm ... Gud har sluttet en pagt med os mennesker: Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Sådan sagde Jesus

natten før sin korsfæstelse. Men hvad indebærer det at være i pagt med Gud? Hvordan forstod de første disciple ordet ”pagt”?

Forfatteren formår at formidle en større og rigere forståelse af og indsigt i, hvad den nye pagt ved Jesu blod betyder for os her og nu. Hvis vi vil være en del af den - under paraplyen.

J039 Jensen, Kai: Den evige længsel. Frimodt 1954. 8 t. 3 min. - Læst af Kirsten Due.

Glimt fra troens verden.

J040 Jensen, Kai: Den store glæde. Frimodt 1956. 4 t. 45 min. - Læst af Kirsten Due.

En bog om troens fred i hverdagens kamp.

J033 Jensen, Torben, (red.): Ovenlys på mørke dage. Credo 2012. 2 t. 5 min. – Læst af Edel Holst Nielsen .

Der kan være mange grunde til, at livet præges af mørke dage. Måske er det sygdom, sorg, stress eller mindreværdsfølelse, som gør det svært at overskue tilværelsen.

Denne lille bog er tænkt som en hjælp til dig, som erfarer den mørke side af livet. Her er kærlige ord fra Gud, opmuntringer, formaninger og evighedsperspektiv. I dét ovenlys kan du få nye kræfter til at leve livet som menneske og kristen – på trods af de begrænsninger, som fylder her og nu.

Bogen indeholder andagter til 28 dage - morgen og aften.

Andagterne er skrevet af: Torben Jensen, Annette Bech Vad, Steen Møller Laursen, Steen Palmqvist, Ejler Nørager. Udgivet i samarbejde med Agape.

J126 Jørgensen, Bent Houmaa: Fri os fra det onde. Åndernes magt og afmagt. LogosMedia 2006. 5 t. 7 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Men det er let at blive ført på afveje. Derfor er det vigtigt at være godt rustet, så vi kan skelne tingene fra hinanden. Og vigtigst af alt er det, at vi kender ham, som kan fri os fra det onde.

Forfatteren har i 14 år været missionær i Tanzania og har her været øjenvidne til åndernes magt og afmagt. Dette er en god og meget nyttig bog i en tid, hvor det ikke længere er tabu i vor kultur at tale om, at der findes en ånde verden, som nok er usynlig, men alligevel har stor magt over sindene. Den er velskrevet og gennearbejdet og giver gode forklaringer på det ondes og åndernes magt gennem bibelske og andre eksempler.

I bogen drøftes det vanskelige spørgsmål om kristne overhovedet kan blive besat af onde ånder, som mange mener – ikke mindst i Afrika og på det danske sekteriske overdrev, hvor sværmeriet trives. Men samtidig understreges det i bogen, at sværmeriet i væsentlig grad skyldes, at der har været ringe forståelse for, at kirken ”står i en åndskamp hvor Djævelens person er en virkelighed, som må tages alvorligt”. Forholdet mellem psykisk sygdom og besættelse drøftes, og der er vigtige overvejelser om at uddrive ånder.

J008 Jørgensen, Jens-Petter: Stærk nok til at være svag. ProRex 2011. 2 t. 21 min. – Læst af Kurt Frost.

Med sin egen troshistorie som baggrund viser Jens-Petter Jørgensen, at virkeligt stærke mennesker i virkeligheden er svage mennesker, som er afhængige af en stærk Gud.

J005 Jørgensen, John Ørum: Godt budskab - Taler fra missionshuset. Lohse 2015. 4 t. 10 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

John Ørum Jørgensen er en kendt og værdsat forkynder i Indre Mission, og gennem årene har han talt i rigtig mange af landets missionshuse.

I denne bog har han samlet og bearbejdet 10 af disse taler. John Ørum Jørgensen formår på en særlig måde at bruge billeder og træk fra sit eget og andres liv, så prædikenerne forbliver i tankerne, længe efter at de blev holdt.

De, der kender John Ørum Jørgensen, vil derfor i nogle tilfælde opleve genkendelsens glæde, mens andre får lejlighed til for første gang at stifte bekendtskab med hans forkyndelse – en forkyndelse, som trods forskellige indfaldsvinkler altid har ét centrum: Jesus Kristus.

J098 Jørgensen, Jørgen: Kirke for folket. ProRex 2012. 6 t. 45 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Kirke for folket tager dig med på en guidet tur i en kirke i et dansk sogn gennem tyve år. Du møder mennesker, der ønsker at være kirke for folket i det 21. århundrede, og mennesker, der blev mødt af

kirken.

Visionen om at finde farbare veje for det kristne evangelium i en ny tid var startskuddet til nye muligheder til gavn for folket. Kirken dør, hvis den forsætter med blot at være en kristelighed af bænkevarmere. Forfatteren tager kaldet alvorligt: At være kirke og menighed i et sekulariseret samfund for mennesker, der i betydeligt tal går kirkens dør forbi.

Læs med og bliv inspireret til at finde nye muligheder til at fylde folkets kirke med mennesker! En kirke med plads til alle!

K047 Kaufmann, Heinrich: Ubegribeligt mørke. Lohse 2006. 1 t. 46 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Depression er en sygdom, der griber radikalt ind i det menneskes liv, som rammes af den. Men også for familie og venner er sygdommen svær:

- Hvorfor trænger mine trøstende ord ikke igennem?
- Hvordan kan jeg være til virkelig hjælp for den, som er deprimeret?
- Hvordan kan jeg følge et menneske gennem depressionen på en måde, der lindrer sygdommen og ikke overbelaster mig?
- Hvordan kan jeg formidle håb midt i mørket?

I denne bog hjælper Heinrich Kaufmann os med at forstå sygdommens væsen og viser, hvordan man som pårørende kan bistå den deprimerede.

K060 Keating, Thomas: Åbent sind, åbent hjerte. Boedal 2010. 6 t. 40 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Centrerende bøn har som sit udgangspunkt, at Guds kraft er til stede i alt det skabte – også i mennesket. Den anviser en praktisk metode til at gå ind i vores ”indre rum” ved bevidst at give slip på ydre anliggender, symboliseret ved at man lukker øjnene og åbner sig for Guds nærvær og virke i sit indre.

Det er den amerikanske cisterciensermunk Thomas Keating, der har pustet liv i en gammel bønnsform. Han beskriver centrerende bøn som et middel til at forny den kristne kontemplative tradition (den indre bøn) og gøre den mere kendt og lettere tilgængelig. ”Centrerende bøn er at åbne sig for og overgive sig til Gud. Den åndelige rejse kræver ikke, at man tager nogen steder hen, for Gud er allerede hos os og i os. Centrerende bøn er at åbne sind og hjerte, krop og følelser – hele vores eksistens – for Gud, det Yderste Mysterium, som er hinsides ord, tanker og følelser. Og målet er en indre forvandling,” skriver Thomas Keating.

K001 Keller, Kathy og Timothy: Det meningsfulde ægteskab. Credo 2013. 11 t. 12 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Man kan med god ret kalde »Det meningsfulde ægteskab« for en ’grundbog’ i kristent ægteskab: Den sætter rammen, opklarer misforståelser og udfordrer både kærester, gifte og singler.

Timothy Keller er præst ved Redeemer Presbyterian Church i New York og forfatter til en lang række bøger, hvoraf flere er oversat til dansk.

I »Det meningsfulde ægteskab« skriver Keller sammen med sin hustru, Kathy, en række indsigtfulde bidrag om de bærende elementer i ægteskabet.

De kommer også med gode indvendinger mod vor tids ellers populære forestillinger om parforhold, hvor det handler om at finde den eneste ene, hvor romantik bliver den afgørende ingrediens i et godt ægteskab, hvor din ægtefælle er til for at hjælpe dig med at realisere dit potentiale, hvor ægteskabet ikke er livsvarigt, men blot indtil videre.

K014 Keller, Timothy: Bøn. Credo 2016. 10 t. 13 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Keller deler ud af sin store viden om og praktiske erfaring med bøn. Han giver læseren indsigt i Bibelens vejledning om bøn og øser af sit omfattende kendskab til mange af kirkens store bønskæmper. Samtidig motiverer og opmuntrer han sin læser til at finde ind i samtalen og mødet med Gud.

Bogen her vil pege på, at bøn både er samtale og møde med Gud. De to opfattelser giver os en definition på bøn og nogle redskaber til at få et dybere bønsliv. De traditionelle former for bøn: tilbedelse, syndsbekendelse, taksigelse og bøn om indgriben er på én gang konkret praksis såvel som dyb erfaring. Vi må erfare ærefrygten ved at tilbede Gud i hans herlighed, nærheden ved at finde ind i hans nåde og kampen ved at bede om hans hjælp. For gennem alt det kan vi lære hans væsen at kende som en åndelig virkelighed.

Bøn er altså både ærefrygt og nærhed, både kamp og virkelighed. Vi oplever ikke alle aspekterne, hver gang vi beder, men alle fire aspekter bør være væsentlige dele af vores bøn set over hele livsforløbet.

K006 Keller, Timothy: De fortabte sønners Gud. Credo ism. LogosMedia 2010. 3 t. 11 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Jesu lignelse om den fortabte søn er måske den, flest kender, men samtidig den, færrest forstår.

Timothy Keller introducerer her læseren til alle personerne i denne tidløse historie og viser, at den ikke kun handler om en bortløben søn, men også om en fordømmende ældre bror og – vigtigst af alt – en kærlig far.

Du er hermed inviteret ind i lignelsen om de to fortabte sønner.

Er du yngste-søn, bliver du måske overrasket over Guds ødselhed med sin nåde. Er du ældste-søn, har du måske slet ikke lyst til at tage imod invitationen. Gør det alligevel. Den samme nåde gælder nemlig dig.

K011 Keller, Timothy: Glem dig selv!. Credo2015. 1 t. 11 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

En lille bog, som hjælper dig til at se på dig selv med Guds øjne.

Vi er tilbøjelige til at falde i en grøft, hvor vi enten tænker for ringe eller for godt om os selv. Men begge tankegange binder os på hver sin måde.

Derfor er det vigtigt, at vi finder ind til den evangeliske frihed, hvor det ikke handler om at tænke bedre eller dårligere om sig selv, men om at tænke mindre på sig selv.

Timothy Keller reflekterer over, hvordan vi kan basere en sund selvopfattelse på Paulus' ord i 1 Kor 4,3-4: »Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv ... Den, der bedømmer mig, er Herren.«

K064 Keller, Timothy: Gud for skeptikere. Credo ism. LogosMedia 2011. 12 t. 25 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Keller har i mange år været præst i Redeemer Presbyterian Church i New York. Hans bøger har ligget i top 10 på New York Times bestsellerliste for ikke-fiktion. Gennem sit arbejde har han mødt et utal af intelligente spørgsmål og tidstypiske indvendinger mod den kristne tro. Han tager dem ikke let, og han respekterer dem. Men han tager dem også ved vingebenet og kommer med svar, der ikke er så ligetil at ryste af sig.

Jeg blev i hvert fald imponeret af denne bog. Meget, faktisk. Ikke mindst fordi han er frygtløst rede til at vedgå, hvor de kristne virkelig har stået i vejen for Kristi evangelium.

Og så blev jeg glædeligt overrasket over hans evne til at nyformulere velkendt kristentro uden at udtynde eller forfladige den. Han bliver aldrig oversmart.

Kellers diskussionsforum er tydeligt amerikansk. Det skal man ikke lade sig støde af. For vi bliver alle sammen mere og mere amerikanske, også i Danmark. Det gælder både menighederne og skeptikerne. Så der skal ikke megen omplantning til, før det rammer plet også hos os.

K067 Keller, Timothy: Ikke alt der glimrer er Gud. Lohse 2012. 7 t. 22 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Der findes en plads i ethvert menneskes hjerte, som kun Gud kan fylde ud. Står pladsen tom, flytter afguderne ind. Vi er alle sammen langt mere tilbøjelige til afgudsdyrkelse, end vi aner. Det gælder i høj grad også kristne – ellers ville apostlen Johannes vel næppe have sagt: »Kære børn, vogt jer for afguderne«.

Timothy Keller tager fat i en række bibelske personer og viser, hvordan de plages og beherskes af afguder. Han lader evangeliet afsløre fortidens og nutidens afguder og gør det klart, at det alene er evangeliets kraft, som kan befri vores hjerter!

K007 Keller, Timothy: Kongen. Lohse 2014. 9 t. 50 min. – Læst af Kurt Frost.

Unik formidling af Jesus som døende konge, og betydningen for vores verden og mennesker i den.

Timothy Keller er blevet kaldt det 21. århundredes C.S. Lewis, og han har en unik evne til at gøre kristendommen forståelig og relevant for moderne mennesker.

Med afsæt i Markusevangeliet tegner Keller et portræt af Jesus, verdenshistoriens mest komplette og komplekse menneske. Han er på samme tid uforudsigelig og pålidelig, mild og magtfuld, autoritativ og ydmyg, menneskelig og guddommelig.

Der er nerve i det, når Keller skriver. Han lukker op for nye indsigter i Jesu liv og viser, hvordan hans historie er både kosmisk, historisk og personlig på samme tid. Og så udfordrer han os til at lade den mest indflydelsesrige mand i verden få indflydelse i vores liv.

K018 Keller, Timothy & Katherine Leary Alsdorf: Alle gode gerninger – dit arbejde er en tjeneste. Credo - Forlagsgruppen Lohse 2018. 8 t. 55 min. – Læst af Jesper Kristensen .

Er vores arbejde et nødvendigt onde, som vi må stå igennem for at få smør på brødet og have råd til at holde fri? Tværtimod! siger Timothy Keller. Vi er skabt til at arbejde, for herigennem kan vi tjene både Gud og hinanden. Arbejdet som sådan er altså under Guds velsignelse. Det kan ganske vist også være smertefuldt og frustrerende, men det ændrer ikke på, at arbejdet grundlæggende er en god ting. Keller peger i denne bog på vigtigheden af at se vores arbejde i Guds perspektiv.

K002 Keller, Werner: Bibelen har alligevel ret. Jespersen og Pio 1956. 17 t. 40 min. - Læst af Kirsten Due.

En interessant skildring af fund, som er gjort fra midten af det 19. til midten af det 20. århundrede - fund, der bevidner Bibelens historiske sandhed.

K063 Kjær, Torben: Lille bog om nådegaver. Lohse 2011. 3 t. 8 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

En nådegave er en tjeneste for og i menigheden, som er givet og virket af Helligånden. Den definition når Torben Kjær frem til i denne lille bog, hvor han kort og præcist gennemgår, hvad der står om nådegaver i NT.

Som Torben selv siger: ”Jeg har bestræbt mig på at skrive kort, så bogen er overkommelig at gå til og få overblik over. Den er let at dykke ned i, hvis man er interesseret i bare et enkelt aspekt ved nådegaverne eller i en enkelt nådegave. Den kan derfor læses både forfra og bagfra, og den kan bruges til opslag.”

En ”must-have” for den, der interesserer sig for Bibelens lære om nådegaver, og hvordan de virker i den enkeltes og menighedens liv.

K015 Kofod-Svendsen, Flemming: Bibelens bøger – en introduktion. Logos Media 2004. 6 t. 28 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Bogen er en samling af de indledninger til alle Bibelens bøger, som forfatteren skrev gennem en årrække, hvor han – ved siden af en præstegering og et omfattende politisk virke som folketingsmand og i perioder minister – redigerede læseplanen „Bibelnøglen.

Indledningerne er koncentreret om væsentlige og præcise oplysninger. Der er mange – velbegrundede – skrifthenviisninger, men fremstillingen bliver aldrig tung. Bogen er letlæst og overskuelig - et praktisk stykke værktøj for enhver bibellæser, som det hedder på bagsiden.

K068 Kofod-Svendsen, Flemming: Lutheranerne på heden – om Kristelig Lutheransk Trossamfunds historie. Kolon 2012. 3 t. 21 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Kristelig Lutheransk Trossamfund udgør et lille, men ikke desto mindre markant islæt i dansk kirkehistorie. Trossamfundet opstod på Herning-egnen i kølvandet på de gudelige vækkelser i midten af 1800-tallet.

De vakte nærrede i udgangspunktet intet ønske om at forlade folkekirken, men som en konsekvens af en nadverstrid med en lokal præst endte det i 1863 med, at en gruppe vakte – som fuldt ud tilsluttede sig den lutherske bekendelse – blev ekskluderet af folkekirken og derefter dannede frimenighed. Det var første gang, nogen blev ekskluderet af den danske folkekirke.

Menighedens historie helt frem til i dag er forløbet ad sit helt eget spor – parallelt med, men uden nærmere tilknytning til de øvrige udløbere af de gudelige vækkelser.

I denne bog gør Flemming Kofod-Svendsen grundigt rede for denne helt unikke historie og perspektiverer den i forhold til den øvrige danske kirkehistorie.

K054 Kofod-Svendsen, Flemming: Tro til tiden. Lohse 2008. 19 t. 43 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Flemming Kofod-Svendsen beskriver udviklingen i det kristne studenterarbejde i Danmark gennem de sidste 125 år. Det fremhæves, hvordan der hele tiden siden reformationen har været gjort en indsats for det kristne miljø omkring uddannelserne. I takt med uddannelsernes vækst har studenter- bevægelserne fået en nøgleposition i kirkens udvikling. Her skabes kontakterne, og her sættes profilen for en ofte

livsvarig kirkelig indsats. De mange forbindelser mellem bevægelserne – og deres internationale netværk – kortlægges. Først og sidst handler historien om mennesker, der går ind i en opgave, der bliver skelsættende for deres eget, for andres og ofte også for kirkens liv.

K043 Kofod-Svendsen, Jacob & Søes, Peter: Da skal jeg kende. Lohse 2006. 4. t 4. min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Mange af os tager ubevidst barndommens billede af Gud med ind i ungdoms- og voksenlivet, men vi kan ikke bevare barnets enfoldige billede af Gud, når vi får øjnene op for livets realiteter.

Derfor fravælger vi Gud. Men hvis Gud findes, så er det mine barnlige forestillinger om ham, der må revideres og kasseres. For Gud kan ikke kasseres, hvis han eksisterer.

Jacob Kofod-Svendsen var uddannet teolog og arbejdede som kfs-sekretær øst for Storebælt. I december 2004 omkom han sammen med sin familie af flodbølgen i Asien. Jacob har skrevet første del af bogen. Peter Søes er sognepræst i Skelgårdskirken på Amager. Han er bror til Jacob og har skrevet anden del af bogen.

K003 Kok, Preben: Skæld ud på Gud. Informations Forlag 2008. 4 t. 43 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Preben Kok er sygehuspræst og opererer i grænselandet mellem liv og død. I SKÆLD UD PÅ GUD fortæller han om sit arbejde og sin tro. Med troen som udgangspunkt går Preben Kok i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske. Han giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen med Gud, når livet gør ondt, og meningen hører op. Preben Kok superviserer også præster, læger og sygeplejersker – ikke for at gøre dem bedre til deres arbejde, men for at give dem kræfter til at leve med de ofte vanskelige udfordringer og uundgåelige nederlag, de møder i deres arbejdsliv. Her er en lektie, der er værd at lære.

K004 Kristensen, Flemming Baatz: Befriet til at leve. Credo 1998. 2 t. 47 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Mange kender til at kæmpe med skyld og skyldfølelse. Hvad kan man helt konkret gøre ved det? Denne lille bog er en flad og praktisk tilskyndelse til at gøre brug af det evangeliske skriftemål for at blive befriet til at leve.

K046 Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen I. Prædikensamling. Lohse 2006. 16 t. 37 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Prædikensamling til 1. tekstrække af århuspræsten Flemming Baatz Kristensen.

Bogen er illustreret med billeder fra hverdagslivet i Århus.

...”Mens vi tænker over livet og har vore drøftelser derom, samles vi til gudstjeneste og lytter til en prædiken. Det er da meningen og målet og det, vi beder om må ske, at Kristus skal komme og følge med os ligesom den søndag eftermiddag på vej mod Emmaus” Citat fra forordet.

K049 Kristensen, Flemming Baatz: Mens de gik og talte sammen II. Prædikensamling. Lohse 2007. 17 t. 19 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Sagt om Flemming Baatz Kristensens prædikener:

”Jeg holder af Skt. Pauls Kirkes sognepræst, fordi han er en fremragende prædikant, opbyggelig i ordets bedste forstand. Og en af de få, hvis prædikener også lader sig læse. Han udtrykker et engagement, en brændende iver for at fastholde den livsvigtige stærke forbindelse mellem himmel og jord, Gud og mennesker, skabt og båret af Kristus. Det er ledetråden i hans forkyndelse, og det er den menneskelige frihed til at leve opadvendt, fremtidsorienteret og udadvendt, som det hedder i en bevægende prædiken til Kristi Himmelfartsdag.”

Som mundtlig formidler er Flemming Baatz en af de bedste. Det bærer hans prædikener stærkt præg af, når de udgives på skrift. For at få det rigtige udbytte af disse prædikener skulle man egentlig læse dem højt. De er mundtlige selv på skrift.

Mens de gik og talte sammen II er over 2. tekstrække i kirkeåret. Bind 2 indeholder et emneregister for begge bind, der er velegnet til opslag eller som guide i den kristne tro.

K059 Kristensen, Flemming Baatz: Mødet mellem himmel og jord. Lohse 2010. 14 t. 49 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

”Denne bog er en invitation til at møde højmesse, at leve sig ind i dens helhed og dens delelementer ... at opdage, hvilke rigdomme der er gemt i den, og som ved nærmere eftertanke viser sig at være meget relevant for en moderne måde at leve sit liv på.”

Mange har rejst indvendinger mod højmesse, som vi møder den i folkekirken. Det hævdes, at den er både gammeldags, kedelig og uforståelig. Forfatteren kender alle indvendingerne, og med denne bog kommer han kritikerne i møde. Han inviterer læseren på en vandring gennem gudstjenesten, mens han undervejs fortæller om baggrunden for og meningen med de enkelte led. Nye kirkegængere kan med fordel begynde her, men også de mere garvede vil læse bogen med udbytte.

I bogen finder man også bud på, hvordan en højmesse i det 21. århundrede kan forme sig – i en sund balance mellem tradition og fornyelse.

K053 Kristensen, Flemming Baatz: Skyldig og fri – befriet til at leve. Lohse 2009. 7 t. 14 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Denne bog handler om at være skyldig og fri. Den er skrevet som en hjælp til at blive befriet til at leve – gennem det at blive tilgivet.

For at det kan ske i vores liv, må vi tage vores skyld på os ... Det kan vi vove at gøre, fordi tilgivelsen findes, og når den slippes løs på vores skyld, så befries vi til at leve. Men den er vanskelig at tro på. Derfor findes der en særlig guldkur, som skal hjælpe os med at tackle skylden og bringe tilgivelsen ind i os som en befrielse, der gør, at vi kan trække vejret og leve fremadrettet. Det er skriftemålet – i særdeleshed det personlige skriftemål.

K052 Kronborg, Uffe: Kristusmystik. Credo 2008. 8 t. 59 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Jeg er temmelig begejstret for denne bog! At kunne forene det lutherske fokus på Kristus for os med det fokus på Gud som den nærværende, som så megen nyere åndelig litteratur er præget af. Mange vil på forhånd afvise et sådant projekt.

Det er en bog, hvor tankerne hænger sammen. Men det er sandelig også en bog, der går til hjertet. Ikke mindst i kraft af de mange utroligt gode citater – lige fra Bibelen og de gamle fædre til moderne lovsange og retræte-bønner, og Lisa Nilsson! Det er simpelthen åndelig læsning af høj karat. Skriver Asger Højlund.

K032 Kvalbein, Asbjørn: Åndens frugt. Dansk Luthersk 1992. 4 t. 10 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Opbyggelig og lærerig gennemgang af Bibelens tale om Åndens frugt i en kristens liv.

L044 Lamparter, Helmut: Maria – Herrens tjenerinde. Lohse 1991. 3 t. 6 min. - Læst af Kirsten Due.

Denne lille bog er blevet til på grundlag af bibelens sparsomme omtale af Maria, Jesu moder – i tilslutning til Maria-prædikener af Luther. Bogens ærinde er at hjælpe os evangeliske kristne til at se, hvilken plads Maria har i sand bibelsk forkyndelse.

L055 Langagergaard, Poul: Ånd på os. Lohse 1984. 5 t. 52 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

I dette dybdeborende bibelstudium gør forfatteren op med megen religiøs forvirring og opmuntret til sund og levende brug af Guds åndelige gaver.

L067 Langagergaard, Poul, red.: Martin Luther i kamp for troen. Lohse 1983. 011 t. 13 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Denne bog blev udsendt af Lohses Forlag i anledning af 500-året for Martin Luthers fødsel. Den omfatter elleve artikler, hvori præster og teologer behandler forskellige sider af Luthers virksomhed og betydning for den kristne tro og lære. Bogen er redigeret af Poul Langagergaard.

L074 Larsen, Johan Schmidt: De fulgte stjernen. Lohse 2005. 2 t. 49 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Legender og digte, salmer og sange, astronomi og astrologi er en række af ingredienserne i denne enkle, forkyndende bog. Læs om Kaj Munk og de lollandske stjerner, John Wycliffe som reformationens morgenstjerne, Selma Lagerlöfs legende om De vise mænds brønd, stjernerne i Svend Rehlings digtning og meget, meget mere.

L073 Larsen, Johan Schmidt: En stjerne i natten – Om stjerner. Lohse 2004. 2 t. 52 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Legender og digte, salmer og sange, astronomi og astrologi er en række af ingredienserne i denne enkle, forkyndende bog. Læs om Eivind Skeies julesalme ”En stjerne skinner i nat”, Henry van Dykes legende om den fjerde vismand, stjernen i ”Ringenes Herre”, Grundtvigs ledestjerne og meget, meget mere.

L056 Larsen, Johan Schmidt & Skovenborg, Søren J.: Hverdagsvidne. Tro til hverdag. Lohse 1998. 5 t. 24 min. - Læst af Jonna Kristensen.

I indledningen til bogen skriver forfatteren blandt Andet: ”Vi kender alle nogle, der ikke tror på Jesus Kristus. Det, der betyder alt for os, betyder så lidt for dem. Vi respekterer dem som de mennesker, de er og for de valg de har gjort i livet, selv om vi ville ønske for dem, at de måtte finde ind i Evangeliet”.

L023 Larsen, Jørgen: Lad os bekende den kristne tro. Lohse 1999. 3 t. 53 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Den danske folkekirkes trosmæssige grundlag er beskrevet og afgrænset i dens bekendelser. Denne bog rummer teksten til alle folkekirkens bekendelser. Dens første del giver bekendelseshistorisk baggrund. Anden del er bekendelsens ordlyd med forklaringer og kommenterende fodnoter. Bogen henvender sig først og fremmest til lægfolk, der ønsker et overblik over folkekirkens grundlag.

L059 Larsen, Krista Rosenlund: Evangeliets sandhed. Lohse 1999. 3 t. 31 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Galaterbrevet rummer det centrale i den kristne tro og er samtidig et af de mest engagerede breve, vi kender fra Paulus. Han kæmper fordi Evangeliets sandhed er sat på spil hos brevets første læsere. Brevets rigdom for Troen og stærke advarsel mod afvisning er stadig aktuel.

L099 Larsen, Kurt E.: En bevægelse i bevægelsen. Indre Mission i Danmark 1861 - 2011. Lohse 2011. 18 t. 32 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Med stort fagligt overblik har lektor i kirkehistorie, Kurt E. Larsen, i dette historiske jubilæumsskrift formået at tegne et fyldigt billede af Indre Mission gennem 150 år. Alle arkiver har været tilgængelige, og historien fremstår helt opdateret.

Ved stiftelsen i 1861 lød en central sætning i Vilhelm Becks prædiken: ”Far ud på dybet og kast garnet ud til en fangst.” Dette kald kom til at kendetegne Indre Mission fra begyndelsen. I bogen får forfatteren på en tilgængelig og spændende måde beskrevet bevægelsens omfangsrige arbejde gennem årene.

Det fylder sindet med taknemmelighed over for Gud og mange mennesker. Og det giver tro på, at Indre Mission – også i fremtiden – vil være et brugbart redskab i missionsarbejdet i Danmark.

L025 Larsen, Kurt E. : Fra Christensen til Krarup. Kolon 2007. 27 t. 42 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Den synlige kirke, med dens former og ritualer er vigtige, men det samme gælder også det liv, der i samspil hermed har udformet sig i hjem, skole og frie kirkelige organisationer.

Bogens titel viser en ambition om at bygge bro mellem teologi og kirkeliv ved at skrive kirkehistorie som kirkelivshistorie, så læserne, herunder teologer og teologiske studenter, får øjnene op for rigdommen i det alsidige danske kirkeliv, og så de kirkeligt aktive forstår mere af baggrunden for holdningerne i dansk kirkeliv.

L028 Lassen, Inge Bøgel: Modvind. Dansk Luthersk 1982. 7 t. 46 min. - Læst af Kirsten Due.

Det er manges erfaring, at ægteskabet er i modvind; men hvorfor udvikler forholdet mellem ægtefæller sig så skævt? Hvad kan vi gøre for at undgå det? Denne højaktuelle roman fører læseren tæt på virkeligheden. Den er lærerig og tankevækkende med et vigtigt ærinde til os alle, ikke mindst til ægtefæller og til dem, der tænker på at blive det.

L091 Lassen, Inge Bøgel: Tankestreger og tænkestykker. LogosMedia 2009. 6 t. 29 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Inge Bøgel Lassen skriver udfordrende og engageret om Bibelens kvinder. I en række afgrænsede stykker kommer hun vidt omkring i det bibelske univers, alt imens hun trækker pointerne helt ind i læserens liv.

”Tænkestykkerne” er smagfuldt suppleret med gengivelser af et udvalg af forfatterens egne mosaikker. ”Bibelske kvinder er ikke bare fromme eller fraværende. De fromme findes, men det gør de initiativrige synderinder sandelig også. I det hele taget er bibelske kvinder overraskende menneskelige”.

L101 Laursen, Steen Møller (red.): Skilt – men ikke fra Gud. Lohse 2012. 4 t. 58 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

En skilsmisse er altid en begivenhed med mange facetter og høje personlige omkostninger såvel for parret som for deres eventuelle børn. Desuden får skilsmissen vidtrækkende konsekvenser for familie og venner. Når skilsmissen bliver en realitet blandt kristne berøres endnu en dimension: forholdet til Gud.

I denne bog kommer en række kristne til orde, som har haft skilsmissen helt inde på livet. Åbent og ærligt fortæller de om, hvad skilsmissen gjorde ved dem både menneskeligt og åndeligt. Bogen rummer derfor megen smerte, men er også et vidnesbyrd om, at der trods alt er mulighed for et godt (kristen)liv – også på den anden side af en skilsmisse.

L100 Lausanne-konference 2010: Cape Town erklæringen. Lohse 2011. 4 t. 00 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Et kald til at tage del i Guds mission. Lausanne-bevægelsen afholdt sin tredje verdenskongres i Cape Town fra d. 16.-25. oktober 2010. Den første blev afholdt i Lausanne i 1974 og den anden i Manila i 1989. Bevægelsen er et inspirationsnetværk mellem kirker og missionsorganisationer. Den fungerer uden en stor stab og et fast kontor, men holdes sammen af visionen for mission, som den er udtrykt i Lausanne-pagten fra 1974, i Manilamanifestet fra 1989 og nu i Cape Town-erklæringen.

Cape Town-erklæringen har to hoveddele.

Første del lå klar på konferencens næstsidste dag og er formet efter trosbekendelsens led og i kærlighedens sprog.

Anden del er skrevet efter konferencen som et direkte produkt heraf. Dens seks hoveddele svarer til temaerne fra de seks hovedkonferencedage. Emnerne til disse dage havde Lausanne-bevægelsens ledere udvalgt på forhånd efter et langstrakt lyttearbejde, hvor de besøgte kirker i alle verdens hjørner for at stille dette ene centrale spørgsmål: ”Hvad er jeres største udfordring i mission i dag?”

L098 Lewis, C.S.: Det er kristendom. Scandinavia 1996. 10 t. 13 min. - Læst af Jesper Kristensen.

”Det er Kristendom” har de sidste 40 år været en af de populære fremstillinger af, hvad kristendom egentlig er - og ikke er. Den henvender sig på enestående vis både til den troende og til den, der endnu står spørgende over for kristendommen.

Lewis har en uforlignelig evne til at argumentere for Guds virkelighed og gøre den kristne tro forståelig ved at anvende sigende billeder og logiske eksempler fra det daglige liv.

Det er kristendom er allerede en klassiker inden for den kristne apologetiske litteratur. I mange år fremover vil den være en provokation og udfordring for alle troende og tvivlende.

L083 Lind, Irene Rønn: Forklædt – pæne psykopater og deres ofre. Credo 2007. 6 t. 42 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Bogen beskriver personer med psykopatiske træk, hvis destruktive adfærd medfører stor psykisk og følelsesmæssig skade på andre mennesker og forårsager konflikter og splittelser mellem mennesker. Kan man gøre noget for at hjælpe ofrene? Mange kalder den slags mennesker for ”magtmennesker” eller rent ud: ”psykopater”. Forfatteren vælger at kalde dem ”pæne psykopater”, fordi de har psykopatisk adfærd, men er forklædt som veltilpassede mennesker.

Problemstillingen belyses ud fra en psykologisk vinkel med udgangspunkt i begrebet psykopati. Formålet er ikke at diagnosticere, men skabe forståelse for, hvordan man takler problematikken og beskytter ofrene. Ofrene får livslange sår i sindet og oplever samtidig ofte, at ingen tror på dem, når de fortæller om krænkelserne. Pæne psykopater beskrives både generelt, og som de optræder i kirkelige miljøer. Med cases, der gør emnet uhyggeligt levende.

L087 Lindvall, Michael L.: Hvad Jesus gjorde. Scandinavia 2008. 5 t. 2 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Han levede, han lærte, han døde, han opstod – og efter hans opstandelse fremstod en verdensreligion uden sidestykke. En tredjedel af jordens befolkning tilhører denne religion – og alligevel kender mange af os ikke de grundlæggende kendsgerninger om Jesu liv.

En vandring med historiens største personlighed. En overskuelig kronologi over Jesu liv, placeret inden for en rig historisk sammenhæng, der tydeligt viser den store indflydelse, som Jesu liv og historie havde på samtiden og de tidligste fortællinger om ham.

Dette er en uvurderlig reference for enhver, uanset religiøst tilhørsforhold, til at forstå den mest indflydelsesrige og vigtige person i historien.

En bog, som er nem at læse.

L094 Lucado, Max: Da englene tav. En vandring med Jesus til Golgatas kors. Scandinavia 2006. 7 t. 33 min. - Læst af Jesper Kristensen.

En stor kristen forfatter tager de emner op, som Jesus berører i den sidste uge af hans liv. Intet Jesus gør er tilfældigt og hans handlinger har flere formål - opfylde profetier og samtidigt vise os, hans efterfølgere, et eksempel som kan efterleves. Det er fascinerende. Alt Jesus gør er perfekt og ugen slutter i verdens største kærlighedsakt, korsfæstelsen - dengang hvor englene var tavse.

L066 Lucado, Max: Det drejer sig ikke om mig. Lohse 2004. 3 t. 3 min. - Læst af Lone Rebecca Damgaard Sørensen.

Hvem er centrum i universet? Mig! Sådan tænker vi ofte i den vestlige del af verden, der er præget af egoisme. Reklamernes budskab er ofte dette: Vil du være lykkelig, må du gøre dig selv til midtpunkt. Du må realisere dig selv.

Max Lucado præsenterer os for et andet budskab: Vil du være lykkelig, må du lade Gud komme til. Du må indse, at alt ikke drejer sig om dig. Vi er skabt til at ære Gud og glæde os over ham.

L084 Lucado, Max: En kur mod sædvanligheden. Om muligheder og valg. Lohse 2007. 8 t. 4 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

”Din rette hylde.” Fodboldspillere ved godt, hvad vi snakker om. Tennisspillere ved det også. Har du nogensinde svunget en ketsjer eller sparket til en bold? Så kender du også den vidunderlige følelse af at ramme lige i plet. Du står stivnet tilbage som en heltestatue af dig selv og følger med strålende øjne boldens perfekte flugt gennem luften – den bold, du lige har sendt af sted. Den tog ikke netkanten, ramte ikke stolpen. Din kæreste husker din fødselsdag, du får penge tilbage i skat, du bliver flyttet til et bedre hotel. Du er på din rette hylde, og livet ruller bare derudad som en cykeltur ned ad bakke med vinden i ryggen.

Men du behøver ikke svinge en ketsjer eller sparke til en bold for at føle dig på din rette hylde. Gud har nemlig udstyret dig lige så godt som verdensranglistens nummer et. Han har givet dig en zone, et område, et hjørne af livet, hvor du er skabt til at bo. Han har designet kurverne i dit liv, så du passer perfekt til en ledig plads i hans store puslespil. Livet er skønt, når du finder din rette hylde. Men hvordan gør man det? Hvor går man hen? Hvilket kursus skal du tage, hvilke piller skal du købe, hvilken brochure skal du læse? Du skal ikke gøre nogen af delene, du skal simpelthen finde.

L097 Lucado, Max: Frygt ikke. Lohse 2011. 6 t. 17 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Frygt fylder meget i den tid vi lever i. Frygten for terror, hjemmerøveri, at skuffe andre, naturkatastrofer, fremtiden, at være en fiasko.

Max Lucado skriver i kapitel 1: Frygten fylder måske vores verden, men den behøver ikke fylde vores hjerte. Den vil altid komme og banke på døren. Vi må bare ikke invitere den til at spise med, og vi må for alt i verden ikke give den husly. Lad os i stedet sætte mod i os selv med et udvalg af Jesu formaninger til ikke at frygte. Kristi løfte og denne bogs hovedpåstand er ganske enkelt: Vi kan lære at frygte mindre i morgen, end vi gør i dag.

L005 Lucado, Max: Før Amen - kraften i den enkle bøn. Lohse 2017. 4 t. 29 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

I denne bog beskriver Max Lucado, hvordan vi gennem helt enkle bønner i hverdagen kan opleve Guds nærvær og vejledning og få fornyet tillid til ham. Max Lucado minder os om, at bøn ikke et privilegium

eller en kunstart for de særligt fromme. Bøn er ganske enkelt en åbenhjertig samtale mellem Gud og hans barn.

L052 Lucado, Max: Gud kom nær. Lohse 1995. 5 t. 16 min. - Læst af Kirsten Due.

Forfatterens bøn for denne bog er, at den må være et fint kirurgisk værktøj i hænderne på den store læge i hans arbejde med at give mennesker deres syn igen, så det uklare bliver klart og mørket jaget på flugt.

L060 Lucado, Max: Han flytter stadig sten. Lohse 2000. 5 t. 32 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Enhver kan få brug for et under: En krøbling uden håb, en søster ved en begravelse, en far i nød. Det er ikke bare romantiske eventyr eller fantasifostre uden jordforbindelse, men historiske tildragelser, hvor en virkelig Gud tog sig af virkelige lidelser, så vi kan få svar på spørgsmålet: Hvor er Gud, når jeg har ondt?

L062 Lucado, Max: Han valgte naglerne. Lohse 2001. 3 t. 44 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Der er blevet sagt meget om den gave, som korset er i sig selv, men hvad med de andre gaver? Hvad med naglerne og tornekrone? Hvad med det tøj, soldaterne tog, det stof, som blev brugt til begravelsen? Har du givet dig tid til at åbne disse gaver? Han havde jo ikke behøvet at give os dem. For at frelse dig og mig måtte han udgyde sit blod. Det var nødvendigt, men han gjorde uendelig meget mere end nødvendigt.

L093 Lucado, Max: Hver dag fortjener en chance. Lohse 2009. 4 t. 6 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

En time er for kort, et år er for langt. Dagene – selv frygtelige, rædselsfulde og helt igennem dårlige møgdage – er de små bidder, Gud har delt livet op i, så vi kan sluge og fordøje det bid for bid. Fireogfirs tusind hjerteslag. Et tusind fire hundred og fyre minutter. En jordomdrejning. To dusin dask til timeglasset. En solopgang og en solnedgang. En splinterny, uplettet, uberørt, endnu ikke kortlagt og ubrugt dag! En gave på fireogtyve timer, som vi endnu ikke har levet, endnu ikke har udforsket. Hvis du kan blive ved at lade den ene gode dag følge den anden, så bliver det til et godt liv.

L068 Lucado, Max: Jesus i dit hjerte. Lohse 2006. 6 t. 35 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Gud elsker dig, præcis som du er – og han ønsker at leve livet sammen med dig.

Fireogtyve timer. Hvad hvis Jesus – bare en enkelt dag – skulle leve dit liv. Vågne i din seng. Gå i dine sko. Bo i dit hus. Gå i din skole. Hvordan ville du så være? Ville familie og venner opleve en forskel? Ville de samme ting fortsat være vigtige for dig? Spørgsmålet lyder måske ekstremt. Men budskabet er klart: Gud elsker dig, præcis som du er!

Han nægter at lade dig leve livet alene, fordi han ønsker at leve livet sammen med dig. Han ønsker, at du skal have Jesus i dit hjerte!

L065 Lucado, Max: Lige som Jesus. At få et hjerte som Ham. Scandinavia 2005. 6 t. 24 min. - Læst af Gunnar Kjær.

I denne bog hjælper Max Lucado dig at finde svar på mange af dine spørgsmål. Han hjælper dig til at forstå Guds måde at forvandle os på. Ønsker du at vide mere? Så gå i gang med bogen. Og husk, at Gud elsker dig netop som du er. Men han lader det ikke blive ved det. Han ønsker, at du skal blive som Jesus!

”Du er skabt til at blive som Kristus, og lige som Jesus viser klart og tydeligt, hvad dette indebærer. Hjertet i kristusefterfølgelse er at få hjerte som Kristus. Lad Max Lucado vise dig, hvordan dit hjerte kan blive forvandlet”!

L019 Lucado, Max: Lys på bunden af brønden. Lohse 2016. 7 t. 27 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Vi oplever alle perioder, hvor livet ikke går, som vi havde regnet med. Vi rammes af sygdom, arbejdsløshed, depression, skilsmisse eller svigt, og vi spørger os selv, om der på nogen måde kan komme noget godt ud af det kaos og mørke, vi oplever.

Med udgangspunkt i den bibelske beretning om Josef tager Max Lucado fat om livets tunge spørgsmål. Josefs oplevelser kunne have knækket hvem som helst. Han blev svigtet af sine brødre og efterladt på bunden af en udtørret brønd. Siden blev han solgt som slave i Egypten, hvor hans liv nåede et nyt lavpunkt, da han blev fængslet og smidt ned i det dybeste fangehul.

Du føler måske også, at du har ramt bunden og er løbet tør for muligheder. Josef ville uden tvivl medgive dig, at livet på bunden stinker. Men ingen brønd er så dyb, at Guds lys og kærlighed ikke kan nå derned.

Det erfarede Josef. Og det kan også blive din erfaring.

L063 Lucado, Max: Med let bagage. Lohse 2003. 5 t. 53 min. - Læst af Jonna Kristensen.

Få hjælp til at bære din bagage! Max Lucado skriver blændende godt og med personlighed og humor. Bogen tager udgangspunkt i Salme 23. Med disse vers som rettesnor fører Max Lucado os gennem en oversigt over vores overflødige åndelige bagage. Måtte Gud bruge denne salme til at minde dig om at slippe de byrder, det aldrig har været meningen, at du skulle bære. Og hvordan du slipper af med den. Det drejer sig om skyld, ensomhed, tvivl, frygt, træthed og meget mere.

L054 Lucado, Max: Når Gud hvisker dit navn. Lohse 1998. 8 t. 22 min. - Læst af Jonna Kristensen.

Tegnet i Guds hånd, dit navn på hans læber. Måske kan du ikke huske, hvornår du sidst hørte dit navn nævnt i venlighed. Så kan det være svært for dig at tro på, at Gud kender dit ansigt, kender dit navn, men det gør han. Lyt efter hans hvisken. Disse opbyggelige stykker kan læses hver for sig, men har alligevel en indre sammenhæng.

L081 Lucado, Max: Se Goliat i øjnene. Lohse 2008. 9 t. 14 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Du kender Goliat. Du genkender hans skridt og gyser ved lyden af hans stemme. Din Goliat bærer ikke sværd og skjold; hans våben består af arbejdsløshed, svigt, seksuel udnyttelse og depression. Din Goliat paraderer ikke på en bjergskråning i Mellemøsten; han vandrer gennem dit kontor, dit soveværelse, dit klasseværelse. Han medbringer regninger, du ikke kan betale, mennesker, du ikke kan stille tilfreds, en fortid, du ikke kan ryste af dig, og en fremtid, du ikke tør møde. Du kender udmærket Goliats brølen. Men ligesom David kan du se Goliat i øjnene, også selv om du ikke er den stærkeste og klogeste og helligste og den med de mest imponerende våben.

David. Du læser måske hans historie og undrer dig over, hvad Gud dog så i ham. Nogen helgen var han bestemt ikke. Han faldt lige så ofte, som han stod, fjumrede lige så ofte, som han sejrede. Men for den, der genkender lyden af Goliats stemme, minder Davids historie om følgende:

Fokus på kæmpen – og du falder.

Fokus på Gud – og kæmpen falder.

Hvis du er klar til at se din kæmpe i øjnene, så lad David inspirere dig. Den Gud, som hjalp ham, vil også hjælpe dig.

L003 Lucado, Max: Skabt til at gøre en forskel. Lohse 2014. 5 t. 57 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Max Lucado har skrevet en bog til dig, der ønsker at få svar på spørgsmålet: Hvad skal jeg med mit liv? Bogen er meget praktisk anlagt over de første 12 kapitler i Apostlenes Gerninger med en grundig how-to-do studieguide til hvordan du kan gøre en forskel i dit eget og andre menneskers liv.

L064 Lucado, Max: Stille midt i stormen. Lohse 2002. 7 t. 12 min. - Læst af Jonna Kristensen.

Hjælp til håb og fortrøstning, selv om verden er stormfuld. Max Lucado har her samlet oplysninger fra de fire evangelier om disse fireogtyve timer for at overbevise os om, at Gud ved, hvordan det er at være menneske. Med sin sædvanlige kombination af skriftsteder, humor og situationer fra det virkelige liv underviser og inspirerer Max Lucado sine læsere.

L069 Lucado, Max: Tørst. Lohse 2005. 5 t. 44 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Almindelig fysisk tørst ved du, hvad er. Prøv bare at holde op med at drikke, og se, hvad der sker. Din mund føles tør. Din tunge bliver tyk. Du får ondt i hovedet og bliver svag i knæene. Hvis du ikke får væske nok, så skal din krop nok fortælle dig det.

På samme måde vil din sjæl fortælle dig det, hvis den ikke får åndeligt vand nok. Udtørrede hjerter sender nødsignaler. Du bliver pirrelig. Bekymringerne skyller ind over dig. Skylden og frygten vokser

sig stærke. Håbløshed. Søvnløshed. Ensomhed. Ærgrelse. Usikkerhed. Alt dette er advarselstegn. Symptomer på en indvendig udtørring. Men du behøver ikke leve med et dehydreret hjerte. Gud inviterer dig til at drikke af kilden med det levende vand og modtage Kristi gerning på korset, kraften i hans Ånd, hans herredømme over dit liv og hans endeløse og aldrig svigtende kærlighed.

L085 Lucado, Max: 3,16. Lohse 2008. 7 t. 20 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Johannes 3,16 giver os håb. Det begynder med Gud og ender med evigt liv – og nøder os til at gøre det samme. Verset er kort nok til at blive skrevet på en serviet eller husket på stedet – og dog står det stadig knivskarpt efter et par tusinde års storme og spørgsmål.

Hvis du ingenting ved om Bibelen, så begynd her. Hvis du kender din Bibel ud og ind, så vend tilbage hertil. Vi har alle brug for dette centrale vers: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Bogen indeholder 40 andagtsstykker under overskriften ”40 dage med Sønnen”.

L095 Luther, Martin: Den store katekismus. Credo 2005. 7 t. 30 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Den store katekismus er et af reformationens helt centrale og afgørende værker, som enhver kristen kan have gavn og glæde af at læse og genlæse med mellemrum. Her forklares De ti bud, Fadervor, Dåb og Nadver med al den klarhed og gennemslagskraft man kan tænke sig. Luthers tanke med værket var, at det skulle være udgangspunkt og mønster for katekismusprædikener for menigheden.

L017 Luther, Martin: Jesu afskedstale – Luthers prædikener over Johannesevangeliet kap. 14 – 16. Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening 2015. 9 t. 55 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Luther skriver i sit forord til prædikensamlingen, at Johannes 14 til 16 er ”de aller kærligste, venligste, mest trøsterige og livsaligste ord, som den kære trofaste frelser, Kristus, talte til sine kære disciple, da han tog afsked med dem.

Luther prædiker i et enkelt og jævnt sprog. Han taler direkte til menigmand, og det er relevant læsning også for os omtrent 500 år efter, prædikenerne blev holdt.

L086 Luther, Martin og Schittko, Gerhard: At bede enkelt. Martin Luther som bønnens mand. LogosMedia 2009. 2 t. 14 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Bøn var for Luther troens enkle samtale med den levende Gud. Han vidste dog også, hvor ”skødeløst, dovent, koldt og mut hjertet har tendens til at bede”. Han har nemlig selv erfaret, hvordan indre kulde eller træthed bliver overvundet, hvis vi omhyggeligt hører Ordet, og bønnen flyder ud fra det. At bede enkelt er et mindre lejlighedsskrift ”til en god ven”. Barbereren Peter Beskendorf i Wittenberg havde henvendt sig til Luther for at få en anvisning i at bede. Reformatoren opfyldte ønsket og dedicerede dette lille skrift til ”Mester Peter” i 1535. Desuden indeholder bogen Martin Luther som bønnens mand – en oplysende artikel af Gerhard Schittko om, hvor nuanceret og dynamisk Luther har taget temaet bøn op, og hvor stor hjælp kristne kan få af hans vejledning.

L089 Lönnebo, Martin: Kristuskransen. Unitas 2008. 2 t. 55 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Bogen er en introduktion til bøn, og som et håndfast hjælpemiddel er bogen suppleret med en bedekrans. Hver af perlerne får igennem bogen en særlig betydning og ved at bruge perlekransen i bøn, bliver den en hjælp til at fastholde tanker og udvikle den personlige meditation.

Martin Lönnebo har en særlig evne til at kombinere inderlighed og nøgternhed. I hans ord rummes frihed til at anskue tingene fra ens egen synsvinkel.

På vandringen med Kristuskransen møder man både inspirationen fra kirkefædre og fra Østens spiritualitet, formidlet med hjertet dybt forankret i nutidens mennesker.

M001 Madsen, Poul: Nåde over nåde. Mod Målet 2002. 6 t. 8 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Vi så hans herlighed – disse ord er nøglen til Johannesevangeliet. Den gamle apostel, der skrev sit evangelium mod slutningen af sit liv, havde skuet ind i Kristi væsens herlighed som måske ingen anden, og drevet af Helligånden nedskrev han sin beretning om Herrens herlighed. Hans evangelium er et af Bibelens dybeste og samtidig skønneste skrifter. Denne bog er en gennemgang af hovedlinjerne i dette evangelium. Forfatteren søger især at pege på Kristi kors som det centrale i budskabet om Jesu Kristi herlighed.

M087 Malm, Magnus: Bag billedet. Boedal 2004. 10 t. 2 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Om selvbilleder og gudsbilleder, om hvordan man kan flytte billedernes verden til virkelighedens verden. Tør jeg bevæge mig ind bag billederne – ind bag mine forestillinger om mig selv og om Gud? Tør jeg smide masken og møde Gud, som jeg er – og som han er? Hvad har en ægteskabskrise, et storpolitisk magtspil, en konflikt i kirken, lanceringen af en ny popgruppe og et bedende menneske til fælles? Mere end vi ser ved første øjekast. I alle relationer foregår der under overfladen et spil mellem forskellige billeder – billeder, der filtrerer virkeligheden for os og i værste fald forvrænger den til farlige løgne.

Denne bog handler om, hvordan disse billeder kan opstå, hvordan de påvirker os, og hvordan vi kan bryde deres indflydelse. Ikke mindst sætter forfatteren fokus på selvbillede og gudsbillede. Bag disse billeder venter der os en betydeligt mere spændende virkelighed.

M048 Malm, Magnus: Et hjerte større end verden. At følge Jesus med bjergprædiken som pejlemærke. Boedal 2009. 12 t. 16 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Hvad indebærer det at følge Jesus her ved begyndelsen af det 21. århundrede? Er det muligt for os at grave ned til den oprindelige radikalitets kilder? – med risiko for at der bliver bragt uorden i vores fine systemer.

Et godt sted at grave er i Jesu bjergprædiken. Allerede efter nogle få spadestik støder man på spor, der leder lige ind i vor tids kernespørgsmål:

- individualismens blindgyder - kløften mellem rige og fattige - jagten på synlighed og bekræftelse - penge og statussymboler - stress og adspredthed - synet på vold og magt - åndelighedens marked - arbejdet og det daglige brød - bekymringer for fremtiden - vores plads i jordens økosystem.

Dette og meget andet beskæftiger Jesus sig med i sin undervisning i bjergprædiken. Denne bog er ikke så meget en teologisk udlægning af den kendte tekst, men snarere en beskrivelse af efterfølgelse i vores tid med bjergprædikens tre kapitler som pejlemærker.

M094 Malm, Magnus: Hvisken fra katakomberne. Boedal 2007. 9 t. 7 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Skal kirken i en tid med krise og store forandringer satse på at udvikle en ny kristendom, eller skal den holde fast i gammelkendte former? Ingen af delene, mener Magnus Malm, der i denne bog med vanlig skarphed analyserer trends og tendenser i kirke og samfund. Han afviser tanken om, at kirken skal tilpasse sig tidsånden, de herskende meninger – samtidig med at han kalder kristne tilbage til dialog med omgivelserne og engagement i samfundet.

Bogens ni skitser til en kristen modkultur kan ses som udtryk for en bevægelse, der er i gang over hele verden i dag: Kristne i alle kirkesamfund forsøger at slippe ud af opsplittningen af deres liv – i åndeligt og verdsligt, i politisk og privat. Der er en voksende længsel efter at følge Jesus af Nazaret på alle livsområder og tværs gennem alle skel – og lade sig forandre ved at søge tilbage til rødderne.

”Bogen er skrevet i overbevisningen om, at den kristne kirke i bund og grund ikke kan fornys gennem noget, der ligger uden for den selv: trends, ideer, holdninger, metoder. Den er som et træ: det er alene fra rødderne, den kan få liv. Kun ved at vende tilbage til vores udspring kan vi forstå, hvor vi er på vej hen,” skriver forfatteren i forordet.

M089 Malm, Magnus: I lammets tegn. Om den kristne kirkes vej ind i et nyt årtusinde. Boedal 2002. 17 t. 8 min. - Læst af Anna Saarup Brinth.

Om udfordringerne til den kristne menighed ved begyndelsen af det 21. århundrede. Bogen er skrevet, for at den skal være ”en støtte for dem, der længes efter en levende menighed, og en samtalepartner for dem, der leder efter en vej at følge”.

Vi har passeret tærsklen til et nyt årtusinde. I den ene hånd står vi med grænseløs information og svimlende tekniske muligheder. Med den anden hånd famler vi i et koldt tomrum efter visioner og troværdige ledere. Også den kristne kirke synes rådvild. Gamle strukturer og arbejdsformer brydes mod en fremtidsmenighed, som endnu kun kan anes som frustration og længsel. Det spænder og sparker i kirkens krop. Fødselsveer? Magnus Malm skriver engageret og medrivende. Han ridser kirkens krise op og peger på en vej ud af den. Begge dele er båret af en stærk tro på, at den kristne menighed har en fremtid. Han skriver i forordet: ”Jeg har tænkt bogen som en støtte til dig, der længes efter en levende menighed. Frem for alt har jeg søgt ind i Jesu nærhed, for at lade ham kaste lys over den mærkelige

blanding af syndere og hellige, der kaldes hans kirke. For jo tydeligere vi ser, hvem Jesus er, desto tydeligere vi ser, hvem Jesus er, desto tydeligere ser vi, hvad kirken er”.

M047 Martinez, Pablo: En torn i kødet. Credo 2009. 10 t. 47 min. - Læst af Jesper Kristensen.

”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.”

Guds svar, da Paulus bad ham fjerne tornen i kødet, er et stærkt svar til dig, der er magtesløs i din lidelse. Pablo Martinez kender magtesløsheden fra sit eget liv og fra samtaler med de mennesker, han møder i sit arbejde som psykiater. Han kender også Guds styrke i sin magtesløshed, og i denne bog øser han af den erfaring til opmuntring for dig.

M110 Martinsen, Birgit Juel: Tro, håb og kærlighed – en historie om kræft. Unitas 2011. 4 t. 33 min. - Læst af Ellen Holst Nielsen

Stærk bog, der går tæt på, hvad tro, håb og kærlighed betyder for et menneske med en livstruende sygdom. Baseret på samtaler med en kræftsyg 42-årig kvinde.

42-årige Lone har levet med uhelbredelig brystkræft i knap seks år. Mellem fødslerne af sine to yngste sønner mærker hun for første gang noget i det venstre bryst, der føles forkert. Hun går til læge og bliver ultralydsscannet, men der er ikke noget at se. Senere, mens den yngste søn bliver ammet, opstår der en mærkelig fortykket følelse i brystet, og Lone går til læge igen.

Denne gang bliver hun sendt hjem efter en kort undersøgelse og bedt om at komme tilbage, hvis der stadig er noget, når hun er færdig med at amme. Nogle uger efter er der en tydeligt mærkbar knude i brystet, og nu kommer de rette undersøgelser endelig i gang. Lone bliver diagnosticeret med brystkræft. I den tid, der går mellem de indledende undersøgelser og den planlagte operation, hvor hun skulle have fjernet brystet, spreder kræften sig, og lægerne vælger at aflyse operationen. Helbredelse er udelukket. Dette er historien om, hvad tro, håb og kærlighed betyder for et menneske med en livstruende sygdom. Troen på, at det nytter at kæmpe, og troen på en magt uden for en selv. Håbet om at se sine børn vokse op og håbet om, at der en dag kommer en kur. Og kærligheden til og fra ens familie – den betyder alt.

M101 McLaren, Brian D.: Det hemmelige budskab. En udforskning af sandheden der kan forandre alt. Boedal 2010. 11 t. 12 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvad nu, hvis Jesus ikke kom til jorden for at stifte en ny religion – men for at opvække en politisk, social, religiøs, økonomisk og åndelig revolution, med det formål at skabe en ny tidsalder?

Hvad nu, hvis Jesus med vilje skjulte sit budskab som en skat, man må søge for at finde? Hvis det er tilfældet, hvorfor skulle Jesus gøre sådan? Og hvordan skal vi så kunne finde hans budskab i dag?

Det er nogle helt grundlæggende spørgsmål, Brian D. McLaren tager fat på i denne bog. Han har sat sig for at udforske, hvad Jesus fra Nazaret egentlig ville – og han undrer sig over, at Jesus’ gentagne budskab om, at ”Guds rige er kommet nær” i mange kirker er blevet erstattet af budskabet om, at ”du kan komme i himlen, når du dør.”

Forfatterens svar på disse spørgsmål er ikke luftige spekulationer, men bygger på et grundigt studium af både de bibelske skrifter og den tid, som Jesus fremstod i. Hans anliggende er at forsøge at lytte sig ind til Jesus’ budskab, som hans samtidige må have hørt det – og udforske, hvilke konsekvenser dette budskab må have for os i dag.

M084 McLaren, Brian D.: Historien vi finder os selv i. Kristne på en ny måde udforsker det ukendte land. Boedal 2006. 12 t. 18 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Kan den kristne historie fortælles på en måde, så den giver mening for mennesker i et postmoderne samfund? Vover kirken i dag at være Kristus’ revolutionære fællesskab, troens og håbets og kærlighedens fællesskab?

Det er to af de spørgsmål, Brian McLaren rejser i denne bog, som er en fortsættelse af Kristen på en ny måde, men sagtens kan læses selvstændigt. Hvor den første bog stillede en række grundlæggende spørgsmål ved den måde, vi er kristne og kirke på i dag, er Historien vi finder os selv i mere en udfoldelse af, hvordan man kan være kristen og kirke på en ny måde, i en ny tid.

Efter sine forældres død har gymnasielæreren Neo sagt sit job op og er taget på jordomrejse. På Galapagos-øerne får han arbejde som turistguide og møder her den australske biolog, Kerry, der arbejder for at hindre udryddelsen af øernes skildpadder. Kerry forkastede som ung den kristne tro, da hun blev stillet over for valget mellem kristendommen og evolutionsteorien. Nu introducerer Neo

hende for kristendommen på ny en måde, som historien, vi finder os selv i. Dramatiske begivenheder resulterer i, at Kerry også møder Neos gode venner, præstefamilien Carol og Dan Poole.

M086 McLaren, Brian D.: Kristen på en ny måde. Boedal 2006. 11 t. 8 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvad nu, hvis kirken står i en overgangstid, der som i 1500-tallet kalder på en dybtgående reformation? Hvad nu, hvis der er en helt anden måde at være kirke på, der bare venter på at blive udforsket og udfoldet?

Det er to af de vigtige spørgsmål, Brian McLaren rejser i denne bog. Kristen på en ny måde fortæller historien om en præst, der bliver mere og mere usikker på de dogmer, han er vokset op med, og den måde, han er præst på. Da han møder sin datters gymnasielærer og bliver venner med ham, begiver de sig sammen ud på en åndelig rejse, hvor de blandt andet overvejer, hvad evangeliet i virkeligheden er, og om der er en anden måde at være kristen på.

Bogen har fået stor gennemslagskraft, fordi adskillige kristne genkender sig selv i de spørgsmål, den tager op. De har en fornemmelse af at være utilpassede i forhold til den kirke, de er vokset op med, og må spørge sig selv, om det er dem, der er noget galt med. Her har forfatteren godt nyt: Der er mange, der deler denne frustration – og mange, der oplever, at Gud kalder kirken til dybtgående forandringer, så den bliver kirke for mennesker i en postmoderne tid.

McLaren taler ikke for at skabe en ny kirkelig bevægelse eller organisation – tværtimod er bogen et opgør med den tendens, kirkefolk har til at sætte etiketter på hinanden. Han vender sig også mod en 'os-og-dem'-tænkning. "Vi taler om at være kristne på en ny måde, ikke den nye måde eller en bedre måde eller den bedste måde, bare en ny måde," som en af bogens hovedpersoner udtrykker det.

M083 Meldgaard, Jens Christian: I en kælder sort som kul. Unitas 2010. 1 t. 29 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Vi har alle prøvet:

- at mærke skuffelsen lamme vore drømme
- at blive såret af en andens ord eller blik
- at føle os deprimeret og trængt
- at opleve at tidspres bliver til stress.

Men kun den, der har oplevet og mødt depressionen, ved hvilket dyb den rummer. End ikke ønsketanker kan løfte en op i jordhøjde, når depressionen har vist sit ansigt. Ingen kan vide sig sikker for denne lammelse. Den rammer både mennesket med depressionen og de nærmeste, der må bære med på den tunge byrde at bære depressionen i hverdagen.

Jens Christian Meldgaard har skrevet denne meget åbenhjertige bog om depression. Han fortæller meget ærligt om, hvordan depressionen har påvirket ham selv, hans familie, venner og kolleger. Han fortæller om, hvordan det er at skulle søge hjælp hos en psykolog, når sjælen gør ondt. En barriere, der skal overskrides, fordi en psykisk sygdom er svært at forholde sig til.

I en kælder sort som kul... er en ærlig bog om depressionens rum og ansigter. Håbet med denne bog er at få omverden til at se en psykisk sygdom som alle andre sygdomme, der kan helbredes. Håbet er også at bryde tabuet, så andre kan få indsigt i en ellers svært forståelig sygdom, så de kan hjælpe bedst muligt. En bog til at blive klog af hvad enten det er en selv, der har været syg eller man står som pårørende til en syg.

M079 Mikkelsen, Thomas Bjerg m. fl., red.: Bønner til liv. Lohse og Bibelselskabet 2007. 2 t. 3 min. - Læst af Anna Saarup Brinth.

Bønner til liv er blevet til ud fra en idé om at skabe en bønnebog, der kan være til hjælp for mennesker der gerne vil "tale med Gud". Nogle har prøvet det før; for andre er det nyt land, man skal bevæge sig ud i. Redaktionsgruppen har bevidst arbejdet på at give bogen et nutidigt præg uden dog at tabe traditionen. Bogen indeholder således både nyskrevne og klassiske bønner i samspil med fotografier af Per Bak Jensen.

De nyskrevne bønner er forfattet og redigeret af mennesker fra de forskellige teologiske traditioner og grupper inden for den danske folkekirke. Nogle er grundtvigske, andre er tilknyttet missionsbevægelserne, mens andre igen har deres rødder i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde eller

et andet sted. På den måde bærer bogen bud om en ny åbenhed og dialog på tværs af gamle grænser i dansk kirkeliv.

M002 Molen, Mats: Og Gud skabte Darwin – Evolution og videnskab. Lohse 2010. 1 t. 48 min. – Læst af Poul Arne Nyborg.

Selv her i begyndelsen af det 21. århundrede præsenteres spørgsmålene om jordens og livets oprindelse, som om de fleste spørgsmålstejn er fjernet og kun få detaljer i puslespillet mangler at komme på plads.

M082 Molin, Åsa: Og hjertet vender sig om. Lohse 2007. 8 t. 10 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Nogle gange må vore falske gudsbilleder knuses, for at et sandt gudsbillede kan træde frem. På den måde kan et håb, som tåler både sorg og skuffelser finde sin plads. Et håb, som er forankret i, hvem Gud er, og ikke i, hvilke forhåbninger jeg har. I denne bog fortæller Åsa Molin en stærk historie om sit eget knuste håb: at hun og ægtemanden ikke kunne få børn. Og hun fremholder det kristne håb som et "uanset-hvad-der-sker-håb". Hun har erfaret, at hjertet kan vende sig om og skabe mulighed for at se ting med nye øjne – håbets øjne. Med Maria og Abraham som forbilleder maler Molin et billede af håbet til en Gud, som har vist, at han kan udrette det umulige. Det er en bog om håbets betydning både for livet her og nu og om det himmelske håb.

M017 Mortensen, Jan Holm: Jesus og de jødiske fester. Israels festkalender som guide til Det Nye Testamente. Lohse - Forlagsgruppen Lohse 2018. 14 t. 52 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

I denne flot illustrerede bog gennemgår tidligere præst i Israel, Jan Holm Mortensen, de jødiske fester på Jesu tid og giver nye vinkler på de kendte tekster i Det Nye Testamente.

»Jesus og de jødiske fester giver et klart svar på, hvad vi skal med Det Gamle Testamente, når vi har fået et nyt ... På en overraskende måde kommer der nye vinkler på kendte bibeltekster, og ord, man før læste hen over som overflødige regibemærkninger, bliver det, som skaber sammenhæng mellem Det Gamle og Det Nye Testamente.«

Bodil F. Skjøtt, titl. generalsekretær i Israelsmissionen

»De afgørende begivenheder i Det Nye Testamente sker i forbindelse med de jødiske fester ... Festerne er ikke blot en tidshistorisk kulisse, men er altafgørende for at forstå Jesu gerning og budskab. Denne bog giver et enestående indblik i festerne og deres betydning i Jesu liv og i den kristne frelseshistorie. Den dybe sammenhæng i Guds måde at føre sit folk på gennem Bibelens epoker står skarpt og klart. Mange dunkle udsagn i evangelierne bliver forklaret, og de jødiske rødder for vort kirkeår vil man aldrig glemme efter at have læst denne bog.«

Carsten Vang, lektor i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet

M059 Munch, Morten: Helligånden. Den glemte dimension i Gud. Pro Rex 2007. 4 t. 31 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

I denne bog behandles spørgsmålet om Helligånden og den kristne erfaringsdimension i lyset af treenigheden, skabelsen, Jesu gudsrige forkyndelse, åndelig modenhed, nådegaver i menigheden, kirkens sakramenter og nådesbegrebet. Bogen er båret af et stærkt ønske om, at Åndens liv foldes ud i menighedens og enkeltpersoners liv. Den er skrevet ud fra et ønske om at hjælpe enkeltpersoner og menigheder ind i en bredere og dybere erfaring af Guds Ånd. Formålet med Helligånden - den glemte dimension i Gud er at præsentere denne vision på skrift. Ønsket har været og er, at teologisk refleksion og levende åndserfaring går hånd i hånd i menighedernes efterfølgelse af Jesus.

M071 Munk, Claus L.: For vor skyld. Dansk Luthersk 1991. 1 t. 45 min. - Læst af Kirsten Due.

Idet der skelnes mellem sund og naturlig skyldfølelse og usund og unødvendig skyldfølelse imødegår forfatteren den holdning, som kommer til udtryk hos visse psykologer, at al skyldfølelse skulle være noget negativt og direkte usundt.

M003 Munk, Leif: Den sejrende taber. Scandinavia 2013. 6 t. 31 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Bogen belyser en stor del af de grundlæggende spørgsmål omkring den kristne tro. Den er ikke først og fremmest dogmatisk, men snarere forkyndelse til erfaring af den rigdom, frihed og glæde, som Jesus gav sine disciple løfte om. Leif Munk ønsker at åbenbare forsoningens rækkevidde og Guds kærligheds

dyb på en sådan måde, at mennesker, midt i livets kampe og i erkendelse af den menneskelige ufuldkommenhed, vover at tro på, at det, som Jesus gjorde, var 100 procent nok for tiden her og for evigheden siden. Det er nemlig kærlighedens frigørende evangelium, der ligger forfatteren på hjertet.

M022 Murray, Jocelyn G.: Enkeliv. En enkes erfaringer. Lohse 1998. 5 t. 24 min. - Læst af Kirsten Due.

Forfatteren blev enke i en ung alder, med tre små børn at forsørge. Den første reaktion, som hun deler med mange andre enker, har hun nu fået vendt til en meningsfuld fremtid efter tragedien. Denne bog viser fire vinduer til det at blive alene, hendes egen situation plus tre fra Ruths bog.

M025 Møller, Frede: Fra døden til livet. Lohse 1998. 16 t. 46 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Sognepræst Frede Møller har evnen til at prædike enkelt og dog komme helt ind til kernen i søndagens tekst. Kirkeårets tekster fører os rundt i hele menneskelivet og kristen livet; det gør denne bog derfor også. Ofte tages der udgangspunkt i hverdagssituationer, som fører os direkte ind i bibelteksten.

M088 Møller, Frede: Undervejs med Kristus. Prædiksamling. Lohse 2005. 14 t. 44 min. - Læst af Anna Saarup Brinth.

Prædikener over de gammeltestamentlige tekster i kirkeårets 2. tekstrække.

At være kristen er at være undervejs fra undfangelsen til Himlen. Vi lever i forventningen om, at Kristus en dag vil komme på himlens skyer for at dømme levende og døde. Derfor er det vigtigt, at vi hører det ord, som skaber troen i os, så vi får det, vi skal leve af på rejsen mod himlen. Forfatteren inddrager aktuelle begivenheder og eksempler fra hverdagslivet, hvilket gør prædikenteksten livsnær og aktuel. Tankevækkende og trosstyrkende forkyndelse.

M097 Møller, Jacob Bank, red.: Tak for lån. Ti teser om kristen livsstil. Lohse m. fl. 2010. 5 t. 5 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Denne antologi er udsprunget af "Giv dig rig"-projektet, som løber af stabelen i 2010.

Centralt i dette projekt står 10 teser, som kort forsøger at udtrykke Jesu etik omkring vores forvaltning af skaberværket. I denne bog uddybes tesaerne i 10 tankevækkende artikler, som udfordrer både vores syn på og vores ageren i den verden, vi er en del af.

De 10 teser:

1. Livet og alle dets goder er en gave fra Gud.
2. Vi er skabt til at nyde livet og bruge det til glæde for os selv og andre.
3. Vi har et ansvar for at tage vare på livet og alle dets goder.
4. Livskvalitet afhænger ikke af, hvad vi ejer.
5. Det er nødvendigt at skabe en modkultur til materialismen i den vestlige verden.
6. Sand velfærd er at leve i balancen mellem arbejde og hvile.
7. Vi skal bruge jordens fælles resurser, men ikke misbruge og ødelægge dem.
8. Vi skal arbejde for en retfærdig fordeling af de materielle værdier og jordens resurser.
9. Kirkens vigtigste opgave er at dele evangeliet med andre.
10. Ingen er rigere end den, der kender Gud.

N061 Newman, Randy: At svare med spørgsmål. Inspiration til at tale om tro. LogosMedia ism. Credo Forlag 2011. 9 t. 28 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

En inspirerende bog om evangelisering. Giver hjælp til ikke at diskutere men at lytte og selv blive hørt. Giver gode tip til at lære andres tro at kende og tage udgangspunkt i det andet menneske.

Skaber kærlighed, omsorg og interesse for dit medmenneske. Meget afslappende måde at lægge op til det at evangelisere på.

Forfatteren opmuntrer os til at lære af Jesus: at have et bankende hjerte for mennesker og at vidne for dem ved at stille enkle spørgsmål.

N043 Nielsen, Allan Graugaard: Menneske og kristen. En bog om de menneskelige forudsætninger for at være kristen. Lohse 1998. 9 t. 43 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Denne bog er et resultat af flere års studier af grænsefladerne mellem sjælesorg og psykologi. Den imødegår blandt andet visse psykologers påstand om, at syndserkendelse i sig selv er sygelig; og den viser, hvordan psykologien på flere måder kan hjælpe os til bedre at forstå troslivets omskiftelser.

N014 Nielsen, Carsten Haugaard: Til livets faste land. Lohse 1993. 2 t. 41 min. - Læst af Kirsten Due.

Bogen handler om Død, Sorg og Håb, emner, der ikke kan skilles ad. Den henvender sig til den, der skal dø og måske ængstes. Men den henvender sig i lige så høj grad til den, der søger, fordi en af de nærmeste er død.

N058 Nielsen, Harald: Tålmodighed forpligter – 9 kapitler af Danmissions islamhistorie. Unitas 2005. 20 t. – Læst af Jesper Kristensen.

For godt 100 år siden begynder en bemærkelsesværdig historie i dansk mission. Stærke og markante personligheder hører kaldet til mission blandt muslimer. Uafhængigt af hinanden rejser de til forskellige områder i den arabiske verden, og omkring dem opstår efterhånden missionselskaber, hvor deres arbejde føres videre.

Fælles for dem er, at arbejdet i en muslimsk sammenhæng er overordentlig vanskeligt, og der kommer aldrig de store talmæssige resultater ud af indsatsen. Men på de steder, hvor pionererne har arbejdet, er der skabt kirker, som udøver et kristent vidnesbyrd i deres omgivelser, og det, som de har sået, har haft en stor betydning til i dag. Ingen af de oprindelige missionselskaber eksisterer mere, men det, som de begyndte, er blevet videreført i stadig nye skikkelser - først gennem Det Danske Missionsselskab og nu i Danmission.

N030 Nielsen, Jørgen Hedager: Alle tiders Frelser. Lohse 2000. 4 t. 44 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Disse 11 vidnesbyrd fra vidt forskellige kristne mennesker er en tak og en hyldest til den frelser, der har fejret sin 2000 års fødselsdag uden at blive træt af mennesker.

N002 Nielsen, Jørgen Hedager: Han gør alting nyt. Om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord. Lohse 2016. 7 t. 39 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Man får kyndig vejledning i Jørgen Hedager Niensens bog om de sidste tider. Bogen er baseret på et grundigt og afbalanceret arbejde med de bibelske skrifter, og ganske ofte præsenteres vi for forskellige fortolkningsmuligheder.

Ikke alle gåder bliver løst i fremstillingen, men man får god hjælp til at orientere sig i de vigtige spørgsmål om Jesu genkomst. Hvad vil der ske, forud for, i forbindelse med og efter Jesu komme? Bogen er læsværdig, og den er ikke svær at læse. Jørgen Hedager Nielsen udtrykker sig klart og tydeligt og ofte med forfriskende formuleringer.

Peter V. Legarth, professor, teol.dr.

N062 Nielsen, Rita: Livets afslutning – behandling, pleje og omsorg. Unitas 2010. 2 t. 55 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

At arbejde med alvorligt syge og døende mennesker kan være meget givende og meningsfuldt – men det er tillige udfordrende og kræver høj grad af faglighed og medmenneskelighed. "Livets afslutning" giver gode bud på, hvordan man kan give en god og værdig omsorg, pleje og behandling af alvorligt syge og døende mennesker.

Bogen handler både om den fysiske pleje og den åndelige omsorg, der gerne skal gå hånd i hånd. Med afsnit om fx alderdommens tab, fysiske og psykiske symptomer og behandling, kommunikation med den syge og de pårørende og åndelig omsorg giver bogen både baggrundsviden og mange konkrete råd og anvisninger til arbejdet med syge og døende. Gennem bogen er der en gennemgående case, hvor vi følger Karen og hendes familie på vej til døden samt social- og sundhedsassistenten Hanne, der er Karens kontaktperson gennem hele forløbet. På den måde konkretiseres emnet.

N049 Nordgaard, Asbjørn: Den lydhøre Gud. LogosMedia 2005. 7 t. 24 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Kan vi vide noget sikkert om Gud? Det kan vi, fastslår Asbjørn Nordgaard. For Gud har åbenbaret sig – både i naturen og i samvittigheden – men først og fremmest i Bibelen.

Bibelens Gud er hellig og samtidig lydhør, almægtig og evig og alligevel nær hver enkelt af os. Det er Bibelens Gud, der er vor Gud. Og ham skal vi alle møde en dag. Derfor er det så vigtigt, at vi kender ham – og indretter vores liv efter ham. En fin, opbyggelig bog i en enkel form og med stykker af varierende længde, der kan læses uafhængigt af hinanden.

N209 Nordisk konference 2009: Reportage. KABB 2009. 8 t. 17 min.

Reportagen består af velkomstmøde, bibeltimer v/Kurt Hjemdal, foredrag om Miniby i Fredericia, bønnevandring, festaften v/Villy Egmos, gudstjeneste og afslutning.

N023 Norlander, Agne: Hellighed. Kristenlivets tabte dimension. Credo 1993. 12 t. 9 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Forfatteren sætter fokus på Guds væsen og en dimension i kristenlivet som ofte bliver overset. En vedkommende bog med teologisk skarpsyn og et praktisk sigte. Den går tæt på det enkelte menneske og dets forhold til Gud.

N054 Norwich, Julian af: Kærlighedens åbenbaring. Boedal 2010. 12 t. 9 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Kærlighedens åbenbaring er den første engelske prosatekst, vi med sikkerhed ved er forfattet af en kvinde. Det er en unik og smuk beskrivelse af de visioner, som Julian af Norwich modtog, da hun lå dødeligt syg i 1373.

Værket betragtes som et af de vigtigste inden for kristen middelaldermystik og har de seneste år fået en renæssance som åndelig, teologisk og litterær læsning. Selvom teksten er over 600 år gammel, er der mange, der finder inspiration og trøst i Julians budskab om, at "alt skal blive godt".

N048 Nouwen, Henri J.M.: Den fortabte søn vender hjem. Boedal 2006. 6 t. 11 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Et tilfældigt møde med en reproduktion af Rembrandts maleri Den fortabte søns hjemkomst førte Henri J. M. Nouwen ud på en lang åndelig rejse. I denne bog fortæller han om, hvordan han undervejs opdagede det sted, hvor mennesker kan lade sig finde af Gud. Lignelsen om den fortabte søn er en af de mest kendte beretninger fra Bibelen. Men den hollandske præst og forfatter finder med baggrund i Rembrandts maleri nye og overraskende betydninger frem – både når det gælder den yngste søn, den ældste søn og faderen. Den fortabte søn vender hjem er en bog om, hvordan Gud kalder os ud af ensomhed, misundelse, bitterhed, vrede, modløshed – tilbage til det hjem, hvor vi i virkeligheden hører til. Og forfatteren bruger sit eget liv til at vise, hvordan en sand hjemkomst kan blive mulig.

N050 Nouwen, Henri J.M.: Stemmen i mit indre. Vejledning til den åndelige rejse. Boedal 2006. 2 t. 30 min. - Læst af Gunnar Kjær.

"Denne bog er min hemmelige dagbog. Den blev skrevet i den sværeste periode i mit liv, fra december 1987 til juni 1988. Det var en tid, hvor jeg var frygtelig forpint – jeg følte ikke, jeg var i stand til at leve videre. Alting brød sammen for mig – min selvværdsfølelse, min energi til at leve og arbejde, min følelse af at være elsket, mit håb om helbredelse, min tillid til Gud... alt."

Henri Nouwen havde på det tidspunkt et stort forfatterskab bag sig, men mente, at hans åndelige dagbog var for privat til at dele med andre. I stedet skrev han Den fortabte søn vender hjem, hvori han videregav nogle af de indsigter, han havde fået gennem krisen. Men otte år senere blev han af gode venner overbevist om, at også hans åndelige dagbog ville være værdifuld for andre. Stemmen i mit indre er en række korte tekster – formaninger til Nouwen selv, en slags indre dialog med den kærlighedens stemme, han fornemmer midt i mørket.

N060 Nummela, Leif: Bibelens røde tråd. Lohse 2010. 10 t. 16 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Tag med på en rejse gennem Bibelen og få øje på den røde tråd – Guds frelsesplan.

Bibelen rummer mange vidt forskellige genrer, og dens beretninger strækker sig over et tidsforløb på flere tusinde år. Som læser kan man let miste orienteringen. I denne bog er der hjælp at hente.

Leif Nummela tager os med på en rejse gennem Bibelen og viser, at der midt i mangfoldigheden går en rød tråd fra første til sidste side – Guds frelsesplan, som ultimativt realiseres i Jesus Kristus.

Undervejs standser vi derfor op og ser nærmere på, hvad der siges om Jesus i Bibelens forskellige bøger. Bogen indeholder desuden en række oversigter og tidslinjer, som hjælper med at bevare overblikket.

O021 Oestermann, Richard: Krigen i Gaza – og Israels dilemma. Udfordringen 2009. 7 t. 50 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

En grundig og oplysende bog om Gazakrigen. Den giver en god indsigt i de dilemmaer Israel står i. Bogen beskriver de 22 dage krigen varede og fortæller desuden om Gaza's historie. På en troværdig måde gengiver forfatteren synspunkter fra begge parter i krigen.

- Jeg har skrevet bogen, fordi der gives så mange urigtige oplysninger om krigen i Gaza, siger Oestermann.

O016 Okkenhaug, Berit: Når jeg ser dit ansigt. Unitas 2008. 14 t. 16 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Når vi møder et andet menneske ansigt til ansigt, forstår vi bedre, hvem vi selv er, hvem den anden er, og hvem Gud er. Og når vi vover at vise vores sande ansigt, og når vi ser den andens sande ansigt, så oplever vi et møde, som kan hjælpe os til at modnes som levende og troende mennesker.

I denne bog udforskes sjælesorgs-mødet nærmere: Hvem er aktørerne? Hvad sker der imellem dem? Hvordan påvirkes mødet af de impliceredes selvforståelse? Hvilke åndelige og eksistentielle spørgsmål er relevante at få stillet? Hvilken betydning har psykiatrisk behandling og religionspsykologisk indsigt? Hvilken betydning har kultur, arv og miljø?

Når jeg ser dit ansigt giver en bred og grundlæggende indføring i kristen sjælesorg. I et aktuelt og historisk perspektiv tager forfatteren spørgsmål op omkring sjælesorgens særkende, set i lyset af troen på Gud. Samtidig peger hun på veje til videre fordybelse.

Bogen vil være et godt værktøj og en stor hjælp for studerende, præster, diakoner og alle andre, der vil lære mere om sjælesorgens relationer.

O015 Olafsrud, Ole-Magnus m.fl.: Medvandring. Credo 2008. 11 t. 35 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

”Medvandring” er en bog om kristenlivet. Om relationen til Jesus, om vækst, modning og udrustning til tjeneste. Livet er en vandring ad en vej. Nogle gange går vejen gennem let terræn, andre gange er der bakker og sving.

Men uanset hvordan vejen former sig, har vi alle brug for at blive set, opmuntret, støttet og udfordret undervejs. Det er det, medvandrere er til for.

O017 Oliphint, K. Scott og Ferguson, Sinclair B.: ... og smile ad sin død. LogosMedia 2007. 3 t. 50 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Mit hjerte i den grav, du lå til påskemorgen rød, lad, når det aftner, hvile få og smile ad sin død! (Grundtvig) Er dette andet end svulstig poesi? Kan man virkelig smile ad sin død?

Ifølge denne bogs forfattere: Ja! De ønsker at opmuntre de mange, der oplever en dyb ængstelse ved tanken om døden. Hjælpen ligger i at få vished om en fremtid i himlen og i kristendommens befriende beskrivelse af livet efter døden.

Bogen har meget at sige om døden, men drejer sig dybest set om livet. Ved at se døden i øjnene bliver vi også i stand til at se livet i øjnene.

O003 Olrik, Ingeborg: Ikke Lemek, men Abraham. Frimodt 1966. 6 t. 5 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Patriark-historien, dens almenmenneskelighed og dens budskab.

O004 Olrik, Ingeborg: Manden med stentavlerne. Frimodt 1971. 9 t. 18 min. - Læst af Ingeborg Olrik.

Idet læseren hele tiden holdes fast på teksten fra anden Mosebog – samt hvor det er nødvendigt for sammenhængen – også henvises til andre bibelsteder, skildres Moses' historie og baggrunden for den i en fri, fortællende form.

O022 Olsen, Ditte, red.: I medvind og modvind. Gode ord om ægteskabet. LogosMedia 2009. 43 min. - Læst af Jesper Kristensen.

I denne citatbog har forfattere skrevet nye digte, bønner og gode råd til ægtepar. Gamle salmer og ordsprog er omhyggelig udvalgt, og vi har lånt lidt fra gode bøger om ægteskab. Alt sammen krydret med dejlige farvefotografier.

En oplagt (tillægs-)gave til brudeparret eller en lille opmærksomhed på bryllupsdage. Der er alvor og humor til både de nygifte og de erfarne ægtefolk.

O018 Olsen, Ditte, red.: Se markens liljer. LogosMedia 2008. 1 t. 18 min. - Læst af Annelise Fredsborg.

Læg mærke til, hvordan markens liljer gror, sagde Jesus. Vi kan nemlig lære noget af naturen.

Om Gud og om os selv.

Om livet og døden.

Om styrke og skrøbelighed – og om styrke midt i det skrøbelige.

Se markens liljer er en velvalgt samling af gamle og nye tekster kombineret med flotte og udtryksfulde farvefotos. En smagfuld gavebog der vil udfordre både fornuft, følelse og fantasi.

O025 Olsen, Jakob V.: Forsvarlig gudstro? – om nyateisme og kristendom. LogosMedia og Credo 2012. 5 t. 11 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Er det forsvarligt at tro på en gud? Det spørgsmål har de nye ateister med eftertrykkelig retorik sat på dagsordenen. Med afsæt i nyateismen tager Jakob V. Olsen fat på en række grundlæggende spørgsmål som fx forholdet mellem religion og videnskab, åndsfrihed og religion i det offentlige rum.

O019 Olsen, Jakob V.: Kierkegaard, kærlighed og kristendom. Credo 2008. 6 t. 28 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Søren Kierkegaard er længe blevet citeret ihjel. Stykket ud i småbidder til ufarlig opbyggelse.

Jakob Olsen kommer i denne inspirerende udgivelse ganske langt i retning af at stykke Kierkegaard sammen igen. Han træder et skridt tilbage og læser ham på langs.

Det giver forfriskende vinkler. Kærligheden som læsningens ledemotiv har, for min egen del, været fornyende. For Jakob Olsen træder ydmygt til side og lader manden selv tale.

Man forbløffes igen over Kierkegaards psykologiske og kristelige indsigt og hans skarpe tanke. Denne stridsmand bliver øm, varm og ærbødig i mælet, når han skildrer kærligheden mellem mand og kvinde, til næsten og til Gud.

O024 Olsen, Jakob V. og Kierkegaard, Søren: Pligten at elske. LogosMedia 2011. 2 t. 24 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Søren Kierkegaards forfatterskab er vidt berømt – og med god grund. Hans refleksioner har vist sig slidstærke igennem langt over hundrede år, og de er stadig aktuelle.

Pligten at elske giver en overkommelig smagsprøve på Kierkegaards tanker.

Den ene halvdel er en enkel og lettilgængelig introduktion til Søren Kierkegaard, skrevet af Jakob V. Olsen. Den anden halvdel er et centralt uddrag fra Kærlighedens gerninger, der er forenklet og bearbejdet til nudansk.

Kierkegaard understreger, at kærligheden er jordnær og konkret. Det handler ikke om at finde det fantastiske menneske, som fortjener vores kærlighed. Derimod gælder det om at elske det konkrete menneske, som vi ser og møder i vores hverdag.

O014 Olsen, Peter: Jesus & apokryferne – historisk eller gnostisk kristendom. LogosMedia 2007. 7 t. 51 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Hvis man vil vide mere om samlingen af Det Nye Testamente, om Dødehavsskrifter og apokryfe evangelier (f.eks. Thomasevangeliet), er dette bogen. En bog med masser af facts.

Der råder i disse år stor uklarhed om de mange jødiske og kristne skrifter fra århundrederne omkring Jesu tid. Denne bog giver sober information om et spændende emne og modvirker forvirringen.

O011 Ortberg, John: Gro i tro. Credo 2005. 8 t. 18 min. - Læst af Lone Rebecca Damgaard Sørensen.

Denne bog handler om åndelig vækst i praksis. Her gives moderne perspektiver på de klassiske åndelige discipliner og opmuntring til at leve kristenlivet ud i alle hverdagens store og små handlinger. Mange af os kæmper – ikke så meget med at forstå budskabet om tilgivelsen – men med at leve i tilgivelsens virkelighed.

Paulus brugte billedet med sportsmanden der måtte træne for at vinde sejr. Ortberg tager blandt andet den tråd op – og omsætter det til konkret og inspirerende vejledning i at følge Jesus. Bogen bygger på Bibelens solide grund og har mange eksempler fra en hverdag der er befolket med mennesker fra nutiden.

Åndelige discipliner er ikke et barometer på vores åndelighed. Og det er slet ikke noget vi skal engagere os i for at gøre os fortjent til noget hos Gud. Disciplin er for min skyld – en måde at lære på – en måde at blive forandret. Når det hedder ”Lad jer forvandle”, så er det en opfordring til at tage del i aktiviteter, hvor forvandling kan foregå. Forvandling sker ikke med den, der bliver i synden, men med den der siger nej til synden og i stedet begynder at leve det nye liv, som Kristus har kaldet til.

O012 Ortberg, John: Vil du gå på vandet, må du ud af båden. LogosMedia 2006. 9 t. 32 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Jesus er kontrasternes mand. Han giver hvile, og han udfordrer til efterfølgelse – til at tage skridt i tro. John Ortberg giver udfordringen fra Jesus videre. Igennem konkrete eksempler og praktiske råd opmuntres vil til at tage de troens skridt, som livet med Jesus indebærer. Samtidig undersøges en række af de psykologiske mekanismer, der kan hindre os i at tag skridtet ”ud af båden”. Bogen er ikke egentlig bibeludlægning, men den formidler et bibelsk anliggende på en ny og relevant måde.

P052 Packer, J. I. og Nystrom, C.: Aldrig uden håb. Hvordan Gud handler med og bruger ufuldkomne mennesker. Lohse 2006. 7 t. 38 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Samson oplevede, at svagheden i hans styrke fik fatale konsekvenser for hans liv. Peter mærkede, hvordan fornægtelsen sugede al frimodighed og glæde ud af hans liv. Alligevel brugte Gud dem! J.I. Packer tolker beretningerne om otte ufuldkomne mennesker i Bibelen ud fra et sjælesørgerisk perspektiv. Han viser, hvordan deres kampe og sejre har relation til vore egne erfaringer, og hvordan Gud virker på trods af vore fejltagelser.

Efter hvert kapitel er der idéer til bibelstudier, som er egnet til personlig overvejelse eller til drøftelse i grupper. Samtidig er der vejledning til bøn og ideer til notater, som kan være en hjælp til at bearbejde og anvende stoffet.

Lad bogen hjælpe dig til at se, hvordan Gud bruger dig i sin tjeneste, selv om du kommer til kort. I Guds øjne er vi aldrig uden håb!

P026 Parkin, Beverley: Blomster langs vejen. Dansk Luthersk 1995. 53 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

20 andagter ud fra blomster, som gror langs vejen.

P043 Parsons, Rob: Lad lyset brænde. LogosMedia 2008. 2 t. 59 min. - Læst af Jesper Kristensen.

I en landsby bor der en dame i et stort hus. Hver aften, når det bliver mørkt, tænder hun lyset på loftet. Hendes søn rejste hjemmefra for fireogtyve år siden, sådan som den fortabte søn i lignelsen, men hun har ikke opgivet håbet om, at han en dag vil vende tilbage. Lyset brænder for hendes søn.

Rob Parsons' budskab er til alle, som holder af en, der har forladt troen på Jesus. Han giver hjælp til dem, som bærer på skyldfølelse, og opfordrer til tålmodighed, bøn, accept – og til at dele sorgen og bekymringen.

P009 Parsons, Rob: Når troen bliver for trang. LogosMedia2014. 3 t. 28 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

I »Når troen bliver for trang« sætter Rob Parsons navn på nogle af de faldgruber, som forældre, søndagsskole- og klubledere kan falde i, så vi, uden at ville det, driver børnene væk fra Gud. Men bogen slutter ikke der. Han viser os også, hvordan vi undgår faldgruberne, og hvordan vi positivt arbejder med på, at rumme vores børn og unge i menigheden, så de kan blive bevaret som kristne.

P063 Pedersen, Carsten Hjorth m.fl., red.: Katekismus Updated. Lohse 2006. 46 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Der ligger mange guldklumper gemt i den evangelisk-lutherske tro. Men de skal graves frem. Katekismus Updated er en hjælp til det. I Katekismus Updated finder du enkle forklaringer til de vigtigste led i den kristne tro:

- De ti Bud - Forsagelsen - Trosbekendelsen - Fadervor - Guds ord - Dåben - Nadveren - Skriftemålet - Morgen- og aftenbøn.

Bogen rummer 17 opslag, som består af en venstreside med en kortfattet tekst og en højreside med en farvestrålende illustration med motiv fra bibelhistorien.

Bogen henvender sig til konfirmander, unge og voksne - også mennesker, som har et mindre kendskab til evangelisk-luthersk kristendom. Den er både til personlig brug og velegnet til undervisning.

P003 Pedersen, Carsten Hjorth: Respekt! Om åndsfrihed i dag. LogosMedia 2013. 8 t. 49 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Ånds- og ytringsfrihed er rygraden i dansk demokrati og har været det, siden Grundtvig skrev sin fanfare »Frihed for Loke så vel som for Thor.« Ordet skal have frit løb. Der skal være samvittighedsfrihed og gensidig frihed mellem præst og menighed. ... Friheden er besværlig. Den kendes på, at der også er frihed for dem, man ikke bryder sig om. Derfor er denne bog om ånds- og ytringsfrihed særdeles velkommen. *Bertel Haarder, Folketingets første næstformand*

P012 Pedersen, Carsten Hjorth: Skift fokus. LogosMedia 2017. 8 t. 45 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Bøger om pædagogik og børneopdragelse har i mange år haft barnet i centrum. Carsten Hjorth Pedersen foreslår et andet fokus: Gud og vores næste, fordi målet er at leve et liv til Guds ære, næstens gavn og min egen glæde. En bog som giver redskaber både til professionelle og forældre.

P055 Pedersen, Hans P.: Med ryggen mod muren. Proskrift 1997. 5 t. 31 min. - Læst af Niels Zeuthen.

Der gives en kortfattet, men yderst aktuel og gribende fremstilling af ateismens utrolige og grusomme historie fra oldtiden til i dag.

P015 Persson, Kerstin H.: Brænde – blive brændt – gløde på ny. Credo 2003. 3 t. 55 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Mennesker trækker i hende på arbejdet inden hun har nået at få overtøjet af. Hun spiser aftensmad i bilen på vej til et sted som hun kunne have gået til – hvis hun havde haft tid. Hun hører børnene i lektier mens hun laver mad, og samtidig med at hun snakker i telefon. Bliver der rødt lys når hun kører til hokeytræning, går hun i panik – hun har jo ikke tid til at standse.

Bogen kan hjælpe både dig der er farligt tæt på grænsen for hvad du kan klare og dig der allerede har passeret grænsen. Og for den som er i familie eller ven, er der vigtige nøgler til forståelse og støtte. Der findes en vej ud af udbrændtheden. Det er muligt at finde gløden på ny.

P024 Peterson, Eugene H.: Lev i opstandelsen. At leve Kristus ud i hverdagen. Scandinavia 2008. 4 t. 6 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Eugene Peterson, der har været pastor i 35 år, og professor i 20 år, har skrevet en indsigtfuld og praktisk bog, der leder læseren tilbage til opstandelsens virkelighed, det sande centrum for det kristne liv, sådan som det kommer til udtryk i bl.a. nadveren og det kristne fællesskab.

En usædvanlig velskrevet bog, der fører læseren ind i den forvandlingsproces, som det kristne liv burde være.

P065 Peterson, Eugene H.: Liv med mening – pointer fra Jeremias' Bog. Credo/Lohse ism. LogosMedia 2011. 6 t. 31 min. – Læst af Annelise Fredensborg

”Liv med mening” giver mod på at dykke ned i Jeremias' liv og budskab. Og der er meget at hente! Jeremias er uden tvivl en af de mest dramatiske menneskeskæbner i Det Gamle Testamente. Han blev kaldet til en tjeneste som profet, mens han var ganske ung, og under skiftende konger forsøgte han uden held at kalde Israels folk til omvendelse.

Med udgangspunkt i udvalgte passager fra Jeremias' Bog tager Eugene Peterson os med på en rejse gennem Jeremias' liv og gerning. Med indlevelse, skarpsindighed og sans for detaljen, viser han os, at profetens budskab ikke kun var beregnet for samtiden, men i høj grad også er aktuelt for os i dag.

P060 Piper, John: Spild ikke livet. Credo 2006. 7 t. 41 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Advarsel: Dit liv bliver muligvis radikalt ændret, hvis du læser denne bog!

- Du risikerer at blive glad og tilfreds, selv under svære vilkår.
- Dine prioriteringer af tid og penge vil nok ændre sig.
- Du vil højst sandsynligt blive mere hjælpsom mod dine medmennesker.
- Det er ikke sikkert, du vil satse på det job, du lige nu ønsker dig mest.
- Du vil sikkert ikke synes fjernsyn, fest og farver er det fedeste liv mere.

- Du vil elske at elske Jesu kors, som den ultimative kilde til glæde nu – og for evigt.
Et korscentreret, korsophøjende, korsgennemtrængt liv er det eneste liv, der ophøjer Gud. Alle andre liv er forspildt. Lev det!

P050 Pippert, Rebecca Manley: Der er grund til at håbe – det bedste er bedre end man skulle tro. Lohse 2006. 10 t. 52 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Vi mennesker længes efter kærlighed og lykke, men ofte virker det så umuligt at nå vores længsels mål. Hvad er det, der står i vejen for os? Hvorfor oplever vi ind i mellem livet så svært? Hvilken rolle spiller vores åndelighed?

Rebecca Manley Pippert prøver i denne eftertænksomme og meget personlige bog at trænge til bunds i disse evige, menneskelige spørgsmål. Hun inviterer os med på en rejse for at udforske territoriet mellem tro og vantro, hvor håbet blander sig med tvivlen. Med hjælp fra eksperter som Albert Camus og C.S. Lewis og fra sine egne erfaringer stiller hun de spørgsmål, som vi alle på et eller andet tidspunkt i vores liv må overveje – spørgsmål om vores betydning, om livets mening, om kærligheden, livet og sandheden og om vores søgen efter opmuntring og tryghed.

Der er ingen færdigbryggede svar eller sukkersøde klichéer i bogen.

P061 Pollard, Nick: Knap så svært – at vidne til tiden. Credo 2005. 7 t. 29 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Hvordan får vi mennesker i tale, som ikke er interesseret i at høre om Jesus? Her er nye perspektiver på vidnetjenesten og konkrete idéer til, hvordan evangelisation bliver lidt enklere. Evangelisation er for mange blevet synonymt med anstrengt aktivitet, dårlig samvittighed og ubehag. Følgen er, at vores vidnesbyrd forstummer – og at samvittigheden gnaver.

Grundlæggende hænger det måske sammen med, at vi har en skæv opfattelse af, hvad det vil sige at være Jesu vidne – eller at evangelisere, som det hedder.

P011 Pollock, Nigel D.: Radikal kærlighed. Lohse 2005. 7 t. 24 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Vi søger alle efter kærlighed og fællesskab med andre mennesker. Men den intimitet vi higer efter er vanskelig at opnå. Vi ønsker at vise andre mennesker tillid, men vi føler os sårbare og er bange for at blive svigtet. Ofte kommer vi selv til at såre dem, vi elsker mest. Vi er forvirrede og rodløse, og alt for tit føler vi os skyldige på det seksuelle område.

Nigel D. Pollock udfordrer os til at leve radikale kærlighedsliv, der bygger på respekt og tillid. Han ønsker at hjælpe os til at leve et tydeligt og autentisk kristenliv, hvor Kristus udgør en radikal forskel. Radikal kærlighed er tænkt som en hjælp til alle, der savner positiv bibelsk undervisning og realistisk praktisk hjælp omkring seksualitet, parforhold og livet som single.

P054 Potter, Phil: Mange grupper små. Credo 2005. 8 t. 36 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Energien fra celler får hele kroppen til at fungere. Celler er bittesmå kraftværker. Celler danner legemsdele, delene udgør kroppen. Kirken er Kristi legeme. Legemet består af medlemmer – og de bør organisere sig i cellegrupper!

Forfatterens egen menighed har haft stor velsignelse af, at mange små selvstændige cellegrupper er menighedens hovedfokus. Her er det lille, trygge fællesskab, hvor nådegaver kan opflammes, frimodigheden vokse, og hvor der er brug for alle medlemmernes evner og tjeneste. Ingen bliver glemt og overset, og nye falder hurtigt til. De mange små cellegrupper kommer så sammen i den store menighed til festgudstjeneste og stor-fællesskab. Foruden gode argumenter for celle-tanken, får vi her også konkrete tips til, hvordan man kan holde cellegruppe-møder, og hvordan man kommer fra almindelig ”søndags-stor-menighed” til cellebaseret menighed.

P028 Poulsen, Carsten Korsholm: Nådegaverne, Guds udrustning til sine medarbejdere. Lohse 1997. 9 t. 10 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Forfatteren sammenfatter Bibelens beskrivelse af en nådegave sådan: ”En nådegave er den udrustning, Gud giver dig til din hovedtjeneste i menigheden.” Denne bog er brugt i undervisningen på Børkop Bibelskole, men vil have stor betydning for enhver kristen.

P031 Poulsen, P.: Åndelig sang gennem hundrede år. Lohse 1961. 11 t. 17 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Historisk, folkelig fremstilling af danske sange og deres forfattere.

P013 Preus, Daniel: Derfor er jeg luthersk. Jesus i centrum. Credo ism. LogosMedia 2017. 8 t. 19 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Som kristne tror vi på at Bibelens ord er sandhed. Alligevel kan vi godt blive usikre og miste fokus i en verden, hvor vi bliver bombarderet med budskaber, der peger i alle mulige andre retninger.

Denne bog handler ikke først og fremmest om Luther, men om Jesus. Daniel Preus ønsker at vende vores fokus mod Jesus og fremhæver de befriende evangeliske sandheder, som Luther genopdagede.

»Jeg er luthersk af samme grund, som jeg er kristen. Ikke på grund af et valg, men af nåde ... Denne bog er da først og fremmest en bog om Jesus. Han er hjertet, det afgørende centrum i den kristne tro og vores eneste håb.«

P044 Prætorius, Stephan: De troendes åndelige skatkammer. LogosMedia 2008. 2 t. - Læst af Lis Walsøe.

Livet i Kristus er en skat, jeg, som Guds barn, ejer. Men det er ikke altid, jeg ser den skat. Dels fordi Djævelen gør alt, hvad han kan, for at tage den fra mig, dels fordi jeg stadig har den syndige natur.

Tror du på Jesus, er du et Guds barn. Du er borger i Guds rige. Du er fuldkommen retfærdig, og helt uden synd. Det er ikke noget, du skal blive, det er noget, du er nu. Men du ser en anden virkelighed i dit liv. Du kan se synd og fald og Satan.

I denne bog får du en enkel og klar forkyndelse af evangeliet og et vidnesbyrd om kraften i evangeliet.

R096 Rahbek, Jakob: Dreng, pige og det imellem. Lohse ism. LogosMedia 2010. 1 t. 15 min. - Læst af Ellen Holst Nielsen.

Tillykke - du er sexet!

Det vilde er, at Gud har skabt os, så vi kan blive forelskede. Han har fundet på vores seksualitet. Forfatteren fortæller i denne lille bog om forelskelse og seksualitet, og alle de tanker og følelser der opstår inden i os, når vi mærker de store forandringer.

”Bogen er skrevet i et direkte sprog og går lige til sagen. Den er letlæst, og længden er overkommelig selv for teenagere. Bogen er super konkret og argumenterne bliver underbygget af henvisninger til vers fra Bibelen.”

R070 Randi og Ellen: Følfoden i asfalten. Dansk Luthersk 1995. 3 t. 50 min. - Læst af Kirsten Due.

Randi og Ellen er to søstre, der i deres barndom oplevede at blive misbrugt seksuelt af deres onkel. Bogens titel antyder, hvilke svære kampe det har kostet forfatterne at gennemleve de mange følelsesmæssige blokeringer, de har lidt under. Det er følfoden, der kæmper sig op igennem den hårde asfalt.

R065 Redman, Matt: Worship. LogosMedia 2008. 2 t. 2 min. - Læst af Lis Walsøe.

Matt Redman går lige til hjertet. Både når han skriver sange og i denne bog. Han skriver enkelt – men med stor integritet og dybde. Man mærker, at han er tændt af Jesus. Han er hele tiden optaget af, at Jesus skal være centrum i vores tilbedelse – uanset om den kommer til udtryk i lovsang eller på andre måder.

Lovsang er om Gud, til Gud og for Gud. Det slår Worship fast med syvtommersøm. I en tid, hvor kirken står i stor fare for at gøre lovsangen til show og underholdning, kommer denne bog som en nødvendig og profetisk tilrettevisning.

R003 Reeves, Michael: Den smukke Gud. Credo 2013. 4 t. 54 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Om kærlighed, glæde, skønhed - og treenighed.

»Vi tror på Gud Fader ... hans enbårne søn ... og på Helligånden.« Sådan lyder det i kirken hver søndag. Den kristne kirke tror på Treenigheden, men hvad betyder det egentlig, at Gud er treenig? Er det vigtigt? Hvis ja, hvorfor?

Michael Reeves viser engageret, at Treenigheden står bag alt det gode i livet. At ord som kærlighed, glæde og skønhed kun giver mening, fordi Gud er treenig.

R012 Reftel, Christina: Der er altid en vej. Unitas 2010. 2 t. 22 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Der er altid en vej er en samling af 52 små livsbekræftende fortællinger krydret med digte og citater, og er oplagt til læseren – ung og ældre – der indimellem undrer sig over livet, fryder sig over hverdagens pudsigheder, og som elsker en god historie.

Den røde tråd i ”Der er altid en vej” er håbet, som aldrig dør, en stædig overbevisning om, at vi i fællesskab kan forandre verden, og en tro på, at der altid er en vej – selv når det ser mørkest ud.

Gå ikke altid derhen, hvor vejen fører. Gå i stedet for dér, hvor der ingen vej er – og efterlad spor.

R088 Reftel, Kristina: Altid elsket. Tanker om tro og kærlighed. Unitas 2010. 3 t. 11 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Du er elsket hvad, hvem og hvor end du er! Det er hovedbudskabet i denne bog fuld af citater, små fortællinger og vers, der har Guds kærlighed som fælles omdrejningspunkt.

Hvis du er kendt, smuk eller tager dig godt ud, så elsker Gud dig. Hvis du er anonym, dagligdags og kedelig, så elsker Gud dig. Og hvis du er helt almindelig, midt-imellem-smuk og sådan nogenlunde interessant en gang imellem, så elsker Gud dig. ”Gud må elske ganske almindelige mennesker”, sagde Abraham Lincoln engang, ”siden han har lavet så mange.”

”Altid elsket - Tanker om tro og kærlighed” indeholder inspirerende og opmuntrende fortællinger og citater og en række velsignelser til forskellige anledninger. Teksterne er oplagte som indledning eller afslutning til et møde, til brug i andagter og gudstjenester og til egen læsning.

R013 Rehling, Svend: Tydelig kristendom. De Unges Forlag 1932. 4 t. 43 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

I en tid med afkristning af kristendommen gælder det om, at de kristne uforfærdet står på deres skanse – helstøbte, afgjort, tydelige i deres kristendom. Hertil giver denne bog en værdifuld vejledning ud fra Bibelen.

R037 Rejkjær, Jens Peter: På Guds ansvar. Dansk Luthersk 1994. 3 t. 16 min. - Læst af Kirsten Due.

Mennesker omkring os lever og dør uden at kende Jesus som deres frelser; og der vil blive stadig flere af dem, medmindre vi, de kender Jesus, på en ny måde udnytter de mange hverdags-anledninger til at fortælle om ham. Her er en bog, der vil hjælpe os med det vigtigste og sværeste og rigeste i livet: At vidne om Jesus i hverdagen.

R031 Ricard, Olfert: Fat mod. Lohse 1923. 7 t. 5 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

En trøstebog for dem, som gerne vil være kristne – eller er det.

R046 Rimehaug, Erling: Tørsten giver lys. Lohse 2008. 3 t. 54 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Erling Rimehaug sad i stilhed på et retrætecenter og kæmpede med onde følelser på grund af det, der var sket i hans liv, med sorg og vrede over det, der følte som spild og meningsløshed. Da fik han at se, at ingenting var spildt. Gud bruger alt til at føre os fremad på sin vej.

Det var en mystiker fra middelalderen, Johannes af Korset, der formidlede det. Han er en af de mange, der beskriver kristenlivet som en rejse. Men hvorfor opfattes det da som at være kommet til en endestation, når man bliver kristen? spørger Rimehaug. Med Johannes af Korset som følgesvend beskriver han sit livs rejse. Han håber, at det kan hjælpe andre til at hvile i tillid til Gud netop der, hvor de befinder sig. Uden at hænge fast i det passerede, men med åbenhed over for, at det kan lade sig gøre at komme videre.

R024 Risdal, Dag: Daniel – profet og troskæmpe. Dansk Luthersk 1993. 8 t. 15 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Gud har sørget for at Daniels Bog blev skrevet ned, fordi dens budskab har betydning for det enkelte menneskets trosliv.

R022 Risdal, Dag: Levende forkyndelse eller tomme ord. Dansk Luthersk 1989. 11 t. 14 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Vi føres ind i, hvad der kendetegner og særpræger Bibelens profeter og deres budskab. Vi møder dem i deres kampe og kriser; men samtidig kastes der et særdeles skarpt lys ind over vor egen tid og den åndssituation, vi lever i.

R101 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 1/8. Gud kalder. Dansk Luthersk Forlag 1998. 4 t. 22 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Carl Olof Rosenius (1816-68) virkede som skribent, prædikant og sjælesørger i Sverige. Selv om han kun blev 52 år gammel, fik han stor betydning for mange, først i Sverige og senere også i de andre nordiske lande. Med sin klare og omsorgsfulde belysning af vigtige spørgsmål i livet med Gud blev han til afgørende hjælp for mange tusinde mennesker. Efter hans død har endnu flere erfaret, at der er et specielt bid og en stærk brod, men også en rig trøst og en dejlig varme i det, Rosenius skriver. Det er alt sammen noget, vi har brug for. Det er forklaringen på, at hans skrifter er udkommet i op mod 3.000.000 eksemplarer og foreligger på både engelsk, tysk, polsk, amharisk, swahili, hindi og kinesisk – foruden de nordiske sprog.

Udgave 2000 udgives med henblik på en ny generation Rosenius-læsere. Den indeholder de vigtigste artikler i serien Samlede Skrifter. Artiklerne er let forkortet og bearbejdet til nudansk af Merete Bandak.

R102 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 2/8. Gud frelser. Dansk Luthersk Forlag 1999. 4 t. 5 min. – Læst af Jesper Kristensen.

De ti Bud vil altid få et menneske til at føle sig skyldig og dømt. For loven afslører og sætter til vægs. Men denne følelse skal ikke forlede mig til at tro, at jeg er afskåret fra Guds nåde! Jeg fortjente at være det - det minder loven altid om. Men her træder Kristus imellem! Han har nemlig købt os fri fra loven! Hvis Guds søn virkelig er blevet vor bror, da aner jeg en kærlighed i Guds hjerte, der er langt større, end jeg til hverdag går og regner med. Har Gud virkelig sendt sin søn, så er han i sandhed ikke lige glad med os mennesker!

Dette bind rummer en nærlæsning af Syndefaldet. Fristelsens metode belyses trin for trin: Hvordan forfører Satan et mennesket til oprør mod Gud? På denne baggrund forkynder Rosenius Guds evige plan: at sende sin søn til jorden som frelser.

R103 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 3/8. Gud tilgiver. Dansk Luthersk Forlag 1999. 4 t. 37 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Den største skat i kristentroen - såvel som i livet - er syndernes tilgivelse. Hvad var livet mellem mennesker uden tilgivelse? Hvad var livet mellem mennesker og Gud uden tilgivelse?

Det er ikke viden om Gud, der gør mennesket til et kristent menneske. Det er heller ikke engang praktiseret næstekærlighed, der gør det. Men syndernes forladelse får det til at grønnes og knoppes. Der bliver liv og tro. De hårde hjerter smelter og bliver bløde og glade og fyldt af kærlighed og vilje til alt, hvad der er godt. Samtidig er det den allersværeste kunst at tro ordet om syndernes forladelse og daglig holde det fast.

Dette bind er som en rejse i syndforladelsens rige med Rosenius som underviser og forkynder. Der er stof til et frigjort kristenliv. De to bibelafsnit, som særlig behandles, er Sl 103: "Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn ..." og de fire evangeliens skærtorsdagsbegivenheder med "fodvaskningen" som vigtigste tekst.

R104 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 4/8. Gud glæder. Dansk Luthersk Forlag 2000. 4 t. 46 min. – Læst af Jesper Kristensen.

To af de første kristne, Paulus og Silas, opholdt sig på et tidspunkt i fængslet i Filippi. Det var netop blevet offentligt pisket og sad i det inderste fangehul med fødderne fastspændt i blokken. Hvordan var de havnet dér? De havde befriet en ung pige for en spådomsånd, fortælles det i Apostlenes Gerninger. Men på den måde havde de ødelagt hendes herrers økonomi, for de levede af hendes spådomsevner. Nu sad de så i fængslet på ubestemt tid - fordi de havde hjulpet et menneske. Alligevel sang de lovsange til Gud. De havde glæde i overflod midt i deres problemer. Hvordan er det muligt? "Hvordan får man et sind, der er løst fra alt jordisk i en sådan grad, at ikke engang alle helvedes magter kan tage glæden og freden fra det?" spørger Rosenius. Og han svarer selv: "Kun ved at eje en lykke, der er så stor, at den overskygger alt andet."

Om denne glæde fra Gud og dens forudsætninger handler dette bind.

R105 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 5/8. Gud dømmes. Dansk Luthersk Forlag 2000. 4 t. 9 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Hvor vidtgående er lovens krav? Hvorfor kræver loven mere, end vi nogensinde vil kunne opfylde? Hvordan skal jeg bruge loven i mit kristenliv?

C. O. Rosenius belyser disse grundlæggende spørgsmål klart og radikalt. Det er klassisk opbyggelig læsning.

R106 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 6/8. Gud helliggør. Dansk Luthersk Forlag 2001. 4 t. 33 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Hvordan får jeg kraft og vilje til et sundt og stærkt kristenliv? Styrke til at leve helligt?

Pointen i helliggørelsen, siger Rosenius, er at have den samme inderlige forening med Kristus, som grenen har med træet. Som Jesus siger: Hvis I bliver i mig, skal I bære frugt.

Når jeg ved med mig selv, at Gud er min ven, at al min synd er forladt for Kristi skyld og aldrig skal tilregnes mig, at jeg står fuldkommen skyldfri for Gud, som om der hverken fandtes synd eller lov, ét eller ti bud - da bliver Jesus dyrebar for mig. Så kan verden beholde sine tilbud for sig selv - jeg vil leve for min herre! Med glæde gør jeg nu, hvad der før var svært eller umuligt. Trods min gamle, genstridige natur er jeg i troen forenet med min frelser og har del i hans frugtbringende kraft ...

R107 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 7/8. Gud leder. LogosMedia 2001. 4 t. 4 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Hvordan leder Gud?

Hvordan vælger jeg kærligheden?

Hvordan udmønter jeg kærligheden?

R108 Rosenius, Carl Olof: Rosenius' skrifter 8/8. Gud ransager. LogosMedia 2002. 4 t. 34 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Hvad skal der til for at blive bevaret i troen? Hvor helhjertet skal man være som kristen? Hvordan undgår man at slutte fred med forskellige småsynder? Og hvis man nu oven i købet er glad for dem ... Er der en bestemt måde at tilrettelægge sit kristenliv på, hvis det hele skal lykkes?

I dette bind fokuseres der på grundlaget i al sand kristendom: hjerteforholdet til Kristus samt den afgørende betydning, det har at leve i forventning om Jesu genkomst. Med dette i centrum belyses disse spørgsmål og forskellige forhold, som mere eller mindre kan underminere en kristens liv: Hykleri, småsynder, overfladisk brug af Guds ord.

R061 Rosenius, C. O.: Vejledning til fred. Credo 2006. 5 t. 45 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Vi tror, vi er udlærte i evangeliet, og når der tales om det, venter vi utålmodigt på at høre noget andet: hvad der følger efter. Måske tænker vi: Jeg ved nok, hvad jeg skal tro, jeg kender Guds nåde. Men hvordan skal vi være, og hvad skal vi gøre? Lad os hellere høre noget om det.

Sandheden er snarere den, mener Rosenius, at vi kender for lidt til evangeliet. Hvad det indeholder, og hvilken kraft der er i det. Det ville ikke være vanskeligt at følge Jesus, elske og tjene ham og bekende hans navn, lide og fornægte sig selv, hvis vi blot kunne tro evangeliet.

Mange generationer af kristne kan vidne om, at netop denne bog banede vej for den tro hos dem. En tro virksom i kærlighed.

R054 Roswall, Samuel: Menneske med mål og mening. Lohse 2007. 4 t. 49 min. - Læst af Jesper Kristensen.

”De fleste drømmer vel om et liv med mål og mening. Retten til at drømme har vi alle; men livets realiteter møder os forskelligt. Tør vi så tale om et liv med mål og mening?”

Forfatteren til denne bog tør. Han gennemgår de frelseshistoriske perspektiver fra syndefaldet til det nye Jerusalem, og han udfordrer læseren til at se sit liv som et led i en større historie – et led i virkeliggørelsen af Guds rige.

Samuel Roswall tager fat om tilværelsens store spørgsmål på en bibelsk funderet og samtidig livsnær måde.

S096 Sanford, Tim: Slip kontrollen og slap af. Om at sætte din teenager (og dig selv) fri. Lohse 2010. 6 t. 26 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

”Slip kontrollen og slap af ” er en fin og seriøs bog i forældrevejledning. Der er stof til læring og opmuntring i det at være forældre, og den giver fine eksempler på, hvordan du takler det svære. Det er skønt at have teenagere. Det giver udfordring, udvikling og udmattelse.

Bogen underkender ikke det svære i at være forældre, når løsrivelsesprocessen finder sted. Det er en svær fase i livet for både den unge og forældrene, men det svære ligger ofte dybt begravet i vores egen opfattelse af ”god opdragelse”. Bogen slår dig ikke i hovedet med dét, du burde have gjort, eller dét, du gjorde, som ikke lykkedes. Den giver derimod gode råd, værktøjer og inspiration til at slippe kontrollen og slappe af. Det kan lykkes. Der findes nye veje og nyt håb. ”Slip kontrollen og slap af” kan varmt anbefales til alle teenageforældre.

S118 Sejergaard, Jørgen: Jehova eller Jesus. Credo 2001. 3 t. 34 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Samtaler med Jehovas vidner kommer let til at dreje sig om vidtløftige detaljer. I denne bog sammenstilles Jehovas vidners og Bibelens lære om helt centrale emner som Gud, Jesus, Helligånden, synd og nåde. Sammenstillingen er afklarende og nyttig. Bogen kaster lys over de uforenelige forskelle mellem Jehovas vidners lære og Bibelens, og så er den samtidig en god formidler af de mange facetter i Bibelens tale om Gud, som man ellers let overser. Den er god at læse, uanset om man er i dialog med Jehovas vidner eller ej.

S115 Sejergaard, Jørgen: Tempelgud. Credo 1997. 7 t. 32 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Vi bekender troen på Gud Fader, på Jesus Kristus og på Helligånden: Men hvad indeholder læren om Treenigheden? Hvad betyder det, at Jesus er sand Gud og sandt menneske? Og hvem eller hvad er Helligånden? Hvor står der noget i Bibelen om Treenigheden, og hvad betyder det for vores tro, om Gud er treenig eller ej og om Jesus er både Gud og menneske?

S069 Senkbeil, Harold L.: At dø for at leve. Et liv i gudstjeneste. LogosMedia 2007. 8 t. 46 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

”Vi er mere interesserede i at vide, hvad vi skal gøre, og dog insisterer Gud på at fortælle os, hvem vi er. Vi er hans dyrebare børn, skabt af Faderen, forløst af Sønnen og helliggjort af Ånden. I vores synd er vi blinde og døde og fjender af Gud, men i Kristus er vi hellige.”

Harold L. Senkbeil påpeger, at kilden til en levende tro og et helligt kristenliv er evangeliets budskab om, hvad vi er og ejer i Kristus. Dette budskab rækker Gud os i nådens midler – ordet og sakramenterne. Her vendes opmærksomheden fra os selv mod Jesus, og vi modtager sammen med ham hele frelsens rigdom: syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Dermed bliver nådemidlerne kilden til et levende og frimodigt kristenliv. Bogen viser, at det er Guds grundlæggende kald til sine børn at leve i en stadig modtagelse af og taksigelse for nåden. Den formidler et dybtgående og befriende evangelisk budskab, som hentes ud af Guds eget ord.

S009 Shaw, Ed: Bare sig nej! – Et personligt opgør med letkøbte svar om køn og seksualitet. Credo 2017. 5 t. 27 min. – Læst af Jesper Kristensen.

»Din identitet er din seksualitet« eller: »Et sandt kristenliv er lig med at være heteroseksuel«.

Ed Shaw befinder sig i spændingen mellem disse to udsagn. Han er præst i den anglikanske kirke i England og tiltrukket af sit eget køn. Han tror på at Bibelen er Guds inspirerende ord, og derfor har han valgt at leve i cølibat. En livssituation, som udfordrer ham hver dag.

I bogen ønsker han at gøre op med mange af de misforståelser, som han møder både blandt kristne og blandt homoseksuelle. Han ønsker at vise os en anden måde at reagere på end det enkle svar: »Bare sig nej!«

Det handler om mennesker, og derfor skylder vi også hinanden at turde gøre op med de letkøbte svar, åbne Bibelen og finde ind til den dybere mening med Bibelens svar.

S006 Sjödin, Tomas: Det sker når du hviler. Boedal2014. 5 t. 55 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Tomas Sjödin tager os med ind i hvilens verden og udforsker den urgamle rytme, der er lagt ned i mennesket: arbejde og hvile – med udgangspunkt i den jødiske sabbat. Og han skriver om den livsvisdom, det kan være så svært at leve efter: at tingene ofte først lykkes, når vi holder op med at anstrenge os. Når vi giver slip. Når vi lader livet komme til os.

Det sker når du hviler er en hyldest til sofaen, til livets sunde rytme og til den hvile, der kan fyldes med venner, måltider og fest. Måske er det på tide at støve menneskets ældste og mest velprøvede ugerytme af og genopdage hviledagen?

S041 Sjaastad, Egil: Når troen prøves. Dansk Luthersk 1995. 2 t. 10 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Hvem kender ikke til at blive anfægtet i sin kristentro? Denne bog taler ikke bare om anfægtelse; Den formidler også værdifuld hjælp i anfægtelse. Forfatteren fremdrager rige skatte, både i Bibelen og hos tidligere opbyggelsesforfattere, som for eksempel Rosenius og Skriver.

S088 Skarsaune, Oskar: Den ukendte Jesus. Nye kilder til hvem Jesus virkelig var. Lohse 2006. 11 t. 13 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Ingen kan læse bogen og påstå, at det er kedeligt at grave i gamle skrifter. Det er spændende at følge forfatteren gennem de forskellige lag af kildemateriale i dialog med aktuelle bøger, som er skrevet om emnet. Mange vil finde denne bog lige så underholdende som "Da Vinci Mysteriet" - og samtidig er den til at blive klog af.

S121 Skeie, Eyvind: Dyrebare døgn – vandring i sorgens landskab. Lohse 2011. 5 t. 8 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

I sorgens tilstand bliver tiden mere dyrebare end før. Vi ved alle, at livet er kort, at det kun består af øjeblikke, som væves sammen til minutter og timer, døgn, uger og år. At døgn er dyrebare, opdager vi først for alvor, når vores tid til liv og fællesskab bliver begrænset. Sygdommen lader os ane, at den slags grænser findes. Døden fastsætter grænserne. Den viser os, hvor dyrebare døgnene er – også dem vi gennemlever i uvished og smerte, de timer, som bliver præget af sorgen.

I denne bog vil forfatteren gerne vise nogle glimt fra disse dyrebare døgn. Måske kan de være til hjælp og trøst for andre.

S103 Skovgaard-Petersen, C.: Fadervor i livets strid. Lohse 1940. 6 t. 21 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

En tilskyndelse til et voksende brug af Fadervors ord og tanker – en bønnens brug af Fadervors egne bønner i disse bønners egen ånd.

S119 Solheim, Dagfinn: Du er hellig - så vær det. Lohse 2011. 10 t. 20 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Livet som kristen sammenlignes ofte med en vandring i Jesu fodspor frem mod evigheden. Undervejs ønsker en discipel at leve et helligt liv, lære mere om troen, vokse i erkendelse og være aktiv i tjeneste. Bibelen taler meget om helliggørelse, vækst og frugt i kristenlivet. Bogen sætter disse emner ind i et bibelsk og historisk perspektiv, og den giver praktisk hjælp til at leve i overensstemmelse med Guds vilje.

Bogens første del gennemgår centrale bibeltekster om vækst og helliggørelse. Desuden bliver emnerne behandlet mere systematisk – også med udgangspunkt i Luthers Katekismus.

Anden hoveddel fokuserer på vandringsmotivet med kriser, kamp og hvile.

I bogens sidste del møder læseren vigtige forfattere og bevægelser fra kirkehistorien og hører, hvordan de har undervist om helliggørelsen.

S027 Solli, Einar: Omvendt. LogosMedia 2009. 3 t. 22 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Kristian mener det virkelig alvorligt med at være kristen. Og han anstrenger sig for at leve som en. Men han føler, at han løber ind i nederlag efter nederlag og aldrig kommer videre. Mange, især unge, som gerne vil være kristne, tumler med de samme spørgsmål som Kristian:

- Kan jeg være en kristen?
- Hvorfor lykkes det så dårligt for mig?
- Er der noget vigtigt, jeg har misforstået?

Kristians studier af Bibelen og samtaler med mennesker giver mange aha-oplevelser. Om forholdet mellem tro og gerning. Om hvordan Gud vejleder i hverdagen. Om hvad Gud mener om forelskelse, ægteskab og homofili. Om lovens og evangeliets plads i kristenlivet.

Den røde tråd gennem hele bogen er dette: Guds tanker er helt anderledes end vores. Guds virkelighed er den omvendte verden.

Bogen er forsynet med en studieplan, der indeholder spørgsmål til syv gruppesamlinger, så man sammen med andre kan tale om det, man har læst.

S306 Sommerstævne 2006: Reportage. KABB 2006. 8 t. 13 min.

Reportagen består af: 3 Bibeltimer af Gelardi Mikkelsen, Erritsø over emnet: Jeg har lukket en dør op for dig. De 7 menighedsbreve fra Johannes' Åbenbaring kap. 2 og 3. Ydremission fra Brødremenighedens arbejde i Tanzania V/Lands- og informationssekretær Steen Nielsen. Forfatteraften V/ Stine Bitsch-Larsen.

S307 Sommerstævne 2007: Reportage. KABB 2007. 10 t. 39 min.

Reportagen består af: Velkomstmøde tirsdag V/ Elly Stidsen. Boganmeldelse. Aftensang og andagt. Peter synger. 1. møde V/Inger Gimm, Bramming: Vær den du er – skabt til at være. 2. møde V/Inger Gimm. Vagn Gimm: "Hun duede!" Biografi af en mor. Sange, der har betydet noget særligt for os V/Inger og Vang Gimm. Aftensang og andagt V/ Elly Stidsen. Bibeltime V/ korshærspæst Peter Tyssen, Odense. Orientering om Kirkens Korshær. Gudstjeneste i Hannerup Kirke V/sognepræst Juul Væрге. Festaften. Tale V/Per Weber. Diverse indslag ved festaftenen. Bibeltime V/ Diakonkonsulent Poul Arne Nyborg, Blå Kors. Orientering om Blå Kors. Afslutning ved Elly Stidsen.

S308 Sommerstævne 2008: Reportage. KABB 2008. 5 t. 34 min.

Reportagen består af: Mindestund V/ Elly Stidsen, De skal se Gud V/Elly Stidsen, Anna Madsen, Johanne Leth og Lene Thorkildsen. Mission blandt jøder V/Bodil Skjødt. Evangeliet blandt de fremmede V/Hanne Frøkjær-Jensen. Gudstjeneste V/ Flemming Frøkjær-Jensen. Festtale V/ Hanne Frøkjær-Jensen. Andagt ved festaftenen V/ Hanne Frøkjær-Jensen. Bøn V/Solveig Blix, Norge og Bønnevandring V/ Solveig Blix, Norge.

S309 Sommerstævne 2009: Reportage. KABB 2009. 9 t.

Reportagen består af 9 afsnit: Hildegard af Bingen v/Esther Mikkelsen, Udflugt /Fredericias historie, Kristuskransen v /Flemming Baatz Kristensen, Generalforsamling, At male Kristus for øje v/Henrik Nissen, Kristus-billeder fra Etiopien V/Christina Nissen, Gudstjeneste v/Steen Nielsen, Festaften v/Per Søgaard, Kristus i kunsten v/Anders Lind

S310 Sommerstævne 2010: Reportage. KABB 2010. 8 t. 23 min.

Reportagen består af 13 afsnit: Velkomst, hilsner og mindestund v/Birte Søgaard, Gudstjeneste v/Peter Nord Hansen, 1. bibeltimer v/Heine Holmgaard, Udflugt til Bibelland i Gårslev, Tjeneste igennem kunst v/Gert Grube, Orientering fra bestyrelsen, 2. bibeltimer v/Heine Holmgaard, Sangtime v/Merete Dahl Steffesen, Livskvalitet v/Lissie Wengel, 1. del af festaftenen v/Hans Jørgen Wengel, Musikalsk indslag v/Elisabeth Bøge Nielsen, 2. del af festaftenen, Rejseoplevelser v/Lissie og Hans Jørgen Wengel, Musikalsk indslag v/Elisabeth Bøge Nielsen, 3. bibeltimer v/Heine Holmgaard og Afslutning v/Lene Thorkildsen. Sang v/Hans Pauli Sundstein.

S311 Sommerstævne 2011: Reportage. KABB 2011. 10 t. 42 min.

Reportagen består af 12 afsnit: Velkomstmøde; Gudstjeneste v. Tage Rasmussen, Odense; Sangtime efter gudstjenesten; Bibeltime 1 v. Bjarne Hvid; Rundvisning på Koldinghus; Generalforsamling; Bibeltime 2 v. Bjarne Hvid; Sangtime v. Astrid Rahbek; Foredrag om H.A. Brorson v. Johannes Kloster; Festaften 1. del; Festaften 2. del; Bibeltime 3 v. Bjarne Hvid.

S312 Sommerstævne 2012: Reportage. KABB 2012. 6 t. 49 min. – Læst af Diverse.

Reportagen består af 7 afsnit: Bibeltime 1 v. Jens Mortensen; Ordet til vækst v. Michael Brautsch; Bibeltime 2 v. Jens Mortensen; Sangtime v. Lene Holmgaard; Soldatermission i Afghanistan v. Else Friis Nielsen og Ruth Nielsen; Festaften del 1: Dag Waade og Jørgen Nørgaard; Festaften del 2: Ordet af Kaj Munk v. Jørgen Nørgaard.

S313 Sommerstævne 2013: Reportage. KABB 2013. 4 t. 59 min. – Læst af Diverse.

Reportagen består af 7 afsnit: To bibeltimer over temaet "Lyset" v. Poul Arne Nyborg; Sangtime v. Christa Nyborg; Festaften del 1: Musikindslag v. Christa Nyborg; Festaften del 2: Søren Kierkegaard v. Villy Jacobsen; Gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke v. Peter Ø. Jacobsen

S314 Sommerstævne 2014: Reportage. KABB 2014. 6 t. 39 min. – Læst af Diverse.

Reportagen består af 8 afsnit: Velkomstmøde v. Lene Thorkildsen, Bibeltime ”Enok” v. Svend Aage Jacobsen, Aftenmøde v. Margit og Erik Pedersen (del 1 & 2), bibeltime ”Tre menneskers vidnesbyrd om at have Gud som deres ledsager” v. Poul Arne Nyborg, Udflugt til Christianskirken, Festaften ”Safari i Guds plan” v. Ingrid og Jørgen Markussen (del 1 & 2), Gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke v. Bjarne Hviid

S315 Sommerstævne 2015: Reportage. KABB 2015. 5 t. 33 min. – Læst af Diverse.

Reportagen består af 6 afsnit: Velkomstmøde v. Poul Arne Nyborg ”Glemmer man ikke den gamle jord, når man venter på den nye?”, Bibeltime ”Håbet om den nye jord (1)” v. Jan Frost, Bibeltime ”Håbet om den nye jord (2)” v. Jan Frost, Ole Blume fortæller om sit liv og arbejde, Festaften v. Lene Friis Thorkildsen ”Himmelgrælde i livet med blindestok”, Gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke v. Peter Jacobsen

S316 Sommerstævne 2016: Reportage. KABB 2016. 4 t. 5 min. – Læst af Diverse.

Reportagen består af 6 afsnit: Velkomstmøde med præsentation af deltagerne, Oplæg om stævnets tema: Omsorg og fællesskab v. Poul Arne Nyborg, Bibeltime 1 ”Nådegaverne for fællesskabets skyld” v. Sprint Aagard Poulsen, Bibeltime 2 ”Nådegaverne for fællesskabets skyld” v. Sprint Aagard Poulsen, ”Fællesskab og omsorg” v. Hanne Korsholm Poulsen, Festaften ”Filiperbrevet live” v. Klaus Laursen

S007 Spiess, Jürgen: Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta. Credo2015. 58 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Jesu opstandelse er helt central i den kristne tro, men spørgsmålet om dens historicitet deler vandene – og har altid gjort det.

Nogle mener, at opstandelsen er det pure opspind, andre tolker begivenheden billedligt, og atter andre mener, at Jesus rent faktisk blev levende og gik ud af graven.

Hvad siger de historiske kilder – og er de til at stole på?

Den tyske historiker Jürgen Spiess gennemgår de vigtigste kilder til vores viden om opstandelsen og kaster dermed nyt og opklarende lys over den vigtigste begivenhed i kristendommens historie.

S067 Sprint. (Poulsen, Carsten Korsholm): Forvaltning der forandrer. En lille håndbog i forvaltning. Lohse 2006. 2 t. 24 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Gud har gjort os rige. Vores tid, evner, nådegaver, penge og personlighed er gratis ressourcer, Gud har givet os. Vi er sat til at forvalte dem i Åndens kraft, så Gud kan bruge dem til at skabe forandring i verden omkring os. Midt i vores hverdag kan vi gøre en forskel.

Sprint er undervisnings- konsulent i Indre Mission. Hans lille håndbog i forvaltning indeholder en del illustrationer, der er med til at fremhæve budskabet.

S079 Steffensen, Roar: Det koster gratis. LogosMedia 2009. 1 t. 25 min. - Læst af Jesper Kristensen.

En gang i mellem fatter man minus af det, der bliver sagt, når en præst eller forkynder ruller det tunge skyts frem om synd og nåde, tro og tvivl. Men denne lille bog er skrevet, så man kan forstå den. Og så handler den om Guds nåde. Den koster virkelig gratis!

En spændende lille bog i forlængelse af bogen ”Fladt hår, skodkarakterer ... og den slags”. En oplagt bog til teenagere i alderen 13-16 år.

S100 Stidsen, Flemming: Vær fuldkommen - Udfordringen fra De ti bud. LogosMedia 2006. 3 t. 37 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

De ti bud er en udfordring. De sætter konkrete ord på den opgave og forpligtelse, som Jesus talte om, og som stadig er aktuel. Der er et liv, Gud vil, vi skal leve – sammen med ham og sammen med vores medmenneske. Målet er intet mindre end fuldkommenhed.

Kun ved at Gud først møder os med sin kærlighed og tilgivelse kan vi tage den udfordring op. Det er også derfor, vi ikke bare kan lade udfordringen ligge.

S011 Stinissen, Wilfrid: Mit liv i dine hænder – en bog om overgivelse. Boedal 2008. 3 t. 8 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Hvad indebærer det at finde Gud vilje? Hvordan kan jeg være sikker på, at den er til at stole på? Hvordan bliver jeg et Guds redskab?

Vor tids psykologi forsøger at lære os at acceptere det uundgåelige. Men en blot og bar accept bevæger sig ofte på grænsen til resignation. Når vi alligevel ikke kan gøre noget ved situationen, kan det synes meningsløst at kæmpe videre. Hvis vi så også mener, at det er skæbnen eller tilfældigheder, der har fremkaldt situationen, og at den ikke har nogen mening, hvad kan vi da andet end at resignere? Den kristne tros modsvar til resignationen er overgivelse. Den fødes ud af tilliden: Der er en Gud, der omslutter alt, også det tilsyneladende meningsløse, med sin kærlige omsorg.

Wilfrid Stinissen viser i denne bog, at ingen når frem til en fuldstændig overgivelse engang for alle. Overgivelsen er en proces: Første skridt er, at vi accepterer de omstændigheder, livet byder os, og tager imod dem som Guds vilje, næste skridt er, at vi engagerer os i at medvirke til, at Guds vilje fuldbyrdes, og det tredje skridt på overgivelsens vej er, at Gud får lov til at handle i os og gennem os.

Mit liv i dine hænder er en af Wilfrid Stinissens mest grundlæggende og centrale bøger. Her peger han på tillidens og overgivelsens kraft og muligheder – og på at mennesket i alt, hvad der sker, kan stole på den Gud, der kan forvandle alt til noget meningsfuldt.

S064 Storebjerg, Hanne: Bøn for livet. Unitas 2005. 1 t. 11 min. - Læst af Lone Rebecca Damgaard Sørensen.

Bønnen har sin helt naturlige plads i det diakonale arbejde. Bøn er samtale med Gud. Og denne samtale er vigtig, fordi samtalen med andre mennesker går bedre, når samtalen med Gud finder sted. Og så er der det fantastiske ved bønnen, at den kan forandre verden.

Forfatterne er alle tilknyttet det sociale, diakonale og sjælesørgeriske arbejde, og derfor er bønnerne præget af en intensitet, der kommer af at have smerten og glæden tæt inde på livet. Når tilværelsen leves og opleves i en modsætnings- og lidelsesfyldt verden, opfattes livet og troen ofte fra en skæv vinkel. Der er derfor i bogen bønner hentet fra alle sindets stemninger; fra livsmodet, depressionen, humoren, galskaben, angsten, glæden og ikke mindst fra håbet.

S019 Strand, Robert: Tilgivelse. Lohse 2003. 2 t. 51 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Oplev tilgivelsens magt! Tilgivelse er en praktisk og jordnær bog, der handler om tilgivelsens magt. Den vil hjælpe dig til at forstå, hvorfor tilgivelse er den eneste måde at opnå fuldstændig heling af de sår, andre har været skyld i.

S147 Svensson, Alf B. og Stjernberg, Cilla: Vov at vise vejen. ProRex 2011. 2t. 57 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

”Han ville ikke med. Og så er der jo fodbold om søndagen.”

”Det er så svært at snakke om sådan noget.”

”Vi bad aftenbøn sammen, da hun var lille, men nu vil hun ikke længere.”

Synes du, det er svært at tale om din tro med dit barn? At vide, hvad du skal sige, når livets store spørgsmål dukker op? At samle familien til en fælles andagt eller at komme af sted i kirke sammen? Så er du ikke alene.

I ”Vov at vise vejen til en tro, der kan bære” fortæller to forældre, Alf B. Svensson og Cilla Stjernberg, om deres egne og andres erfaringer med, hvordan man som kristen forælder kan hjælpe sine børn til at lære Gud at kende og finde en tro, der holder. Åndelig vejledning er en rettighed for alle børn.

S001 Søs, Peter: Lille bog om dåben. Lohse 2013. 1 t. 33 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Denne Lille bog om dåben handler om, hvad den kristne dåb er, og hvorfor det er en god idé at døbe sit barn. Her findes en gennemgang af kirkens dåbsritual og vejledning i de praktiske ting i forbindelse med dåben.

Bogen giver dig også gode ideer og redskaber til at fortælle dit barn om Gud, mens det vokser op.

S097 Sønderbo, Nellie & Susanne: Når håbets grene bliver livets træ. Unitas 1990. 1 t. 43 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

”Forløs din sorg i en strøm af tårer - betro dig til vinden - lad havets brølen sluge dine råk - tap sorgen for kraft”.

Digtet stammer fra bogen Når håbets grene bliver livets træ af Nellie og Susanne Sønderbo, henholdsvis mor og datter. De har skrevet en bog om sorgen ved at miste mand og far, om at gå sorgens

vej, skridt for skridt, om sorgens mange ansigter og om at skulle slippe sorgen igen. En del af sorgens vej er at forsone sig med tabet. Det betyder ikke en blind, passiv accept, men handler langt mere om lære at se den uønskede og nye situation i øjnene med et åbent sind. Med stor ærlighed og nænsomhed sætter de ord på alle de mange forskellige følelser, der er forbundet med at miste.

Nellie Sønderbo udtrykker sin sorg gennem en række smukke digte og illustrationer med sorgen og savnet som tema. Susanne Sønderbo har igennem en årrække arbejdet som psykolog og sorgterapeut og deler gavmildt ud af sin dybe indsigt i sorgens væsen.

S018 Søvik, Oddvar: Bøn frem for alt. Credo 2007. 14 t. 55 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Hvad er det egentlig, der sker, når vi beder? Hvorfor er det så vigtigt at bede? Kan vi lære det? Hvad kan hindre vores bønner, og hvorfor får vi ikke altid det, vi beder om? Oddvar Søvik giver mere end enkle svar på disse spørgsmål, som mange har stillet sig selv – og Gud! ”Det er noget godt ved selve tonen i bogen,” skriver Edin Løvås i sin anbefaling. ”Vi kan næsten høre forfatterens omsorgsfulde og kærlige stemme gennem teksten. Han skriver for den almindelige beder. Han gi’r kloge råd, som fungerer i vanligt hverdagsliv.” Her finder du vidnesbyrd, som inspirerer dig til bøn, og praktiske råd og vejledning. Forfatteren ønsker at inspirere den enkelte kristne og vore menigheder til en fornyelse i bønslivet.

T016 Tada, Joni Eareckson: Hvornår er det tid at dø. Lohse 1993. 7 t. 10 min. - Læst af Kirsten Due.

Debatten om eutanasi og livsforlængende behandling ruller videre. Midt i denne vanskelige og til tider ret uklare debat er denne bog et meget læseværdigt indlæg. Den er på en fin måde præget af forfatterens kristne livssyn og hendes eget liv som svært handicappet, og desuden en overstået depression i forbindelse med kritisk sygdomsfase.

T009 Tada, Joni Eareckson: Skjult styrke. Lohse 1991. 14 t. 3 min. - Læst af Kirsten Due.

Forfatterinden blev som ganske ung stærkt handicappet ved en badeulykke. Lidelser og kampe har modnet hende til dyb indsigt i Guds Ord, og med Bibelen som grundlag giver hun, på en levende og medrivende måde, læseren del i sine tanker.

T026 Teglgård, Thomas: En lille opbyggelig bog. Lohse 2008. 1 t. 31 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Formålet med denne bog er at minde dig og mig om, hvad det er for et budskab, vi som kristne er i besiddelse af. Deri – i selve evangeliet – findes nemlig kraften til at drive mission. Dermed også sagt, hvem målgruppen er: nemlig enhver, som tror og bekender, at Jesus er Kristus, Guds søn og verdens herre.

Umiddelbart kan det måske synes, som om bogen falder i to dele. Første del gennemgår de centrale elementer af kristendommen, anden del handler om det at bringe evangeliet til ikke-troende. Opdelingen er imidlertid lidt kunstig, eftersom hovedpointen i bogen er, at de to ting griber ind i hinanden. For at kunne fortælle andre mennesker om Jesus må vi selv kende ham. Og kender vi ham, forstår vi også, hvor lykkeligt det er, at alting afhænger af ham, ikke os.

T011 Teglgård, Thomas: Guds tempel eller Babels tårn. Lohse 2018. 6 t. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvorfor byggede Noas efterkommere babelstårnet? Hvad var det et symbol på? Og har det overhovedet relevans for os i dag?

Det mener Thomas Teglgård. Under forberedelserne til romanen ”Tårnet i Sinear” undersøgte han grundigt, hvad vi kan vide om Noas efterkommere og deres liv i den sydøstlige del af det nuværende Irak. Og han har fundet mange paralleller til nutiden.

Efter udgivelsen af romanen har Thomas Teglgård arbejdet videre med emnet, og det er der kommet denne bog ud af. En bog, som på én gang er både provokerende, tankevækkende, forkyndende og særdeles relevant for vores tid og vores kirke.

Fra forfatterens forord: »Desværre bliver vi ikke færdige med Babel før dommedag. Vi bygger nemlig hele tiden disse vældige tårne, disse templer, tankekonstruktioner, følelseskonstruktioner, fællesskabskonstruktioner - vi bygger og bygger på vores tempellignende projekter, og Gud må bryde det alt sammen ned for at frelse os.«

T003 Thidemann, Esper: Hvad Gud har sammenføjet. Lohse 1997. 2 t. 8 min. - Læst af Kirsten Due.

Kærligheden og det livslange bånd mellem mand og kvinde har en stor betydning i Guds skaberværk. Derfor er netop dette område under voldsomt angreb fra de nedbrydende kræfter. Det er Gud, der følger mand og kvinde sammen. Gud tænker stort om ægteskabet. Han ønsker, at ægteskabet skal være en fri, tryk og livslang ramme; derfor har han sat værn om det.

T060 Thomsen, Jørgen Bækgaard: Bønnens velsignelse. Lohse 2003. 3 t. 41 min. - Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Bøn er en gave fra Gud! Den udspringer af og bygger på, at Gud har taget initiativ til fællesskab med os. Den er en velsignelse fra Gud, som det gælder om at tage i brug.

Med udgangspunkt i denne erfaring fortæller Jørgen Bækgaard Thomsen på en vedkommende og indsigtfuld måde om bøn og dens betydning for kristenlivet. Han kommer rundt om en lang række af bønslivets facetter. Og for dig, der ønsker at få beriget dit bønsliv, er der virkelig meget at hente i denne lille bog om bøn. Bogen er skrevet i et levende sprog og er tænkt til hjælp til dig, der ønsker at få en dybere indsigt i bønnens velsignelse.

T069 Thomsen, Niels: I Luthers spor. Aros 2007. 4 t. 41 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.

Reformationen udgik fra Wittenberg. Her skrev Martin Luther i 1517 de 95 teser mod afladshandelen, som satte Tyskland i brand og satte denne by på landkortet for altid.

I Luthers spor er en illustreret rejsebog, der beskriver de steder, hvor reformationens begivenheder udspillede sig. Steder som Wartburg, Erfurt, Torgau og ikke mindst Wittenberg.

Bogen er til brug for enhver, der vil rejse „i Luthers fodspor”, idet den dels fungerer som en guide til disse Lutherbyer og dels giver en indføring i reformationens indhold.

T005 Tidball, Derek: Guds veje. Lohse 2004. 6 t. 46 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Hvordan leder Gud? Det spørgsmål søger Derek Tidball at finde svar på i denne bog om Guds ledelse. Det er de personlige valg, der er i fokus, men bogen indeholder også et afsnit om, hvordan en kirke eller en menighed finder vej i beslutninger. Guds veje er en bog for dig, der ønsker en jordnær vejledning i at finde vej i livets labyrint.

T007 Timmis, Steve: Bare Jesus ikke havde sagt at ... - kontroversielle udsagn i evangelierne. Logos Media 2017. 4 t. 36 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Vi har læst ordene utallige gange: »Elsk dine fjender.« »Du kan ikke tjene både Gud og Mammon.« »Tag dit kors op og følg mig.« Teoretisk set accepterer vi dem. Men tager vi Jesu ord til os på en måde, der får konsekvenser i vores liv?

Vi bryder os ikke om at indrømme det, men nogle gange er det frygtelig ubelejligt at være discipel af Jesus, fordi hans ord så ofte kommer på tværs af vores naturlige ønsker.

I denne tankevækkende bog opfordrer forfatteren Steve Timmis alle troende til at overveje ti udsagn af Jesus, der afslører, hvor vores kærlighed ligger.

Måske opdager vi, at det trods vores umiddelbare modstand er godt, at Jesus sagde, hvad han sagde.

T061 Tinker, Melvin: Råbet fra askedyngen. Bibelske perspektiver på lidelsens problem.

LogosMedia 2007. 4 t. 17 min. - Læst af Jesper Kristensen.

”Hvordan kan du tillade det, Gud?” – Sådan kan råbet lyde, når vi oplever at vores verden brænder sammen og ligger i aske. Fra første side er denne bog letlæst, og alligevel behandler den det vanskeligste tema, kristne bliver konfronteret med – spørgsmålet om, hvorfor en kærlig Gud tillader lidelse. Igennem en nutidig udlægning af centrale afsnit fra Bibelen – særligt Jobs Bog og Salmernes Bog – kommer bogen i dybden med de bibelske perspektiver på lidelsens problem. Forfatteren nærmer sig spørgsmålet med den følsomhed, der kendetegner en, som har vandret sammen med dem, der lider. Her gives vigtig hjælp til afklaring for alle, men især for dem, som kæmper med, hvad de skal sige, eller hvordan de skal hjælpe, når deres venner har det svært.

T068 Tomlin, Graham: Luther og hans verden. Kirkehistorie. Lohse 2004. 8 t. 1 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Martin Luther var en af de mest betydningsfulde personer i det sidste årtusinde. Hans handlinger og tro har gennem de seneste 500 år sat mange dybe spor i historien.

Graham Tomlin tegner et levende billede af Luthers liv, fra hans første troskampe til han stod frem som en central lederskikkelse under reformationen.

T071 Tøndering, Claus: Helvede og en kærlig Gud. Logia 2007. 4 t. 24 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Er det muligt at se fortabelse og Helvede som en side af Guds kærlighed?

Hvis man tager Jesu ord for pålydende, kommer man ikke uden om, at der findes et virkeligt Helvede. Men de fleste af os gemmer denne tanke ned i et lille, fjernt hjørne af vores bevidsthed, hvorfra vi kun yderst nødtigt finder den frem. Mange af os har svært ved at skabe harmoni mellem vores tro på Guds kærlighed og Bibelens ubestridelige tale om Helvede. Hvordan forener vi troen på Guds grænseløse kærlighed med den kendsgerning, at Jesus ofte taler om fortabelse og Helvede som en realitet?

Denne bog er et forsøg på at tage fat på dette problem. Forfatteren gør det uden at komme med letkøbte forklaringer og med det formål at hjælpe os til at bevare troen på Guds kærlighed – også når vi konfronteres med Helvedes virkelighed.

U001 Uhre, Arnt: Faderens billede. Lohse 2008. 3 t. 21 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

52 billedmeditationer over Arnt Uhres Kristusbilleder.

Se på billederne i denne bog. Læs meditationerne. Måske vil du derigennem få løftet en flig af sløret for hemmeligheder og dybder, som kun Gud kender til bunds, men som han dog har åbenbaret for os i sit ord om ham, som er Faderens billede: Jesus Kristus.

U011 Utnem, Erling: Korsets hemmelighed. Luthers forkyndelse af Jesu stedfortrædende lidelse. Lohse 1999. 1 t. 30 min. - Læst af Annelise Fredensborg.

Ingen har med større nidkærhed end Luther arbejdet med at åbne korsets gåde for troen. Han vidste, at korsets kraft først bliver virksom, ved at korsets budskab forkyndes i sin klare bibelske fylde. Først når vi i troen griber om meningen med denne guddommelige begivenhed, åbenbarer korsets evangelium sig med sin frelseskraft.

I dette lille Luther-studium om et stort tema mærker vi selve hjertesproget hos Erling Utnem, som er tidligere teologisk lærer og biskop i Norge. Både prædikant og tilhører har noget at hente her.

U007 Utnem, Erling m.fl.: Åndens gerning i Liv og Tjeneste. Lohse 1979. 7 t. 35 min. - Læst af Bjarne Hvid.

Bogen er blevet til ved materiale fra et seminar om Åndens gerning, som blev afholdt i Oslo i 1977. Udfordringen til kirken efter den karismatiske bevægelse tages op ved en bibelsk, sjælesørgerisk behandling af aktuelle spørgsmål som: "Bod og fornyelse". "Frigjort i Kristus". "Åndsdaab og åndsfulde". "Nåde-gaverne – menighedens arbejdsudrustning". "Helbredelse i dag" osv. I slutningen er der en studieplan til videre arbejde med bogen.

V008 Valen-Sendstad, Aksel: Den tomme grav. Dansk Luthersk 1989. 4 t. 38 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Om døden og det kristne opstandelseshåb. Forfatteren har gjort den erfaring, at mange er uvidende om, hvad det levende håb, vi har i vor Herre Jesus Kristus, indebærer. Derfor har han skrevet denne bog.

V007 Valen-Sendstad, Aksel: Farvel til religionen. Om forholdet mellem religiøsitet og kristentro. Dansk Luthersk 1988. 5 t. 32 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Denne bog er blevet til på grundlag af erfaringer om, hvor vanskeligt det er at sondre mellem religiøsitet og kristen tro. Religionen og religiøsiteten stilles under Guds Ords lys.

V015 Valen-Sendstad, Aksel: Guds ånd og menneskets ånd. Lohse 1997. 5 t. 49 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

I en tid med meget åndeligt røre er det nødvendigt at få trukket nogle linjer op. Her tegnes et klart billede af Guds ånd og menneskets ånd. Forfatterens ofte markante holdninger underbygges med citater fra Bibelen.

V074 Valen-Sendstad, Olav: Drømmen om den frie vilje. Credo 2007. 9 t. 5 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Har mennesket en fri vilje? Dette spørgsmål har optaget – og delt – kristenheden siden reformationen. Olav Valen-Sendstad gør rede for menneskets vilje og dens betydning for tilegnelsen af frelsen. Hans fremstilling er præget af teologisk skarpsindighed, men ikke uden polemik.

Forfatteren kommer ikke blot med en bibelsk begrundet afvisning af begrebet ”fri vilje”, men leverer også en frigørende forkyndelse med indsigt i troslivets hemmeligheder.

Bogen blev første gang udgivet på norsk i 1939, men på trods af sin forholdsvis unge alder har den allerede status som en af de kendte og elskede klassiske kristne bøger.

V012 Valen-Sendstad, Olav: Retfærdiggjort af Tro. Dansk Luthersk 1991. 7 t. 55 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Læren om retfærdiggørelse af Tro er en hovedsag for al sand kristendom. Det er den artikel, hvormed kirken står og falder. Men hvad betyder det? Hvad er indholdet, og hvordan bliver det mit.? I denne bog behandles emnet med bibelfylde, stor tanke klarhed og med en fin personlig adresse.

V019 Walker, Peter: Jesus og hans verden. Kirkehistorie. Lohse 2004. 7 t. 48 min. - Læst af Jesper Kristensen.

Jesus Kristus er den enkeltstående person, der har haft størst indflydelse i verden. Kristendommen, som han grundlagde, er den mest udbredte religion i verden i dag.

Men hvem var denne prædikant fra Nazaret? Kan vi overhovedet med sikkerhed vide, at han har eksisteret? Og hvis han har, hvad var det så for en verden, han levede og virkede i?

V086 Ware, Kallistos: Navnets kraft. Boedal 2012. 2 t. 7 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

”Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig.” Sådan lyder Jesusbønnen i al sin enkelthed. Det er en bøn, der er let at lære, men i de få ord ligger der et dybt indhold. Mange bedendes erfaring er, at bønnen har kraft til at præge menneskers liv på afgørende vis.

Biskop Kallistos Ware lader i sin indføring i Jesusbønnen hestykasterne, stilhedens mestre, tale direkte til os. Han viser, at alle bedende med udbytte kan tilegne sig den bøn, der har haft så stor betydning i Den Ortodokse Kirkes tradition.

Navnets kraft er genoptrykt mange gange og er oversat til adskillige sprog. Den har bevist sin værdi for mennesker på ethvert stadie af den åndelige vandring og fra alle kirkelige traditioner. Bogens oversætter Elisabeth Albinus Glenthøj fortæller i et forord, hvordan hun som luthersk kristen blev introduceret til Jesusbønnen.

V038 Veith, Gene Edward: Evangeliet genopdaget. Lohse 2009. 5 t. 20 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Livet Gene Edward Veith brugte mange år på en lang og rastløs vandring i det kirkelige landskab, indtil han til sidst (og til sin store overraskelse) fandt evangeliet og sit åndelige hjem i den lutherske kirke. Bogen er hans skildring af denne pilgrimsrejse og samtidig en indføring i luthersk tradition og teologi. Læs bogen, og (gen)opdag selv nogle af de helt centrale punkter i både evangeliet og den lutherske teologi.

V067 Wenaas, Johan Arnt: Fællesskab og omsorg. Lohse 1986. 1 t. 29 min. - Læst af Bent Riber Jensen.

Forfatteren indleder med at pege på barnedåben som den nye fødsel og indgangen til fællesskabet i Kristus og i menigheden. Videre taler han om nadveren som først og fremmest et fællesskab med Kristus. Som et nøgleord i behandlingen af emnet omsorg bruger forfatteren ordet ”opmærksomhed” og foreslår ligefrem, at man bruger dette ord i stedet for ordet ”kærlighed” – også i kristen sammenhæng, fordi det egentlig er opmærksomhed, det drejer sig om i ægte omsorg.

V030 Vigilius, Manuel: 5 tip fra en tvivler. Credo 2007. 1 t. 10 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.

En personlig bog om tro, tvivl og erfaring, der udfordrer og opfordrer tvivlere til at nærme sig dørtærsklen til troens rum. Hvordan tro på én bestemt Gud i dag, i det 21. århundrede? For velorienterede, kritisk tænkende mennesker virker det ikke oplagt. Forfatteren sidder da heller ikke inde med færdige svar, for han vil gerne holde sit sind frisk og åbent for nye erkendelser, også når de korrigerer hans verdensbillede. Han har dog gjort sig nogle konkrete erfaringer med tro, og hans 5 tip er et tilbud til læseren om selv at afprøve, om troen er en bæredygtig mulighed i en postmoderne virkelighed.

De 5 tip uddybes i et forfatterens mundrette og levende sprog: 1. Prøv det, 2. Tag det personligt, 3. Tag en sandhed ad gangen, 4. Find centrum, 5. Kend din begrænsning

V001 Vigilius, Mikkel: Udvikling eller skabelse. LMHs Bibelskoles Elevforening 2013. 7 t. 11 min. – Læst af Jesper Kristensen.

Denne bog kaster et kritisk blik på udviklingslærens klassiske argumenter og viser, at de langt fra udtrykker sikker og bekræftet viden.

Det er bogens påstand, at naturvidenskabelige data også kan pege i retning af, at livet og mennesket er blevet til ved en skabelse, præcis som Bibelen beskriver det i sine første kapitler.

Bogens anden del dykker teologisk ned i skabelsen og det, vi er skabt til. Det er særligt her, bogen adskiller sig fra lignende bøger.

V084 Winner, Lauren F.: Den nøgne sandhed om seksualitet. Lohse 2011. 6 t. 30 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Det er let at servere et forenklet budskab om kristne og sex, men den grøft falder Lauren Winner ikke i. Med humor, åbenhed og teologisk dybde går hun i kødet på de spørgsmål, som knytter sig til vores seksualitet, hvad enten man er enlig eller gift.

Winner formår også at børste støvet af et gammelt ord som kyskhed og tilføje det ny mening for kristne i dag. »Jeg er ikke nogen ekspert i kyskhed ... Jeg vil ikke komme med nogen 'brugsanvisning' eller håndfaste regler. I stedet vil jeg præsentere et langtfra fejlfrit eksempel, komme med nogle forslag og nogle tanker om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, og indimellem minde læseren om, hvorfor vi overhovedet som kristne skal tage kyskhed så alvorligt«.

»Den nøgne sandhed om seksualitet« er oplagt læsning for såvel enlige som gifte kristne – og for dem, der rådgiver dem.

V011 Wisløff, Carl Fredrik: Forkynd for børn – om lov og evangelium. LogosMedia 2017. 1 t. – Læst af Edel Holst Nielsen.

Sammenblanding af lov og evangelium er den mest fatale fejl, der kan gøres i forkyndelsen for både børn og voksne – og måske den mest almindelige.

I »Forkynd for børn« giver den kendte norske teolog Carl Fr. Wisløff en enkel og klar undervisning i den afgørende skelnen mellem lov og evangelium. En undervisning, der er meget værdifuld for alle, også dem, der ikke forkynder for børn.

»Hæftets indhold er oprindeligt holdt som foredrag for søndagsskoleledere. I 1939 blev foredraget udgivet i bogform: Lov og evangelium i vor forkyndelse for børn.

V057 Wisløff, Fredrik: Når en af de kære går bort. Lohse 1962. 1 t. 46 min. - Læst af Dorete Damgaard Hansen.

Gennem denne lille bog søger forfatteren at hjælpe den sørgende til at finde trøsten hos Gud.

V051 Wisløff, Fredrik: Sund tro. Lohse 1973. 4 t. 32 min. - Læst af Agnes Bech.

Ud fra Bibelen samt egen kristelig erfaring, høstet gennem sin mangeårige forkyndergerning, giver forfatteren en vejledning i, hvad sund kristentro er.

V040 Wisløff, H. E.: Aldrig alene. Lohse 1955. 3 t. 17 min. - Læst af Kirsten Due.

Med disse betragtninger ønsker forfatteren at række sit ensomme medmenneske en varm broderhånd; men stykkerne har også bud til den, der lever et aktivt liv blandt mange mennesker.

V085 Wolfe, Paul D.: Da jeg fik kræft. Sygdom, lidelse og Guds troværdighed. LogosMedia 2011. 7 t. 22 min. - Læst af Jesper Kristensen.

En fortælling om den amerikanske præst Paul D. Wolfe der i en ung alder blev ramt af kræft, men kæmpede sig tilbage til livet.

Paul D. Wolfe tør at reflektere over store teologiske og menneskelige problematikker, som er forbundet med et liv med sygdom – bl.a. Guds ledelse i lidelsen.

”Hvis du læser det her, er der noget, jeg ved: Gud har bevaret dit liv, hvad enten du har haft en alvorlig sygdom eller ej. I sidste ende er hvert eneste åndedrag en gave fra ham. Hvis du nogensinde i skuffelse eller frustration føler dig fristet til at mumle ”dumme liv”, så husk: Det liv, som du er fristet til at forbande, er det samme, som den Alvidende mener, er det bedste, han kan give dig.”

V033 Wood, Derek: Barnabasgaven. En bog om opmuntring. Lohse 1990. 6 t. 26 min. - Læst af Kirsten Due.

Bogen er oversat fra engelsk, og den engelske Bibel oversætter navnet Barnabas med "Opmuntringens Søn", hvor vi på dansk har "Trøstens Søn". Ud fra den engelske forståelse af navnet søger forfatteren at lære sin læser noget om, hvad sand kristen opmuntring er.

V058 Wood, Derek: Jakobmetoden. Lohse 1993. 5 t. 52 min. - Læst af Kirsten Due.

Sideløbende med første Mosebogs beretning om Jakob fortælles en historie om et ungt par, som må lære, at livet med Gud er langt rigere end et liv i stræben efter materielle goder. Bogen udfordrer også læseren med spørgsmål til eftertanke.

Y006 Yancey, Philip: Bøn – gør det en forskel. Scandinavia 2006. 15 t. 47 min. - Læst af Conni Kappelgaard.

Efter 2 års research har Yancey skrevet denne interessante bog om bøn og om bøns virkning. Bogen fortæller om forskellige menneskers bønnevaner, hvordan de beder, om de får svar mm. Heriblandt er der en del sjove historier. Som altid, og også i denne bog, formår Yancey at kæde hverdag, kristenliv og den åndelige verden sammen.

En inspirerende og lærerig bog.

Y004 Yancey, Philip: Den Gud jeg ikke kendte. At gribe efter en usynlig Gud. Scandinavia 2004. 14 t. 24 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Denne bog formidler en dyb indsigt, der imødekommer og bekræfter de svære spørgsmål, som vi ofte er bange for at stille. Den udforsker seks grundlæggende områder i det åndelige liv: Vores længsel efter Gud; tro der bærer igennem de svære perioder, hvor Gud kan synes langt borte; Guds væsen; det personlige forhold til Gud; forskellige stadier i gudserkendelsen; og endelig målet for den åndelige forvandlingsproces.

Ærligt og redeligt deler Yancey her sin indsigt med enhver, der ønsker mere end patentløsninger på livets svære spørgsmål – for til sidst at skifte fokus fra vore spørgsmål til ham, der er selve Svaret, og som har lagt sig i vore hænder for at lade sig gribe og finde.

Y002 Yancey, Philip: Den Jesus jeg ikke kendte. Mød Jesus igen for første gang. Scandinavia 2004. 13 t. 31 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

I denne moderne klassiker graver Yancey på sin fængslende måde en Jesus frem, som vi har glemt – og som to tusinde års historie har været med til at tilsløre og udvande.

Forfatteren til bestsellerne "Den nåde jeg ikke kendte" og "Den Gud jeg ikke kendte" sætter fokus på personen Jesus – hans liv og hans tidløse budskab.

Y003 Yancey, Philip: Den Nåde jeg ikke kendte. Om Guds nåde – en ubetinget nåde der sætter os fri. Scandinavia 2004. 12 t. 40 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

Gud kan ikke elske dig mere end Han gør. Han kan heller ikke elske dig mindre.

Vi taler ofte om nåde. Men forstår vi, hvad vi taler om. Og hvad der er mere vigtigt, tror vi på nåden – og vidner vore liv lige så stærkt om den, som vore ord gør.

Forfatteren til bestsellerne "Den Jesus jeg ikke kendte" og "Den Gud jeg ikke kendte" sætter i sin hidtil mest personlige bog fokus på nåde: Hvad er nåde – og hvad er nåde ikke? Og hvorfor kan og må kristne vise den nåde, som verden længes efter?

Z002 Zacharias, Ravi: Kan man Leve uden Gud. Scandinavia 2008. 12 t. 21 min. - Læst af Edel Holst Nielsen.

I denne bog stiller Ravi Zacharias det store spørgsmål: "Kan man leve uden Gud?" Med skarp logik, stor indsigt og interessante eksempler søger han at give et svar på dette spørgsmål, og resultatet er et genialt og overbevisende forsvar for den kristne tro. Bogen er skrevet med stort engagement og brændende iver for at vise, hvor nødvendigt det er for vores liv og hverdag at se og bekræfte realiteten af Guds eksistens. En fornuftig fremstilling af den kristne tro.

Bogen, som bygger på forfatterens forelæsninger på Harvard-universitetet i USA, er delt op i tre afsnit. Første afsnit er en gennemgang og analyse af den ateistiske verdensanskuelse, hvor forfatteren forklarer dens indbyggede logiske modsigelse og eksistentielle utilstrækkelighed.

Næste afsnit forsvarer længslen efter mening med livet og giver nogle overbevisende svar til moderne søgere. Tredje afsnit er delt op i to dele, hvor den ene tackler nogle af de spørgsmål, der blev fremstillet under præsentationen på Harvard, mens den anden del giver en kort skitse af den personlige side af mange af de førende tænkere, som har formet vores moderne tankegang.

Ø008 Øystese, Ole: Kristen i dag - aktuelle refleksioner. LogosMedia 2006. 4 t. 14 min. - Læst af Jesper Kristensen

Hvad er et menneske? Hvor kommer vi fra? Og hvad er livets mening og mål?

Det har aldrig været let at finde pålidelige svar på disse store spørgsmål. Og det er heller ikke blevet lettere i vor postmoderne tid, hvor mange livssyn er i spil.

Men Kristus har været her. Han sagde om sig selv: Jeg er vejen, sandheden og livet. Og i mødet med ham finder vi troværdige svar på livsspørgsmålene. I denne bog udfolder forfatteren disse svar og gendriver nogle af modargumenterne.

Å003 Aallmann, Thomas Østergaard: Længsel. Fokal 2013. 3 t. 46 min. – Læst af Annelise Fredensborg.

Som feltpræst i Afghanistan oplevede forfatteren, at de danske soldater mødte en for dem ukendt og dyb længsel. Denne længsel er et stort mysterium.

Nærværende bog argumenterer for, at kristendommen er en stor løsning på det.