

## **Biografier og Erindringsbøger**

### **A043 Adel m.fl.: Hjerter i brand – 8 modige kvinders historier om deres forbudte tro 12 t. 19 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Otte kvinder fra den kristne undergrundskirke taler ud!

Her møder du en række kvinder, der har gjort en forskel i deres del af verden – fra den vietnamesiske pige, der gav afkald på sin frihed for at få lov at sprede evangeliet mellem sine landskvinder, til missionæren i Indien, der vendte tilbage med tilgivelse, efter at hendes mand og sønner var blevet slået ihjel. Det er en stærk og gribende bog!

### **A006 Agger, Marianne: Ånden i hånden – jeg troede, det var Gud 5 t. 1 min. – Læst af Jonna Kristensen.**

Marianne fortæller om, hvordan ånderne dirigerede hendes liv i ti måneder. Først efter et selvmordsforsøg, tilrettelagt af ånderne, var hun parat til at modtage hjælp. Den kom til hende gennem to præster fra folkekirken. Den ene, sognepræst Mogens C.P. Svendsen, der har været aktiv i hele udfrielsen, og som Marianne i bogen kalder Peter, giver i et efterskrift en indføring i den faglige side af besættelse og udfrielse. Det er Mariannes ønske med denne bog, at hun gennem en hudløst ærlig skildring af sin bundethed af ånderne kan advare andre, så de holder sig langt væk fra det okkulte.

### **A056 Albrecht, Carol: Kære lille Mandy. Breve fra en sørgende mor 6 t. 15 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Carrie er i dyb krise efter at have mistet sin elskede datter, Mandy, kun 4 måneder gammel. Hun skriver sine følelser ud i en række breve til datteren.

Igennem brevene følger vi Carries kamp med sorg og depression, hendes søgen efter Gud midt i det meningsløse, og vi får også indblik i et ægteskab, der er blevet fyldt af skam og spændinger. Men ”Kære lille Mandy” er også en historie om venskab, fornyelse og håb. Om at finde de små brikker i det store få-det-bedre-puslespil.

”Kære lille Mandy” er en gribende fortælling om det at miste. Mange vil kunne spejle deres egne tabsoplevelser i Carries personlige historie.

### **A015 Andersen, Børge Haahr: Duften af Edens Have. LogosMedia 2016. 7 t. 16 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Børge Haahr Andersen har med Duften af Edens have begået endnu en samling velskrevne, finurlige og tankevækkende erindringsessays, hvor erfaringerne fra den lille verden ses i sammenhæng med Bibelens store og forunderlige verden.

Forfatteren beretter veloplagt om stort og småt fra opvæksten i Vestjylland og de mange år i København, om mennesker han har mødt og om det åndepust fra Eden, der fornemmes som en strøm gennem livet med dets glæder og genvordigheder.

### **A041 Andersen, Børge Haahr: Femogtyve tønder land nordvest for Paradis 5 t. 42 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Vi har hver vores unikke livsvej. Men grundlæggende har vi samme udgangspunkt og samme mål. Vi har en fælles oprindelse i Paradisets have og leder alle efter samme mål.

De mange små historier om hverdagens kampe og sejre er alle fortalt med stor livsglæde og humor. Her er alvorlige episoder, som vækker til eftertanke, og pudsige begivenheder, som kalder latteren frem.

En varm og utraditionel beretning, om hvordan en bondedreng, en studerende og en præst præges af mødet med klippefaste kristne, københavnerslum og kærlighed. Man bliver glad af at læse denne bog.

### **A058 Andersen, Børge Haahr: Fra Slumstrup Mark til Paradis 3 t. 35 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Lærerinden, dyrlægens datter, kaninbursteologi, kors og kister. Guds forældregen, fødsler, frisører, opstandelse og evig forløsning.

En bog der igennem personlige fortællinger kommer vidt omkring - skrevet levende og med dybde og humor. Med endnu en samling velsiddende pointer fortsættes stilen fra den tidligere bog Femogtyve tønder land nordvest for Paradis. Ikke alle begynder livet på Slumstrup Mark, men vi har alle længslen efter Paradis.

En stribe personlige fortællinger som alle peger på ham, som er vejen dertil – Jesus Kristus.

**A011 Andersen, Line Grønbæk & Knudsen, Gitte: Medmennesker på menuen. Fokal 2015. 6 t. 20 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

I »Medmennesker på menuen« møder du 20 medmennesker, som fortæller deres livshistorier; om opvæksten i hjemlandet, om hvordan og hvorfor de har fundet vej til Danmark og om de udfordringer og glæder, de oplever her. De interviewede deler gavmildt ud af vidunderlige opskrifter fra fjerne himmelstrøg. Mange af opskrifterne er lette at gå til og kan inspirere til menuen i en travl hverdag. Vi behøver ikke tale samme sprog for at lave mad sammen eller grine sammen. Så bank frimodigt på din nabos dør og byd på frokost eller en kop kaffe. Måske får du lov til at høre deres livshistorie. God fornøjelse og god appetit!

**A024 Andersen, Marianne: Skønheden fra Casablanca 1 t. 27 min. – Læst af Marianne Andersen.**

Marianne Andersen har her med stor indfølelse tegnet ti fine portrætter. Den djærve franske barnepige fra 30'erne, fattige og rige i revolutionens Etiopien og fire indvandrere i København. De korte handlingsforløb lukker op for andre kulturers tankegang og livsform. Samtidig går der gennem alle beretningerne en sikker forvisning om, at Gud har omsorg for alle mennesker og ved, hvordan de har det.

**A022 Andersen, Marianne og Hjalmar: Gå 5 t. 24 min. – Læst af Marianne Andersen.**

Missionærparret Marianne og Hjalmar Andersen fortæller i denne bog, hvordan Gud kaldte dem hver for sig, førte dem sammen og bød dem at rejse til Etiopien, hvor han havde en gerning til dem. På gribende måde giver de læseren del i rige oplevelser af Guds ledelse i deres liv og arbejde.

**A023 Andersen, Marianne og Hjalmar: Profiler fra Etiopien 2 t. 37 min. – Læst af Marianne Andersen.**

Levende og medrivende skildrer missionærparret nogle af de personer, som de lærte at kende gennem deres mangeårige virke i Etiopien.

**A016 Andrén, Greta: Et kristusvidne i ghettoen – Gerty Fischer 3 t. 29 min. – Læst af Kirsten Due.**

Beretningen om en jødisk kvindes vej til troen på Kristus og den opofrende tjeneste, som blev en virkning af hendes tro.

**A044 Antony, Tony og Little, Angela: Vilddyr. Fra helvedes dybder til herlighedens højder 10 t. 22 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Fantastisk beretning om tredobbelt verdensmester i Kung Fu.

Tony Anthony kendte ikke til frygt. Som tredobbelt verdensmester i Kung Fu var han fuld af styrke og selvtillid. Der ventede ham en eksklusiv karriere. Efter en eliteuddannelse rejste han jorden rundt som bodyguard for nogle af de mest velstående, magtfulde og indflydelsesrige mennesker i verden. En hæsblæsende, dybt fængslende og til tider næsten rædsels-vækkende bog. Den indeholder den sande og dybt bevægende historie om Tonys liv – en beretning, som ingen romanforfatter kunne have udtænkt mere fantastisk. Det levende helvede i Cyperns berygtede centralfængsel i Nicosia kunne være blevet endestationen for Tony, hvis ikke en fremmed var kommet på besøg.

En fantastisk beretning om den fuldstændige forvandling der sker, når Gud får lov at komme til i et menneskes liv – og et løfterigt eksempel på, at det nytter at dele evangeliet med andre!

**A042 Assayas, Michla: Bono 15 t. 29 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Forsangeren for verdens største rockband U2 er den 3. verdens talsmand.

Bono reflekterer over sin udvikling fra at være en udfarende forsanger i et lille irsk punk-rock band til at blive en af de kendteste musikpersonligheder i verden og en indflydelsesrig talsmand for den tredje verden. Han taler åbenhjertigt om sin tro, familie, karriere, politik, musik osv.

Bogen giver et ærligt portræt af en af de mest unikke kulturpersonligheder i verden i dag.

**A026 Avis, Heather: De få heldige. ProRex 2017. 8 t. 4 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Hvad sker der, når livet ikke bliver, som du havde tænkt?

Heather og Josh har det hele, et harmonisk ægteskab og meningsfulde jobs. Men da de ønsker at få børn, lykkes det ikke for dem. Årene går, og utallige behandlinger afprøves uden held, indtil drømmen om at blive gravid knuses for altid.

Adoption var ikke en del af drømmen om at blive en børnefamilie, og da slet ikke at få et barn med Downs syndrom. Men så opdager de, at Gud har gemt det bedste til dem, og det bliver begyndelsen på et liv med både enorme udfordringer og eventyrlige glæder.

Bogen er et stærkt vidnesbyrd om at stole på, at Guds planer er de bedste, selvom de forekommer at være helt uforenelige med vores egne.

**B007 Bak, Peter Aage: Dumheden – og velsignelserne 12 t. 55 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Hvem er Peter Aage Bak?

En ganske almindelig pensioneret sognepræst fra Bornholm?

Helt så almindelig er han nu ikke. Oprindeligt handelsuddannet og ansat som direktionssekretær i Bornholmstrafikken, prædikant i Evangelisk Luthersk Missionsforening, medlem af Bornholms amtsråd i 12 år, forfatter og oversætter af flere bøger, forfatter til både salmer og viser, violinspiller, dirigent af strengekor, ejer af en skøn gammel veteranbil, som han selv passer og plejer, sognepræst i Olsker og Tejn 1975 til 2002 og feltpræst ved Bornholms værn i 17 år. Nu 78-årig pensionist, men stadig aktiv på både det ene og det andet område.

Og ikke mindst gift med Noomi, som han har fejret guldbryllup med, far til seks herlige børn, et menneske med humor og livsmod, alt andet end almindelig og for mig en rigtig god ven og kollega gennem mange år.

Hvem gider læse mine erindringer?“ spørger han selv.

Jamen, læs dog bogen og døm selv! Den er bestemt ikke kedelig ...

**B002 Barfoed, Niels Aage: De første spirer 8 t. 21 min. – Læst af Folmer Christiansen.**

Roman om Ansgar, ”Nordens apostel”. Handlingen begynder omkring år 806, da Ansgar som 5-årig optages i klosteret Corbie. Tyve år senere opfordres han sammen med en anden klosterbroder til at følge den fordrevne kong Harald til Danmark for dér at virke for kristendommens udbredelse.

Med sin stærke tro på Gud og ved ihærdigt arbejde lykkedes det Ansgar at sprede det første af hedenskabens mørke over Danmark og Sverige. Ved sin spartanske livsførelse og sit opofrende sindelag overfor fattige og syge var han et levende vidne om kristentroens gennemgribende og fornyende magt.

**B003 Barfoed, Niels Aage: Den nye dag 10 t. 34 min. – Læst af Kirsten Due.**

Roman om Hans Tausen og den danske reformation.

**B005 Barfoed, Niels Aage: En dør går op 8 t. 4 min. – Læst af Esther Bech.**

Roman om Christianshavnerdrengen Hans Peter Børresen, der blev ingeniør i Berlin og var den store pioner i Santalmissionen.

Vi følger ham gennem barndommen på Christianshavn. Under hans ophold i Berlin, hvor hans vækkelse fandt sted, og hvor han traf den kvinde, som blev hans hustru og trofaste medarbejder under det hårde pionérarbejde som missionær blandt santalerne.

Billederne fra livet derude såvel som fra hjemmeopholdene med deres begyndervanskeligheder og den påfølgende rent eventyrlige fremgang er vel valgt og uden noget som helst i retning af det glansbilledagtige. Miljøskildringerne er lykkedes.

**B006 Barfoed, Niels Aage: En rose mellem torne 10 t. 43 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Roman om salmedigteren Hans Adolf Brorson.

**B027 Barfoed, Niels Aage: En stormfugl. Lohse 1945. 8 t. 22 min. – Læst af Esther Bech.**

Roman om D.G. Monrad, der både som biskop og som politiker fik stor betydning for Danmarkshistorien i de vigtige år fra grundlovens vedtagelse i 1849 til tabet af Sønderjylland i 1864.

**B008 Barfoed, Niels Aage: Et helligt kald 10 t. 27 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Roman om Hans Egede, Grønlands apostel.

**B029 Barfoed, Niels Aage: Et sandhedsvidne...? 9 t. 5 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Roman om biskop J.P. Mynster.

**B012 Barfoed, Niels Aage: Gennem junglekrat 6 t. 23 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Roman om William Carey, banebryderen for den nyere tids missionsarbejde.

**B028 Barfoed, Niels Aage: Guds gøgler 3 t. 21 min. – Læst af Ellen Holst Nielsen.**

En roman om Frans af Assisi.

**B013 Barfoed, Niels Aage: I en hytte af ler 7 t. 13 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Roman om digteren Johannes Ewald.

**B017 Barfoed, Niels Aage: Lutret ved ild 6 t. 18 min. – Læst af Esther Bech.**

Roman om digterpræsten Anders Christensen Arrabo.

Han levede på Christian den Fjerdes tid og kom tidligt i sin konges gunst. Beundret af sine mange venner for sin begavelse og sin livfuldhed steg han med enestående hast fra det ene høje, kirkelige embede til det andet, og han nåede allerede i sit 31. år at blive udnævnt til biskop over Trondhjem stift. Her var det, at den ild begyndte at bryde frem, som skulle volde ham så megen lidelse og forsmædelse. Men han blev lutret derved. Meget måtte han igennem, før han kunne afslutte sit ikke ret lange liv med at forfatte "Hexaameron", et mægtigt digt om verdens skabelse, det første virkelige storladne digterværk i det danske sprog.

**B018 Barfoed, Niels Aage: Lærkesang og klokkeklang 6 t. 21 min. – Læst af Folmer Christiansen.**

Roman om digterpræsten Christian Richardt.

Hvem var denne mand? Han var digter, og han var præst, og hele sit liv igennem kæmpede han for, at digteren ikke skulle tage magten over præsten eller omvendt.

Richardts digtning er så lys og frisk, at man uvilkårligt tænker sig ham som en mand, der levede i ren idyl. Men han var velkendt med lidelser, både legemlige og åndelige. Ikke mindst det sidste.

**B019 Barfoed, Niels Aage: Og stormen rev mine fjedre 9 t. 27 min. – Læst af Gerda Hansen.**

Roman om digteren Steen Steensen Blicher, "Hedens digter".

Efter en omskiftelig ungdomstilværelse blev han omsider præst i et hedesogn. Han var en lidenskabelig naturelsker og jæger, som i dagevis strejfede om til bekymring for sine foresatte, som syntes, at han tog sin præstegerning for let. I hans natur var en mærkelig dobbelthed: på den ene side noget dybt vemodigt, på den anden side noget lyst og frejdigt med sans for livets komiske side.

Den første af disse ejendommeligheder fik rigelig næring i hans personlige liv, over hvilket der faldt mange tunge skygger. Hans ægteskab var ulykkeligt. Han havde mange børn og var en dårlig økonom. Han var som skribent meget produktiv, men kritikken var ofte hård mod ham. Han døde 1848, 66 år gammel.

Hans noveller og mange af hans digte og sange hører nu til vore nationalskatte.

**B022 Barfoed, Niels Aage: Spurveskjul 5 t. 40 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

Roman om Thora Esche, der i sin tidligste ungdom mødte Guds kald til en gerning blandt de kvinder, som man kunne møde på gaden, men som ordentlige folk ikke måtte se eller tale med.

**B023 Barfoed, Niels Aage: Stride vande 8 t. 7 min. – Læst af Esther Bech.**

Roman om salmedigteren Thomas Kingo.

**B024 Barfoed, Niels Aage: Troskabens dyre pris 9 t. 6 min. – Læst af V. Gustav.**

Roman om Leonora Christina Ulfeldt.

**B025 Barfoed, Niels Aage: Ufortrøden 9 t. 41. min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Roman om præsten og digteren Vilhelm Birkedal.

**B026 Barfoed, Niels Aage: Verden er et flyvesand 6 t. 57 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Roman om digteren Ambrosius Stub.

**B109 Bartalsky, Kathy: Himmelflugt på stækkede vinger 8 t. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Himmelflugt på stækkede vinger er en sandfærdig beretning fra en kvindes liv. Absolut ikke et gennemsnitsliv. Kathy Bartalsky er en ung kristen kvinde, der bliver gift med Steve. Sammen flytter de til Hawaii, hvor Steve skal gøre tjeneste i marinen. På trods af lægernes forudsigelser om det modsatte bliver hun gravid og føder en sund og velskabt dreng. Da Kathy har svært ved at blive gravid igen,

adopterer de nogen tid efter en lille pige. Fremtiden ser lys ud for det unge par, men så tager livet uventet og svær drejning. Prøvelserne fortsætter, da de rejser til Etiopien, hvor Steve skal være helikopterpilot for en missionsstation. Intet er umuligt for Gud. Han kan bevare et menneske i tillid til Ham – også når alt braser sammen.

**B089 Bartholdy, Christian: Ved vejs ende 9 t. 18 min. – Læst af Agner Christensen.**

En erindringsbog, som den kendte præst og mangeårige formand for Indre Mission skrev i sit halvfjerdsindstyvende år.

**B047 Baun, Astrid: Fra kaos til helhed. En beretning om seksuelt overgreb 4 t. 40 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

”Fra kaos til helhed” giver et skræmmende indblik i, hvad seksuelle overgreb gør ved børn på både kort og lang sigt, men er også et vidnesbyrd om, at det er muligt at komme videre og få et godt liv på trods af svære senfølger.

Astrid Baun er opvokset i en præstefamilie, hvor faderen på den ene side var repræsentant for Gud, men samtidig en overgriber. For at overleve fortrængte hun oplevelserne, og først i en moden alder kom sandheden frem, og hun måtte i gang med en lang og svær bearbejdningsproces for at komme videre med sit liv.

**B099 Beck, Vilhelm: Erindringer fra mit liv 7 t. 28 min. – Læst af Agnes Bech.**

Denne bog, der oprindeligt udkom i 1901, handler ikke blot om forfatterens liv i almindelighed. Den er et uvurderligt dokument for den, der søger viden om den virksomhed, der uløseligt er knyttet til navnet Vilhelm Beck: ”Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark”.

**B048 Behrens, Carl P.: En flig af nådens trone 9 t. 56 min. – Læst af Conni Kappelgaard.**

Carl Peder Behrens har fra sin ungdom været centralt placeret på den kirkelige højrefløj. I en menneskealder har han virket som sognepræst og brændt for, at evangeliet skulle nå mennesker på en vedkommende måde. Hertil kommer, at både Indre Mission, KFS og Menighedsfakultetet har nydt godt af hans store engagement og villighed til at gå i brechen for det, han sammen med disse bevægelser stod for.

Carl Peder Behrens maler i sin erindringsbog med den brede pensel, så man får et værdifuldt indtryk af det liv, der gennem de mange år rørte sig i disse bevægelser og de kampe, han måtte være med til at kæmpe. Men med den fine pensel får han også en detaljerigdom med, som gør erindringerne levende, og hans karakteristiske sans for humor gør, at det også bliver en ganske fornøjelig læsning.

Desuden har Carl Peder Behrens været levende optaget af kunst og kultur og deler ud af især sin store viden om Kaj Munk og kan føje nye og interessante træk til vor viden om denne vor berømte forfatter.

**B075 Boom, Corrie Ten: Mange spørgsmål – kun eet svar 3 t. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Corrie ten Boom er kaldet til evangeliet. I år fulde af tunge lidelser – fængsel i KZ-lejren i Ravensbrück, tab af sine kæreste venner – blev hun beredt til denne tjeneste, som hun øver med et helt og udelt hjerte.

Oplevelserne på hendes missionsrejser gennem hele verden er ikke en samling af usædvanlige hændelser, men giver et afrundet billede af Guds virken ved et menneske af i dag, som har sagt et fuldt og helt ”Ja” til Kristus. Hun giver ikke den kaotiske verden nogen ny helbredelsesmetode på grundlag af sine erfaringer, men ”Livets brød” ud af Guds ord. Derfor kan hun lige så godt ved universiteterne som i DP’s lejre og i fængsler opleve, at mennesker med glæde griber efter denne føde og bliver raske ved et lignende ”Ja” til Kristus.

Denne bog vil i Danmark - ligesom også allerede i andre lande i verden – føre syndere til Jesus og gøre omvendte til forløste mennesker med missionssind.

**B161 Boom, Corrie Ten: Skjulestedet 11 t. 30 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Den sandfærdige beretning om Corrie Ten Boom og hendes familie, der i det nazibesatte Holland havde omsorg for de forfulgte jøder. Efter anden verdenskrig har forfatterinden i mere end 60 lande holdt foredrag og undervist i Guds Ord.

**B037 Boyd-MacMillan, Ronald: Når troen koster mest 19 t. 13 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

De fleste af os i den vestlige kirke lever i lykkelig uvidenhed om, hvor mange og hvordan kristne forfølges i dag. Det betyder, at vi ikke ved, hvordan vi bedst kan hjælpe vores lidende brødre og søstre og heller ikke har øje for, hvordan de kan hjælpe os.

Ronald Boyd-MacMillan har efter mange års rejser, samtaler og studier både overblik over og indblik i de vilkår og problemstillinger, den globale kirke kæmper med. Det gør ham i stand til her at give os en omfattende og dybtborende indføring i den forfulgte kirkes situation. Bogen behandler blandt andet følgende vigtige spørgsmål:

- Hvori består forfølgelsen i dag?
- Hvad vil det sige at være en forfulgt kristen?
- Hvor findes den forfulgte kirke?
- Hvordan kan vi hjælpe den forfulgte kirke?
- Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke?

Gennem personlige beretninger fra forfatterens mange rejser til områder, hvor de kristne forfølges, får vi også et glimt af den Gud, som bruger den forfulgte kirke til at bygge sit rige over hele jorden.

### **B175 Broder Andreas: Guds smugler 7 t. 51 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Forfatteren skildrer sig selv som en rigtig gavtyv af en dreng og som en ung mand, der søgte eventyr i krig og et vildt liv. En såret fod forandrede hans tilværelse; men meget måtte overvindes, før han blev en kristen. Sin missionsmark fandt han bag jerntæppet, hvor han først alene, senere sammen med medarbejdere, prædikede og indsmuglede bibler.

### **B014 Broder Andreas og Janssen, Al: Farlig tro. Kristen i Islams skygge 11 t. 40 min. – Læst af Conni Kappelgaard.**

En dramatisk og livsbekræftende fortælling om kristnes forhold i en muslimsk verden. Vi møder bl.a. Mustafa – en ivrig muslim, der chikanerer de kristne, indtil han selv konverterer. Mustafa kommer i kontakt med pastor Alexander. En præst, der på sin side har store betænkeligheder ved at lukke konverterede muslimer ind i sin kirke. I kirken møder vi så kristne Layla, som bliver bortført af sin muslimske fætter.

Farlig tro giver et godt indblik i muslimsk tankegang og den store længsel efter åndelig frihed, der trives i det skjulte. Det er en tankevækkende bog om de svære vilkår, som konverterede muslimer har – også selv om de flygter til den vestlige verden. Bogen er baseret på virkelige hændelser og er dermed et vigtigt bidrag i debatten om religionsfrihed i den muslimske verden. Broder Andreas er missionær og grundlægger af Open Doors International (Åbne Døre).

### **B082 Bunyan, John: Grænseløs nåde. Selvbiografi 3 t. 33 min. – Læst af Niels Zeuthen.**

John Bunyan er forfatter til den verdensberømte bog: "Pilgrimsvandringen", der allegorisk skildrer den kristnes vandring gennem livets farer til den himmelske stad. "Grænseløs nåde" er en åndelig selvbiografi, hvor Bunyan skildrer sin egen vandring gennem tvivl og anfægtelse til hvile i Guds frelsesløfte.

### **B102 Burpo, Todd og Vincent, Lynn: Himlen findes virkelig. En lille drengs forbløffende beretning om hans besøg i himlen 6 t. 5 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

"Kan du huske hospitalet, Colton?" spurgte Sonja.

"Ja, jeg kan godt huske det, mor," svarede han.

"Det var der, englens sang for mig."

Himlen findes virkelig er den sande historie om den fireårige Colton Burpo fra Nebraska i USA, der under en akut operation for en sprængt blindtarm pludselig befinder sig i Himlen. Han overlever mirakuløst operationen og begynder at fortælle helt ned i detaljer om, hvad hans forældre foretog sig andre steder på hospitalet, mens lægen opererede ham. Forældrene er mildest talt overvældede og ved ikke, hvad de skal tro, når Colton fortæller om sine oplevelser i Himlen. De undres, for han fortæller om mennesker, han mødte der, som han aldrig havde mødt på jorden. Han omtaler begivenheder, der fandt sted, før han selv blev født. Og han beskriver den hest, som kun Jesus kan ride, mødet med Gud og Helligånden og en himmel fuld af farver, lys og englesang.

Med et barns naturlige ligefremhed beretter Colton om Jesus og englens og taler om, hvor "megastor" Gud er, og hvor meget han elsker børn.

I denne bog genfortæller hans far historien med Coltons egne, enkle ord.

Himlen findes virkelig giver os et glimt af den verden, der venter os, dér hvor "ingen er gamle, og ingen går med briller", som Colton formulerer det. Historien er lige så rørende, som den er fantastisk. Bogen vil ændre dit syn på evigheden og give dig en mulighed for at tro som et lille barn. Jo, Himlen findes virkelig!

**C008 Carlsen, Elsebeth: Fællesskab der favner. Er der nogen, der vil lege med mig 2 t. 20 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Fællesskabet er ikke et enkeltmandsprojekt – det er vores fælles projekt! Jeg kan ikke favne alene, men et fællesskab kan favne alle.

12 personer har hver skrevet en artikel om fællesskab, der favner. Jesus er centrum for vores fællesskab. Han er det bånd, som samler familiemedlemmerne, hvor der ikke nødvendigvis er bånd imellem os. Jesus gør, at jeg er kvalificeret til fællesskabet, som den jeg er. Det skal jeg ikke gøre mig fortjent til – og det skal andre ikke gøre sig fortjent til.

**C001 Cassuttu, Ernest: Den sidste jøde i Rotterdam 5 t. 52 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

Har du sat pris på Anne Franks Dagbog, Skjulestedet af Corrie ten Boom og filmen Schindlers liste, så må du også læse denne bog. Det er en autentisk beretning, som rummer rædslen og lidelsen, men også håbet og kærligheden.

Det er også beretningen om, hvordan det kristne vidnesbyrd fra hjælperne var med til at føre en lille gruppe jøder til tro på Jesus Kristus. Bogens jødiske hovedperson blev efter krigen kristen præst i USA.

**C007 Chappell, Kitty: Med fortiden bag sig 8 t. 31 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Bogen begynder med at berette om en familie, som kontrolleres fuldstændigt af faderens luner og behov. Det er en dybt tragisk historie, som mange vil kunne genkende i mere eller mindre omfang i deres egen historie. Men bogens egentlige budskab ligger i Kittys opgør med offerrollen og hendes beslutning om at gøre sig fri. Hvis hun ønsker at tilgive kan hun gøre det. Det lykkes, og man lægger bogen til side med den tanke, at hvis det kunne lykkes for Kitty, kan det også lykkes for mig!

**C019 Christensen, Karen M: Alle disse dage 9 t. 29 min. – Læst af Kirsten Due.**

En erindringsbog. Karen M. Christensen har en god evne til at opleve og iagttage, og så kan hun fortælle, så vi kommer med i oplevelsen.

**C020 Christensen, Ruth Brik: Ruth i krig. Reservemor for de danske soldater 5 t. 50 min. – Læst af Ellen Holst Nielsen.**

Årets helt 2009, 58-årige Ruth Brik Christensen, fortæller om sine dramatiske oplevelser med de danske soldater i Irak og Afghanistan i sin selvbiografi 'Ruth i Krig' - Reservemor for de danske soldater.

Ruth Brik Christensen oplever krigen på nært hold i Camp Einherjer i Irak, og hun ser, hvordan de danske soldater kæmper ved frontlinjen på den primitive base Armadillo i Afghanistan.

Ruth i krig er historien om en kvinde, der mister sin mand Samuel, og pludselig står alene med to piger og en fremtid med flere sorger og glæder. Men som Ruth siger efter begravelsen: "Ja, okay, så får de komme alle de depressioner, der komme vil, men de skal i hvert fald ikke finde mig ude på trappestenen siddende og vente på dem". Ruth Brik Christensen beslutter sig i stedet for at gøre livet lidt bedre og sjovere for andre mennesker – og det kommer især de danske soldater til at nyde godt af. For Ruth i krig handler også om overvindelse, lyst til livet og næstekærlighed.

Som udsendt er Ruth Brik Christensens vigtigste mission at give soldaterne et fristed fra krigen på Kuffen, som soldaterhjemmet bliver kaldt. Ruth giver et sjældent og underfundigt indblik i, hvordan hverdagen udfolder sig for soldaterne i de danske lejre.

**C023 Companjen, Anneke: Sange i natten – trosberetninger fra modige kvinder i den forfulgte kirke. Åbne Døre 2009. 10 t. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Der er mange historier fra den forfulgte kirke, som aldrig er blevet fortalt – historier om kvinder, der modigt følger Kristus, uanset prisen. Denne gribende bog fortæller om elleve forskellige kvinders liv i ni forskellige lande rundt om i verden. De har mistet ægtefæller, børn, hjem, job eller deres frihed. Alligevel fortsætter de med at prise deres Herre.

**C051 Cornelins, V.: Fra St. Croix til Nakskov 5 t. 11 min. – Læst af Gerda Hansen.**

Negeren, der som syvårig dreng blev taget bort fra sit fattige, men trygge hjem i St. Croix for at blive uddannet i Danmark, fortæller i denne erindringsbog blandt andet om, hvordan det gik til, at han blev viceskoleinspektør i Nakskov, om sit kristne gennembrud ved Oxford-bevægelsen og om et begivenhedsrigt rejseliv i Sudan-missionens tjeneste.

**C052 Craig, Mary: Som hvedekorn i jorden 9 t. 25 min. – Læst af Kirsten Due.**

En bog om fem af vor tids kristne martyrer: Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Maksimilian Kolbe, Janani Luwum og Oscar Romero. Disse vidt forskellige mænd havde ét til fælles – de virkeliggjorde i deres liv Jesu bud om næstekærlighed – også overfor fjenderne, og ved at leve i Kristi efterfølgelse blev de et alvorligt og skræmmende vidnesbyrd om, at vor verden ikke har plads for Kristi kærlighed i dens yderste konsekvens.

**D018 Dahl, Peter: Johan. Fra fisker til menneskefisker 6 t. 23 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Johan Hansen (f. 1917) fortæller i denne bog om sin barndom på Færøerne, og om en drengs drøm om et liv som fisker på havet, og om, hvordan kursen blev lagt om, så det i stedet blev til en livslang tjeneste som menneskefisker i Danmark.

Bogen er ikke blot en beretning om hans liv og oplevelser – det er også en opmuntrende fortælling om vækkelse, virkelyst og tillid til Guds ords virksomhed

**D019 Dahl, Peter: Aase og Per. Med Bibelen som vejviser 5 t. 13 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Aase og Per Weber har i 42 år arbejdet som sekretærpår for bevægelsen Ordet og Israel. Gennem alle årene har de arbejdet for, at kristne menigheder i Danmark må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk må få Bibelens syn på Jesus som Messias.

Aase og Per fortæller om deres opvækst og deltagelse i 50'ernes vækkelsesmiljø i Aalborg og om deres tidlige møde med mennesker, der pegede på landet Israel og sagde: "Se på Israel, lær om Gud!" Med udgangspunkt i Bibelens tale om Israel og det jødiske folk beretter parret om deres mange begivenhedsrige rejser til Israel; om de store historiske begivenheder, de har været vidne til; om deres oplevelse med danskere, der for første gang får israelsk sand mellem tæerne og om deres møde med det jødiske folk og de messianske menigheder i Israel.

**D004 Dalsgaard, Kurt: Var det mig du mente. Lohse 2017. 11 t. 17 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

»Kurt Dalsgaard bruger ikke store armbevægelser om sin egen indflydelse og betydning for dansk kirkeliv. Han var i nogle afgørende år med til at starte og præge Indre Missions Ungdom. Han var senere med til at forme Københavns Indre Mission i en voldsom brydningstid, han var en afgørende faktor for, at Indre Missions bagland fik tillid til Dansk Bibel-Institut, og han er den enkeltperson, som har haft størst indflydelse på Evangelisk Luthersk Netværks tilblivelse og profil.

Nøgternt og sagligt skildrer han medgang og modgang i det kristne arbejde, han har været med i. Vi følger ham helt ud til kanten af tilværelsen, da hans kære hustru, Dorthe, pludselig skulle opereres for en svulst i hjernen. Vi følger ham i hans næst sværeste krise, da han ikke længere kan fortsætte med Indre Mission som sin arbejdsplads.

Under læsningen gribes vi af hans ukuelighed, hans vækkelsesglød og hans bibeltroskab. Jeg har selv Kurt Dalsgaard på listen over dem, som har fået mig til at hente nyt mod hos Gud.«

*Børge Haahr Andersen, Rektor for Dansk Bibel-Institut*

**D028 Dittman, Anita og Markell, Jan: I Hitlers helvede. En kristen jødes hverdag i Nazityskland 8 t. 25 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Som jøde, der tror på Jesus, kæmper teenageren Anita Dittman for at overleve i Nazityskland. Hun er jaget af nazisterne, og hun er som kristen heller ikke populær blandt jøder.

Gennem sult, angst og ydmygelser lærer Anita at stole helt på Gud. Mere og mere får Anita øje på Guds faderomsorg midt i Hitlers helvede. Og hun kan slet ikke lade være med at dele det med andre.

En fantastisk historie om tro og tillid der vokser, og en Gud der skaber hverdagsmirakler – synlige for dem, der ikke lukker øjnene.

**D027 Dobschiner, Johanna-Ruth: Udvalgt til at leve 13 t. 48 min. – Læst af Jesper Kristensen.**



Forfatterinden fortæller her om sit liv, fra hun var omkring seks år, til hun var 22 år. Hun er hollandsk jøde, oprindelig ortodoks; men oplevelser under anden verdenskrig medvirkede til, at hun blev en kristen.

**E002 Dunlop, Nic: Chefbøddel for Pol Pot 10 t. 49 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Hvordan kan gode mennesker blive onde? Og er der grænser for tilgivelse?

Mellem 1975 og 1979 led Cambodja under en af de blodigste revolutioner i moderne historie. Omtrent 2 millioner mennesker blev dræbt. Som Chef i De Røde Khmerers hemmelige politi var kammerat Duch direkte ansvarlig for mordene på mere end 20.000 af dem. 20 år senere var ikke ét eneste medlem af De Røde Khmerer blevet stillet til ansvar for deres handlinger, og kammerat Duch var forsvundet. Fotografen Nic Dunlop blev besat af tanken om at finde Duch og kaste lys over en hemmelig og brutal verden, der var blevet hermetisk lukket for fremmede. Og pludselig – ved et rent tilfælde – stod han ansigt til ansigt med ham ...

I denne bog beskriver Nic Dunlop sin bemærkelsesværdige rejse ind i Cambodjas mørke, lidende hjerte i en søgen efter at afdække den inderste gåde – at finde frem til en forståelse af, hvordan (snarere end hvorfor) gode mennesker bliver onde. Og så rejser han – i forlængelse af Duchs omvendelse til kristendommen – spørgsmålet, om der er grænser for tilgivelse. Det er sindsoprivende og tankevækkende læsning.

**E011 Eareckson, Joni: Joni 7 t. 6 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

Dette er beretningen om en ung kvindes kamp mod lammelse og depression og om et kristent liv i udvikling.

**E042 Efe, Mustafa: Fra fordom til frihed 1 t. 55 min. – Læst af Gunnar Kjær.**

Journalisten Mustafa Efe fik som reporter på en af tyrkiets førende aviser til opgave at udspionere en kristen menighed, som de tyrkiske myndigheder mistænkte for at samarbejde med terrororganisationen ASALA. Men aktionen gik anderledes end planlagt.

I dag hører Mustafa Efe selv til blandt de forfulgte kristne i Tyrkiet, og i denne bog fortæller han om sine oplevelser og sin omvendelse.

**E004 Enevoldsen, Anders Chr.: Medløbende sø. Kr. Mose Enevoldsen 7 t. 32 min. – Læst af Conni Kappelgaard.**

Kr. Mose (f. 1924) har hele sit liv boet og virket på Holmslands Klit – mellem hav og fjord. Her voksede han op. Her stiftede han familie, og her tjente han til livets ophold som fisker. Samtidig var han en del af det ukuelige redningsmandskab, der gang på gang rykkede ud, når andre var i nød på havet.

Bogen er et vidnesbyrd om et ofte barskt og slidsomt liv i en helt særlig egn af Danmark, og vi får indblik i en tilværelse, hvor både havets og livets bølger er gået højt. De har sat spor, men ikke knækket ham – redningsmanden fra Hvide Sande. For bogen er også et vidnesbyrd om en mand, for hvem den røde tråd altid har været troen på Ham, der holder fast, når alt andet vælter. Det har båret ham igennem, når livets brodsøer truede med at overskylle ham. Her har redningsmanden selv fundet redning.

Læs bogen for de spændende beretninger og skildringer af livet på Klitten, og læs den, fordi her er en mand med noget på hjerte!

Kr. Mose har fortalt, og sønnen, Anders Chr. Enevoldsen, har været pennefører.

**E043 Estabrooks, Paul: Miraklernes nat. Beretningen om en umulig mission 11 t. 6 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Tyve sømænd, en slæbebåd, en specialbygget fragtpram, 232 ton bibler, tusindvis af kristne kinesere, en strand i det sydlige Kina - det er ingredienserne i en af de største smuglerhistorier i vor tid!

De kristne kinesere ventede desperat efter at få en bibel. Ville flere års minutiøs planlægning lykkes? Miraklerne stod i kø denne nat ud for kysten i Kina. Den hemmelige mission krævede mod og mandshjerte, men først og fremmest tro på, at Gud kan udvirke mirakler, som ikke engang fantasien kan udtænke. En måneklar nat i juni blev miraklernes nat. Én million bibler blev smuglet ind i Kina - en operation, verden hverken før eller siden har set magen til.

Læs den fantastiske beretning om Projekt Perle - dæksnavnet for indsmugling af 1 million bibler til Kina. En mission, der bragte ny ild til vækkelsen i Kina.

**E039 Esther, Gulshan: Når sløret revner 6 t. 3 min. – Læst af Ellen Holst Nielsen.**

Gulshan Esthers historie fortalt til Thelma Sangster. En fantastisk bog om en muslimsk pige, der holdes fanget af sin religion, sin strenge opdragelse, sit køn og sit alvorlige handicap. Hun søger hjælp og svar både i Koranen og gennem pilgrimsrejser til Mekka og Jerusalem. Men hun finder først det, hun søger, da Jesus selv åbenbarer sig for hende – et møde, der forandrer hendes liv radikalt.

**F017 Falk-Rønne, Arne: Tafiya 8 t. 4 min. – Læst af Kirsten Due.**

Ordet tafiya betyder rejse til fods gennem savannen. I denne bog kan vi blandt andet følge forfatteren på en tafiya i Nigeria sammen med Gurli Vibe Jensen. Vi får et spændende og gribende indblik i folkets historie og kultur og i missionærernes arbejde, som det formede sig på den tid, da bogen blev skrevet.

**F020 Falk-Rønne, Arne: Vejen til Betlehem 14 t. 22 min. – Læst af Arne Falk Rønne.**

Gennem denne bog kan læseren følge vejen til Betlehem med Falk-Rønne som kyndig rejseleder.

**F005 Forsberg, Terje: Aldrig for sent at blive et lykkeligt barn 4 t. 14 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Terje Forsberg flyttede under opvæksten fra sted til sted i Norge, og boede under usle kår med en far, der var alkoholiker og voldelig, og en mor, som var kuert og svag. Ingen hjalp familien eller børnene, og i skolen deltog selv lærerne i mobningen.

Da han var 20 havde han levet på søen i tre år, men blev så sendt hjem med besked om aldrig at komme tilbage. Da var han et vrag, en slagsbror og aldrig ædru. Men en aften, på vej efter hjemmebrændt, slap han fri af bitterheden og hadet efter et liv uden kærlighed.

**F003 Fourouzandeh, Massoud: Den forbudte frelse – min vej til frelse 8 t. 5 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Den forbudte frelse er den højdramatiske historie om iranske Massoud, der som stor dreng var eliteelev på koranskolen i Teheran. Siden flygtede han over de kurdiske bjerge fra krigen mod Irak og kom til Danmark, hvor han sloges med alt, hvad der gør en flygtnings liv vanskeligt – traumer, savn, sprogvanskeligheder og kulturforskelle – inden han tog sit livs største beslutning: at blive kristen.

Den dag slog hans far hånden af ham – og den dag fik hans liv ny mening. Siden da har han opbygget Church of Love, den største iranske kirke i Danmark.

**F051 Fridriksson, Fridrik: Min livssaga 1933 – 1942 22 t. 4 min. – Læst af Agner Christensen.**

Gennem denne selvbiografi i to bind får læseren indblik i den kendte islandske præsts spændende og gribende livsforløb, der især blev præget af hans arbejde for K.F.U.M., både i Danmark, på Island, i Amerika og andre steder.

**G024 Geelmuyden, Niels Chr.: En præst og en plage 9 t. 2 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Børre Knudsen blev op gennem 80'erne kendt i Norge for sit vedholdende og kontroversielle forsvar for det ufødte barn. Blandt andet i form af en række symbolske aktioner ved norske sygehuse. I den forbindelse blev Børre Knudsen flere gange arresteret af politiet. Da han nægtede at betale pålagte bøder, blev han i efteråret 1994 indsat i Tromsø Kreds fængsel. Hvis det i dag overhovedet giver mening af tale om "profet" i dette ords gammeltestamentlige betydning, er Børre Knudsen efter undertegnede mening det nulevende menneske på vore breddegrader, der kommer tættest på at fortjene betegnelsen.

Han har stået ved sit budskab med en ufattelig vedholdenhed og med enorm gennemslagskraft, og i sin forkyndende fremtræden har han talt med en helt egen kraft og myndighed. Ikke mindst når det gjaldt den sag, han om noget blev kendt for: kampen for det ufødte barn.

Geelmuyden har skrevet en bog, der også har fundet ind til hjertet hos Børre Knudsen. Den er skrevet af en ateist, der blev hjertelig grebet af manden. Den er derfor skrevet med hjertet – og med en vidunderlig hjertelig humor. Læs den, og du kan ikke lade være med at læse den igen.

**G037 Geil, Georg S.: Grønt var min farmors græs. Erindringsbilleder 3 t. 55 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Forfatteren, der var biskop i Viborg, fortæller om sin slægt og giver en række erindringsbilleder fra barndomshjemmet på Frederiksberg og frem gennem tredive års præstegerning i Jylland.

En erindringsbog, der blandt andet fortæller om en mand med en ikke ringe sans for humor.

**G034 Geil, Georg S.: Vandring gennem sind og sogne 4 t. 28 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

En bog rummende forskellige tanker, overvejelser, iagttagelser samt prædikener og taler brugt ved bispe- og præstevielse, kirkeåbninger osv. Med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen. Forfatteren er Viborgs tidligere biskop.

**G009 Gemmen, Heather: Overvældende skønhed – Min vej fra voldtægt til helbredelse 7 t. 25 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Ville hendes mand redde hende, eller ville han få den samme kniv på struben, som nu blev presset mod hendes hals? Heathers smerte var ikke forbi, da voldsmanden forlod huset. Mod alle forventninger blev hun gravid. Ville ægteskabet holde, når hun og manden skulle møde smerten og de forfærdelige valg, som lå forude? Ville de holde ud i angsten og presset, mens de ventede på resultatet af hiv-testen?

**G005 Glazener, Mary: Vredens bøger 16 t. 58 min. – Læst af Gunnar Kjær.**

En velskrevet roman om Dietrich Bonhoeffers omkostningsfulde modstand mod Hitler og naziregimet. Dietrich Bonhoeffer gik med store personlige omkostninger ind i arbejdet med at gøre det klart for kirken, at den måtte bekæmpe nazismen. Et stort arbejde med kilderne ligger bag denne vellykkede historiske roman om et af nazitidens tyske lyspunkter. En bog for alle, som kan lide velfortalte historiske biografier. Bogen har særlig interesse for dem, som holder af Bonhoeffers bøger.

**G047 Gorrée, George og Barbier, Jean: Mother Teresa fra Calcutta. Aros 1981. 2 t. 48 min. – Læst af Kirsten Due.**

Denne lille bog giver et meget koncentreret og stærkt bevægende indblik i Moder Teresas og hendes mange medarbejders virksomhed i Calcutta og ud over hele verden. Bogen slutter med den tale, som Moder Teresa holdt, da hun fik overrakt Nobelprisen den 11. december 1979.

**G003 Graham, Billy: På vej hjem 7 t. 38 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

At blive gammel har været mit livs største overraskelse, fortæller den verdenskendte evangelist Billy Graham.

I På vej hjem indvier Billy Graham dig i sin egen oplevelse af at blive gammel. Med visdom deler han sine personlige erfaringer om at opleve gradvis legemlig svækkelse, samtidig med at han er lige så stærk i sin overbevisning om at fuldføre det gode løb og nå godt i mål, som han var i sin ungdom. Han giver dig del i sin forventning til det øjeblik, hvor han vil blive genforenet med sin hustru Ruth i deres himmelske hjem.

Årene i den sidste del af livet kan blive nogle af de mest frugtbare og tilfredsstillende. At ældes i krop og sind er en naturlig proces. At ældes med værdighed er derimod et valg, siger Graham. Det er muligt for alle, når man har hjerte og sind rettet mod ham, som er fuld af nåde, Herren Jesus Kristus.

**G015 Gresham, Douglas: C. S. Lewis. Et personligt portræt af Narnias skaber 6 t. 29 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Douglas Gresham mødte første gang sin senere stedfar, da han var otte år. Dengang tog hans mor, Joy Gresham, ham og hans bror med på besøg i C.S. Lewis' hjem, the Kilns. I de efterfølgende ti år levede Douglas Gresham tæt på C.S. Lewis. Han mærkede hans omsorg, han deltog i de daglige aktiviteter, han lyttede til C.S. Lewis, når han fortalte historier fra sit liv og sine bøger, og Douglas opbyggede en aldrig blegnet kærlighed til sin stedfar.

I et varmt skær skildrer den tresårige Gresham den hverdags-Lewis, som han kendte og stadig beundrer som det fineste menneske og den bedste kristne, han har kendt. C.S. Lewis' liv er et vidnesbyrd om en Gud, der bærer – også gennem den dybeste sorg.

Denne biografi er en hyldest til mennesket C.S. Lewis.

**G010 Graaf, Anne de: Hvor natten ender 17 t. 40 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

En tiltrængt ferie i Afrika bliver brutalt afbrudt, da Miriam sammen med sin mand Owen og sønnen Martin falder i hænderne på en gruppe lejesoldater. Familien bliver splittet, og Miriam begynder – sammen med en gruppe deserterede børnesoldater – en lang og krævende rejse gennem Afrika for at genfinde Owen og Martin. Men for Miriam bliver det også begyndelsen på en rejse indad – i søgen efter sig selv og efter den Gud, hun ellers havde afskrevet.

**H015 Hall, Ron & Moore, Denver: Lige så forskellig som mig 10 t. 46 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Den virkelige historie om den tidligere slave, Denver Moore, der som fattig og hjemløs møder ægte kærlighed og hjælp på et værested i Fort Worth, Texas. En af de frivillige knytter et særligt bånd til Denver, hvilket også kommer til at involvere hendes mand. Bogen er historien om det særlige venskab, der opstår mellem vagabonden, Denver, og den rige galleriejer, Ron.

**H004 Halldorf, Peter: Det fædrene ophav 13 t. 12 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Hvis vi vil forstå, hvorfor kristendommen ser ud, som den gør i dag, må vi vende os til kirkefædre. De levede i en tid, der lå tæt på kristendommens vigtige begivenheder; de stod i den første brydningstid og skulle som de første sætte ord på den kristne tro.

I Peter Halldorfs portrætter træder de 21 kirkefædre frem for vore øjne som intense og levende personer. Vi får samtidig et blik ind i den tidlige kirkes liv, dens vej fra martyrkirke til statskirke, dens forbløffende evne til at sprede sig, dens kamp for en kristen tro og et åndeligt liv.

Brydningerne i den første kirke minder på mange måder om vores egen tid. Den store udfordring for kirkefædre var at skelne mellem det centrale og det perifere, at gøre forskel på hvad der er umisteligt, og hvad der kan undværes. Denne skelnen er også afgørende for os. Det fædrene ophav bliver dermed et studie i, hvad det vil sige at være et kristent menneske – dengang og i dag.

**H074 Hansen, Ernst Fr.: Dronning og Menneske. Lohse 1990. 3 t. 1 min. – Læst af Kirsten Due.**

Denne bog er skrevet i anledning af Dronning Margrethes 50 års fødselsdag den 16. april 1990. I korte glimt følger vi Dronning Margrethe gennem de 50 år og får et tydeligt billede af den rigt begavede og aktive personlighed, som vores dronning er.

**H005 Hansen, Gert Alvin: Gert – Livsfangen 6 t. 24 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Gerts historie er usædvanlig. I lange perioder af hans liv var hverdagen fyldt med druk, vold, narkohandel, drabsforsøg og fængselsophold.

En dag, mens han sad i sin fængselscelle, fik han en bibel, som han begyndte at læse i. Det blev et vendepunkt. Gert blev kristen, og hans liv blev forandret – ikke til en forudsigelig solskinshistorie – det er det langt fra. Tværtimod tager han os med på en ærligt fortalt livsvandring fuld af voldsomme forhindringer.

Gerts historie er rørende og medrivende – skrevet af ham selv, med skarphed og humor.

Det er Gerts fortjeneste, at en del af overskuddet fra salget af denne bog går til børnehjemmet Emmanuel i Honduras. Han kender fra sin egen barndom det brutale liv på gaden og ønsker at give så mange børn som muligt en håndsækning til en ny og god start på livet.

**H065 Hansen, K. Robert: En præsts erindringer 9 t. 17 min. – Læst af Erling Kristiansen.**

Varmt og levende skildrer forfatteren sit fattige, men gode kristne barndomshjem i København. Videre fortæller han om sin studietid, sit gennembrud til personlig kristentro og sin mangeårige præstegering.

**H112 Hattaway, Paul & Yun, Broder: Den himmelske mand 10 t. 14 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Denne bog er en fantastisk beretning om Kinas kristne i dag – en historie som straks ledere tankerne hen på Apostlenes Gerninger i Ny Testamente. Her er den samme brændende nidkærhed, de samme – og endnu større – mirakler og undere som i den første tid, da de kristnes budskab spredtes som en steppebrand ud over den daværende verden.

Bogen er et alvorligt kald til os, der lever i denne verden, os som er lunkne i vores tro – i hvert fald hvis vi sammenligner os med vore brødre og søstre i de kinesiske husmenigheder. Mød Broder Yun, en af de kristne ledere i Kina. Trods ufattelig tortur og lidelser fremstår han ikke som en knækket mand – tværtimod. Den integritet, som han udstråler, vidner om Guds nærhed hos dem, der vil følge hans kald uden at gå på kompromis.

**H081 Hauge, Alfred: Hundevagt (1/3). Unitas 1965. 12 t. 27 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Romanværk i tre dele om Cleng Peerson, der er blevet kaldt den norske emigrations fader. Forfatteren lader Cleng selv fortælle historien om sit lange og begivenhedsrige liv.

**H082 Hauge, Alfred: Landkending (2/3). Unitas 1966. 12 t. 59 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Romanværk i tre dele om Cleng Peerson, der er blevet kaldt den norske emigrations fader.

**H083 Hauge, Alfred: Vandringsmand (3/3). Uitas 1967. 12 t. 38 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Romanværk i tre dele om Cleng Peerson, der er blevet kaldt den norske emigrations fader.

**H099 Hesselbacher, Karl: Luthers Käthe 7 t. 52 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Biografisk skildring af Martin Luthers hustru, Katharina von Bora.

**H029 Himm, Sokreaksa S.: År 0 i Paradislandet 6 t. 16 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Cambodja i det sydvestlige Asien var engang kendt som et paradis. Mellem 1970 og 1975 rasede borgerkrigen i Cambodja. Landet blev lidt efter lidt overtaget af De Røde Khmer under ledelse af Pol Pot. Efter magtovertagelsen erklærede Pol Pot, at Cambodja skulle begynde forfra ved år 0, og at landet skulle være det perfekte bondesamfund. Det skulle ske ved at udslette hele den tidligere historie.

**H009 Hoffmann, Helge: Vinden blæser hvorhen den vil 7 t. 20 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Denne bog er en guldgrube for den, der gerne vil vide mere om Poul Hoffmanns liv og forfatterskab og 60 år lange kamp for kristendommens sandhed. Hvordan begyndte det hele? Hvordan blev hans bøger til, og hvad er det, han først og fremmest vil sige os? Hvad tænker han om det hele i bagklogskabens skarpe lys, og hvilken fremtid ser han for sig selv og for verden?

Få i tilgift at vide:

Hvad høflighed, tyfus og vandmelon kan have med hinanden at gøre.

Hvad en splinterny folkevogn kostede i 1960.

Hvorfor boligministeren personligt kom og skovlede Poul Hoffmanns fortov fri for sne.

**H001 Hoffmann, Kirsten I.: Englevagt 5 t. 59 min. – Læst af Sonja Baagø.**

Her er 108 gribende, rørende og fantastiske beretninger om menneskers møde med engle – i hverdagen såvel som i ekstreme situationer.

Denne bog giver en fornyet bevidsthed om de himmelske væseners tilstedeværelse i dag – som måske ikke er så unormalt som vi ofte gør det.

**H196 Højlund, Beate: Tro, håb og havregrød 9 t. 28 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Beate Højlund skriver med hjertet. Billedet af den trygge og ubekymrede barndom er betagende. Hun får lov til at være barn, samtidig med at hun vokser op i et hjem, hvor der i mere end én forstand er højt til loftet. Hun lærer at skelne, vælge og ikke vige uden om.

Den 9. april 1940 er barndommen forbi. Den dag blev Norge besat af tyskerne. Skridt for skridt inddrages hun mere og mere i den aktive modstand uden helt at være klar over konsekvenserne.

Smittende livsglæde lyser ud af optakten til 21 års ægteskab med Asger og livet med ham som præstekone på Færøerne, Nørrebro og i Hirtshals. Men også dette afsnit af livet ændres på én dag, og Beate står alene tilbage med syv børn. Da må troen kæmpe, og den sejrer i kraft af ham, den er rettet imod.

Beate giver os ikke et glansbillede af sig selv, men skriver åbent, ærligt og personligt uden at blive privat. Der er megen humor i bogen, og de små streger, som gør det hele så levende, er med. Den røde tråd går gennem alt. Hun begynder som en sprudlende bæk og føres frem mod det dybe vand, hvor en synder i sin varme og ægte menneskelighed spejler sin Mesters billede.

**H072 Højlund, Henrik: Klosteret og kærligheden 1 t. 38 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

I de seneste årtier har klosteret fået en renæssance i den kristne kirke. Og interessant nok ikke kun i den katolske kirke og den ortodokse kirke, men også i protestantiske kirkesamfund. Hvordan skal man som protestant forholde sig til munkevæsen, cølibat, tidebønner, et tilbagetrukket liv – her 500 år efter at Martin Luther forlod klosteret og hævdede, at det kristne liv skal leves midt i verden?

Sognepræst Henrik Højlund har tilbragt tolv dage i stilheden i de svenske skove – i Östanbäcks kloster, der hører under Svenska Kyrkan. Her har han været i selskab med Søren Kierkegaard, der ikke har meget til overs for klosteret, men i Kjerlighedens Gjerninger beskriver det som "en barnagtighed". Der viser sig dog undervejs, at modsætningen mellem Kierkegaard og den kristendom, der praktiseres i klosteret, nok ikke er så stor endda.

Resultatet er blevet nogle indsigtfulde refleksioner over, hvad der sker, når mennesker vælger at trække sig tilbage og leve i stilheden, i kortere eller længere tid – sammen med brødrene og den Gud, der er kærlighedens kilde og genstand.

**H073 Høyland, Åslaug: Tag vare på dig selv 5 t. 7 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Du har både ret og pligt til at tage vare på dig selv, skriver Åslaug Høyland i denne bog.

Med udgangspunkt i sine erfaringer som læge, psykiater, sjælesørger, ægtefælle, mor og medmenneske ønsker forfatteren at hjælpe os til at se, hvordan vi har det. Hun vil give os mod til at reagere, vedstå vore følelser, sætte grænser og bede om hjælp, hvis det er nødvendigt.

Tag vare på dig selv bør læses af alle, som ønsker at få en realistisk vurdering af sig selv, som vil vokse i modenhed og indsigt, og som i det hele taget vil leve et rigt og helt menneskeliv.

**I008 Insight, James: En meget ung præst 9 t. 2 min. – Læst af Niels Zeuthen.**

Denne bog rummer historien om James Insight, der med nogen skælven begynder sin virksomhed ved St. Clements Kirke i London. Bogen handler om begivenheder og mennesker, som læseren, ligesom den unge præst, vil finde både forbløffende, morsomme og rørende.

**J001 Jakobsen, Villy m.fl.: Søren længe leve! – 10 taler til en 200-årig 4 t. 30 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Fødselaren er en af de mest spændende, mystiske, intelligente, klarsynede og provokerende personligheder, der nogensinde har levet.

Til festen er også indbudt ti andre spændende personligheder, der hver især fortæller om det, der særligt har gjort indtryk på dem i mødet med den 200-årige fødselar.

Hør for eksempel om:

- Hvad Henrik Højlund og Leif Andersen mener om Kierkegaards relevans for nutidens kirkekamp
- Hvordan Elisabeth Hartman har set sin skyggeside spiddet for Kierkegaards skarpe blik
- Hvorfor Sørenns sindige naboer Leif Bach Kofoed og Børge Haahr Andersen alligevel er kommet frem til, at det er i orden, at Kierkegaard har fået sig en mindetavle i Sædding Kirke

Efter festen vil du være en hel del indtryk rigere af, hvem mennesket Søren Kierkegaard var, og hvad det er ved hans tekstlige efterladenskaber, der er så universelt gældende og tiltrækkende, at der er al mulig grund til at istemme et Søren længe leve!

**J050 Jensen, Alfred: Stjernesvær over dunkle stier 3 t. 11 min. – Læst af Agner Christensen.**

Forfatteren, der som 42-årig mistede synet, fortæller i denne erindringsbog om Guds førelse gennem lyse og mørke dage og om sin oplevelsesrige gerning for Kristeligt Arbejde blandt Blinde.

**J125 Johnson, Alex: Eivind Berggrav. Spændingens mand 6 t. 29 min. – Læst af Kirsten Due.**

Ud fra nært venskab med Eivind Berggrav og hans familie og på grundlag af Berggravs efterladte papirer har Alex Johnson skrevet denne bog om den kendte norske biskop.

**J060 Jørgensen, John Ørum: En vej eller anden 11 t. 21 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Et varmt hjerte for evangeliets sag i kirken og i Indre Mission. Sådan har jeg kendt John Ørum Jørgensen som min provst, og sådan er han kendt ud over landet gennem Indre Mission. Dette billede bekræftes nu af denne dejlige erindringsbog, der fortæller om et travlt liv, hvis røde tråd har været vækkelseslinjen i Indre Mission. Den er han forblevet tro imod, også på trods af smertelige kirkelige opgør, som han fortæller meget personligt og ærligt om. Han drømte engang om at blive forfatter, men blev forkynder. I denne bog forenes det som et stærkt og levende trosvidnesbyrd i velskrevet form.

**J027 Jørgensen, John Ørum: Livet brød frem. Erindringsglimt fra et liv i tjeneste for evangeliet 5 t. 25 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

John Ørum Jørgensen har i denne bog bearbejdet en del af sin far Ingemann Jørgensens erindringer. Ingemann Jørgensen var i en stor del af sit liv tilknyttet Indenlandsk Sømandsmission. Og begivenhederne i denne bog udspiller sig især i årene umiddelbart før, under og efter 2. Verdenskrig, hvor han virkede som bestyrer på sømandshjemmene i Vesterø på Læsø, Frederikshavn og Kerteminde. Under krigen var han involveret i modstandsbevægelsen. Fra årene efter krigen, hvor han bestyrede sømandshjemmet i Aalborg, hører vi blandt andet om de betydelige vækkelser i byen i 1960'erne.

Bogen er dog ikke blot en genfortælling af begivenheder fra fortiden, men i langt højere grad et levende vidnesbyrd om en rig tjeneste for Gud blandt mange forskellige mennesker.

**J004 Jørgensen, Preben: Stinne. Et portræt af Stinne med Bibelen. 1 t. 36 min. – Læst af Orla Jensen.**

Stinne var et særpræget og uselvsk menneske med en glødende iver efter at række Bibelens ord til mennesker og med et stort hjerte for alle, som led nød. Stinne er næsten blevet en sagnskikkelse i manges bevidsthed; men hun har levet, det vidner denne bog om.

**K010 Kappelgaard, Ingeborg: Rødder og vingesus. Lohse 2014. 7 t. 2 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

Rødderne går tilbage til Sønderjylland, hvor der var højt til loftet, godhed, gæstfrihed, latter, slid og musik. Senere har hun været omkring Israel, USA, Afrika, Rumænien, Nørrebro og Beirut.

Lev med i Ingeborg Kappelgaards liv, når hun deler ud af sine mange oplevelser i mødet med andre kulturer.

**K013 Kjerkegaard, Else Marie: Nærværets vej. En opdagelsesrejse med Buddha og Jesus 7 t. 22 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Da Else Marie Kjerkegaard som ung og erklæret ateist i 1960'erne flyttede til København og engagerede sig på den politiske venstrefløj, lå det ikke i kortene, at hun senere i sit liv ville komme ud på en lang åndelig opdagelsesrejse. Men det blev tilfældet, da hun efter en krise stod ved en skillevej og blev klar over, at hun havde fortrængt sin længsel efter åndeligt nærvær.

Denne bog er en beretning om åndelig søgen:

- Om en jysk pige, der mistede sin barnetro og i voksenlivet undertrykte sin åndelige længsel.
- Om hendes møde med den indiske raja yoga meditation og den buddhistiske opmærksomhedstræning hos den vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh.
- Om hendes erkendelse af, at hun måtte forsone sig med fortiden og den religion, hun var vokset op med.
- Om hvordan hun gennem kristen meditation og retræte lod sig overrumple af en kristendom, der viste sig at betyde meget mere for hende, end hun forestillede sig.

Nærværets vej er en personlig erindringsbog med den åndelige længsel som en rød tråd. En levende og engageret fortalt beretning, der både tegner et interessant tidsbillede og giver en fin indsigt i buddhisme og kristendom.

”En bog, der må interessere alle, som er søgende. Og hvem er ikke det? Det er spændende at følge et menneskes åndelige vandring. Især når vandringen beskrives så ærligt og konkret som her,” skriver karmelitermunk og forfatter Wilfrid Stinissen i bogens efterskrift.

**K048 Kristensen, Thomas: Skæbnens gunst eller Guds godhed 5 t. 40 min. – Læst af Anna Saarup Brinth.**

”Var det skæbnens gunst, at mit projekt lykkedes? Var det et sammenfald af de rigtige tidspunkter og heldige omstændigheder? Vel, en del af mit liv vil kunne forklares sådan. Men jeg tror ikke på heldet. Jeg tror på Gud! Alt lagde sig ikke bare til rette af sig selv”.

Sognepræst Thomas Kristensen fortæller i denne erindringsbog om sin opvækst i et husmandshjem i Vestjylland, og om de muligheder han senere fik for at bygge videre på slægtens mentale og åndelige arv. Han beretter om små og store oplevelser, om oprud og opgaver, og ikke mindst fortæller han om mennesker, som kom til at spille en særlig rolle i hans tilværelse. Bogen fremhæver glæden ved det almindelige liv og udfordrer til et liv i frihed og frimodighed.

**K023 Kvalbein, Asbjørn: Tony 5 t. 30 min. – Læst af Kirsten Due.**

Dette er den spændende og dramatiske historie om Tony Estaidi, engang en bitter og hævngherrig kurder, i dag et brændende vidne om evangeliets stærke kraft til at forvandle mennesker.

**L033 Larsen, Kurt E.: Lys udefra 3 t. 37 min. – Læst af Niels Zeuthen.**

Korte biografier af fire kirkehistoriske personligheder fra udlandet, som har det til fælles, at de fik betydning for dansk kirkehistorie: Ansgar, Zinsendorff, Paul Gerhardt og Ole Hallesby.

**L018 Legart, Peter V. & Olsen, Jørn Henrik: Efter styrtet – Om at søge fodfæste efter svær sygdom. Vita Nuova Publisher 2015. 1 t. 19 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Hvad sker der, når alvorlig sygdom driver et menneske helt ud på kanten af livet? I fire meget personlige essays svarer professor Peter V. Legarth på spørgsmålet. Læserne inviteres ind i tankemylderets svære og tyngende erfaringer. Bogen åbner ind til syge mørketanker og perspektiver på livet i de vanskeligste sårbarhedszoner. Så gennemsigtigt, så åbent.

Troen på Gud kommer på en slags overarbejde i livets grænseområder. Men afgørelsens livsforvandlerende kraft lurer heldigvis også – til forløsning, fornyelse og forvandling. Håbets lys midt i skyggelivet skinner trods de vanskelige odds.

**L096 Lewis, C.S.: Overvældet af glæde – og utålmodig som vinden 8 t. 55 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Biografien handler bl.a. om Lewis' ungdom og fortæller også om hans vej fra ateisme til tro. Glæden er et centralt tema i bogen – ikke glæden i form af den lille lykke men som den længsel, der drager os og får os videre i livet.

Lewis' klare tankegang er en fryd, og det falder let for ham at sætte ord på ideer og følelser, så den målløse læser bare må nikke og samtykke.

**L001 Lilwall, Rob: Hjem fra Sibirien på cykel 13 t. 58 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

En medrivende fortælling om udholdenhed og eventyr, men også en åndelig rejse, der giver et gribende indblik i livet på vejen i nogle af verdens hårdeste områder.

Efter at have forladt sit job som geografilærer, ankommer Rob Lilwall til Sibirien kun udstyret med en cykel og en sund portion frygt. Hjem fra Sibirien på Cykel genfortæller hans storslåede tre-et-halvt-års, 48.000 kilometer lange rejse tilbage til England gennem den skæbnesvangre jungle i Papua Ny Guinea, en australsk cyklon og Afghanistans krigshærgede Hindu Kush.

**L080 Lodberg, Peter: Håbets fyrtårn. Inspiration fra Desmond Tutu 4 t. 32 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Desmond Tutu er kendt over det meste af verden som en utrættelig forkæmper for menneskers ret til at leve et liv uden frygt for forfølgelse, fattigdom og undertrykkelse, og hans kommentar til forsøg på at indføre demokrati med våbenmagt lader ingen tvivl tilbage om hans holdning: ”Demokrati kan kun indføres demokratisk”. Det kan han tillade sig at sige, fordi han selv gik i spidsen for kirkernes ikke-voldelige kamp for demokrati, frihed, og retfærdighed i Sydafrika. På trods af stor modstand holdt han fast i opfattelsen af, at ethvert menneske er skabt i Guds billede, og at en fjende derfor er et menneske, der venter på at blive din ven. For mange er Desmond Tutu blevet et håbets fyrtårn, fordi hans taler og synspunkter inspirerer til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i en tid præget af mange nye trusler.

Håbets fyrtårn giver et bredt indblik i Desmond Tutus liv og virke og tegner billedet af en af vor tids mest markante skikkelser. Bogens kapitler er forsynet med spørgsmål til samtale og vil kunne bruges i studiekredse eller lign.

**M018 Madsen, Kirsten og Knud: Han sled Bibler som sko 7 t. 36 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Dette er bogen om den sønderjyske missionær, Jens Diksen, der udvandrede til USA i 1880 og hvis ihærdige missionærgerning desuden bragte ham til New Zealand, Australien, Sydafrika, Indien og Palæstina. Han rejste rundt til danskere i de forskellige lande og arbejdede utrætteligt for deres åndelige vel. Desuden var han stærkt engageret i Sudanmissionens arbejde.

**M034 Magnus, Jørgen-Ulv: Løftet der gik i opfyldelse 7 t. 4 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

I 1948 bliver en ung finsk jøde agent for Mossad, og det bliver starten på en dramatisk tilværelse, som gør ham til en vigtig brik i det verdenspolitiske spil om Israels overlevelse og den jødiske indvandring. Han kom tæt på Nasser, Anwar Sadat, Ben Gurion, Golda Meir og andre kendte fra historiens arena i Mellemøsten, i audiens hos Egyptens kong Faruk for at blive takket for sin indsats til gavn for landet. Hans navn var Zaef, en ung jøde fra den svensktalende del af Finland, der blev agent for Mossad - den israelske efterretningstjeneste. Han blev en vigtig brik i det store spil, der førte til, at jøder fra hele verden igennem nu 50 år har kunnet vende hjem til deres eget land.



”Løftet, der gik i opfyldelse” er et stykke virkelighedshistorie, der ikke alene giver indblik i spændende begivenheder bag historiens kulisser, men også bevæger. - En top-secret historie, der hermed gøres tilgængelig for enhver.

**M037 Mand, Ewald: Den troløse 12 t. 31 min. – Læst af Elisabeth Tøttrup.**

Roman om profeten Hoseas.

**M105 Markussen, Ingrid: Safari – en rejse i Guds plan 11 t. 59 min. – Læst af Ingrid Markussen.**

Safari er swahili og betyder rejse. I denne bog inviterer Ingrid Markussen (f. 1945) os med på sit livs safari. Hun fortæller om sin barndom og opvækst i små kår på den jyske hede, og om hvordan hun allerede som barn fik et kald til at arbejde i ydre mission. Sammen med sin mand Jørgen fulgte hun nogle år senere kaldet, der resulterede i en mangeårig tjeneste for Brødremenighedens Danske Mission i Tanzania.

Bogen er – ud over at være en beretning om et spændende og fundamentalt anderledes liv langt væk fra trygheden i Danmark – også et stærkt vidnesbyrd om, hvad det indebærer at lægge sit livs rejseplan i Guds hånd. Let har det bestemt ikke altid været. Men midt i det alt sammen har forfatteren oplevet talrige eksempler på Guds helt konkrete indgriben i sit eget og andre menneskers liv.

På trods af de ofte barske omstændigheder præges bogen af, at forfatteren har kunnet hvile i at være i Guds plan med sit liv.

**M015 Mattsson, Algot: Bo Giertz, ateisten, som blev biskop 6 t. 13 min. – Læst af Kirsten Due.**

Bo Giertz har levet et dramatisk og spændende liv. I gymnasieårene gjorde han frejdigt op med kristendommen; men gennem oplevelser og begivenheder måtte han sadle om og besluttede at blive præst. Han blev en kendt forkynder og forfatter, inden han i 1949 kom til Gøteborg som Sveriges yngste biskop. Forfatteren Algot Mattson er journalist. Han giver et farverigt billede af biskoppen, set med lægmandens øjne. Bogen er krydret med interviewes og Bo Giertz's egne optegnelser.

**M050 McConnel, Mez: Måske hader Gud mig også 3 t. 58 min. – Læst af Ellen Holst Nielsen.**

Bogen er en gribende beretning fra et menneske, som har erfaret livets skyggeside på egen krop og psyke. MEZ voksede op i et kærlighedsløst hjem, hvor daglige tæsk var en af hverdagens udfordringer. Trods svigt, vold, fattigdom og det fatale fravær af omsorgsfulde voksne, bliver MEZ en af de virkelige mønsterbrydere i både menneskelig og åndelig forstand.

MEZ får tidligt en kriminel løbebane med vold, tyveri og stofmisbrug, hvilket resulterer i fængselsstraf. Umiddelbart før afsoningen møder han nogle kristne, som inviterer ham med til at spille fodbold. Gennem dette møde begynder troens frø så småt at spire i MEZ. En åndelig nysgerrighed og en hob af uafklarede spørgsmål lever i MEZ' bevidsthed, sideløbende med at fængslets paroler skal læres og efterleves.

MEZ bliver en genfødt kristen, og at han er fabelagtig god til at krydre sine ofte smertelige beskrivelser med selvironi, humor og han er samtidig god til at vinkle sine åndelige anskuelser med en udenforståendes syn på ”vores” kristne kultur. Bogen beskriver rejsen og processen fra, at være kriminel misbruger til at blive en genfødt kristen missionær blandt gadebørn i Brasilien, og videre til at fungere som præst i Skotland.

Bogen skildrer på ærlig vis en socialt engageret kristent menneskes omvendelse og liv. Det er en spændende og vedkommende fremstilling.

**M001 Metaxas, Eric: Bonhoeffer – præst, martyr, profet, spion. Scandinavia 2014. 27 t. 15 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Biografi om den kendte tyske teolog, kirkeleder og modstandsmand, Dietrich Bonhoeffer. Som trettenårig beslutter han at læse teologi trods familiens modvilje. I de afrikanske kirker i Harlem i New York sker en forandring i hans gudstro, så den bliver et personligt forhold mellem ham og Gud. Dette afspejler sig siden i alt, hvad han gør.

Dagbogsnotater og breve viser os, hvordan han udvikler sig fra at være overbevist pacifist til at erkende, at det var nødvendigt at foretage sig noget aktivt for at standse Hitler. Det førte til sidst til, at han blev involveret i modstandsbevægelsen, og som sådan blev en del af Stauffenberg komplottet mod Hitler. Dette mislykkedes, og alle de implicerede blev henrettet, nogle ganske kort før de allieredes befrielse.

Det Dietrich Bonhoeffer bør huskes mest for, er hans deltagelse i kirkekampen, hvor han kæmpede for at bevare kirken imod statens indflydelse og besmittelse og arbejdede for at undervise og træne de præstestuderende til at være præster, der havde deres fundament i Guds ord. Hans store spørgsmål var: "Hvad er kirken?" og det spørgsmål er stadig aktuelt.

**M093 Miller, Donald: Blue like jazz 9 t. 28 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

En hjertevarm skildring af, hvordan Gud kan gribe ind i en noget usædvanlig amerikaners liv. Donald Miller fører os igennem sit møde med Gud og livet sammen med ham.

Blue Like Jazz er ganske enkelt et vidnesbyrd. Et menneske fortæller om sine oplevelser i mødet med alt fra et hippiekollektiv til eksistentiel ensomhed; fra tro til kærlighed. Miller har en lækker og sprudlende tone. Han fænger og han vil sin læser noget. Han er ikke entydig og forsøger ikke at give ét svar på, hvordan et hverdagskristenliv skal være, men han fortæller med en forbilledlig ærlighed om sit liv, og skubber derved nærmest ubehageligt til læserens egen refleksion.

**M095 Mitchell, Rob: Afvist 9 t. 6 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Som blot treårig blev Rob Mitchell efterladt på et børnehjem af sin psykisk syge mor. På den baggrund og i dette barske miljø begyndte han en lang og smertefuld rejse efter identitet og et meningsfuldt svar på spørgsmålet: "Hvad er der galt med mig, siden ingen vil have mig"?

Beretningen giver et hjerteskræende indblik i livet, som det former sig for et afvist barn, men viser samtidig, at der er håb også for dem, der fra begyndelsen har alle odds imod sig.

**M078 Morris, Brian og Saunders, Martin: Jagtet af dragen. Reddet af lammet 8 t. 4 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Den utrolige men sandfærdige beretning om narkomanen, der fik et nyt liv. Syg af en kold tyrker stirrede Brian Morris ind i politiets skarpladte våben under razziaen. Hans sidste tur som narkosmugler, der skulle have reddet hans fremtid, sendte ham i stedet direkte mod afgrunden – med udsigt til mange års fængsel. Og dog... dette øjeblik blev et vendepunkt, som forandrede ham for altid.

Mød Brian Morris i beretningen om hans liv som international pusher, narkosmugler og langtidsfange. Chokerende, gribende og samtidig opmuntrende – Jagtet af dragen, reddet af Lammet er den utrolige beretning om en mand, som blev reddet, da det så allermørkest ud.

**M052 Muggeridge, Malcolm: Noget skønt for Gud 3 t. 7 min. – Læst af Gerda Gylling.**

Om den jugoslaviske nonne, Moder Teresa, og hendes arbejde blandt fattige og lidende mennesker i Calcutta og flere andre steder.

**M096 Munch, Per: Som blodet i kroppen. Bønsliv fra syd til nord 6 t. 23 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

"Bøn er som blodet i kroppen". Så stærkt siger en af Østafrikas kristne det. Pulserende – Livgivende – Altafgørende.

Sognepræst Per Munch har talt med en række mennesker fra Kenya og Etiopien om bøn. Igennem glimt fra deres liv, tanker og oplevelser vil han opmuntre til et liv i bøn. Her er meget at lade sig udfordre og inspirere af for nutidsdanskere.

**M066 Mælandsmo, Ingibjörg: Og floderne kom 9 t. 11 min. – Læst af Esther Bech.**

Denne roman, som er oversat fra norsk, handler om en familie, der gennemgår mange vanskeligheder, både selvforskyldte og uforskyldte. Det store sammenbrud er uundgåeligt; men til syvende og sidst er der måske alligevel lys forude.

**M005 Møller, Frede: Kaldet. Lohse 2016. 7 t. 25 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Frede Møllers baggrund og opvækst pegede ikke i retning af, at han skulle blive præst. Men en søndag morgen i 1963, da han var 15 år gammel, vågnede han og hørte kirkeklokken kalde: »Kom nu! Kom nu!« Det gjorde han så. Og lige siden har kirken og den kristne tro været omdrejningspunktet i hans liv. I denne bog fortæller Frede Møller om sin opvækst i det sønderjyske, om det afgørende møde med den højkirkelige præst Urban Schrøder, studietiden i Aarhus, ægteskabet med Inge, om embederne i blandt andet Vissenbjerg, Nexø og Hinge-Vinderslev – og om nogle af de mange mennesker, han mødte undervejs, der kom til at præge ham som præst og som menneske.

Ud over at være en spændende livsskildring er bogen et stærkt vidnesbyrd om Guds uransagelige veje i et menneskes liv. Et liv, som for Frede Møllers vedkommende tog en helt ny og overraskende drejning den dag, han fulgte kirkeklokkens kalden.

**M077 Møller, Jacob Bank: Jens Mortensen. Mere værd end guld. Et langt liv i en rig tjeneste 6 t. 56 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Jens Mortensens erindringsbog er af den herlige slags, hvor dyb alvor og højt humør går hånd i hånd. Han skriver, som han er: Umiddelbar, ligefrem og utilpasset. Alt sammen positivt ment. I bogen afspejles den livsvisdom, menneskekundskab og åndelige indsigt, som det har været godt at møde, og som har kendetegnet ham i alle hans roller og funktioner gennem livet. Af karaktertræk i øvrigt kan nævnes temperamentet og evnen til en hurtig og rammende replik. Dette, sammen med alt det andet, har gjort sit til, at det har været både godt og lærerigt for rigtig mange at være i hans selskab. Og nu får så alle muligheden for – igen eller for første gang – at nyde godt af den varme, som kommer af at være i selskab med Jens Mortensen.

Med denne erindringsbog får du noget at grine ad, noget at bliver klogere af og noget at tænke nærmere over. Lykkeligtvis er der også skyggesider, som har fundet vej til spalterne. Uden dem ville der mangle vigtige facetter, som hører med til et dækkende billede af missionæren, vennen og kollegaen Jens Mortensen – i familien kaldet ”bette Jens”!

**M111 Møller, Jacob Bank, red.: Seniorlivet - Udfordringer og muligheder 8 t. 12 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

»Det er en proces at blive gammel. En udvikling med mange fællestræk, men også lige så forskellig som de mange ældre, der gennemlever den. En udvikling, der sjovt nok har meget af teenageren i sig, bare med modsat fortegn. Mange vil måske snarere tale om afvikling end udvikling, men i virkeligheden står vi jo altid foran en ny begyndelse, eftersom hver dag er ny. [...]

Aldrende mennesker er du og jeg og han og hun og alle de andre. Ingen af os er kopier, men hver af os er udsprunget af Guds tanke og præget af et langt liv. Men som enkeltmennesker møder vi alligevel noget, der er fælles for os alle – den tredje alder, som det hedder på moderne dansk.«

**N003 Nathan, Broder & Culross, David: Kærlighed driver frygten ud – en egypters vej fra had til tilgivelse. Lohse 2016. 6 t. 16 min. – Læst af Kurt Frost.**

Broder Nathan voksede op under ydmyge kår i en egyptisk landsby, hvor hans far var præst for en lille kristen menighed. Da Nathan var seks år gammel, blev familien ramt af en tragedie, da hans far på brutal vis blev myrdet af ukendte gerningsmænd.

Mordet på faderen får afgørende betydning for Nathan, og i mange år er han opfyldt af had og ønsket om hævn. Bogen er beretningen om hans vej fra had til tilgivelse. Hans historie er et varmt vidnesbyrd om en almindelig mand, der lever af troen på Jesus og tager hver dag af Guds hånd.

Broder Nathan er i dag selv evangelisk præst i Egypten, et land hvor spændingerne mellem kristne og muslimer har eksisteret i århundreder og har betydning for hverdagen hos dem, der lever dér. Han bor i Kairo sammen med sin kone. De har tre børn.

**N008 Neerskov, H. K. & Hunt, Dave: Hvor øst og vest mødes. Lohse 1974. – Læst af Gerda Gylling.**

En virkelighedsskildring, som giver et levende indtryk af hvordan de kristnes forhold var i Rusland og Østeuropa under det kommunistiske styre. Bogen opmuntrer til frimodigt at drive kristen mission - på trods af lukkede grænser og myndighedernes modstand og forfølgelse.

**N063 Nielsen, Jørgen Hedager: Forsoning i kløfternes land 7 t. 6 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

»Forsoning i kløfternes land« er en bog om Israel/Palæstina konflikten set gennem de mennesker, som lever med den. Vi møder ikke helte og skurke, men mennesker som – alle fejl og forskelle til trods – er fælles i troen på Jesus. Og de har en vilje til at lade en tilgivelse og forsoning, de har mødt hos ham, slippe til i forhold til hinanden.

Bogen lader os komme tæt på udfordringerne i Musalahas forsoningsarbejde. Måske er det alligevel helte, vi møder. Troshelte som udfordrer os til at slippe tilgivelsen løs og ville forsoningens vej i vores hverdag.

Israel er løfternes land! Desværre ser det ud til, at landet i smertelig grad også vil være løfternes land, indtil Guds løfter til Israel bliver endeligt opfyldt.

»Forsoning i kløfternes land« formidler gribende vidnesbyrd fra den komplekse virkelighed, som messianske jøder og kristne arabere lever i. Beretningerne viser, hvordan troende mennesker fra begge sider oplever deres konfliktfyldte hverdag. Bogens fokus er at formidle et kald til at leve i forsoning. Et kald som er universelt for alle kristne.

**N005 Nissen, Henri & Jensen, Jan: Tove Videbæk – en fighter. Udfordringens Forlag 2009. 6 t. 21 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Næsten alle danskere kender Tove Videbæk som en gæv fighter for de etiske værdier. Men få véd, at hun som barn var opgivet af lægerne; eller som nygift og gravid oplevede en katastrofe; eller at hun droppede lægestudiet for bl.a. at hjælpe unge narkomaner, som hun og Mogens havde boende derhjemme.

Her fortæller hun om sin sønderjyske barndom, sin tid i USA som ung, og om hvordan hun blev præstekone, TV-chef og politiker. Om det dramatiske opgør i Kristendemokraterne, hvor den ny ledelse scorede politisk selvmål ved at presse partiets største stemmesluger ud - og i armene på De Konservativene, hvor hun blev EU-kandidat.

**N004 Noer, Gisele: Dugdråber – fra et liv uden grænser. Forlaget Pilgrim Convoy 2012. 15 t. 18 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Gisèle Noer er i 1952 født i en lille bretonsk landsby i det nordvestlige Frankrig. I 1975 blev hun gift med den danske journalist og prædikant, Johny Noer, og et par år senere drog parret med en konvoj af traktordrevne sigøjnervogne på den lange ”grænseløse rejse” mod Jerusalem.

Undervejs voksede børneflokkene, indtil 16 børn sad omkring beboelsesvognens lange spisebord. Det er om oplevelser fra denne 25 årige pilgrimsfærd Gisèle fortæller. Beretningen er bevægende og styrkende for troen på, at der er en Gud foroven, der griber ind i dagliglivet.

**N064 Noraberg, Tarje: Eliezer Ben Jehuda 10 t. 13 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Det var en utrolig begivenhed, der fandt sted, da staten Israel blev genoprettet i 1948 – efter at jøderne havde været spredt og forfulgt i næsten 2000 år. Lige så utroligt er det, at det gamle kultursprog hebraisk blev genoplivet og i dag er talesprog i Israel.

Eliezer Ben Jehuda (1858-1922) påtog sig den umulige opgave at puste nyt liv i et nærmest dødt sprog. Han genoplivede det gamle kultursprog hebraisk som i 2000 år kun var blevet brugt til gudstjeneste i synagogerne. Med en utrolig idealisme trodsede han stærk modstand fra omgivelserne og alvorlige problemer med helbredet og gjorde hebraisk til talesprog i Israel. De første forsøgspersoner var hans egen familie.

Beretningen om Eliezer Ben Jehudas liv er dramatisk og fængslende læsning. Biografien er fortalt næsten som en roman.

**N051 Nordgaard, Asbjørn: De viste vejen 4 t. 34 min. – Læst af Gunnar Kjær.**

Billy Graham, svigerfar, Carl Fr. Wisløff, mormor, Asbjørn Aavik, Lina Sandell og mange andre – kendte og ukendte mennesker, som lærte forfatteren noget vigtigt for livet og evigheden.

Asbjørn Nordgaard tegner et personligt portræt af sit livs vejvisere – på baggrund af at han har mødt dem eller læst dem. Vi kommer tæt på almindelige kristne i by og på land – foruden personer, der rager højt op i kirke- og missionshistorien.

En bog, der belyser livets store spørgsmål i små glimt. Bogen er en samling af vidnesbyrd fra kendte og ukendte personer og udpluk af kerneord fra store personligheder i kirkehistorien. Vi kommer vidt omkring både geografisk og kirkeligt. 32 navne som alle har spillet en rolle for bogens forfatter, for hans tro og trosfrimodighed. Det vil blive for meget at nævne alle navne, men for at understrege bredden, kan jeg nævne Dwight D. Eisenhower, Brorson, Rosenius og Bedstefar m.fl. Det er trosstyrkende at låne øre til vidnesbyrdene, og bogen er netop trosstyrkende. Samtidig er der brudstykker af god litteratur, som gerne må få læserne til at gå videre.

Bogen er letlæselig. Korte stykker med stort indhold. Den er egnet som gavebog, også til personer som ikke er så kendt med kirkemiljøet.

**O013 Oestermann, Richard: Hvert sekund tæller. Sande historier fra Israel 6 t. 18 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

”Hvert sekund tæller – sande historier fra Israel” vil med artikler fra hverdagen prøve at give læseren et indblik i mindre kendte sider af livet i Israel. Bogen er et udtryk for tolerance og forståelse mellem det israelske samfunds forskellige grupper, som den danske journalist Richard Oestermann opfatter det.

Jøder og arabere, Nobelprisvindere, Søstre Abraham og Simon Peres er blot nogle af de farverige karakterer i denne usædvanlige samling af artikler. Med disse bevægende fortællinger åbner Richard Oestermann et vindue til almindelige menneskers tilværelse i Israel, jøders såvel som araberes.

Bogen er let læselig og fuld af viden om og kærlighed til Israel.

**O023 Ottosen, Espen: Mine homoseksuelle venner. Ni kristne fortæller deres historie 6 t. 24 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

Debatten om kirkens forhold til homoseksuelle fylder meget - ofte uden interesse for det enkelte menneskes liv og livskamp.

Igennem interviews fortæller ni kristne homoseksuelle, at homoseksuelt samliv er i strid med Guds vilje, hvorfor de har valgt ikke at leve i homoseksuelle forhold. Fra kristent hold føler mange sig klemte og mødt med tavshed, og de homoseksuelle miljøer har ofte kun foragt for ønsket om ikke at leve seksualiteten ud.

Fortællinger om modige menneskers liv og følelser – mennesker i forskellige aldre og livssituationer. Nogle har oplevet så vigtige ændringer i deres seksualitet, at de i dag ikke definerer sig som homoseksuelle. Andre har ikke oplevet sådanne ændringer. Men ét har de alle til fælles, nemlig en tro på at alle Guds bud er gode, også når de udfordrer os dybt.

**P002 Pahun, Helge: Mit liv og kirken 5 t. 22 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Helge Pahun fortæller i sin biografi 'Mit Liv og Kirken' om sit liv og virke som præst i Karlslunde Strandkirke.

Helge Pahun er født 1943 og vokset op i Sønderjylland. Fra 1971 til 2007 var han sognepræst ved Karlslunde Strandkirke syd for København. Han blev grebet af den Helligåndsfornyelse, der i 1970erne kom til Danmark, og det fik stor betydning både for ham selv og for menigheden. Kirsten og Helge har været gift siden 1966, og de har fire børn og ti børnebørn.

**P014 Pain, Patricia: Jeg døde ikke 1 t. 58 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

Patricia Pain har som barn oplevet det værste af alt: at blive seksuelt udnyttet af en voksen. Som hos de fleste incestramte blev de uhyggelige barndomsoplevelser fortrængt, men på et tidspunkt kommer de alvorlige fortrængninger til syne. Det sker dog først efter, hun har søgt hjælp ved alternativ behandling og gennem flere års terapi. Lidt efter lidt afdækkes de barske oplevelser. Den egentlige heling finder først sted, da hun finder vej ind i en kristen menighed og hører ordet om den kærlighed, som helbreder og forløser.

Jeg døde ikke. Mit møde med fortrængt incest – mit møde med Gud er en stærk beretning om en kvindes møde med fortrængt incest. Et møde, der også bliver indgangen til den kristne tro.

**P042 Pedersen, Birger: Aftryk 1 t. 49 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Personligt og livsnært fortæller Birger Pedersen om mennesker, der fik uvurderlig betydning for hans åndelige liv.

De er ikke fejlfrie helgener – men personer med et ægte vidnesbyrd om Jesus og en stille tillid til Bibelen. De er forskellige; men de peger i samme retning, når det kommer til det, der virkelig betyder noget for dem.

En samling farverige personskildringer af blandt andre: Johannes Larsen, Vilhelm Munch, Mor og far, Trygve Bjerkheim, Frits Larsen, Christian Jepsen, Gunnar Svendsen.

**P020 Pedersen, Birger: Bornholmerne – De satte præg på Luthersk Missions første 150 år.**

**LogosMedia - Forlagsgruppen Lohse 2018. 7 t. 49 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Bornholm har spillet en afgørende rolle i Luthersk Missions (LMs) 150-årige historie. Her blev LM stiftet, og herfra sendte man missionærer til andre dele af Danmark. Og flere af LMs landsformænd boede på øen.

Birger Pedersen fortæller historien gennem portrætter af elleve bornholmere – fra præsten P.C. Trandberg, der indirekte var årsag til oprettelsen af LM, og stifteren Christian Møller til den nuværende afdelingsformand Jørn Bech.

»Bogen viser, at den kirkehistorie, vi trækker frem ved jubilæerne, blev skabt af personer, som levede et almindeligt menneskeliv, på godt og ondt, samtidig med at de levede livet med Jesus og stillede sig til rådighed for ham.

Nogle gange fristes man ved jubilæer til at skrive noget, der mest ligner helgenbiografier om tidligere tiders kristne ledere. Den fristelse falder Birger Pedersen heldigvis ikke for. Han lægger ikke skjul på personernes særheder og svage sider. Så man nogle gange må trække på smilebåndet, fordi man ligesom kan se det for sig. Men det gør også, at man kan bruge skildringerne til noget i sit eget liv.«

*Finn Aa. Rønne, dr.theol. og lektor i kirke- og missionshistorie på Dansk Bibel Institut*

**P041 Pedersen, Yvonne Marquard: Herrens omveje er uransagelige 7 t. 29 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Herrens omveje er uransagelige er en speciel bog – skrevet af et specielt menneske. Handlingen finder sted for mere end 20 år siden, men alligevel er bogen relevant at læse i dag.

Det er en tankevækkende rejseberetning fra virkelighedens verden, hvor den ydre rejse – med alle dens strabadser og farer – bliver en metafor for den indre rejse, som fører frem til sandheden. Det er beretningen om, hvordan et menneske kan være tæt på sandheden og dog uendelig langt fra. Men det er også vidnesbyrdet om, hvordan Kristus kan forandre livet, så det får mening og perspektiv.

**P006 Pergande, Kurt: Den ensomme i Bethel. Lohse 1965. 11 t. 37 min. – Læst af Arne Hillebert Hansen.**

Den spændende og gribende beretning om Friedrich von Bodelschwingh og hans værk: At skabe en by, hvor tusinder af lidende mennesker har fundet et kærligt hjem. Bethel ved Bielefeld blev model for det diakonale arbejde i mange lande, og her blev mange ved et Guds under reddet, da nazisterne gennemførte deres plan om udryddelse af handicappede.

**P062 Piper, Don & Murphey, Cecil: 90 minutter i himlen. Drama fra det virkelige liv 8 t. 8 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Død i 1½ time. Efter at være blevet dræbt på stedet i en bilulykke, oplevede Piper at blive ført til himlen, hvor han opholdt sig halvanden time. Pipers beskrivelse af himlen er som et fantastisk eventyr, der sætter lidelsen og livet på jorden i evighedsperspektiv. Piper vendte tilbage til livet, efter at en vækkelsesprædikant knælede ved hans side og bad ham tilbage til livet. Nu fortæller Piper sin fantastiske historie over hele verden – og i denne utrolige bog. Et glimt af himlen.

På vej hjem fra en konference blev Don Pipers bil smadret af en lastbil, som kom over i den forkerte kørebane. Ambulancefolkene sagde han var død på stedet. Mens hans krop lå livløs i den havarede bil, oplevede Piper himlens herlighed, fuld af ærefrygt over al den skønhed og musik han mødte.

Halvfems minutter efter ulykken, mens en præst bad for ham, vendte han mirakuløst tilbage til livet på jorden. Hans tro på Gud blev sat på en alvorlig prøve, da han stod ansigt til ansigt med et usikkert og smertefuldt sygdomsforløb.

90 minutter i himlen giver et indblik i himlens virkelighed. Bogen tjener som opmuntring for dem, der lever med smerter og usikkerhed efter svære kvæstelser, og dem, som slås med tabet af en nærtstående. Oplevelsen ændrede på dramatisk vis Don Pipers liv, og den vil også ændre dit liv.

**P046 Pit, Jan: Opiumslaven der blev kristusvidne 4 t. 25 min. – Læst af Kirsten Due.**

Den fantastiske beretning om Lung Singh i Laos, der efter at have været opiumsslave siden barndommen, bliver kristen som 45-årig.

**P049 Provstgaard, Ingerlise: Regnbyger og kildespring 6 t. 26 min. – Læst af Jonna Kristensen.**

En erindringsbog, hvori forfatteren fortæller åbent og ærligt om sin vej fra det okkulte fængsel til åndelig frihed i Guds nærvær. Erfaringer med de onde åndsmagter har givet hende et vågent øje for alt det, der vil binde og føre os væk fra kildespringet med levende vand.

**R010 Raheb, Mitri: Betlehem under belejring -fortællinger om håb i svære tider 5 t. 8 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Mitri Raheb er palæstinenser og præst ved den lutherske kirke, Julekirken, i Betlehem og en af hovedkræfterne bag ”Det internationale center”, der arbejder for demokrati, forståelse, håb og fred i det konfliktramte Israel.

Mitri Raheb er en fredens og forsoningens fortæller i en verden præget af uenighed, fortvivlelse og frygt, og i Betlehem under belejring fortæller han uden omsvøb om tilværelsen i et af verdens brændpunkter, hvor terrortrusler, overfald, bombeangreb og død er dele af dagsordenen. Bogens første kapitel rummer beskrivelser fra israelernes invasion af Betlehem i april 2002, og bliver udgangspunktet for en række vedkommende og gribende beretninger om håb.

**R014 Richardson, Don: Fredsbarnet. Dansk Luthersk Forlag 1986. 7 t. 31 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

Forfatteren, en canadisk missionær, skildrer sit ophold i begyndelsen af 1960'erne i det daværende Hollandsk Ny Guinea for at forkynde evangeliet om Jesus, Guds fredsbarn, for en hovedjæger- og kannibalstamme, Sawi-folket, hvis højeste idealer var drab og forræderi.

**R006 Roberto, Zé: Tro og fodbold. En stjerne fortæller om sit liv, sin Gud og sin sport 4 t. 29 min. – Læst af Ellen Holst Nielsen.**

Zé Robertos fantastiske vidnesbyrd.

Zé Roberto fortæller her varmt om sin opvækst i Sao Paulos slum, hvor fodbolden var lavet af avispapir, og drømmene var lavet af tro på en bedre verden. Han fortæller om store og små begivenheder i sit liv, om drømmeafleveringer og fejlafleveringer, og om sin familie. Det er spændende læsning - især for de fodboldinteresserede - men bogen har adresse til alle, der ønsker at læse om, hvad Gud kan gøre i et menneskes liv.

**R029 Robinson, John: Uønsket. Den gribende beretning om en uønsket dreng, der fandt håb 5 t. 16 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Hvad kan vel være mere forfærdeligt for et barn end at være uønsket? Med bogen ”Uønsket” har forlaget taget hul på en ny serie autentiske bøger under titlen ”Livsberetninger”. Serien består af bøger, der kan læses uafhængigt af hinanden.

Hver bog er et vidnesbyrd om en nulevende person, som på trods modgang og måske et forhutlet liv i kriminalitet og misbrug møder Jesus og oplever frelsens under og får et helt nyt liv. Bøgerne bærer vidnesbyrd om, at selv efter en radikal omvendelse venter ikke et kristenliv i lyserødt, men et liv, der kan være fyldt med kampe. Samtidig er bøgerne et stærkt vidnesbyrd om, at Gud holder fast, og troen bærer.

”Uønsket” handler om John Robinson og er en fantastisk menneskelig historie om, at Gud aldrig opgiver – en gribende beretning om en uønsket dreng, der fandt håb.

**R038 Rønne, Kurt W.: Træerne er mærkelige 6 t. 1 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

En anderledes bog om mission. Utraditionel, farverig, humoristisk bog om missionærliv, mission og kulturmødet. Afrikanske historier, reflekterende dagbogsnoter og inddragelse af læserens vurdering af problemfyldte situationer. En bog, der ikke blot informerer – den tager sin læser med.

**S099 Sayer, George: Jack. C.S. Lewis’ liv 19 t. 47 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

C.S. Lewis’ liv og ægteskab med Joy har på en særlig måde fascineret mange og har været fremstillet på teater og i filmen Shadowlands. I denne omfattende biografi hører vi også om hans barndom og opvækst og ligeledes om de kampe, som denne enestående mand oplevede.

Forfatteren George Sayer har haft den bedste baggrund for at skrive om C.S. Lewis. Han mødte C.S. Lewis første gang i 1934, da han blev hans elev ved universitetet i Oxford. Deres venskab udviklede sig og fortsatte helt frem til C.S. Lewis’ død i 1963.

**S028 Schmidt, Kirsten: Livets brød i Stoltenborg 9 t. 11 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Mina er en høj pige med ildrødt hår og store fødder. Efter en rodet opvækst med en psykisk flagrende mor og en ukendt far har hun kæmpet sig til en teologisk embedseksamen og leder nu efter arbejde. Hun bor i København sammen med katten Sulamit, og i selskab med veninden Margrethe nyder hun sommeren, inden tilværelsen som præst begynder. Vejen til præstegerningen er ikke uden problemer, og de tilbagevendende sammenstød med studietidens plageånd Henning gør det ikke mindre svært; hvor nødig Mina end vil det, synes deres veje at krydse hinanden igen og igen.

Den farverige og kontante Mina er en ildsjæl og kæmper for det, hun tror på. I Livets brød i Stoltenborg følger vi hende i en række spændende og sjove episoder. Fra mødet med kattedømmesket August og jobbet som toiletpasser på hovedbanegården til den umulige søgen efter faren Adam, der har et hjerte tatoveret på skulderen, og serveringen af en dødbringende laksemousse. – Der er lagt op til god underholdning og en dramatisk historie, når Kirsten Schmidt folder sig ud i denne anden roman i trilogien Adams æt. Bogen er en uafhængig fortsættelse af Pastor Janssons fristelser, der udkom tidligere på året.

**S005 Scrivener, Emma: Min vej ud af anoreksi. Credo 2014. 4 t. 51 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Det er historien om den pæne pige, hvor anoreksien blev et redskab til at bevare illusionen om kontrol. Det er også historien om Emmas møde med Gud -ikke den gud, hun troede, hun kendte, men den Gud, som kendte hende. Og dét blev et vendepunkt.

Emmas historie er vigtig, selvom man ikke lider af anoreksi, for den er et væsentligt debatindlæg i en tid, hvor vi i stigende grad gør kroppen til et tempel og synd til et spørgsmål om, hvad vi putter i munden.

**S039 Skjøtt, Bodil F.: Hellere barfodet 3 t. 2 min. – Læst af Kirsten Due.**

I denne bog giver Bodil F. Skjøtt nogle meget levende indtryk fra missionærarbejdet i Liberia. Hun fortæller om nogle enkelte personer, deres dybe forståelse af evangeliet og deres evne til at bringe det videre til deres eget folk. Hun fortæller ærligt og tankevækkende om sine egne fejltagelser og frustrationer, og hun giver mange eksempler på, hvordan forskelle i kultur og livsopfattelse kan skabe misforståelser og dermed problemer for evangeliets udbredelse.

**S010 Skovgaard-Holm, Carsten: Ekstrem hverdag. Livshistorier fra Etiopien 5 t. 5 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Det kan simpelthen ikke passe! Sådan kan man godt komme til at tænke, når man læser de dramatiske livshistorier i denne bog. Personerne, som Carsten Skovgaard-Holm har talt med, er alle etiopere. Deres livshistorier er meget forskellige. Men de peger alle på, hvilken afgørende betydning evangeliet har for deres liv. "Ekstrem hverdag" er en tiltrængt tankevækker.

Personerne har et liv, der på nogle områder er så uendelig anderledes og ekstrem end vores. Men de har hver især mødt Jesus, som deres frelser. Det er stort at læse om. Man fornemmer det personlige møde i bogen. Carsten Skovgaard-Holm er god til at skildre personerne, som han ser og oplever dem.

I bogen møder vi bl.a. Bolka som sammen med sin mor og søskende bliver bortført at guerilla-soldater. Man følger Bolka og ser hvilken retning Gud fører ham. Der bliver fortalt om troldkvindens søn, missionærer, gudji-krigere, lejermordere og evangelister. Det lyder spændende, og det er det også. Midt i alle historierne møder vi Jesus, som kalder til frelse.

**S165 Skytte, Göran: Omvendt 5 t. 39 min. – Læst af Ellen Holst Nielsen.**

I 1967 forlod jeg Den Svenske Kirke. 28 år senere, i 1995, bad jeg om at blive optaget som medlem i Den Svenske Kirke igen.

Den første beslutning blev truffet på grundlag af følgende overbevisning: "Gud findes ikke, Marx har ret, religion er opium for folket". Den anden beslutning om at træde ind i kirken igen blev truffet på grundlag af overbevisningen om, at "Gud findes, Gud vil noget med mig, jeg vil være en kristen".

I dag er jeg, hvad man plejer at kalde en aktivt troende kristen. Samtidig er jeg en fornuftspræget og kritisk indstillet journalist og samfundsdebattør, som ikke har nogen som helst grundlæggende problemer med at forene tro og viden. Tværtimod er jeg igennem mine forskellige erfaringer kommet frem til, at det vil være i strid med min kritiske fornuft ikke at tro på Gud.

**S089 Stureson, Margaretha: Om det så skulle koste mig livet 9 t. 20 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Om det så skulle koste mig livet er en beretning indefra om overgreb og magtmisbrug i Guds navn, om livsfarlig loyalitet, om at være både offer og krænker i en og samme person - og om den svære proces at vove at erkende, hvad kroppen allerede har fortalt: Du skal ud herfra!

Psykolog Irene Rønn Lind skriver i forordet: Om det så skulle koste mig livet er en utrolig, men desværre realistisk historie. Den foregår i Sverige, men kunne være skrevet i mange andre lande - også



i dagens Danmark. Beretningen er utrolig ved at være ufattelig og overvældende. Som læser får man lov til at komme med ind bagved hos et menneske, der er offer for en sekt og en destruktiv leder. Man får indblik både i kernen af magtudøvelsen og i, hvad der sker inde i offeret.

Adjunkt Ib Sørensen skriver i bogens efterskrift: Margaretha Sturessons fortælling er forfærdelig og forfærdelig vigtig. Denne bog er en beretning om, hvor galt det kan gå, når man overser tegnene på, at noget er ved at løbe af sporet i et trosfællesskab.

Margaretha Sturesson er mor til fire, veluddannet, energisk og initiativrig, da hun og hendes familie slutter sig til Kristent Center Syd i Höör i Sverige. Fjorten år senere indlægges hun på psykiatrisk afdeling efter et blodigt selvmordsforsøg. Det første halve år overvåges hun 24 timer i døgnet. Halvandet år senere udskrives hun.

**S111 Svendsen, Erik Norman: Fra Nørrebro til Nørregade 7 t. 43 min. – Læst af Ellen Holst Nielsen.**

Kongehusets præst Erik Norman Svendsen fortæller i Fra Nørrebro til Nørregade om hele sit liv – fra Nørrebro-opvæksten under krigen til oplevelserne og slagsmålene med kirkeministre, politikere og præster igennem 17 år som biskop i Nørregade i København.

I 1941 kom en lille purk til verden på Nørrebro. Med en omsorgsfuld far og en tungsindig mor blev livet fra begyndelsen spændt ud mellem de lyse og de mørke toner. Men det er lyset, Erik Norman Svendsen først og sidst har taget med sig – i den livslange kærlighed til både hustruen Margit og teologien, i mødet med patriarker fra Mellemøsten og plattenslagere fra Nørrebro, ja, i et snart 70 år langt liv, der har favnet hele verden, men først og sidst er forløbet på strækningen fra den lille lejlighed på Nørrebro til bispeboligen i Nørregade.

**S080 Søgaard, Viggo: Knudepunkter. Et liv med mission 10 t. 3 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

Knudepunkter er en stærkt personlig beretning om en hel families livslange engagement i missionens tjeneste. Viggo Søgaard fortæller historier fra sit ualmindelige liv. Det er en mosaik bundet sammen af utrolige oplevelser og afgørende knudepunkter, der kunne synes tilfældige, men for Viggo Søgaard er der ingen tvivl om, at Guds finger har været med i det.

Viggo Søgaard blev en mønsterbryder. Livet bragte ham til jordens yderste ender, drevet af kaldet fra Kristus om at fortælle de gode nyheder fra Gud til hele verden. Hans liv har været kontrastfyldt; han færdes lige hjemmefant på bambusgulvet i en fattig hytte i Asien som på regeringskontorenes bonede gulve. Thailand blev det andet hjemland for familien. Ansat som missionærer for Det danske Missionsforbund blev de pionerer inden for brugen af nye medier i mission. Dette knudepunkt gav afsæt til videreuddannelse og forskning, der skabte akademisk anerkendelse og førte til udnævnelse som professor og konsulent for internationale organisationer.

Knudepunkter er beretninger fortalt af en international kendt og anerkendt dansker, hvis passion er at gøre det kristne evangelium tilgængeligt på en relevant måde for såvel millionbyens indbyggere som de fattigste stammefolk på flugt i junglen.

**S098 Sørensen, Villy: Jeg fik det 9 t. 17 min. – Læst af Annelise Fredensborg.**

”Vil du tænde, må du brænde,” siger et gammelt ord. Det passer egentlig godt på Villy Sørensen. Allerede som dreng fik han efter en fodboldkamp tilnavnet ”Den evige flamme”.

Det kan heller ikke komme bag på nogen, at der har været ”gang i den”, mens Villy var barn sammen med hele 13 søskende, og det er sjovt at læse om de numre og gale streger, han har fundet på undervejs. Berigende og godt er det at læse om Villys virke de steder, hvor han fik lov til at være missionær gennem 40 år. Vi har kendt ham det meste af tiden.

Når Villy taler, er der ingen, der falder hen. En levende, varm forkyndelse, fyldt med humor, smil, glimt i øjnene – sådan er Villy, og sådan er hans erindringer også: hele tiden med ønsket og bønner om at tænde. Fordi intet er vigtigere end at nå mennesker med budskabet om Jesus Kristus.

**S070 Saada, Tass og Merrill, Dean: Jeg var snigskytte for Arafat. Historien om en snigskyttes omvendelse 8 t. 32 min. – Læst af Conni Kappelgaard.**

”Jeg var snigskytte for Arafat” er den utrolige beretning om Tass Saada, der blev født i Gazastriben, men voksede op som flygtning i Saudi-Arabien og Qatar.

Årene som flygtning fyldte ham med et intenst had til staten Israel og det folk, som havde frarøvet ham hans hjem. Som 17-årig forlod han derfor sin familie og sluttede sig til Yasser Arafats Fatah-organisation, som med våben i hånd kæmpede for palæstinenserens ret til at vende tilbage til de israelsk-besatte områder. Tass Saada steg hurtigt i graderne og med sit Simonovgevær spredte han død og ødelæggelse blandt israelske soldater og civile. Desuden fungerede han i en periode som privatchauffør for Arafat. Tass Saadas farefulde liv kunne meget vel være endt i en tragedie, men ad underlige veje havnede han i USA, hvor mødet med en kristen forretningsmand, ændrede hans liv radikalt.

**T032 Tada, Joni Eareckson: Herligheden - vort sande hjem 9 t. 31 min. – Læst af Niels Jensen.**

Denne bog giver et forfriskende og trosstyrkende billede af det mål, som ifølge Bibelen venter alle troende kristne efter dette liv. Når du først har fanget et glimt af evighedens herlighed, vil du se jorden i et helt nyt lys. Den kørestol, der tilsyneladende binder Joni stærkt til den hårde jord, er blevet midlet til at sætte hendes hjerte i frihed, så det kan løfte sig til himmelske højder. Herligheden i evigheden er ikke bare et teologisk begreb eller en trøstende forestilling for Joni, men hendes sande hjem og sidste mål.

Det ligger Joni fjernt at se tanken om Himlen som virkelighedsflugt. Hun maler et billede af den som vore hjerters hjem, det sted, hvor vore længsler stilles, og en virkelighed mere håndgribelig og varig en noget, vi nogen sinde vil finde her i livet, som vi kender det nu.

Herligheden – vort sande hjem bringer håb for dette liv. En trøstende vision for dem, der har det svært. Det er en vision skabt ud af et prøvet menneskes tro og forståelse af, hvad Bibelen har at sige om den evige herlighed.

**T004 Tada, Joni Eareckson: Når Gud helbreder 8 t. 44 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Det har berørt mig dybt at læse Jonis bog. Præcis sådan opleves det at leve helt derude i afmagtens realitet, hvor ord fra Gud er det eneste, der kan trænge igennem med lys og håb.

I bogen fortæller Joni personligt og sårbart om sin fortvivlelse, sit håb om helbredelse, sine livtag med alle spørgsmålene om, hvorfor og hvor længe Gud tillader lidelsen. Men også om sin erfaring af livsfællesskabet med Jesus i smerten og af, hvad sand guddommelig helbredelse er. Her i livet og i Himlen – lige om lidt.

Joni spreder Kristusglæde, livsglæde og håb med gode ord til mennesker, der kender smerten indefra. Inger Margrethe Kofod-Svendsen, cand. theol.

**T006 Tada, Joni og Ken Eareckson: Joni & Ken – i medgang og modgang. ProRex 2014. 7 t. 17 min. – Læst af Hanne Korsholm Poulsen.**

Dette er beretningen om Joni og hendes mand Ken Tada, hvis ægteskab er et stærkt eksempel på, hvad det vil sige at elske hinanden ... i medgang og ikke mindst i modgang.

Ikke engang bryllups-rejsen blev en dans på roser. Samlivet med en ægtefælle, der er lam fra halsen og ned, stiller store krav til Ken, døgnet rundt. Efter nogle år når han sammenbruddets rand. Deres ægteskab lider. Og som om det ikke var nok, får Joni konstateret brystkræft. De kroniske smerter og daglige udfordringer bliver uoverskuelige. Kan deres ægteskab holde til endnu en krise?

Læs med og oplev Jonis og Kens kamp for deres ægteskab - og hvordan de erfarer, at der er hjælp at få fra Gud, selv i de allervanskeligste perioder i livet.

**T056 Taylor, Rhena: I livets skygge. Min far havde alzheimer 3 t. 30 min. – Læst af Anna Saarup Brinth.**

”Det er, som om der pludselig løber vand gennem min hjerne,” sagde han engang, da vi var alene. ”Det vasker alt væk”.

Rhena Taylor møder i moden alder sit livs største udfordring, da hendes far får Alzheimers sygdom. Hun fortæller – ikke uden humor – om sin daglige kamp for at øve omsorg i den svære situation.

**T025 Therkildsen, Børge: Sandalmager Nis Petersen af Herning 2 t. 27 min. – Læst af Niels Zeuthen.**

I denne bog fortælles om den højst usædvanlige digterskikkelse, Nis Johan Petersen, som levede mange år på landevejene. Om hans opvækst hos bedstemoderen i Herning efter forældrenes død. Om den

kristne påvirkning, der kom til at præge ham for livet og satte sig spor i hans romaner, noveller og digte.

**T002 Thomsen, Bertel: Præsten der ikke kunne synge 7 t. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Det stod ikke skrevet over Jens Knudsens vugge, at han en stor del af sit liv skulle tjene som præst for danske immigranter i USA og Canada. Tværtimod. Han voksede op i en fattig husmandsfamilie i det vestjyske Vorgod, kom tidligt ud at tjene som vogterdreng på heden, og fremtiden syntes fastlagt: en fortsættelse af slægtens liv på den magre hedejord.

Men den kristne børnelærdom i hjemmet og hedens åbne vidder fik ham til at stræbe mod fjernere og tilsyneladende uopnåelige horisonter.

Læs en fantastisk beretning om en af de mange danskere, som omkring forrige århundredeskifte tog springet og sammen med kone og børn begyndte en ny tilværelse på den anden side af Atlanten. I modsætning til mange andre var han ikke drevet af drømmen om guld og grønne skove. Han ønskede alene at tjene sine udvandrede landsmænd som præst og vejleder.

**T057 Toldam, Mia og Korsgård, Michael: Tanzanias mange ansigter 2 t. 42 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Msafiri er ét af Tanzanias mange ansigter. Vi møder i denne bog knap 50 afrikanere, der fortæller deres historie. Historierne knytter sig til tre temaer: samfund, sundhed og religion. Vi møder folk lige fra flygtninge, gadebørn og masaikrigere til helt almindelige studerende, fra læger til spedalske og fra præster til medicinmænd.

**U009 Ulsdal, Poul: I kirkekampens tegn 10 t. 48 min. – Læst af Niels Zeuthen.**

En erindringsbog om forfatterens liv og præstegerning og især om hans kamp for bibel- og bekendelses-troskab.

**V035 Valen-Sendstad, Astri: Et øjeblik ad gangen 5 t. 25 min. – Læst af Kirsten Due.**

En bog om Lina Sandell, en kvinde i Herrens tjeneste. Lina Sandell er et kendt navn for de fleste kristne i de nordiske lande; og gennem denne bog får læseren ved mange citater fra sange, digte og breve et stærkt indtryk af mennesker Lina Sandell.

**V036 Valen-Sendstad, Astri: Sangfugl i mørke 4 t. 15 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Den blinde sangskriver var en af sin tids mest kendte kvinder – og hendes sange synges stadig. Fanny Crosby (1820-1915) var i sin tid en af Amerikas mest kendte kvinder. Kristne i hele verden har i mere end hundrede år sunget hendes sange. I alt skrev hun mere end 8000. Seks uger gammel blev Fanny syg. Den behandling, hun fik, ødelagde øjnene. Men hun lod sig ikke hindre af blindheden. Med sin udstråling og åndskraft fik hun kontakt med mennesker fra alle lag i samfundet lige fra hjemløse til præsidenter. Vi møder i denne bog en usædvanlig kvinde med et hjerte, der brændte for menneskers frelse. Historien om Fanny Crosby er inspirerende og berigende læsning. Hun var en aktiv kvinde, der mest var kendt for sin poesi, men hun virkede også på mange andre områder.

**V003 Varmby, Rita Cecilie: Tanker om blindhed. Saxo Publish 2015. 44 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Rita Cecilie Varmby blev født blind i 1948, og vil med denne lille bog bidrage til en større forståelse af, hvordan det er at være blindfødt. Rita drager læseren ind i sit sanseunivers og deler sine livserfaringer, fra hun var barn og op til i dag, og reflekterer herover med lune og glimt i øjet.

**V075 Villekjær, Orla: Betjent og reformator 11 t. 29 min. – Læst af Niels Zeuthen.**

Denne bog, som især er skrevet for mennesker, der kun kender lidt eller slet intet til Søren Kierkegaard, giver et tankevækkende indblik i nogle af Kierkegaards skrifter og lader læseren møde en dybt tænkende og troende kristen forfatter. Bogen forekommer særdeles aktuel med sin skildring af Søren Kierkegaards kamp for at indføre kristendommen i kristenheden

**V002 Voskamp, Ann: Et tusinde gaver. Scandinavia 2014. 10 t. 18 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

I bogen opfordres vi til at omfavne hver dags velsignelse og gå om bord i den forvandling, der sker, når vi vænner os til at nedskrive Guds gaver til os. Ann Voskamp skriver bl.a, at ”det er kun ved at give udtryk for taknemlighed over det liv, vi har, at vi opdager det liv, vi altid har ønsket os....et liv vi kan

gribe, sige tak for og dele ud til andre". Vi vil opdage det 'umulige' lige ind i vores knogler: at vi er vildt elsket af Gud.

**V059 White, Kathleen: Jonis liv 6 t. 58 min. – Læst af Kirsten Due.**

Som teenager nød Joni livet sammen med sin familie. Hun var køn, sporty og kunstnerisk begavet. Hun levede livet fuldt ud og elskede at ride og svømme. Men en dag brækkede hun halsen ved en badeulykke. Hun blev lam fra skulderen og ned og forstod ikke, hvordan Gud kunne tillade det. Efterhånden som hun affandt sig med sit livslange handicap, opdagede hun, hvordan hendes kristne tro styrkedes.

**V083 Wibe, Nicolaj: Zap en Zup 1 t. 50 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Er det mon det samme at være kristen i Danmark og Nepal?

Hvorfor er der nogen, der slår korsets tegn foran sig, når de sætter sig ind i et fly?

Kan man blive forelsket, når man er tusindvis af kilometer væk fra hinanden?

Hvordan kan flymad få én til at tænke på at læse i Bibelen?

Zap en Zup er fyldt af skøre og skægge vinkler på de mest almindelige og ualmindelige ting.

**V032 Wildenhahn, August: Befal du dine veje 16 t. 35 min. – Læst af Jesper Kristensen.**

En roman om salmedigteren Paul Gerhardt. Den fortæller ikke hele Paul Gerhardts livshistorie, men koncentrerer sig om skildringen af kirkestriden mellem lutheranere og reformerte i sidste halvdel af det 17. århundrede – den strid, som fik så stor og tragisk betydning, ikke mindst for Paul Gerhardt, hans familie og menighed.

**V031 Wilkerson, David: Korset og springkniven 9 t. 52 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

En sen natetimer læser forstandspræsten David Wilkerson en artikel i et magasin om nogle unge kriminelle i USA, som brutalt har overfaldet en invalid dreng. Billedet af drengene – deres hadefulde og forvirrede udtryk – oprører ham så meget, at han beslutter at tage til New York for at hjælpe dem.

Det bliver starten på et nyt liv for David og hans kone. De oplever utrolige ting blandt de kriminelle teenagebander og narkomaner i storbyens mest belastede kvarterer. Ikke mindst oplever de kraften i evangeliet om Jesus.

**V026 Williams, Sarah: Udfordret – af en ufødt. Livsberetninger 6 t. 7 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Hun skulle være mor igen, og hele familien glædede sig mere og mere, for hver dag der gik. Men scanningen på hospitalet ændrede alt. Da Sarah Williams fik at vide, at barnet i hendes mave ikke kunne overleve fødslen, stod hun over for et dilemma, som enhver forælder frygter.

Skal jeg følge lægernes kliniske rådgivning? Eller skal jeg følge mit hjerte? Og, hvis jeg vælger det sidste, hvordan i alverden klarer jeg det så?

**V027 Wilson, Dorothy C.: Doktor Ida 4 t. 40 min. – Læst af Gerda Gylling.**

Beretning om en energisk lægemissionær, der i kamp mod overtro og uvidenhed søger at hjælpe Indiens kvinder til at hjælpe sig selv.

**V028 Wilson, Dorothy C.: Tag mine hænder 10 t. 43 min. – Læst af Gerda Gylling.**

En indisk læges enestående livshistorie.

**Y007 Yusef, Musab Hassan og Brackin, Ron: Søn af Hamas. En fængslende beretning om terror, forræderi, politiske intriger og utrolige valg 10 t. 31 min. – Læst af Conni Kappelgaard.**

Søn af Hamas er den fængslende, sandfærdige beretning om en ung mand fra Hamas' inderkreds, som forkastede sin voldelige skæbne - og nu sætter sit liv på spil ved åbent at fortælle om Hamas' hemmeligheder for at vise verden en vej til fred.

Helt fra barndommen har Musab Hassan Yusef haft indsigt i Hamas, den ekstremistiske, islamiske terrorgruppe. Som ældste søn af Sheikh Hassan Yusef, en af Hamas' grundlæggere og bevægelsens mest populære leder, støttede den unge Mosab i mange år sin far i hans politiske aktiviteter, alt imens han blev opdraget til at påtage sig sin arv, den politiske overbevisning, status og magt.

Alt ændrede sig drastisk, da Musab vendte terror og vold ryggen og i stedet sluttede sig til en anden berømt mellemøstlig leder og hans lære. I Søn af Hamas offentliggør Musab Hassan Yusef, der nu kalder sig Joseph, hidtil ukendte oplysninger om den farligste terrorgruppe i verden og afslører

samtidig sandheden om sin egen rolle, den smertefulde adskillelse fra familie og fædreland, og ikke mindst hans livsfarlige beslutning om at stå offentligt frem som kristen. Han er overbevist om, at det kristne bud om "at elske sine fjender" er den eneste farbare vej til fred i Mellemøsten.

I bogen beretter han om sin surrealistiske rejse mod sin nye tro, som bød ham at elske hans fjender. Og han fortæller historien om de pinefulde beslutninger, han traf, som fik ham til at forlade sin familie, sine venner og sit fædreland.

**Å002 Åvik, Asbjørn: Riget kommer 6 t. 55 min. – Læst af Edel Holst Nielsen.**

Asbjørn Åvik fortæller levende og varmt om oplevelser og personer, som han har mødt gennem sine mange år som missionær i Kina og på Taiwan. Bogen rækker et stærkt kald til mission, og er samtidig et vidnesbyrd om Guds trofasthed mod dem, som han sender.