



KABB

DE SKAL SE GUD

Årsberetning 2007

86. årgang

Kristeligt
Arbejde
Blandt Blinde





Formand:
Elly Stidsen
Bøgens Kvarter 91
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 33 63



Næstformand:
Jimmi Henriksen
Treldevej 10
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 05 34



Anna Saarp Brinth
Toften 40
7441 Bording
Tlf. 86 86 13 78



Peter Bjerregaard Jørgensen
Sdr. Marksvej 108, 2. tv.
7000 Fredericia
Tlf. 74 83 13 14



Carl Henrik Kristensen
Peder Breths Vej 6
7080 Børkop
Tlf. 75 86 69 35



Ann-Mari Munk Nielsen
Bakkevej 12
6560 Sommersted
Tlf. 76 60 80 30



Anna Mark Thomsen
Solsikkevej 72
7800 Skive
Tlf. 97 52 36 22



Tilforordnet: Kasserer
Steen K. Sørensen
Kobbeldgårdsvej 19
7000 Fredericia
Tlf. 33 12 40 42

Nyvalgte til bestyrelsen 2007

Peter Bjerregaard Jørgensen, Fredericia, er 21 år og blev blind som 6-årig. Han bor i en lejlighed sammen med sin førerhund, Fila. Peter spiller meget musik og har altid været meget glad for både at spille og lytte til musik. Han spiller selv 7 forskellige instrumenter.

Carl Henrik Kristensen, Børkop, har været svagsynet siden sin tidligste barndom. Han er uddannet elektronikmekaniker og audiolog. Carl Henrik har arbejdet ved Københavns Nærradio, været lydtekniker ved IMs mediearbejde og er nu på Høreklubben på

Vejle sygehus. Han har i de seneste 10 år bistået KABB med den tekniske udvikling af sommerstævner samt andre tekniske tiltag.

Anna Saarp Brinth, Bording, er seende. Anna er en af vore indlæsere. Hun er bankuddannet og læste siden til lærer. Hun har været lærer i 33 år i Bording men er nu pensionist. Anna har læst Teologi for Lægfolk, været engageret i både menighedsråd, distriktsforening, undervisningsudvalg i stiftet, arrangerer kurser, holder foredrag m.m. Anna har haft en blind veninde.

Ny redaktør af Lydbladet

Ole Blume, Viborg, er den nye redaktør af Lydbladet. Han er journalist og mediekonsulent i henholdsvis Viborg Stift og Herning-provstierne. I de sidste mange år har han produceret til radio, tv, aviser og internet. Han har altid været glad for at lave radio og arbejde med lydmediet, derfor glæder han sig til udfordringen med et elektronisk lydblad til KABB.



Ole Blume



Andagt

Af Peter Bjerregaard Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Vi skal i denne lille andagt tage udgangspunkt i et vers, som står i Johannes evangeliet. Jesus siger: Jeg er verdens lys, den som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.

Jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af flere af os blinde, når jeg siger, at dette vers er et af vores yndlingsvers.

Der er mange ting, man som blind ikke kan. Køre bil, tage ud at rejse og så videre. Derfor kan man hurtigt blive en smule deprimeret. Men i dette vers står altså, at selv blinde mennesker skal kunne se dette lys, men hvordan dog det? Jo, fordi det er et levende lys, som man kan se ved at kigge på Jesu kors, som man kan mærke ved hans kærlighed, som man kan høre, når man læser i bibelen.

Vi kender sikkert alle nogle børn, som, når de skal sove, gerne vil kunne se noget lys. Hvorfor vil de gerne det? Det er, fordi lys – lige som Jesus – giver tryghed.

Til min konfirmation fik jeg dette dejlige vers, det har fulgt mig lige siden. Og jeg kan altid tage det frem,

både i medgang og i modgang. Faktisk vil jeg vove den påstand, at dette vers er hele sjælen i bibelen. Hvorfor? Jo, fordi det handler om, at hvis vi følger Jesus, har vi med garanti en plads i Himlen, hvor alt skal være godt. Det er sådan set det vigtigste at vide.

Mange mennesker søger tit en anden vej for at få frelsesvished. De tager desværre bare en stor omvej, som ender blindt. Dermed må vi slå fast, at der kun findes én vej til Himlen, og den går gennem Jesus.

Ja, en mand sagde det på denne måde. Vi menneskers liv er således, at vi går og går, og en dag kommer vi til en kløft. Den er desværre bare så bred, at vi ikke kan komme over på den anden side, hvor alt er godt. Mange mennesker vender nu om, da de ikke ser nogen anden udvej. Men nogle stykker bliver dog og venter. Nu kommer Jesus og lægger sit kors hen over kløften. Det giver adgang til dem, som tror.

Hvilket af disse mennesker er du?

Må Gud være med dig fra nu af, og til vi mødes hjemme i Himlen.

Formandsberetning

Af Elly Stidsen, formand



Lad os se lidt på, hvad der er sket i 2007. Den 1. november 2006 fyldte KABB 85 år. Fødselsdagen blev markeret med udgivelsen af en jubilæums-CD, der sammen med årsberetningen og Kristeligt Lydblads martsnummer 2007 blev sendt til alle medlemmer.

Visioner – resultater

Der arbejdes stadig på de visioner, der blev sat i gang i august 2006. I sommeren 2007 udkom vores nye folder, som giver god oplysning om KABBs virksomhed.

Et udvalg med to fra bestyrelsen og en ansat har nytænkt indholdet i Sommerstævnet. Vi har fået ekstern hjælp til at styrke informationen om arbejdet. Det har resulteret i en ny og tidssvarende annonce og en artikel i Udfordringen. I 2008 er vi blevet lovet en artikel i Blindesagen og Menighedsrådenes Blad.

Det har alt sammen resulteret i flere medlemmer i 2007.

Indlæsning

I øjeblikket har vi ti indlæsere. Vi har igen i år været sammen med indlæserne på Kristeligt Lydbibliotek til gensidig inspiration og hyggeligt samvær. Der bliver også udvekslet erfaringer fra indlæsningen. Nu ser vi frem til at samles igen den 7. marts 2008.

Indlæserne har af dygtige teknikere fået undervisning i at bruge det udstyr, som KABB har indkøbt. De arbejder med det i deres egne hjem, hvor de indlæser på minidisc eller direkte på computer. Det bliver til DAISY-bøger i god kvalitet, som vi glæder os over at kunne udlåne til flere og flere, efterhånden som mange blinde og svagsynede får bevilget DAISY-afspillere. Vi glæder os også over den nye måde at samarbejde med indlæserne på, og vi ser frem til en gang hvert år at samles med dem til opfølgning og socialt samvær.

I alle de år, hvor KABB har produceret lydbøger, har vi haft samarbejde med kristne forlag, som har foræret os bøger til indlæsning, og i løbet af 2007 er der kommet flere til. Det er en stor rigdom for os.

Personale

Ellen Holst Nielsen har siden 2003 arbejdet sammen med Birte Søgaard på lydbiblioteket og herunder i høj grad medvirket ved fornyelse af vort informationsmateriale, såsom årsberetninger og foldere. Desuden har Ellen gjort en flot indsats i rejsevirksomheden for KABB, hvor hun flere steder i landet har fortalt om arbejdet og indsamlet midler til det. Rejsevirksomheden er særdeles vigtig for udbredelsen af kendskabet til KABB. Det er også Ellen,





der står for den tekniske side ved fremstilling af DAISY-bøger. Ja, Birte og Ellen er gode og dygtige medarbejdere i KABB.

Et vellykket sommerstævne 2007

I dagene tirsdag den 19. til fredag den 22. juni var 36 blinde og svagsynede med ledsagere samlet til sommerstævne på Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter, Fuglsangcentret i Fredericia. Det var første gang, KABB holdt stævne der, og det var så vellykket, at vi også har booket centret til sommerstævnet 2008, nemlig fra den 10. til 13. juni.

Vi glædede os over at være lidt flere deltagere end ved de to forrige sommerstævner. Ved disse stævner har vi jo en særlig mulighed for at få kontakt med hinanden og i gode rammer modtage en virkelig dybtgående forkyndelse af det kristne evangelium.

Kristeligt Lydblad

Fra og med februarnummeret 2005 har Poul Erik Bechmann været redaktør af Kristeligt Lydblad. Det har givet forandring og fornyelse til lydbladet. Desuden er det blevet udvidet, idet det fra og med martsnummeret 2007 er overgået fra kassettebånd til DAISY-format, hvad der giver meget mere plads til den rigdom af stof, som Poul Erik deler med os. Mens dette skrives, står vi imidlertid overfor at skulle skifte redaktør, idet Poul Erik fratræder. Det sidste nummer, han redigerer, er januar 2008. Vi vil komme til at savne Poul Erik, som har været en trofast medarbejder i KABB. Udover at redigere lydbladet har Poul Erik også flittigt holdt møder, hvor han har fortalt om arbejdet

og indsamlet midler til det. Der skal herfra lyde en stor tak til Poul Erik for hans store arbejde og engagement.

Nordisk samarbejde

Fra 13. til 16. september 2007 var der Nordisk Konference i Sverige, hvor Birte Søgaard, Ellen Holst Nielsen og Poul Erik Bechmann deltog. Det var en stor oplevelse. Længere omme i bladet er der en reportage fra konferencen.

Der skal være Nordisk Konference på Fuglsangcentret fra 1. – 4. oktober 2009.

Bestyrelsen

Ved sommerstævnet 2007 var der generalforsamling med valg til bestyrelsen. Hjørdis Søvsø og Kirsten Duch var gået ud af bestyrelsen. Derfor skulle der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. De to nye i bestyrelsen blev: Peter Jørgensen og Carl Henrik Kristensen. Til suppleant blev Anna Saarup Brinth valgt. De bliver præsenteret andetsteds i årsberetningen. I efteråret ønskede Verona Schneider Nielsen at holde en pause i bestyrelsen og har derfor byttet plads med Anna.

Der skal herfra lyde en stor tak til Hjørdis og Kirsten for deres engagerede indsats i bestyrelsen.

På forhånd tak for forbøn og støtte!

Boganmeldelse

Af Annelise Fredensborg

Sarah-bøgerne

Jeg har i det sidste års tid bl.a. indlæst 3 bøger af en serie på 4 børne/ungdomsbøger af Wanda Luttrell fra LogosMedia. Bøgerne handler om en teenagepige ved navn Sarah. Handlingen foregår i Amerika i slutningen af 1700-tallet, hvor der var vældige kampe mellem de engelske kolonister og nybyggerne og mellem nybyggerne og indianerne. Vi følger Sarah, mens hun er i pleje hos sin mester i Williamsburg. Her får hun kontakt med en frigiven slave, hvis kone og søn er forsvundet. Hun prøver at hjælpe ham med at finde dem, men det er meget vanskeligt, da det viser sig, at indianerne har taget dem til fange.

Sarah længes efter sin mor og far, som er nybyggere i en lille landsby i Kentucky. Da hun hører, at hendes mor og spæde lillesøster er ved at dø, insisterer hun på at tage hjem for at hjælpe dem. Sarah er meget impulsiv og får ofte rodet sig ind i forskellige problemer til stor fortrydelse for de voksne, som omgiver hende. Både i Williamsburg og i Kentucky bliver hun meget hurtigt involveret i uafhængighedskrigen, indianernes angreb på nybyggerne og slavehandlens konsekvenser.

Bagerst i hver bog er der et kapitel med facts om tiden i 1700-tallet i Amerika.

Det er nogle meget spændende bøger, som også giver en god historisk forståelse af amerikanernes forhold dengang. Bøgerne er børnebøger, men de kan med stort udbytte også læses af voksne. Jeg kan varmt anbefale disse gode og spændende bøger.

Indlæsning

For et par måneder siden fik jeg stillet en computer til rådighed, når jeg skulle indlæse bøger. Det har været en *meget* stor lettelse. Med den nye teknik ser jeg hver enkel strofe på skærmen og kan nemt slette eller ændre den enkelte sætning. Samtidig optager computeren først, når jeg begynder at snakke, og det betyder, at jeg kan vente med at læse, hvis der fx kommer en bil forbi, eller jeg ikke lige kan finde, hvor jeg er kommet til. En meget stor fordel er også, at bogen er færdig, når jeg er færdig med at indlæse den, og det betyder altså også, at lånerne hurtigere kan få en ny bog.



Lydbiblioteket

Af Birte Søgaard og Ellen Holst

Tak – respons

Allerførst vil vi gerne her fra kontoret sige tak for alle de positive tilkendegivelser, vi har fået fra lånerne i løbet af året. Det varmer. Det glæder os, når vores arbejde er til gavn og opmuntring.

Vi vil gerne vide, hvordan læserne oplever bøgerne. Derfor ønsker vi at få kommentarer til de bøger, lånerne læser, både hvad angår indhold, bogens opbygning og det tekniske. Det kan hjælpe os til at lave bøgerne endnu bedre.

Nye bøger

I 2007 udgav vi 71 nye bøger og Brødre-remenshusets Husandagtskalender. Det skal de 10 indlæsere, som vi har haft, have æren for. Nogle af vores indlæsere bruger rigtig meget tid på indlæsning. Derfor har vi nået så mange bøger. Flot resultat!

Vi prøver hele tiden at følge med udviklingen på det tekniske område. Derfor har nogle af vores indlæsere fået computer stillet til rådighed til indlæsningen. Der er nu taget initiativ til at søge om midler hos div. fonde, så endnu flere indlæsere kan gå over til computer.

Lydbladet

Ole Blume tiltrådte i januar 2008 som ny redaktør af Lydbladet. Da Lydbladet er KABBs mulighed for at få lytterne i tale, vil vi opfordre mange flere til at abonnere på bladet. Man kan også give en gave på minimum 500 kr. om året. Derved opnår man automatisk medlemskab og får bladet tilsendt gratis. Dette gælder også seende venner af arbejdet.

Fra bånd til CD

2007 blev det sidste år, hvor bladene udkom på kassetiebånd. Fra 2008 kommer alle vores blade på DAISY. Det giver mange fordele. Lydkvaliteten er meget bedre, og der er mulighed for at få meget mere stof med fra det trykte blad. Man kan også selv udvælge det stof, man ønsker at høre.

Informationsmøder

Vi ønsker at øge kendskabet til arbejdet i KABB. Derfor vil vi opfordre vores venner til i jeres sammenhæng at foreslå en medarbejder fra KABB til et informationsmøde.



FÆLLESSKAB - OPLEVELSER - FORSTÅELSE

KABB - Årsmøde 2007-2008 (2008) - Adm. og tekn. støtte til KABB og medlemmer





Nordisk Konference

Billedtekster af Poul Erik Bechmann, tidl. redaktør af Lydbladet



Nr. 1:

To fra USA, tre fra Danmark, otte fra Finland, 19 fra Norge og 32 fra Sverige udgjorde den 13. - 16. september 2007 det glade og festlige fællesskab ved den nordiske konference i Sveriges skønne Värmland, for blindearbejderne på kristen basis.

Nr. 2:

Den blinde præst David Andrus, der færdedes rask omkring med en hånd på fru Debbs skulder, holdt en række inspirerende foredrag blandt andet om sin gerning som leder af "Luthersk Blinde Mission" i St. Louis. Organisationen, hvis formål er "Helping Blind See Jesus", har Nordamerikas største bibliotek med bøger på lyd, storskrift og punkt.

Nr. 3:

Norske Berit Nordlie var en uforglemmelig ildsjæl. I næsten enhver ledig stund fandt hun guitaren frem, samlede sangglade omkring sig, der istemte kendte sange og salmer. Selv da bussen kom til Gardemoen Lufthavn, fik deltagerne en afskedssang, mens chaufføren fandt kufferterne frem! Mange gav hun også et andagtshefte med hjem.

Nr. 4:

Skiløb eller kulturbesøg? Enten skitunnelen i Torsby, der er verdens længste til helårsbrug, eller informationscentret for de såkaldte skovfinner. De fleste valgte centret som udflugtsmål for at få information om de arbejdsomme bønder fra Finland, der i 15- og 1600-tallet koloniserede de dybe skovområder i Värmland og fik meget stor kulturel betydning på mange områder de følgende århundreder. Besøget var en god oplevelse, der gav de fleste ny og overraskende viden.

Nr. 5:

"Bønnevandring" blev et konkret begreb i vore sammenhænge. Ved "stationer" blev der gjort holdt til bøn, bibellæsning m.m. Størst indtryk gjorde finnernes oversætter, unge Johnny. Efter druk, stoffer og kriminalitet kom han i fængsel i 2001. Guldkorset på fængselscellens bibel drog ham. Han læste GT, Det gamle Testamente, om Guds førelse af sit folk. I NT fandt han, at Gud elsker også Johnny! Han kom til tro. En mere i fængslet var troende. Inden de forlod fængslet, var 11 fanger Kristus-troende, for "intet er umuligt for Gud". Johnnys farvelhilsen til stævnedeltagerne var "Vi mødes i Himlen".



1

2

3

4



Nr. 6:

Kontorleder Birte Søgaard og informationsmedarbejder Ellen Holst Nielsen var af og til engageret i ledermøder for at løse aktuelle udfordringer vedrørende programmet. Der blev også drøftet fremtidige initiativer. Det kom frem, at ét af emnerne var muligheden for, at Danmark kunne være værtsland ved næste nordiske stævne i 2009. Efter livlig telefonkontakt med Danmark fik deltagerne den besked, at KABB bliver vært om to år, og at stævnet finder sted i det skønne Fuglsangcenter. Hurra for den fremsynede og spændende beslutning!



6

Sommerstævne

den 10. til 13. juni 2008 på Fuglsangcentret

Temaet for 2008 er: De skal se Gud.

Stævnet indeholder følgende:

- De fremmede iblandt os v/Hanne Frøkjær-Jensen
- Hvordan lever vi det ud i foreningen? v/Elly Stidsen.
- Hvordan lever den enkelte det ud? v/deltagere på stævnet.
- Mission blandt jøder. v/Bodil Skjøtt.
- Bøn, forudsætningen for mission. v/Poul Erik Bechmann.
- Bønnevandring.
- Bibeltimer, gudstjeneste og fest-aften v/Flemming Frøkjær-Jensen.

Nr. 7:

De blinde og deres ledsagere tog fyldte hjem med bus gennem Värmland – og nogle med fly fra Gardemoen nær Oslo. Sprogbarriererne var for nogle uoverstigelige, men inspirationen og den indbyrdes kærlighed var ikke en mangelvare. Flere redaktører fik i ledige stunder interviewet deltagere til glæde for hjemlige lydbladabonnenter.

Efter fire dage på herregården med liv og glade dage, gode foredrag, unge deltageres underholdningsaften, glad lovsang, et varmt og inkluderende kristent fællesskab med mere, har medarbejderne, bestyrelsen og de forhåbentlig mange deltagere virkelig fået en udfordring at leve op til.



7

I programmet vil indgå et orienteringsløb, og der bliver samtale om emnet i mindre grupper.

Programmet bliver sendt til alle medlemmer. Alle vore lånere er velkomne. Ønskes et program tilsendt, kan det bestilles på Lydbiblioteket.



Kassererens hilsen

Af Steen Klejnstrup Sørensen, kasserer

KABB har brug for os!

Når netop du nu sidder med Kristeligt Arbejde Blandt Blindes årsberetning, så er det fordi du på en eller anden måde har tilknytning til KABB: som bruger af Lydbiblioteket, som bidrager, som medarbejder eller som hjælper på anden måde.

KABB har brug for os alle sammen!

KABB er blevet større!

På siden her overfor kan man læse KABBs regnskab for 2007. Det er et regnskab, der fortæller, at foreningen er blevet større i løbet af 2007.

Gavebidrag fra såvel lånerne som seende er steget mærkbart i 2007 i forhold til det niveau, som det har ligget på gennem de senere år. Tak for det!

Det samme gør sig gældende for vore udgifter, hvilket primært hænger sammen med, at der i løbet af 2007 er udgivet rigtig mange DAISY-bøger. Dette niveau ønsker vi at kunne holde i årene fremover.

Samtidig er der brugt resurser på at informere om KABB.

Aktiviteterne er tilrettelagt i tillid til, at foreningen vil blive støttet med de midler, der er brug for til arbejdets gennemførelse. Vi tror på og beder til,

at arbejdet fortsat må være omfattet af Guds rige velsignelse og løftet om, at når vi går i Hans navn, så vil Han gå med os.

Økonomi

Regnskabet udviser igen i 2007 et mindre underskud, hvilket dog i år må tilskrives et svigtende udbytte fra foreningens opsparede midler.

KABB kan ikke på lang sigt opretholde det nuværende aktivitetsniveau, medmindre der fortsat tilfalder foreningen såvel gavebidrag som testamentariske gaver.

De seneste 2 års underskud er således dækket af overskuddet i 2005, hvor der netop var meget store indtægter fra arv.

Testamente

Som det fremgår af ovenstående, er arv fra testamente et godt tilskud til KABBs arbejde. Vi er taknemmelige, hver gang KABB betænkes i testamentet. I det tilfælde ydes gratis hjælp til oprettelse. Henvendelse om oprettelse kan ske til Kristeligt Lydbibliotek.

Vi håber og tror, at KABBs brugere og støtter fortsat vil bakke op om arbejdet. **På forhånd tak!**

Regnskab 2007

Årsrapport (i hele kr)

	2007	2006	2005
Indtægter			
Bidrag fra lånere	148.292	104.035	110.269
Bidrag fra seende	67.312	40.407	43.131
Indsamlinger m.v.	41.212	35.791	36.138
Arv	440.832	20.000	736.071
Fonds- og tipsmidler	70.890	92.458	90.707
I alt	<u>768.538</u>	<u>292.691</u>	<u>1.016.316</u>
Udgifter			
Lønninger m.v., bibliotek/indlæsere	614.626	542.135	445.345
Ejendomsudgifter	37.656	33.555	
Vedl. og anskaffelse af inventar	52.638	35.395	
Kontorhold , telefon m.v.	46.984	31.523	
Årsberetning og PR-materialer	60.064	47.655	
Lydbiblioteket i øvrigt			101.709
Tryksager, porto, telefon			67.268
Lydmedier m.v.	19.880	29.271	
Sommerstævne	4.556	15.115	11.000
Konsulentbistand	16.421	20.268	
Revision	14.375	20.875	15.000
Øvrige omkostninger	3.467	4.780	1.900
Afskrivninger	12.682	12.682	
I alt	<u>883.349</u>	<u>793.254</u>	<u>640.322</u>
Resultat før renter	-114.811	-500.563	375.994
Finansielle poster			
Renter og udbytter	259.750	221.788	201.653
Kursreguleringer m.v.	-246.718	-108.597	-44.516
Årets resultat	<u>-101.779</u>	<u>-387.372</u>	<u>533.131</u>
Balancesummen er fordelt således:			
Gæld	102.313	94.644	84.217
Egenkapital	5.228.641	5.330.423	5.717.793
Balancesum	<u>5.330.954</u>	<u>5.425.067</u>	<u>5.802.010</u>





Glimt fra Sommerstævnet 2007



Kristeligt Lydbibliotek

Jernbanegade 19 A · 7000 Fredericia
Tlf. 7591 0255 · www.kabb.dk · post@kabb.dk
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00