

Kristeligt Arbejde blandt Blinde



85. årsberetning 2006

Indhold

Den fred, som overgår al forstand	4
Formandsberetning	5
Sommerstævne	7
Lydbiblioteket	8
Indlæsning	9
Kassererens hilsen	10
Regnskab	11
Formidler	12
Gud har en plan med dig og mig	13
Nyt logo	14
Når bekymring forvandles til bøn	14
Bestyrelsen	15

Den fred, som overgår al forstand

Af Hjørdis Søvsø, formand

Fred er en mangelvare i vores moderne samfund. Historien vidner om, at det ikke er et nyt problem. Det er svært at finde fred i sig selv!

Den treenige Gud glider nemt ud af programmet, for samvær tager tid og kræver mod. Det kristne evangelium er det glade budskab, som vil gennemstrømme vore liv, hvis vi åbner os for det.

Forstand, fornuft, forandring og fornyelse er elementer, vi konfronteres med i næsten alle sammenhænge. I farten taber vi måske fornemmelsen og freden. Livet er skønt, når det går godt. Tidsånden forventer, at vi er omstillingsparate. Fantasi og følelser får andenpladsen. Fysisk - og psykisk handicappede får måske ingen plads.

Evangeliet og samfundet

Evangeliet ønsker at gøre os forundringsparate og fredfulde, selvom samfundets krav og forventninger overstiger vores evner.

Den fred, som overgår al forstand, er ikke af denne verden. Det er ikke en fred, som får al smerte til at ophøre og al glæde til at vare ved.

Den første menighed i Filippi modtog et løfte, som er bundet til ordene: *"Glæd jer altid i Herren..."* og *"Og Guds fred, som overgår al forstand,*

vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus." Fil.4.4+7

Vintræ og grene

Jesus siger om sig selv i Johannes-evangeliet: *"Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre."* Johs. 15, 5

Her afsløres grenenes afhængighed af vintræet, hvorfra levækraften og levesaften kommer. Vi skal ikke fokusere på frugten, men næres af dette fællesskab, hvor alle grene gennemstrømmes og renses.



Gud og jeg

Det handler ikke om mig, men om, hvor jeg er indpodet. Er vi indpodet i Kristus, så er Gud vingårdsmænden, og vi er under hans kærlige pleje, også når han beskærer og bøjer os, for at vi kan bære mere frugt. I denne forbundethed konfronteres vi med en fred, som i små øjeblikke frisætter os til at bruge både forstand, fornuft, følelser og fantasi til Guds ære.

Formandsberetning

Af Hjørdis Søvsø, formand

Hæv lampen og spred lyset

KAbB – Kristeligt Arbejde blandt Blinde – har en folder. Foreningens formål er det første, der møder dig, når du åbner den: KAbB er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede.

Her ligger et dobbelt ansvar gemt. Vi skal både præsentere og repræsentere det glade budskab, som kan rumme livet på godt og ondt. Når lampen hæves, spredes lyset. Uanset om man træder synligt frem i arbejdet, eller man står i forbønnens mere usynlige tjeneste, er foreningen afhængig af den enkeltes virke.

Den enkeltes tjeneste er afhængig af vores forhold til den blinde eller svagsynede, men den må altid ske i lyset af evangeliet.

Rygraden i arbejdet

De ansatte på lydbiblioteket, indlæserne og redaktøren af Kristeligt Lydblad er rygraden i arbejdet. Bestyrelsen skal tænke med i nye baner og guide KAbB i den rigtige retning. Frivillige hjælpere yder en kærkommen håndsrækning. Vi ønsker at styrke fællesskabet, hvor det enkelte medlem kan yde en uvurderlig indsats ved at være udadventt, åben og imødekommende. Det kan være svært at finde forklaringer på op- og nedgangstider i

foreningsarbejde. Desto vigtigere er det, at nogen stiller sig til rådighed, supplerer og opmuntrer hinanden.

Fællesskab, der flytter

Børkop Højskole åbnede i juni måned dørene for 27 deltagere, som tog imod indbydelsen til sommerstævne. For øjeblikket ser højskolen sig ikke i stand til at afholde arrangementet. Næste år afholdes Sommerstævnet den 19. til 22. juni på Fuglsangcentret, Dansk Blindesamfunds kursuscenter i Fredericia. Se andet sted i bladet.

Nordisk samarbejde

Sidst i maj måned var Birte (KAbB's daglige leder) og jeg i Sverige for at deltage i Syskonbandets årsmøde sammen med tre repræsentanter fra søsterorganisationen KABB i Norge og nogle friske fyre fra Finland. Det gav meget stof til eftertanke. Et bredt og varieret program samlede fa-



Formandsberetning

milier med børn, unge og ældre, som sluttede sig til fællesskabet på en aktiv og fin måde.

Midt i november blev der afholdt nordisk møde i Norge. Vi blev åbenhjertigt modtaget i KABB's hus i Askim og fik en rundvisning i det store hus.

Det skandinaviske samarbejde rummer nye muligheder for Kristeligt Arbejde blandt Blinde eksempelvis deltagelse i hindens arrangementer.

Konkret planlagde vi en nordisk konference, som afholdes i Sverige den 13. - 16. september 2007. Invitationen går til blinde, svagsynede og seende medlemmer i hele Skandinavien.

At bryde lyduren

I august måned havde bestyrelsen en visionsdag under ledelse af en konsulent, som vil hjælpe bestyrelsen hen imod fornyelse og forstærkning. Vi drøftede på en fordomsfri måde fremtidige vedtægter, forslag til nyt logo og fornyelse af Sommerstævnet.

Der blev talt om forventninger til lyd-bibliotekets indlæsere, om info-cd for nye lånere og øget fokus på det produkt, vi tilbyder. Vi var inde at røre ved forenin-



KABB, Norge

gens profil og signaler, hvordan der opnås større interesse hos blinde/svagsynede og seende. Det skulle alt sammen resultere i flere medlemmer og lånere.

Kandidater til bestyrelsen

KABB's sommerstævne 2007 holdes som nævnt på Fuglsangcentret. Vær opmærksom på, at der er generalforsamling og valg til kommende bestyrelse. Det er derfor meget vigtigt, at så mange som muligt deltager i Sommerstævnet.

Forslag, gode ideer og tilmeldinger til stævnet modtages gerne. For at være stemmeberettiget skal man være medlem af folkekirken og foreningen.

Der skal lyde en kraftig opfordring til alle om at blive medlem. Medlemskab opnås ved at give et samlet gavebeløb på min. 500 kr. om året.

Tak for forbøn, støtte og medleven i året, der er gået.

Sommerstævne

Af Agnete Würtz Jacobsen, låner og deltager i sommerstævnet 2006

En dejlig sommerdag i juni satte vi os i lyntoget til Fredericia med stor forventning til noget, vi ikke før havde prøvet.

Med en times forsinkelse ankom vi til Fredericia banegård, hvor vi blev modtaget hjerteligt og derefter kørt til Børkop, hvor vi også fik en hjertelig velkomst. Så fik vi kaffe og en dejlig gåtur i det gode vejr.

Dagene gik med bibeltime, foredrag samt hyggeligt samvær, afbrudt af lækre og festlige måltider.



En oplevelse rigere drog vi hjem med tak for nogle dejlige dage.

*Mange hilsener fra
Nete og Gerda fra Helsingø*

Sommerstævne 19. - 22. juni 2007

Sommerstævnet afholdes på Dansk Blindesamfunds kursuscenter i Fredericia.

Stævnet indeholder følgende:

- Rundvisning på Fuglsangcentret
- Vær den, du er - emneorienteret dag med Inger og Vagn Gimm, Bramming
- Bibeltime ved diakonikonsulent Poul Arne Nyborg, Blå Kors
- Evangeliet til samfundets svage ved korshærspræst Peter Pontopidan Thyssen

- Generalforsamling onsdag aften. I år en aften, så flere kan have mulighed for at deltage
- Gudstjeneste i Hannerup Kirke ved en af kirkens præster: Juul Væрге
- Festaften ved Per Weber, tidligere sekretær i Ordet og Israel

Alle medlemmer får et program tilsendt i april måned. Andre interesserede kan ved henvendelse til kontoret få tilsendt et program.

Lydbiblioteket

Vi har i 2006 haft ca. 600 lånere. Mange af vore lånere har vi ikke personlig kontakt til. Enkelte har vi fornøjelsen af at være sammen med til det årlige sommerstævne.

Vi synes, det er motiverende for det daglige arbejde på kontoret at kende lånerne, og vi ville derfor ønske, at mange flere tog imod tilbuddet om at deltage i Sommerstævnet!

Arbejdet

Vi glæder os over, at vi har mulighed for at udgive Daisy-bøger af god kvalitet. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores produkt så godt som muligt.

Vi er taknemmelige over at få hjælp af vores to frivillige medarbejdere, dels på lyd siden, dels på EDB siden.

I 2006 har vi færdiggjort 28 nye bøger. Det ligger desværre langt fra bestyrelsens målsætning for nyudgivelser, som er på ca. 50 bøger om året.

Af forskellige årsager har vore 8 indlæsere ikke nået flere i år. Næste år håber vi på, at vi kan udsende endnu flere bøger.

Ansatte 2006

Foruden de to fastansatte medarbejdere på Lydbiblioteket har Hjørdis Søvsø i 2006 været ansat i flexjob med hjemmearbejdsplads. Hendes hoved-



Lånerhilsner. Det varmer! Tak for det!

opgave var at formidle større kontakt til blinde børn og unge.

Bliv medlem

Vi glæder os over de nye tiltag, bestyrelsen har taget i årets løb. Det betyder, at det nu tydeliggøres, at vi er en forening med medlemmer.

Vi kan derfor kun opfordre alle til at blive medlem af KAbb. Vi vil særligt gøre opmærksom på, at også seende, som ønsker at støtte arbejdet, kan blive medlemmer.

Fra 2007 vil alle medlemmer, seende såvel som blinde og svagsynede, få tilsendt det månedlige Kristeligt Lydblad gratis. Som medlem vil man også kunne opnå rabat til foreningens arrangementer.

Indlæsning

Af Annelise Fredensborg, indlæser

Jeg har været indlæser i KAbB i ca. 2 år. Jeg meldte mig som indlæser, dels fordi jeg selv læser mange bøger og føler, at det giver en anden dimension og oplevelse i mit liv, dels fordi jeg gerne vil give andre, som ikke selv kan læse en bog, den samme mulighed. Jeg er uddannet lærer, og har i den egenskab læst en del op, desuden har jeg også været engageret i en lokalradio, hvor jeg lavede børneudsendelser, hvor jeg kunne læse op af en god børnebog.

Arbejdet

At være indlæser er et meget udfordrende arbejde. Jeg har jo ingen tekniker eller et lydløst studie, så jeg har måttet eksperimentere noget selv, før jeg fandt ud af, hvordan maskinen fungerede, og hvilket rum i huset, der var bedst egnet. Da vi camperer en del, har jeg fundet ud af, at en campingvogn også kan bruges som "lydstudie".

Men der er mange ting, man skal tage højde for: højrøstet tale udenfor eller støj fra en græsslåmaskine, landbrugsmaskiner, der kommer hjem fra marken, kirkeklokkens ringning eller telefonens kimen.



Bøgerne

Jeg har ikke indlæst så mange bøger endnu, da jeg har haft en del arbejde. Men fra 1. november er jeg gået på efterløn, og det skulle gerne give mig mere tid til mine fritidsinteresser.

Jeg har indlæst de fem bøger af Francine Rivers om kvinderne i Jesu stamtavle: Tamar, Rahab, Ruth, Batseba og Maria.

En gevinst

Det har været en utrolig stor oplevelse for mig at læse disse bøger. Tænk, at Gud brugte de – i andres øjne – ringeste til at være et led i Hans frelsesplan. Francine Rivers er en meget spændende forfatter. Hun giver personerne kød og blod samtidig med, at hun er meget bibeltro. Adskillige gange har jeg måttet slå op i min Bibel for at læse, om det, hun skrev, virkelig kunne passe; og det har det gjort hver gang. Det er nogle bøger, jeg med stor glæde kan anbefale.

God læselyst!

Kassererens hilsen

Af Steen Klejnstrup Sørensen, kasserer

Kendskab gi'r venskab!

I efteråret havde jeg sammen med bestyrelsen den fornøjelse at være med til en visionsdag, hvor vi drøftede hvilke tiltag, der skulle gøres, for at foreningen bedst muligt kan leve op til sit formål "...at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede".

En af de gennemgående ting denne dag var konklusionen, at KAbB som hidtil skal fremstille kristen litteratur m.v. på lydmedie, selvom det desværre langtfra er kendt af alle dem, som kunne få glæde af det.

Det blev derfor besluttet, at KAbB skal gøres mere kendt, så flere lånere opdager, at KAbB findes. Samtidig får KAbB forhåbentlig også flere medlemmer, der vil støtte arbejdet med forbøn, praktisk hjælp og økonomi.

Kristus sætter fri

I anden sammenhæng har jeg hørt udtrykket: "kendskab gi'r venskab". Jeg tror også, det passer på KAbB. Det har i al fald været tilfældet for mit vedkommende!

Jeg tror også, det gælder, når det drejer sig om at forkynde evangeliet.

Mange, der vel at mærke ikke personligt kender Kristus, har en forestilling om, at det at være kristen er ensbety-



dende med forbud og begrænsninger. Men vi har oplevet, at Kristus sætter os fri. Han giver os frihed fra skyld, idet han har båret den op på Golgata én gang for alle. Vi, der tror på Ham, har over for Guds dom en frelser og forsoner, der har banet vejen. Og han indbyder os til at følge sig:

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Matt. 11. 28.

Brug for dig!

KAbB har også brug for nye medlemmer og personer, som vil gøre en aktiv indsats i arbejdet. Jeg tror, at når andre får kendskab til KAbB og dets arbejde, så vil de også få kærlighed til og omsorg for arbejdet. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, både praktisk og økonomisk.

Økonomi

Regnskabet for 2006 udviser et mindre underskud, der dog er dækket ind af overskuddet fra de foregående år. Så KAbB er fortsat godt rustet til at fortsætte arbejdet.

Vi håber på og beder om, at Kristus fortsat vil velsigne arbejdet, så det lykkes efter Hans vilje.

Regnskab 2006

Årsrapport



	2006	2005	2004
Indtægter			
Bidrag fra læserne	104.035	110.269	100.472
Bidrag fra seende	40.407	43.131	25.526
Indsamlinger m.v.	35.791	36.138	42.210
Kapitalindtægter m.v.	221.788	201.653	245.458
Arv	20.000	736.071	438.017
Fonds- og tipsmidler	<u>92.458</u>	<u>90.707</u>	<u>100.793</u>
I alt	514.479	1.217.969	952.476
Udgifter			
Lønninger,			
Bibliotek/indlæsere	506.081	445.345	380.458
Lydbiblioteket i øvrigt	160.127	101.709	181.695
Tryksager, porto, telefon	70.785	67.268	82.324
Sommerstævne	15.115	11.000	11.785
Lokale møder	0	1.900	5.400
Konsulentbistand	20.269	0	0
Kursregulering værdipapirer	108.597	44.516	0
Revision	<u>20.875</u>	<u>15.000</u>	<u>14.500</u>
I alt	901.849	686.738	676.162
Årets resultat	<u>-387.370</u>	<u>531.231</u>	<u>276.314</u>

Balance pr. 31/12 2006 udgør kr. 5.425.067, der er fordelt således:

Gæld	94.644
Kapitalkonto	1.630.226
Henlagte arveindtægter	3.700.197



Formidler

Af Hjørdis Søvsø, formand

At være formand og formidler på samme tid har i årets løb været en stor udfordring. Arbejdsmæssigt blev det mest til skrive- og telefonarbejde. Ved årets start udarbejdede jeg hjemmesidestof med fem forslag til foredrag og tilbud om mødevirksomhed i Dansk Blindesamfunds regi, skrev boganmeldelse som appetitvækker til at blive låner, og en poetisk proklamation blev lagt ind.

Jeg ønskede en litteratur-studiekreds på nettet og anonym samtalemulighed, men alt lader sig ikke gøre, og ikke alt giver respons!

Der er kun afholdt få møder, men opstået mange gode telefonsamtaler.

Kursustiltag

I Dansk Blindesamfunds medlemsblad har jeg annonceret og skrevet ved flere lejligheder. Jeg har arrangeret ungdomskursus på Fuglsangcentret under temaet "Litteratur og livsgrundlag", annonceret flere steder og fortalt om det i DBSU-bladet for de unge. Kurset måtte aflyses på grund af manglende tilslutning!

Netværk

Hvad virker? Mange flygtige, positive kontakter og få tætte forbindelser kan være med til at danne et netværk for blinde og svagsynede i KAbB. Samti-



dig øges kendskabet til KAbB.

Et frøspredningsprojekt vil kun lykkes, hvis der også bruges tid på at hive ukrudt op, flytte sten, beskære og gøre jorden så-klar.

KAbB og lydbiblioteket ønsker på flere områder at blive mere "blindevenlig", ikke mindst når det gælder information. Vi skal gøde, vande og gøre os umage. Gud alene kan lade solen skinne og styre væksten.

KAbBs 85 års fødselsdag

Første november 2006 kunne foreningen holde 85 års fødselsdag. Dagen fejrede jeg hos tidligere formand Elly Stidsen, som gav mig et grundigt indblik i foreningens liv op gennem tiden.

Elly har været aktiv i KAbB i 50 år, og hendes historiske kendskab er uvurderlig. KAbBs fortid og nutid sætter sit eget præg på foreningens fremtid.

Resultatet af mødet blev en jubilæums- og erindrings-cd, som udsendes til alle medlemmer. Interesserede kan rekvirere den fra Lydbiblioteket.

Gud har en plan med dig og mig

Af Steen Klejnstrup Sørensen

I Jer. 18 v. 2 hører vi om Jeremias, der besøger pottemageren. Den historie er for mig en dejlig bekræftelse på, at vi er skabt af Gud. Gud har formet hver enkelt af os helt specielt – meget specielt vil nogle måske sige om andre – men pointen er jo netop, at vi alle er helt unikke. Vi har dermed vores helt bestemte plads i Hans plan, som kun den enkelte af os kan udfylde. Derfor har vi også hver især lige stor værdi for Gud, der er ingen af os, der kan undværes! Gud har en plan for hver enkelt af os, og derfor må vi også tro på, at Han vil være med os og hjælpe os med at opfylde sin plan.

Det må vi have lov at minde hinanden om, ikke kun når der er et arbejde, der skal gøres, men også når du måske er ked af dig selv eller din situation der, hvor tingene mislykkes for dig.

Da må vi huske på, at vi er skabt – og elsket – af Gud. Vi har værdi for Ham, præcis som vi er skabt.

Det endegyldige mål med Guds plan

er, at vi skal mødes med Jesus hjemme i Himlen engang. Skal det lykkes, må vi være i forbindelse med Ham hele tiden. Vi må lade Gud holde fast i os, som barnet holder i dragesnoren, så dragen ikke falder ned. Giver der slip, falder dragen ned. Lader vi os knytte til Gud, har vi Hans ord for, at Han vil være med os alle dage. At være bundet til Gud giver frihed fra verden, som snoren giver dragen frihed til at flyve.

I KABB arbejder vi på, at mennesker må se Gud, må blive ledt hen til Ham, der har frelsesplaner for sit skaberværk. Det er vores bøn, at vi må fylde den plads, vi er sat i af Ham, der har skabt os, og at arbejdet må bringe velsignelse.

Tak for støtten til arbejdet i det år, der er gået! Uden jeres hjælp og forbøn kan vi ikke bare blive ved!

Lad os sammen bede om, at vi må følge Guds plan med vore liv - og med KABB - så endnu flere må se Gud.



Nyt logo

Ditte Munk-Osmundsen, som har designet vores nye logo, skriver om logoet:

Jeg ville gerne have korset, trekanten og øjet til at indgå i logoet.

Øjet: fordi "de skal se Gud" – det indfanger på en stærk måde dét, som foreningen netop har for øje: at føre mennesker til tro på Gud.



Trekanten: treenigheden – Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Korset: fordi vi alle - blinde som seende - må klamre os til det.

Tak for en spændende opgave.

Når bekymring forvandles til bøn

Af Elly Stidsen, bestyrelsesmedlem

Biskop Kai Jensen skrev engang: "Når bekymring forvandles til bøn, er der altid en udvej".

Apostelen Paulus skriver i Filipper-brevet 4, 6-7: "Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus".

Fremtiden

I en organisation som KAbB kan det ikke undgås, at man af og til bekymret spørger:

"Hvordan skal det gå – vi er jo så få og bliver færre og færre?". Men når jeg nu får lov til at afslutte denne årsberetning, så vil jeg meget hellere opmuntre til, at vi efter apostlens ord bringer alle vore ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. For når vi ser tilbage på året 2006, er der virkelig meget at sige Gud tak for.

Og skulle bekymrede tanker alligevel overliste os, så lad os huske på det, som biskop Kai Jensen sagde, og som der blev mindet om i en telefonandagt i uge 26: "Når bekymring forvandles til bøn, er der altid en udvej - altid.

Bestyrelsen



Formand:
Hjørdis Søvsø
Attenagrevej 20, Ølstrup
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 34 62 25



Næstformand:
Jimmi Henriksen
Treldevej 10
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 05 34



Anna Mark Thomsen
Solsikkevej 72
7800 Skive
Tlf. 97 52 36 22



Ann-Mari Munk Nielsen
Bakkevej 12
6560 Sommersted
Tlf. 76 60 80 30



Elly Stidsen
Bøgens Kvarter 91
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 33 63



Kirsten Duch
Nyvangen 66
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 22 96



Verona Schneider Nielsen
Solbakkevej 22 A
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 06 47



Glimt fra sommerstævne



Situationsbillede fra lyd biblioteket



Hanne og Anna afprøver Daisya-spiller



Lydbiblioteket, Fredericia



KAbB's udstillingsstand

Kristeligt Lydbibliotek

Jernbanegade 19 A • 7000 Fredericia

Tlf.: 75 91 02 55 • www.kabb.dk • post@kabb.dk

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 9.00 - 13.00