

Kristeligt Arbejde blandt Blinde



84. Årsberetning 2005

Indhold

Den rigdom som håbet rummer	4
Årets gang i KAbB.....	5
At sætte ord på tanker og tro	6
Årets gang på Lydbiblioteket.....	7
Informationsmøder.....	8
Sommerstævne	8
Indlæsning	9
Kristeligt lydblad.....	10
Bog anmeldelse.....	11
Regnskab	12
Kasserens ord.....	13
Guds omsorg.....	14
Bestyrelsen	15

Den rigdom som håbet rummer

AF Hjørdis Søvsø, formand

I år 2005 har vores forening på en særlig måde været spændt ud mellem håb og afmagt. Midt i udbytterige tiltag mistede bestyrelsen sin velfunderede formand. En uventet dødsdato kunne fastfryse foretagsomheden på et øjeblik.

Det igangværende arbejde tåler ikke at stå stille. Evangeliet, som det fortælles i Ny Testamente, trænger sig på og vil ud. Hebræerbrevets påmindelse om det kristne håb, som det bl.a. tydeliggøres i kapitel 6, gælder stadig:

"... vi ønsker at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer, så I ikke bliver sløve, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet."
– *"...vi som har taget vor tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os."*

Drivkraften bag den kristne tjeneste må ligge i den rigdom som kristen tro, – håb og – kærlighed rummer. Vi, som er underlagt livets skrøbelighed, må klynge os til opstandeshåbet, som ligger foran os.

"Det håb er som et anker for sjælen, det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os."



Årets gang i KAbB:

Allerede i januar måned 2005 troppede ansatte, indlæsere, frivillige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer sammen på Kristeligt Lydbibliotek. Indlæserne blev introduceret i den nye teknik, som de skal anvende, og "læserne" stiftede bekendtskab med Daisyafspilleren. Året igennem er der stor grund til at påskønne den enkeltes arbejdsindsats. Denne dag gjorde vi det med tre retter mad og vin, som vi nød i hinandens selskab.

I marts måned havde vi bestyrelsesmøde under ledelse af formand Erik Bräuner Jensen. Herunder havde vi en forståelig men svær afsked med Svend Åge Hansen, der har været foreningens kasserer gennem mange år, men som nu ønskede at stoppe. Vi fastlagde datoer for kommende møder længere end et år frem – det blev det sidste møde, hvor bestyrelsen var sammen med Erik.

På grund af sygdom meldte Erik afbud til Nordisk Møde i Sverige. Ved KAbB's årlige sommerstævne måtte vi også savne vores formand. Først i juli måned kom den lamrende besked om den 52-årige Erik B. Jensens død.

Det blev slået fast, hvor flygtigt livet er. Erik havde taget højde for livets forgængelighed og gjort sig tanker om sin egen begravelse. Vi tog afsked med et menneske, som lod opstandeshåbet stråle ud over os, som er tilbage. Det er et tab, der kan mærkes, når en lille forening som KAbB mister en kompetent og munter formand som Erik. De opgaver, som han påtog sig som en selvfølge, ser vi nu tilbage på med stor taknemmelighed. Det er en stor udfordring for mig, når jeg har sagt ja til formandsposten.



At sætte ord på tanker og tro

Over det næste år tager jeg på en særlig måde fat i et projekt, som blev vedtaget inden jeg blev formand. Et af nøgleordene i arbejdet er "formidling", herunder tilbud som hovedsagelig var tiltænkt blinde og svagsynede børn og unge. Ud fra den betragtning at kristentroen er fremadrettet og knyttet til et levende håb, vil jeg prøve at tage opgaverne fra oven og i den rækkefølge, de dukker op. Under forløbet ønsker jeg en åben dialog om tilværelsens religiøse aspekt og fællesskabets værdi. Det kan ske via mødevirksomhed, telefonsamtaler eller mail.

De sidste år har været præget af en dalende tilslutning til KAbB's lokale møder for blinde og svagsynede; det har skabt en stigende bekymring og mange drøftelser omkring foreningens fremtidige virke. Bestyrelsen vil gerne udvide fællesskabets muligheder og

arbejder hen imod en medlemsorienteret invitation til "Inspirationsdage" i Norge. Dette var bl.a. et resultat af et Nordisk Møde, der blev afholdt først i november i Fredericia. Der er gensidig interesse for et tættere nordisk samarbejde mellem KABB i Norge, Syskonbandet i Sverige og KAbB i Danmark. Der bliver taget en kontakt til Finland, og med tiden vil vi gerne være opsøgende i forhold til Færøerne, Island og Grønland.

Langsigtet håber vi, at KAbB's tilbud i højere grad må brede og blande sig med vore nordiske søsterorganisationer, i kirkelige sammenhænge og ind i Dansk Blindesamfunds regi, hvor mange af os i forvejen er medlemmer.

"Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!"

(Rom 15,13)



Årets gang på Lydbiblioteket

Oplysning om Daisy

Da vi her i efteråret blev klar over en manglende indsigt i vore muligheder for at udlåne Daisy, sendte vi en orientering til alle konsulenter i Dansk Blindesamfund. Det resulterede i flere henvendelser fra både konsulenter og lånere. Også nye lånere, der var blevet oplyst om mulighederne hos os ved deres konsulent, kom til.

Nye blade

I løbet af året har vi lavet aftale med både Ordet og Israel og KLF-Kirke & Medier om at kopiere og udsende deres blade på lyd. Med disse to nye har vi nu 7 lydblade, vi sender ud.

Bibelen

Ca. 500 af vore lånere har fået en Bibel eller bibeldele stillet til rådighed på livstid, heraf 22 på Daisy i den konverterede udgave. Da vi finder, at Bibelen udgør en meget vigtig del af vore udlån, har vi sat os for med tiden at udgive den med sidetal og i niveauer, således at den fremstår som en rigtig Daisybog. Dette arbejde er sat i gang, men vil være meget tidskrævende.

Andagtsbøger/studiehæfter

Mange kristne holder af at have en andagtsbog til daglig brug. Herfra kan vi



tilbyde mange forskellige. Nyudgivet i 2005 på Daisy er: Diamanter i støvet af Joni Eareckson Tada.

Vi tilstræber at indlæse en ny andagtsbog hvert år. I 2006 indlæses: Levebrød.

Hvert år indlæser vi også Brødre- og søstrenes husandagtskalender på bånd.

I vort bibliotek har vi mange forskellige studiehæfter. Titlerne kan ses i vort katalog.

Bibelstudiehæfter og andagtsbøger sendes kun på bestilling.

Informationsmøder

I 2005 er der afholdt 14 møder for KAbB rundt om i landet, heraf 10 af informationsmedarbejderen.

Vi ønsker at komme endnu mere rundt i landet for at orientere om arbejdet. Tak om vore læsere vil medvirke til det.

Sommerstævne

Et spændende sommertilbud: Sommerstævne 13. til 16. juni 2006

Programmet indeholder bl.a. Bibeltimer ved Pastor emeritus, Henning Gørlard Mikkelsen. Ydre Missions indslag ved generalsekretær i Brødremenigheden, Steen Nielsen. Gudstjeneste i Sct. Michaelis kirke i Fredericia og efterfølgende festaften i Børkop.



En god oplevelse

"Min mand og jeg deltog for første gang i KABB's sommerstævne i 2005. Det har vi ikke fortrudt.

Vi blev godt modtaget og fik nogle dejlige værelser! Bibeltimerne var virkelig dybtgående, og fortalt på en lærerig og forståelig måde. Der var en god blanding af møder og andagter, og ikke at forglemme det frie samvær og den gode mad.

Da jeg også har et høreproblem, var jeg meget glad for teleslynge og den gode lyd.

Alt i alt nogle dejlige dage sammen med trofæller med samme handicap. Så vi rejste hjem med stor taknemmelighed for det arbejde, der bliver gjort for at "blinde skal se Gud".

Vi ønsker derfor, at KABB må få fremgang, og at især ungdommen vil melde sig. "For hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lys". Salme 36, 10."

Kærlig hilsen til alle fra Eva Lander

Indlæsning

Af Edel Holst Nielsen, indlæser

Jeg meldte mig som indlæser, fordi jeg altid har holdt af at læse op – et arbejde, jeg har brugt meget som lærer – og fordi jeg finder jobbet meget meningsfuldt såvel for brugerne som for mig selv.

I løbet af ca. et år har jeg indlæst 18 bøger.

Da jeg var blevet fortrolig med det tekniske, tænkte jeg: 'Nu er det

bare at læse en masse timer'.

Men der kan komme forstyrrelser eller hindringer:

- Stemmen skal være klar. Blot en lille forkølelse kan give for megen nasal lyd
- Telefonen eller dørklokken ringer midt i indlæsningen
- Larm fra naboen med græsslåmaskine eller støjende børn
- Stemmen bliver træt/slidt efter en tid, så det er umuligt at læse mange timer i træk



En god oplæsning kræver engagement. Der er stor forskel på at læse for en levende tilhørerskare og til en maskine, så man må hele tiden kunne tænke sig til en tilhører, når man indlæser.

De bøger, jeg har indlæst, er eksempler fra forskellige genrer: Børnebøger, biografier, teologiske lærebøger, spændingsbøger.

Bøgernes verden er en vidunderlig verden og kan give én mange timer med gode oplevelser.

Jeg ønsker alle en god læselyst.

Kristeligt lydblad

– Jamen, ka' du da blindskrift?

**AF Poul Erik Bechmann,
red. af lydbladet**

Efter ét år som redaktør af Kristeligt Lydblad (KL) kan jeg sige, at opgaven med at redigere dette 90 minutter lange lydbånd hver måned er en stor og glædelig udfordring.

Jeg er meget taknemlig for den tekniske bistand, jeg får under optagelserne i Københavns Nærradio.

Mit kendskab til de blindes univers havde jeg især fået gennem læsning om de tre verdensberømte blinde:



Louis Braille, punktskriftens opfinder, sangskriveren Fanny Crosby samt den fra film kendte Helen Keller, hvis navn jeg første gang stødte på over døren på et tidligere blindehjem i Bethania uden for Jerusalem.

Vores generelle viden om de blinde er ikke overvældende. Da en hørte, at jeg var blevet blindebladsredaktør, spurgte han prompte: "Jamen, ka' du da blindskrift?" "Nej, men de blinde kan altså godt høre!" -Nåh, ja!

Når jeg bliver inviteret til at holde foredrag om mit nye arbejde, er det mit ønske, at folk derigennem bliver kendt med forreningen og de tre berømte blinde.

Jeg har en vision for 2006: at de cirka 800 lånere hos Kristeligt Lydbibliotek får et konkret tilbud om at abonnere på KL.



Bog anmeldelse

AF Elly Stidsen, bestyrelsesmedlem

”Johan – fisker og menneskefisker” af Peter Dahl er en af Daisy-bøgerne på Kristeligt Lydbibliotek; det er en bog, som det i høj grad er værd at stifte bekendtskab med.

En ganske almindelig søndag formiddag i juni 2003 møder vi færingen Johan Hansen på slægtsbænken i hans hjembygds lille kirke, hvor hans tanker samles om de rige velsignelser, som Gud gennem tiderne har skænket ham dér.

Senere samme dag ser vi ham foran barndomshjemmet, som nu er ubeboet – men fuldt af minder. Vi føres tilbage til barndommen i det varme kristne hjem, hvor Jesus var midtpunktet både søndag og hverdag. Vi fornemmer brydningerne i det unge sind og følger ham videre ud i livet frem til hans mangeårige virke som indremissionær – menneskefisker.

Johan har fortalt sin historie til Peter Dahl. Han har formået at fange og for-



midle Johans særlige evner som fortæller og – ikke mindst – som forkynder af evangeliet om frelsen og forsoningen i Jesus Kristus. Bogen er både spændende og gribende: En berigende oplevelse.

Regnskab

Årsrapport

Indtægter:

Bidrag fra læserne	110.269
Bidrag fra seende	43.131
Indsamlinger m.v.	36.138
Kapital indtægter	201.653
Arv	736.071
Fonds- og tipsmidler	90.707
I alt	1.217.969

Udgifter:

Lydbiblioteket	552.337
Tryksager, porto, tlf.	61.985
Sommerstævne	11.000
Lokale møder	1.900
Kursregulering af værdipapirer	44.516
Revision	15.000
I alt	686.738



Årets overskud **531.231**

Balance pr. 31.12.2005 udgør 5.802.010 der er fordelt således:

Gæld	84.217
Kapitalkonto	2.037.596
Henlagt arv	3.680.197

Kontakt os, hvis du ønsker årsrapporten i dets fulde længde.

Kassereren har ordet

Tak for tilliden!

AF Steen Klejnstrup Sørensen, kasserer

Som tilflytter til Fredericia blev jeg i sommer af næstformand Jimmi Henriksen spurgt, om jeg ville påtage mig hvervet som kasserer i Kristeligt Arbejde blandt Blinde.

Uden større betænkningstid sagde jeg ja tak til opfordringen, og det har været en god og dejlig oplevelse at blive mødt med tillid af medarbejdere og bestyrelsen i KabB.

I Matt. 25 hører vi Jesu lignelse om tjenerne, som blev betroet talenter eller opgaver. Ingen bliver kaldet til en opgave, der er for stor, men alle får en opgave, som de kan løfte.

Dette gælder også i dag – og i alt kristent arbejde. Vi er Guds medarbejdere – ja, Guds arbejdshandsker. I os selv – som den tomme handske – kan vi ikke noget, men lader vi os fylde af Gud, som hånden fylder handsken, så kan vi udrette meget godt efter hans vilje.

Jeg takker bestyrelsen for den tillid, der er vist mig, og jeg takker på KabB's vegne alle jer, der trofast viser KabB tillid og støtter op om arbejdet med forbøn og økonomiske bidrag i form af



gavebidrag og tilsagn om, at KabB vil blive tilgodeset i et testamente.

Trofastheden i jeres gerning har igen i år betydet, at KabB er blevet velsignet med indtægter, der har kunnet dække alle udgifter. Det betyder også, at arbejdet kan fortsætte og forhåbentlig nå ud til endnu flere med budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser og forsoner.

Guds omsorg

**AF Jimmi T. Henriksen,
næstformand**

Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt: En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at græde, en tid til at le... Præd 3,2 og 4a.

Mon ikke vi alle kender til at opleve store omskiftelser i vores dagligdag? Da er det godt at vide, at nogle ting ikke er omskiftelige eller kan udtømmes: Guds kærlighed og omsorg til sine børn, Jesu nåde, som er ny hver en morgen og Hellighånden, som giver lys over Bibelens ord.



Vi har en Gud, som er Herre både over liv og død - tid og sted, og som det er godt at sætte sin lid til i hverdagen. Han ønsker at give mennesker fremtid og håb, således at vi må være trygge i de farer og fristelser, der møder os. Gud har selv været fristet i alle ting og kan hjælpe mennesker i dybeste nød.

Han siger i Sl 139.7f:

*"Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?*

*Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger
jeg mig i dødsriget, er du dér.*

*Låner jeg morgenrødens vinger og slår
mig ned, hvor havet ender,*

*så leder din hånd mig også dér, din høj-
re hånd holder mig fast."*

Tak til alle som på den ene eller anden måde bærer med i arbejdet, så det kristne budskab i form af god kristelig litteratur fra vores lydbibliotek også må nå ud til mennesker, som er blinde eller svagsynede.

Bestyrelsen



Formand:
Hjørdis Søvsø
Attenagrevej 20, Ølstrup
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 34 62 25



Næstformand:
Jimmi Henriksen
Treldevej 10
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 05 34



Anna Mark Thomsen
Solsikkevej 72
7800 Skive
Tlf. 97 52 36 22



Ann-Mari Munk Nielsen
Bakkevej 12
6560 Sommersted
Tlf. 76 60 80 30



Elly Stidsen
Bøgens Kvarter 91
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 33 63



Kirsten Duch
Nyvangen 66
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 22 96



Verona Schneider Nielsen
Solbakkevej 22 A
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 06 47



Glimt fra sommerstævne



Situationsbillede fra lydbiblioteket



Hanne og Anna afprøver Daisyafspiller



DE SKAL SE GUD

Motto og logo for KAbB



KAbB's udstillingsstand

Kristeligt Lydbibliotek

Jernbanegade 19 A • 7000 Fredericia

Telefon: 75 91 02 55 • Hjemmeside: www.kabb.dk • E-mail: post@kabb.dk

Åbningsstid: Mandag - fredag kl. 9.00 - 13.00